

TÜSTAV'a
Cevat Ercişli'nin
Bağışidir.

Esas

Numarası : 1960/8

DAVANIN
KONUSU:

Yeni doğmuş gayri meşru çocuğu öldürmek
ve bu suça azmettirmek

BİRİNCİ OTURUM : 31/10/1960

- 1 - YÜKSEK ADALET DIVANI BAŞKANI : Salim Başol
2 - " " " ÜYESİ : Selman Yörük
3 - " " " " : Rıza Tunç
4 - " " " " : Ferruh Adalı
5 - " " " " : Abdullah Uner
6 - " " " " : Hıfzı Tüz
7 - " " " " : Hasan Gürsel
8 - " " " " : Nahit Saçlıoğlu
9 - " " " " : Cahit Özden
1 - " " " Başsavcı : Fahrettin Öztürk
Yardımcısı
2 - " " " " : Avni Yurtsever
3 - " " " " : Faruk Siret Değermen
4 - " " " " : Salim Ertem
5 - " " " " : Orhan Erdoğan
6 - " " " " : Niyazi Kırdar
7 - " " " " : Ahmet Bayrak
8 - " " " " : Süleyman Taşer
9 - " " " " : Necdet Darıcioğlu
10 - " " " " : Servet Tüzün
11 - " " " " : Turgut Lüleci

ZABIT KATİBİ : NECMİ ENER

BAŞKAN - Sanıklar getirildiler. Bağlı olmıyarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Yassıada'da, duruşma salonunda açık olarak duruşmaya başlandı.

Hüviyetler daha evvel mazbut olduğu için burada tekrarına lüzum görülmedi.

Müdafiler; Sanık Adnan Menderes müdafii Burhan Apaydın, Talât Asal burada.

Sanık Fahri Atabey müdafiiileri Kılıçarslan, burada, Bedri Öz kaya burada. Ekrem Korkut (yok).

(Yüksek Soruşturma Kurulunun 5/10/1960 tarih, Esas 8, karar 12 numaralı, son tahkikatın açılmasına dair kararı okundu)

(Yüksek Soruşturma Kurulunun

Sanık Adnan Menderes müdafii Burhan Apaydın - Bir hususu == arz etmeme müsaade buyururmusunuz Reisbey.

BAŞKAN - Kısa olarak.

Sanık Adnan Menderes müdafii Burhan Apaydın- Bendeniz vazife ye müteallik olarak mahkemenizden bir talepte bulunmak isteyorum. Kısa veyauzanlık derecesini takdir edemem, fakat sadetten ayrılmamağa gayret edeceğim.

BAŞKAN - Neyi söylemek isteyorsanız, net ve kısa olarak izah edin.

Sanık Adnan Menderes müdafii Burhan Apaydın- V zifeye itirazın kanuni mesnetlerini arz edeceğim. Şayet başka, usulî bir itiraz yapmak mümkünse bildirin ona göre hareket ederim.

Bizim Mahkemenizden vazife hususundaki talebimiz, Ceza muhakemeleri Usulü Kanununun 203 üncü maddesinde, kararnameye itiraz olmayıp aynı kanunun 1 ve 7 inci maddelerine dayanmış bulunmaktayız.

1 numaralı kanunun 1 inci bölümünün genel hükümler kısmının ilk cümlesi şu şekildedir.

" Eski iktidar idarecilerinin Anayasayı ihlâl, fert hak ve mansuniyetini iskât ve muhalefetin murakabesini işlemez hale getirmek." Bununla ilgili olarak aynı kanunun 6 inci maddesine istinaden Yüksek Adalet Divanı kurulmuş bulunmaktadır. 3 Numaralı kanuna göre de ,Yüksek Soruşturma Kurulları arz etmiş olduğum fiiller dahilinde olmak üzere sanıkların sorumluluklarını tesbit etmekle görevlidir.

Huzuruza getirilmiş olan dâva; Yüksek Soruşturma Kurulu vazifesinin tamamen dışında kalan bir hususa taallük etmesine , aynı zamanda Yüksek Mahkemenin de vazifesi dışında kalmış olmasına rağmen huzuruza sevk edilmiş bulunmaktadır.

Bunun Usule taalluk eden kısımları bu olmakla beraber 6 inci madde sakıt Reisicumhur ve Başvekil demek suretiyle ancak bu şahısların vazife ve sıfatları ile ilgili olmıyan hususatla alakalı bilcümle faaliyetlerinin suç vasfı taşınması halinde bunların muhakemesinin Yüksek Adalet Divanının vazifesi içerisine girmeyeceği hususunu tahdir etmiş bulunmaktadır. Huzuruza gelmiş bulunan dâvanın vazife ve sıfatla zerre kadar alakası yoktur. Bu keyfiyet aynı zamanda 3 numaralı kanun hükümlerine göre de kesinleşmiş bulunmaktadır. Çünkü kararname hükümleri okunduğu vakit menzuru alınmış olduğu veçhile burada men'i muhakeme kararının iki kısmı bulunmaktadır. Birinci, vazifeyi kötüye kullanmak; ikinci, çocuk hadisesi. Vazifeyi kötüye kullanmak hususu ile ilgili men'i muhakeme kararı, Millî Birlik Komitesinin 13 üncü maddeye istinaden itiraz hakkına maruz kalmamak suretiyle kesinleşmiştir. Bu itibarla , sadece çocuk meselesine münhasır olan kısım Yüksek Divanın hakikaten vazifesinin dışında kalmaktadır. Esasen muhterem mahkemenizin de bu hususu re'sen nazarı dikkate alması vazifenin kutsiyeti bakımından önemli bulunmaktadır.

BAŞKAN - Hülâsa olarak, şahsî suçlarından dolayı muhakeme edemezsiniz diyorsunuz.

Sanık Adnan Menderes müdafii Burhan Apaydın- Yüksek Riyaseti şu misalle de aydınlatmak isteyorum: F raza bir hakaret dâvasında Yüksek Divan huzuruna mı gelecek ?

BAŞKAN - Şimdi efendim, kısa bir müzakere yapacağız, onun için ayrılıyoruz.

(Divan müzakereye çekildi)

(Heyet yerlerini aldı)

BAŞKAN - Gereği görüşüldü . Anayasa'nın 6 ıncı maddesi; == Yüksek Adalet Divanının göreceği dâvaların vazife ile alakalı olduğunu kabul edecek mahiyette olmayıp sanıklara isnat edilecek her türlü suçları tetkik ve intaç edecek mahiyette olduğundan sanık müdafininin vazifeye müteveccih itirazının reddine ve duruşmanın devamına Oy birliği ile karar verildi.

Şimdi sorgular başlayacak. Sorguların bitimine kadar hiç bir taraftan sorulmaması lâzımdır. Sorguların bittiğini sanıklara sorulan sualler bitti. şeklinde ben haber vereceğim.

(Sanık Adnan Menderes Sorguya çekildi.)

BAŞKAN - Siz Ayhan Aydan'la münasebet tesis etmişsiniz. Bundan meşru olmayan bir çocuk dünyaya gelmiş. Sanık Fahri Atabey'i = azmettirmek suretiyle çocuğu öldürmüşsünüz.

Sanık Adnan Menderes - Muhterem Reis Beyefendi, bana atfedilen suç Ayhan Aydan'ın yeni doğurduğu çocuğu doğurur doğurmaz öldürülmesi için sanık Fahri Atabey'i azmettirmişim...

BAŞKAN - Onu ben de söyledim.

Sanık Adnan Menderes, Bendeniz muhterem Soruşturma Kurulunda ; Soruşturmaya çekildikten sonra bu hadiselerden haberim oldu. Bunu ifade etmekten maksadım şudur ki: Böyle bir suçla uzaktan ya kindan alakam mevcut değildir. Ben çocuğun normal bir ölümle öldüğü hususunda muhterem Soruşturma Kurulunda sorguya çekildiğim ana kadar bu kanaate sahiptim.

İkincisi, Fahri Atabey'i böyle bir azme sevk etmek için hiç bir teşebbüsüm olmamıştır.

Üçüncüsü Reisbeyefendi , anladığıma göre bir maddî noktanın tesbiti lâzım geliyor. Çocuğun ölüm tarihi, saati. Doktor Fahri Atabeyoğlu'nun eve muvasalatı tarihi hususunda deniyor ki, Şoför Nallıhanda sabaha kadar Belediye reisinin evinde yemek yedik, ondan sonra Ankara'ya hareket ettik. Anladığıma göre sabah vakti olmuş. Şahitlerin hepsinin, çocuğun 2-3 raddelerinde öldüğü hususunda şahadetlerini şimdi dinledik. Bunlar ittifak ediyorlar ki, Fahri Atabey Ankara'ya geldiği zaman çocuk çoktan vefat etmiş bulunuyor. Binaenaleyh, maddî bir vak'a ile, maddî mekân tayini suretiyle mes'elenin tesbiti mümkün iken etraftan bir takım karine ve delillere müracaat etmek lüzumunda kalınması hususu zannediyorum ki münasıp olmasa gerek.

Reisbeyefendi, benim maruzatım bundan ibarettir.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes'ten soruldu. Ayhan Aydan sizinle olan münasebetini gizlememiş, hatta sezildiğine göre de biraz da yaymış. Her halde zamanın Başvekili ile münasebet tesis etmekten iftihar duymuş olacak. Onun için apartman komşularına, arkadaşlarına vesaireye karşı bu münasebeti gizlemek değil, yaymak te mayülü göstermiş olduğuna göre çocuk normal olarak ölmüşse hari cî ve kasitli müdahale ile ölmemişse bu gün kararnamede gösterilen ve benim gördüğüm mübayenetlerin husule gelmemesi icabeder. Esaslı şekilde mübayenetler var. Meselâ, çocuk Fahri Atabey geldikten sonra mi ölmüş, gelmeden evvel mi ölmüş. Bu noktada bir mübayenet var. Bilhassa Fahri Atabey'in İstanbulda beraberlerinde alıp getirdiği hemşire Fatma , biz geldiğimiz zaman çocuk ölmüş ve gömülmüş

tü, diyor. Sanık Fahri ve Şoför, ölmüştü, biz gömdük diyorlar.

Sonra, buraya sevk edilmemiş bulunan doktorların ifadeleriyle Ayhan'ın ve annesi Naciye ile onların yakınlarının ifadeleri bir birini tutmuyor. Doğumun zor mu, kolay mı olduğu noktasında Ayhan'ın annesi ve diğer yakınları, doğum zor olmuştur, hatta kordonda dolanmıştır, binaenaleyh harici bir müdahaleye lüzum yoktur, çocuk zaten ölecekti diyerek sizi kurtarma yolunu tutmuşlar. Doğumu yapan doktor ise "hayır" diyor, doğum zor değildi, eğer bir morartı görülmüşse bu normaldir, diyor. Sırası geldikçe söyleyeceğim, böyle mübâyenetler mevcuttur. Binaenaleyh doğum, ölüm normal olsaydı, harici müdahalenin tesiri mevcut olmasaydı bu gibi mübâyenetler de mevcut olmalıydı.

Sanık Adnan Menderes- Müsaade buyurursanız arz edeyim; Şahitlerin istimaında yüksek hukukî bilginiz; tecrübeleriniz o kanaattedir. ki, o bilgileri telkin etmiş olan şahitler, bilhassa üzerinden zaman geçtikten sonra mesleklerine, seviyelerine, düşüncelerine göre vakıalar üzerinde şahadet cereyan ederken bazı mübâyenetlere düşebilirler. Bunları Yüksek Divanınız, Yüce Divanınız şahitleri huzuruza getirmek suretiyle tesbit edecektir, kanaatindeyim. Bendeniz bunlardan asla malûmattar değilim.

BAŞKAN - Bu nokta anlaşıldı, böyle cevaplandırdınız. Şimdi, Fahri Atabey; sizin telefon ettiğinizi, Ayhan'ın, gebeliğini, doğumun yaklaştığı hakkında telefon ettiğinizi söylüyor. Halbuki siz böyle bir şeyi kabul etmeyorsunuz.

Sanık Adnan Menderes- Bendeniz yüde doksan dokuz bir ihtimal ile böyle bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum.

BAŞKAN - Şimdi Soruyorum.?

Sanık Adnan Menderes -Yüksek Soruşturma Kurulunda da ...

BAŞKAN - Soruşturma Kurulundaki ifadenizi bırakınız, orada mazbut ifadeniz var .

Sanık Adnan Menderes- Fahri Atabey'e telefon ettiğimi katıyyen hatırlamıyorum... Müsaade buyurursanız, Reis bey, esasen Ayhan Aydan ifadesinde bu zatı kendisinin davet ettiğini, bulamadığı için not bıraktığını söylüyor. Bendenizin telefonumun gece yarısı vaki olduğunu, çocuğun doğumundan çok sonra vaki olduğunu, fakat Fahri Atabey'in İstanbuldan hareketinden sonra vaki olduğu hakikatını ortaya çıkarıyor. Binaenaleyh benim Fahri Atabey'e telefon edip bir şeyler yap demem varit değildir.

BAŞKAN - Bunları bırakın, zorlamayın kendinizi.

Sanık Adnan Menderes- Efendim...

Başkan - Eğer ben kesin deyince kesmezseniz kestirmesini bilirim. Siz tahrik etmese idiniz böyle gece vakti büyük bir hasta hanenin Başhekimi tâaa istanbuldan kalkıp yanına bir hemşire alıp devlet arabasına binerek bu zahmeti yaparmı idi?

Sanık Adnan Menderes - Buna tekrar arzı cevap edeyim. Evvele ki söylediklerimi tekrar edeceğim, mazur görün, hiç malûmatım yok.

BAŞKAN - Malûmatınız yok ama, Fahri Atabey'in resmî vazifesini bırakıp gece vakti İstanbuldan Ankaraya yolculuk yapacak kadar kuvvetli bir sebep varmı ?

Sanık Adnan Menderes - Çok eski ahbablar .

BAŞKAN - Sonra bir başka sual:

Gerçi resmî arabaları bu mekama oturanlar diledikleri gibi kullanabilirmiş ama, hiç bir zaman meşru olmıyan bir münasebet tesis ettiği kadının kapısı önünde bekleyecek kadar olmamak gerekir. İki numaralı araba orada imiş, Çocuğun cenazesini iki numaralı araba ile götürmüşler. Bu da sizin malûmatınız olduğunu gösterecek bir başka karine olabilir.

Sanık Adnan Menderes - Müsaade ederseniz arzı cevap edeyim. Bütün bu teferruatı kararnamenin intişarından sonra öğrenmiş ==

bulunuyorum. Çocuğun doğumu ve ölümü telâşi sırasında şoförden istemdat istemiş olabilirler. Şoför kendi kafasınca hareket etmiş = olabilir. Sizi temin ederim ki bütün bu malûmatı Soruşturma Kurulunda soruşturmaya çekildiğim zaman öğrenmiş bulunuyorum. Mütebaki teferruatı kararnamenin intişarından sonra öğrendim. Bendenizin = vefatın şüpheli olduğuna dair milyonda bir şüphe dahi hatırıma gelmiş değildir ki, üzerinde durayım.

BAŞKAN - Şu halde sizin haberiniz olmadan da 2 numaralı oto mobil Ayhan Aydan'ın emrine âmade gibi bir şey hasıl oluyor, öyle mi?

SANIK Adnan Menderes - Oyle bir hengâmede istemdat istemiş olabilirler, o da gitmiş olabilir. Asıl Fahri Atabey'i öldürmeğe az mettirme suçu ile irtibatı ...

BAŞKAN - Doğrudan doğruya, direkt olarak bir delil olmaz. Diğerleriyle beraber ele alınınca elbette mütalâa edilecektir.

Sanık Adnan Menderes - Yüksek tetkikiniz, yargılamanız, şahitleri dinlemeniz hepsini ortaya çıkaracaktır. Ben de ne Dr. Alâattin'i, ne Dr. Bahriyar'ı tanırım.

BAŞKAN - Sizin Dr. Alâattin'i ve Bahtiyar'ı tanıdığınız iddia edilmiyor. Siz İstanbuldan Dr. Fahri Atabey'i göndermişsiniz.

Sanık Adnan Menderes - Bendeniz gece yarısı muttali oldum. Ben sık sık telefonla aradım. Bir aradığımda vakiâyı söylediler. Ayhan Aydan'ın evine İstanbuldan hangi satte telefon edildiği tebit edilebilir.

BAŞKAN - Bu çocuğun öldürülmüş olması sizin düşmenizden = sonra değil, o vakit bile söylenmiş, hadiseden 3 - 4 ay sonra yayılmış,

Sanık Adnan Menderes - İki nevi şahadet verkararnamede. Biri si hadise ile doğrudan doğruya temasa gelenler, gözle görenler, elle tutanlar; hadisenin içinde bulunanlar, birisi de hadisenin dışarısında olanlar. Zamanın Başvekiline ait, onun dahil olduğu herhangi bir mes'ele, böyle bir hadise ortaya çıktığı zaman bunun etrafında bir şayia, bir dedikodu çıkmamasına ihtimal yoktur. Bunların mutlak olmasını kabul etmeğe de imkân yoktur.

BAŞKAN - Fakat, çocuğun ölümü normal olsaydı Ayhan Aydan daima merbut kalacaktı. Düştükten sonra ifadeleri sizi koruyucu mahiyette olsa onların hakikat harici bir şey isnat ettikleri sanılmaz. O da bilir ki, bu çocuğun öldürüldüğü yolunda şayia çıkmış, buna cevap verin ! ..

Sanık Adnan Menderes - Birisi, polis memuru Mehmet efendiye yolda bir komiserin rastlıyarak sorması. Diğer, Dr. Nejat, Apartman komşusu; bilmem kime doğan çocuğun suya batırılmış olduğunu, onun da ifadesi alındığı zaman ben böyle bir şey söylemedim, diyor. Bundan sonra hadiseler işler, siyasi maksatlarla işler, dedikodu bakımından işler. Hadisenin hüviyeti mahsusu bu gibi dedikoduların muhafaza haline gelip, teşhir edilmesi için kullanılabilir.

BAŞKAN - Olabilir. Şimdi evlimisiniz?

SANIK Adnan Menderes - Kat'iiyen

BAŞKAN - Şimdi evlisiniz, üç çocuğunuz var.

Sanık Adnan Menderes - Evet evliyim. Üç çocuğum var.

BAŞKAN - Bundan evvel Ayhan Aydan'ın çocuk aldirttiğini diğer sanık Fahri Atabey kabul ediyor.

Sanık Adnan Menderes - Çocuğu öldürmek değil, kanamalar dolayısıyla rahim rahatsızlığı, kadın rahatsızlığı çekirdi sık sık == doktora giderdi, düşürmüş olabilir. Yine kararnamede ifade edildiğine göre (yedi ay kadar benden gizlenmiş) bu delil olarak kullanılıyor. Müsaade ederseniz bunu da söyleyeceğim.

BAŞKAN - Neden gizlenmiş? Siz çocuğu arzu etmiyorsunuz onun için ?

Sanık Adnan Menderes - Hayır Reis Bey efendi.

BAŞKAN - Size bağlansın diye.

Sanık Adnan Menderes - Hayır Reisbey. Çocuk doğduktan sonra böyle şeylere kat'iyyen tasaddî etmedim. Bunu bir emri vaki olarak tamamı ile kabul etmiş bulunuyordum. Ondan sonraki münasebetlerimizi müsaade buyrulduğu takdirde arz edeyim.

BAŞKAN - İfadelerinize bakıldı. Hiç bir mübayenet yok, birbirini tutuyor. (Ek/1 deki Ankara Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü Ölüm beyanx kâğıdı okundu.)

(Ek: 1 deki ölüm beyan kâğıdı okundu)

BAŞKAN - Fevzi oğlu Ahmet Aydan diye ismi geçmiş ?

Sanık Adnan Menderes - Malûmatım yok Reis bey efendi.

BAŞKAN - Sonra Ayhan'dan sormadınız mı ?

Sanık Adnan Menderes - Ondan sonra Ayhan Aydan'ın yüzünü = hiç görmedim. Telefonla bir çok konuşmalarımız oldu.

BAŞKAN - Münasebetinizi niye kestiniz? sebep nedir ?

Sanık Adnan Menderes - Sebebi görüşmedik.

BAŞKAN - Bir mektup var okutacağım.

Sanık Adnan Menderes - Müsaade buyurursanız arz edeyim. Bir başka münasebet tesis ettiğimi Ayhan ydan onurlu bir insan olarak sezdi ve anladı. Bendeniz de, aynı hislerle kendisinin hislerini = tahriş etmek istemedim. Ancak, bir birimize kötülükle münasebet = kat etmiş vaziyette değiliz. 4-5 senedenberi yüzünü göremedim. Telefonla daima bana bir gün beraber olalım, gidelim çocuğun kabri ni ziyaret edelim derdi. Bu hûlusu niyetimi gösteren ve benim = böyle bir işte bir dahlü tesirim olmadığını açıkca ortaya koyan bir hadise teşkil eder.

BAŞKAN - Şimdi bir mektup okunacak. Çocuk 18/haziran/1955 deölmüş. Bu mektup 1957 tarihli, yani iki sene sonra yazılmış.

Sanık Adnan Menderes- Bu mektubun aynen başından sonuna kadar okunmasını rica ederim.

BAŞKAN - Okunacak. Ankara Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün gömme izin kâğıdı ve bunun müstenidi olan rapor okundu.

(Gömme izin kâğıdı ve müstenidi rapor okundu)

BAŞKAN - Bu feyzi, Ayhan'ın dedesi imiş.

Sanık Adnan Menderes- Bunlar muameleye aittir. Bendeniz izah edebilecek vaziyette değilim.

BAŞKAN - Bunun mesnedi olan ölüm raporunu okuyunuz.

(Rapor Okundu)

BAŞKAN - Buna ne diyeceksiniz ?

Sanık Adnan Menderes- Hiç bir bilgim yok.

BAŞKAN - Ayhan Aydan'ın Menderes'e yazdığı beş mektup var. kendisinin yazısını tanırsınız. size vereyim okurmusunuz?

Sanık Adnan Menderes - Kendi yazısını tanırım. Okutun efendim.

(Mektup okundu)

BAŞKAN - Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes'e yazdığı mektubun tarihi 13/6/1957, çocuğun ölüm tarihi ise 18/6/1955 arada, iki sene 5 günlük bir fark var.

Sanık Adnan Menderes - Müsaade buyurursanız arz edeyim.= son zamana kadar haber alıyordum.

(Mektubun okunmasına devam edildi)

BAŞKAN - Ne demek isteniyor?

Sanık Adnan Menderes - İfendim, çıkarılan manayı arz edeyim. Bu çocuk mes'elesinde istibahın mevcudiyeti kat'iyyen mevzubahis değildir. Bir taraftan kadın rahatsızlıktan muztarip, bir ur olması habis bir ur olması daima şüpheli. İkincisi kendisinde Astım var. Bu sebepler dolayısıyla geç kalma hususunu buna bağliyabilirim.

1955 senesinde benim Ayhan Aydan'la ru-beru gördüğümü = kimse isbat edemez.

BAŞKAN - Sizin yeni bir münasebetinizin olduğu beyan edildi.
Sanık Adnan Menderes - Bunu bilmeyorum.

BAŞKAN - O yeni münasebet kiminle olacak

Sanık Adnan Menderes - Onu bırakalım, Reis bey. (gülüşmeler)

BAŞKAN - Ayhan Aydan söylemiş .

Sanık Fahri Atabey Sorguya çekildi.

Siz de isnat edilen suç biliyorsunuz, anlatın. O vakit vazi feniz ne idi ?

Sanık Fahri Atabey - Zeynep Kamil Hastahanesi B şekimi idim,

BAŞKAN - Tabiri marufuyla buraya palas pandaras gelmişsiniz, hadise hakkındaki bildiklerinizi anlatın.

Sanık Fahri Atabey - Ayhan Aydan, 1944 senesinden beri hastamdır. Tanışıklığımız 16 senelik bir maziye sahiptir. Yani birinci = kocası Ferit Alnar'dan olan çocuğu için muayene ettim, tedavi ettim. kendisinde kalp hastalıkları da vardı. Çocuğunun doğumuna kadar == yardımım dokundu. Bundan sonra Ayhan Hanım 1951 veya 1952 senelerinde İstanbul'da bana geldi. Gebe idi. Bir kanaması vardı, bir hafta kadar tedavi ve tavsiyelerde bulundum. Bu geçince kendisi Marmara kliniğine yattı. Büyük bir kanaması vardı. Memleketin en kıymetli doktorlarını yani cinayi kürtaj yapmayan bir doktor arkadaşın tavassutu ile Doçent Kâzım Araş'ı hastahaneye çağırdım. İkimizin + müşterek tetkiki ile bir kürtaj yapıldı. Bu bir cinayi kürtaj değildi. Hastanın hayatını kurtarmak için bir tahliye yapılmıştı.

BAŞKAN - Kimden gebe kaldığını size söyledimi ?

Sanık Fahri Atabey - Bunu hatırlamıyorum, sekiz sene oldu.

BAŞKAN - İfadelerinize göre Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile olan münasebetini biliyorsunuz.

Sanık Fahri Atabey - Evet efendim biliyorum, amabu çocuğun ondan olup olmadığını bilmiyorum.

BAŞKAN - 1951 de Adnan Menderes ile münasebet tesis etmiş olduğuna göre bir başkası ile de münasebette bulunabilirmiydi?

Sanık Fahri Atabey - Ben İstanbulda idim, onu bilmiyorum. Ama bir doktor olarak gelen hastalara bu çocuk kimdendir diye sormak adetimiz değildir. Olabilir de, olmiyabilir de.

BAŞKAN - Siz çok eski bir doktor olduğunuz için söyleyebilir.

Sanık Fahri Atabey - Efendim, hekimler ne kadar eski olsalar bile hastalarına bu şekilde sualler sormaya selâhiyetli değildirler.

1955 senesinde dâva mevzuu olan çocuğa gebe kaldığı zaman ben Ankara'da vazife ile bulunuyordum, muayene ettim. 4, 4,5 aylık gebe idi. Çocuk isteyordu ve bu çocuğu doğurmak isteyordu. Lüzumlu ilâçları ve tavsiyeleri verdim. Bundan sonra doğum oluncaya kadar her ay telefonla kendisile konuştum. Bazan o bana telefon ederdi, bazan ben ona telefon ederdim. Poker'e çok meraklı olduğu için = her konuşuşumuzda oyun oynamamasını, yol yürümemesini ve istirahat etmesini tavsiye ederdim.

BAŞKAN - Bunları kısa keserek hadiseye gelelim.

Sanık Fahri Atabey - Bir Cumartesi günü, Tarihini kararnameyi okuduktan sonra öğrendim, 18/6/1955 Cumartesi günü ben hastahaneye gitmiştim. Hastahanenin mes'ul adamı olduğum için bir çok defalar, sabahleyin, akşam 6 da ve geceleyin telefon ederdim. Öğleyin 12 de telefon ettiğim zaman öğrendim ki, Ankaradan Ayhan hanım bana telefon etmiş, birinci telefonda dahil, üç defa telefonla görüşmemiz vaki oldu. Birinci telefonda beni bulamamış, ikinci telefonda Ayhan Hanım bana, kendisini Doktor Alaattin beyin muayene ettiğini, makat ihtilâti olduğunu söyledi. Bana yalvarıyordu, Fahri bey yalvarırım, doğumuma gelebilirmisin diye. Ben de, gelirim dedim. Çünkü = kendisini çok evvelden tanırdım. Ailevi tanışıklığımız mevcuttu. Memleketin tanınmış bir san'atkârı idi. Kendisine yardım vadettim. bir müddet sonra, saatını hatırlamıyorum, bir telefon daha geldi, bir

erkek çocuk doğurduğunu söylediler. Bunun için bana hastahane de bulunan aletle gelmemi rica ettiler. Karar nmeden öğreniyorum ki, koca hastahane nin yegâne aleti diye bir şey yazılı. Ben böyle bir şey söylemedim. Hastahane de üç tane âlet vardı; ikisi sabit, biri portatif. Türkiyede erken doğan çocuklara bakan, her türlü tesisata sahip olan Zeynep Kâmil hastahanesi, gerek İstanbul Üniversitesinde, gerekse diğer kliniklerde bu âletlerin kullanılışı Zeynep Kâmil hastahanesinde olduğu gibi iyi takip edilememektedir. Bu sebeple Ayhan Aydan bunları bildiğinden ve bu bilgiye sahip olduğundan istemiştir. Ben âleti alarak hareket ettim. ..

BAŞKAN- Bahsettiğiniz âleti profesör Bahtiyar Demirağ tedarik edemezmi idi ?

Sanık Fahri Atabey - Edebilirdi, zaten kendisine bu hususta tavsiyelerde bulunmuştu. Ben bu âleti orxaya götürmekle bir canı kurtarmak için, her şeyden evvel insanî vazifemi, mesleki vazifemi yerine getirmek istedim. Ankaraya gitmeden evvel, izinli bulunan, erken doğan çocukların bakımında ihtisası olan hemşireye de haber verdim. âlet kendi arabama sığmadığı için hastahane nin steysin Vagonuna yerleştirerek Ankaraya hareket ettik. Şimdi tarihini hatırlamıyorum; aradan beş sene geçti, gayet güzel düşünmeme rağmen, her halde beş yahut altı buçuk raddelerinde hareket ettik.

BAŞKAN - Ankaraya geldiniz, Sonra?

Sanık Fahri Atabeyoğlu- Ankaraya geldik, geldiğimiz zaman kapıda 2 numaralı araba duruyordu. Ben hemşire ile beraber yukarı çıktım. Çıkarken de âleti arabadan indirmelerini söyledim. Odaya girdiğimiz zaman teessürlü bir hava esiyordu. Dediler ki, "Çocuk öldü" Yanımda bulunan hemşire Fatma Çobanzeybek ile beraber Aydan hanımın yanına girdik. Beni görünce ağlamağa başladı. Her doktorun bu gibi durumlarda hastasına yaptığı tavsiyeler gibi, ben de üzülmemesini, daha genç olduğunu, tekrar bir çocuk doğurabileceğini söyledim, daha sonra kendisine, "ben sana her zaman söylemez mi idim, oyun oynama, heyecanlanma diye, böyle tenbihte bulunmadım mı?"

Her hekim gibi böyle bir durumla karşılaşınca ben de çocuğu muayene ettim, baktım. Çocuk üzerinde hiç bir şey yani dışarıdan boğma, bağlama yahut da başına bir şey vurulmak suretiyle öldürme alâmetlerini kat'iyen görmedim, yoktu. Zaten ben bunu al el u sul muayene ettim. Çocukta hiç bir şey görmedim, yorgundum, sabaha kadar arabada geldiğim için bir doktor arkadaşın evine - adı Şinasi Kıpçak'tır - gittim ve orada 2-3 saat istirahat ettim, uyudum. Ondan sonra tekrar Ayhan hanımın evine geldim. Şöyle düşündüm. Benim Ankaraya gelmekteki maksadım doğuma yardım etmek ve çocuğu kurtarmaktı. Ben hiç birini yapamamıştım. Eski dostumu ziyaret kastı ile evine gittim gibi bir şey olmuştu. Evine gittiğim zaman Şoför Hayri eline çocuğu almış gidiyordu, herkes ağlaşıyordu, Evde hiç bir erkek yoktu. Bütün kadınlar, artistler, kız arkadaşları, san'at kârlar vardı. Hiç bir erkek yoktu. Ben de eski dostuma yardım edebilmek için aklıma çocuğun mezara götürülüşünde bulunmak geldi. = indim, otomobile bindim. Evdeki otomobilin ne olduğunun farkında bile değildim. Hakikaten 2 numaralı araba karşıma çıktı. Mezarlığa gittiğimiz zaman da çocuğu Hayri efendi aldı. Zaten normal rapor verildiği için, oradan normal formalitelere göre ve İmam'ın bir takım muamelesinden sonra çocuk mezara götürüldü. Ben mezarın numarasını almak için gittim ve aldım. Döndüğümüz zaman Ayhan Hanımın Komodininin baş ucuna koydum. Hadise ile alâkam bundan ibarettir Reis bey efendi.

BAŞKAN - Şimdi, ifadenin başında bana telefon etti, çocuk ters geliyor, zor oluyor yetiş filân dediniz. Halbuki doğumun kolay olduğunu bizzat doğumu yapan Dr. Alâattin söyleyor. Kolay olan doğumu zor olacak diye bildirmek için hiç bir sebep yok. Şu halde bu bir birini tutmazlık neden ?

Sanık Doktor Fahri Atabey- Efendim, bu hadisenin yani çocuğun

doğumundan ölümüne kadar şahidi bu iki doktordur. Bu iki doktor, bütün hakikatleri ketmediyorlar, beni sanık çıkarıyorlar.

BAŞKAN - Hadisenin kahramanı onlar olsa çocuğu onların defnetmesi icabeder, halbuki onlar tesahüp etmemişler. Siz adeta bu ailenin çok yakın bir akrabası gibi hareket etmişsiniz.

Sanık Doktor Fahri Atabey- Kendileri çok yakın akrabamdan da yakındırlar. Kendilerini eskiden tanırım, evlerinde kalabilirim, onlarda benim evimde kalabilirler.

BAŞKAN- Kahramanlar diğer iki doktordurdıyorsunuz; eğer kahramanlar onlar olsa, onlar müdahale edip çocuğu öldürmüş olsalar, onların gidip çocuğu defnetmeleri icabederdi.

Sanık Doktor Fahri Atabey- Eğer o arkadaşlar, Üniversite hocaları hakikatı olduğu gibi anlatmış olsalardı, doğum ve ölümü normal olan ve yapılan tedaviye rağmen iyi olmadığından ecelile ölmüş olduğunu isbat etmiş olsalardı, bu gün huzurunuzda bir bebek dâvası gelmeyecekti.

BAŞKAN - Doğum hakikaten zor olmuşsa, doğumu yapan doktor Alâattin ve tedavisi için celp edilen Prf. Dr. Bahtiyar Demirağ'ın zor olan doğumun kolay olduğu hususunu söylemelerinin sebebi ne + olabilir.

Sanık Fahri Atabey - Ben Doktor Alâattin'i gayet iyi tanırım, hareketini bilirim, doğumda her hangi bir hata yapmış olmamak için bunu söylemiştir. Bütün ifadelerinde raporu veriyorlar, vermedim diyorlar, kendileri sabaha kadar çocuğun başında bekliyorlar, ölümü görüyorlar, sonradan görmedim diyorlar.

BAŞKAN - Doktor Bahtiyar Demirağ da Onu destekliyor amma.

Sanık Bahri Atabey - Kendisi Üniversite hocasıdır, Akademik olarak muhterem heyetinizi, bu hususta tatmin edeceklerdir.

BAŞKAN - Bildiklerini niye saklasınlar. Siz diyorsunuz -ki, geldim, gördüm. Yanlış bir doğum, yanlış bir müdahale yapılmış. Siz diyorsunuz ki, vak'anın kahramanları onlar, hakikatleri söylemiyorlar. Yine sizin sözünüze göre, doktor alâattin doğuma yanlış müdahale etmiş olsa bunu Dr. Bahtiyar'ın görmesi lâzımdı. Niye Dr. Bahtiyar bu hataya iştirâk etsin, bunu söyleyin?

Sanık Fahri Atabeyoğlu- Ben Dr. Alâattin doğumda bir hata yaptı diye bir şey söylemedim. Fakat kendisinin vehmi ve endişesi ölümün, doğumda yapılan bir hataya hamledilir olmasıdır.

BAŞKAN -Dr. Alâattin doçent değil mi? Obürü de profesör. Bu nasıl olabilir? Taa gece vakti bu yorucu seyahatı yapsın ve Ayhan Aydan'ın bir telefonu üzerine? Burası hükümet merkezi, sizin yaptığınız müdahaleden daha ilmî her türlü müdahaleyi yaptırabilir. Köy değil ki, Ayhan Aydan'ın kaldığı yer hükümet merkezidir. Biliyorsunuz, gece vakti, bu yolculuğa katlanmanıza sebep her halde sanık Adnan Menderes'in tahriki ile olması lâzım gelir, gibi düşünüyorum.

Sanık Fahri Atabey - Efendim, Dört defa Soruşturma Kuruluna gittim. Oradaki arkadaşlarınızın müteaddit defalar işrerlerine rağmen hiç bir zaman Adnan beyin bana doğuma git dememiş olduğunu + söyledim. Demiş olsaydı bunu söylemem kadar kolay bir şey olmazdı. Otomobili de hemşireyi de Başvekilin emri ile getirdim derdim.

BAŞKAN - İzin aldınız mı ?

Sanık Fahri Atabey- Cumartesi günü öğleden sonra idi. Ben Hastahânenin baş hekimiyim. Bizim formaliteler gayet basittir. Sağlık Müdürlüğüne telefon ederiz bir dakikada istida yazarız.

BAŞKAN - Görülmüş, duyulmuş bir şey değil. İstanbuldan Ankaraya geliyorsunuz, izin almıyorsunuz, yanınıza bir hemşire alıyorsunuz ve resmî bir otomobille geliyorsunuz. Şoför burada dört gün kalıyor, nasıl oluyor değil mi?

Sanık Fahri Atabey - Efendim, arz edeyim, ben ona git dediğimi hatırlıyorum. Fakat o gitmemiş. Ondan sonra unuttum.

BAŞKAN - Adnan Menderes olursa olur, ona kimse bir şey diye mez, Yalnız Ayhan Aydan'ın bunu yaptırması kabule şayan olmaz.

Sanık Fahri Atabey - Benim tabiatım öyle, ben yalnız Ankara'ya gitmedim, bir çok yerlere gittim. Bursaya gittim..

BAŞKAN - Hemşire Fatma kaç gün kaldı?

Sanık Fahri Atabey - Bilmiyorum, senelik iznini vermiştim.

BAŞKAN - Bir ay kalmış diyorsunuz?

Sanık Fahri Atabey - Bir ay kalmış demedim.

BAŞKAN - Bir ifadeye göre hemşire Fatma 4 gün kalmış. Sizin ifadenize göre bir ay kalmış.

Sanık Fahri Atabey - Bilmiyorum, Hatırlamıyorum, sormadım.

BAŞKAN - Nasıl hastahanenin resmî hemşiresini getirdiniz ora da bıraktınız?

Sanık Fahri Atabey - Senelik iznini vermiştim.

BAŞKAN - Kaç gün kaldı ?

Sanık Fahri Atabey - Bilmiyorum.

BAŞKAN - Siz hastahaneden ne zaman ayrıldınız?

Sanık Fahri Atabey - Hastahaneden ayrılmadım.

BAŞKAN - Halen mevkufsunuz, işinizden ayrılmadığınıza göre bilmeniz icap eder.

Sanık Fahri Atabey - Efendim, Hatırlamıyorum, bilmeme imkân yok.

BAŞKAN - Burada, Ankarada hemşire yokmu, Ayhan Aydan'a yardım edecek hemşire yokmu ?

Sanık Fahri Atabey - Bu hemşirenin erken doğan çocukların bakımına karşı hususi bir bilgisi var. Onun için alıp getirdim.

BAŞKAN - Ankarada yok mu böyle bir hemşire ?

Sanık Fahri Atabey - Vardır efendim, olmaz mı hiç ?

BAŞKAN - Bu hemşirenin işini bitirdikten sonra vazifesine dönmesi icap etmez mi idi ?

Sanık Fahri Atabey - Ederdi efendim.

BAŞKAN - Sebep şu imiş, Kararnameye göre; bu çocuk sizin müdahalenizle öldürülmüştür. Acaba, bu hadiseden sonra nasıl bir davranış olacaktır. Acaba, bir taraf duymuş mu duymamış mı ? Sizinle irtibatı temin için hemşire evde kalmış, böyle bir mühim sebep olsa gerek, Ankarada, pek çok hemşire varken, Ankara'da hemşire temin etmek pek mümkün. Ne diyorsunuz ?

Sanık Fahri Atabey - Hemşirenin o tarihten sonra ne yaptığı hakkında kat'i bir bilğim yok.

BAŞKAN - Adnan Menderes doğumdan evvel veya doğumdan sonra size telefon etti mi?

Sanık Fahri Atabey - Bana bir defa telefon etti. Ayhan çok sancılanıyor, kasıklarına ağrı giriyor, gittiğimde muayene etmemi söyledi. Kendisile olan telefon muhaberemiz budur.

BAŞKAN - Doğum dolayısıyla Ayhan Aydan'la olan münasebetiniz nedir ?

Sanık Fahri Atabey - Ayhan Aydan gebeliğini herkesten saklıyordu. Bana itimat ederek söyledi. O benim en yakın hastamdı, bana itimat etmişti, ben onun çocuğunu nasıl öldürebilirdim.

BAŞKAN - Onun delâletiyle bu vazifeye geçmişsiniz?

SANIK Fahri Atabey - Müsaade buyurun arz edeyim.

Bendeniz İngiltere'de 2,5 sene tahsilden sonra döndüğüm zaman doçent oldum ve Üniversitede ders veriyordum. Fakat İngiltere'de iken, Türkiye'de olmanın bir hastahane sistemini kurmayı çok arzu ediyordum ve bunun için uğraştım. Bu fikrimden Ayhan hanıma bahsettim. O da Adnan Menderes'e bahsederim dedi ve ben bir vatandaş olarak Başvekile düşündüklerimi ve durumumu anlattım. Adnan beyin ==

tavassutu ile hastahaneye şef oldum. Bir buçuk sene sonra merhum + Ekrem H yri beye müteaddit ısrarlardan sonra Başhekim oldum. Benim oraya başhekim olmam hiç bir zaman gayri meşru bir hak değildir. Ben o zaman hastahanenin kuruluşuna başladığım zaman 20 yataklı bir semt hastahanesi idi. Şimdi hastahane benim idealist olarak çalışmamın neticesidir. Bunu bir methüsenâ olarak söylemiyorum. Benim = bunda çok mühim rolüm vardır.

BAŞKAN - Böyle bir idealist doktorun Ayhan Aydan'ın bir telefonu üzerine kalkıp gece vakti gelip gayri meşru bir çocuğu mezara kadar götürmek yakışabilir mi ?

Sanık Fahri Atabey - Giderim efendim, yapabilirim. Bunda vicdanî huzurum var. Başka bir şey yoktur.

BAŞKAN - Peki kâfi.

Şahitlerin dinlenmesine saat 13.30 da devam edilecektir.
(Kapanma saati :12.10)

İKİNCİ OTURUM

31/10/1960 Pazartesi (Öğleden Sonra)

AÇILMA SAATİ : 13.30

BAŞKAN - Sanıkların sorgusu bitti. Sorgu itibariyle sorulacak şey var mı efendim ?

BAŞSAVCI YERİNE YARDIMCISI - Sorgu itibariyle sorulacak suallimizi arzedeceğiz. Yalnız sanıklara sorulacak suallere geçmeden evvel Yüksek Divan'a bir mes'ele hakkında ve sorgu ile ilgili olmak üzere vesikalar takdim etmek istiyoruz.

İnkilâbı müteakıp memleketin en güzide hekimlerinden müteşekkil bir heyet Başvekâlet evrak ve muamelâtını tetkik ile vazifelendirilmiş idi; Başvekâletde bulunan çelik dolplar ve kasalar birer birer açıldı. Ve onsenelik icraatın rusubu olarak bu evrak ve vesikalar birer birer bu heyetin eline tevdi edildi. Ancak, bunlardan bir tek kasa bu kasanın üzerinde (tarihi vesikalari == muhtevidir) yaftası yapııştırılmış olduğu için açılması hususunda hey'et tereddüt etmiş idi. nihayet bere sonunda bu kasanın açılması vazifesi de yine bu hey'ete tevdi edildi ve bu suretle açıldı. Hakikaten hey'etin bu tereddüt içindeki evrakı mahiyetinden ve kendilerine niçin devlet sırlarını tevdi edip etmeyeceğinde idi. Kimbilir bu kasanın içinde en mühim devlet sırları çıkacaktı. Kasa açıldı. Belki de , Adnan Menderes'in memleketi cennete çevirecek bir imar hareketlerini en mükemmel bir irtifaya vasıl eden plân ve projelerinin de bulunduğu düşünülebilirdi. Kasa açıldı ve nihayet içinden bir zarf çıktı ve zarf üzerinde Adnan = Menderes imzası tamamen kapatılmış ve kapanan yerlere bu imzalar atılmıştı. Hey'et tereddüt etti. Acaba içinde ne vardı; Yumuşak bir zarfta ne olabilirdi? Belki bu, Atatürk'e ait bir hatıra mı idi. Bu kadar tevahhuşla ve heyecanla zarf elden ele doluşturıldı ve nihayet hey'ete açılması hususunda yeni bir solâhiyet verildi. Zarf açıldı. İçinden çıkan maalesef bütün hey'et azalarının tüylerinin diken diken etti. Şimdi size bu zarfın içinden çıkanları göstereceğim. Yalnız bu zarfın durumunda ki eşyalar bu tahkikatın Yüksek Adalet Divanına verilmesini müteakıp ait olduğu dairelerden Yüksek Soruşturma Kuruluna intikal ettirilmiş ve Yüksek Soruşturma Kurulu da 13/Ekim/1960 tarihli teskeresi ile göndermiştir. Bu bakımdan şimdi bunu mevzubahis etmek zorunda kaldık. Zarfı açıyorum. (Zarf açıldı). Üzerinde Adnan Menderes'in imzaları vardır. (Hakimler hey'etine göstererek) bu bir kadın kilotudur. Ala küçük olduğuna bakılırsa pek genç yaşta bir kadına ait olacak. Bu fotoğraflar kimbilir hangi kadın tarafından bırakılmıştır. Ya bu küçük kutunun içindeki çiplak kadın resimlerine ne diyelim. Her halde

Menderes'in kadınsız kaldığı günlerde teyemmümüne yardım edecektir. Bu cidden hazin bir manzaradır. Daha neticelerini bu zarfın dışında gördük ve getirmedik.

Şimdi Menderes'in Mecliste bulunmayışının sebeplerini ve memleket dertlerini ile o kadar meşgulüm ki ben meclise gelemeyorum diye mazeret sıralamasının asıl sebebini öğrenmiş oldu. Ve üzüldük bu hazin manzaraya.

Şimdi bu eşyalar ne sebeple ve kime ait olarak bu kasaya girmiştir. Bu tarihi devlet kasasına imzalanarak dikkat ve ihtimam ile neden konmuştur, bu bir.

BAŞKAN- Müsaade buyurun efendim, şu eşyayı alın da bana verin...

Sanık Adnan Menderes Müdafii Burhan Apaydın- Bu eşyanın gösterilip gösterilmemesi hususunda da bendenizin maruzatım var.

(Zarf ve muhteviyatı riyasete verildi).

BAŞKAN - İnzalı zarf hakkında?

Sanık Adnan Menderes müdafii Burhan Apaydın- Muhterem Reis Beyefendi. Yüksek ve kıymetli şahsınızda muhterem heyetinize hakikate kalpten doğan bir hürmet ve muhabbetimiz vardır. Bu hürmet ve muhabbetimiz şahısdan doğan bir his değildir. Bu muhabbet ve hürmetimiz tarih karşısında size atfedilmiş olan yüksek değerden ileri gelir...

BAŞKAN - Sualinizi sorunuz.

Sanık Adnan Menderes Müdafii Burhan Apaydın- Müsaade buyurunuz efendim arz edeyim efendim. Müddeiumumi ile muhakemenin arasında da hiç bir imtiyaz yoktur. Siz onların sözlerini hiç kesmeden dinleyorsunuz; Bizim de sözlerimizi lütfen dinleyiniz. Müdafaa ve iddia makamı müşterek haklara sahiptir.

BAŞSAVCI Yerine Yardımcısı- Müsaade edermisiniz?

Adnan Menderes Müdafii Burhan Apaydın-Usul ve nezaket icabıdır ; Söz kesilmez.

Efendim 27/Mayıs/ sabahı radyolardan duyulan ve resmi = gazetede geçen söz şudur: "Bu hareket hiç bir şahsa ve zümreye karşı değildir" Binaenaleyh, Yüksek Mahkemenizin kurulduğu ile alâkali olmak üzere böyle vazife ve mevzuun dışında ve isnat edilen suçla hiç bir alâkası olmıyan hususta sual tevcih etmek ve bu taleple mahkemede bulunmıyan kalkışmak, mahkemenin ulviyetini hiç bir suretle benimsememek manasını tazammun eder. Şahsa ait olarak ileri sürülmüş olan hususlar ve şu şekilde fotoğrafa poz vererek elde kaldırılan kilotlar hiç bir suretle Yüksek Adalet Divanını bu muhterem salonunda şu muhterem heyete karşı zarfın içinden çıkarılacak nesnelere değildir, Beyefendi. Müddeiumumi beyefendi Ammenin = mümessili olması sıfatiyle bunu müdrük olması lâzım gelir. Dekartın dediği gibi : " Mahkeme karşısında ben hazır değilim, ben kanunun himayesinde bir insanım, benim hamim kanundur," diyor. Burada huzurunuzda maznun sıfatiyle bulunan bir insan hiç bir suretle iddia makamının tezviratına muhatap olamaz.

Şunu da arz edeyim ki ; Şerefe ve haysiyetleri mize vaki olan tearruza karşı iddia makamına gösterilen suhuletin bize de = gösterileceği düşüncesiyle söz almış bulunuyorum.

BAŞKAN - Bunların sorulmasının doğru olmadığını ifade ediyorsunuz?

Sanık Adnan Menderes müdafii Burhan Apaydın - Doğru olmadığını ifade etmekle beraber şu ciheti de belirtmek isterim ki; Nasıl iddia makamına bu soruların sorulması hakkı tanınmışsa bize de aynı hakkı tanınmalısınız. Çünkü bunların dâva ile kat'iyen alâkali olmadığını isbat etmek mecburiyetindeyim.

BAŞKAN- Ankaşıldı. Bu suallerin dâva ile alâkası yoktur, demek isteyorsunuz.

Sanık Adnan Menderes müdafii Burhan Apaydın- Şunu ilâve edeceğim, Müvekkilimizin Memleket dertleriyle meşgul olmayıp kasaya bunları koymu olmasına savcı nasıl temas ediyor ?

BAŞKAN - Fazla uzatmayınız .

Sanık Adnan Menderes Müdafii Burhan Apaydın- Müvekkilim 10 sene bu memlekette Başvekillik etmiştir, ve bir vazife ifa etmeğe = çalışmıştır." Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadrü kiymetten"

Başsavcı yerine Yardımcısı- Efendim, Başsavcılığımıza tarizde bulunmuştur.

Bir cümle ile cevap vereceğim.

Sayın avukatın bir zaman Adnan Menderes'in ortağı olarak beraberce istismarda bulunduğunuzispatı hazırım. Ne demek istiyorlar, Müddei Umumi demekle ? Müddeiumumilik yoktur Divan Başsavcılığı = vardır, bunu da öğrensinler . Biz aksi pozlar takinmıyoruz, Bu suçların redeati ahlâkiye olduğunu isbat edeceğiz

BAŞKAN - kâfi efendim...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ : Şimdi iddia makamı tarafından Başvekâletteki resmi kasadan çıktığı iddia edilen ve zarf üzerinde Adnan = Menderes imzası bulunan zarfın içerisinden çıkan eşyanın sanık Adnan Menderes'e gösterilip sorulması, dâva mevzuu ile alâkalı bulunmadığından ; gösterilmesi ve sorulması hakkındaki isteğin reddine Ekseriyetle karar verildi.

Alın götürün bunları. Başka dâvada lâzım olur. (Gülüşmeler)

BAŞSAVCI YERİNE YARDIMCISI-Belediyenin cenaze arabası varken cenazenin Başvekilin şahsına ait resmî ve 2 numaralı araba = ile nakledilmesi keyfiyeti üzerinde yüksek başkanlıkça durulmuştu.

Ancak, bendeniz bu suale ilâveten, bu arabayı, Ayhan'ın emrine tahsis etmişmidir , sorusuna cevap bekleyorum.

BAŞKAN- Başka efendim ?

BAŞSAVCI YERİNE YARDIMCISI -Ayrıca doğumun vukuunu kimden haber almıştır ve hangi zaman hangi saatte telefon edilmiştir. Kimin tarafından telefon edilmiştir.

BAŞKAN- (Sanık Adnan Menderes'e Hitaben) Bu arabayı Ayhanın emrine tahsis ettinizmi ?

SANIK Adnan Menderes - Hayır.

BAŞKAN - Diğer ikinci sual ; Telefonla ölüm haberini ?

Sanık Adnan Menderes - Hatırlamıyorum Reisbeyefendi- Yalnız zannediyorum, Gece yarısı falandı, doğum haberini bana verdiler. Doğum haberini onlar mı bana verdiler, yoksa ben mi kendilerimi arıyarak muttali oldum , şimdi tesbit ve tayin edecek durumda değilim.

Sayın Başsavcılık makamında bulunan Bey efendiye, müsaade buyurursanız şimdi açılan zarf hakkında cevap vermek isterim. Fakat mahkemeniz men ettiği için susuyorum. Çünkü kendilerinin de alâka dar olduğu bir husus vardır.

BAŞKAN - Sadet dışına çıkıyorsunuz, muayyen suallerime cevap vereceksiniz.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Kendisinden olduğunu kabul ettiği bir çocuğun , velevki 7-8 saat yaşmış bulunsun, ölümünden sonra mezarını ziyaret edip etmediği bizce kıymetlidir. Çünkü, Sulbünden gelen her hangi bir kimseye karşı dini ve ahlâki vecibelerini ifa eder bir adamdır , değilmidir ? bunu öğrenmek istiyoruz.

BAŞKAN - Çocuğun kabrini ziyaret ettinizmi ?

Sanık Adnan Menderes - Hayır.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Sanık Fâhri Atabeye ait bir sualimiz var.

Ankaraya Ayhan Aydan'ın evine kaçtagelmıştır? Kendisini Menderes mi göndermiştir? Başvekâlet arabası ile cenazenin gönderilmesini kim söylemiştir?

Sanık Fahri Atabey- Ankaraya sabahleyin saat 7-8 arasında geldiğimi zamediyorum.

BAŞKAN - Başka ? Araba ?

Sanık Fahri Atabey - Araba. Ben eve geldiğim zaman, demin de arzettiğim şoför, çocuğu aşağıya indiriyordu, kapıdaki arabanın numarasını bilmiyordum, emrivaki olarak bindim.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Çocuğun namazı kılındı mı ?

Sanık Fahri Atabey - Küçük Çocukların namazı kılınmaz efendim.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Ankarada, 18 Haziranda kiminle konuşmuştur.

Sanık Fahri Atabey- Üç defa telefonla konuştum, bir defa mesaj bıraktı, ikinci telefonunda ben aradım, üçüncü telefonla da çocuğun öldüğünü söylediler.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Hastahane talimatnamesi mucibince Demirbaş eşya hastahanedan çıkarılmaz. Bu bir talimatname hükmünün icabıdır. Başka bir sanığın bu hükmü bir tarafa iterek Adnan Menderesin hatırı için hareket etmiş olup olmadığının şimdiki sorumuza cevap vermesi suretiyle tesbitini istiyoruz.

Sanık Fahri Atabey - Ben Kanun ve nizamlara riayet eden bir insanım. Bunu takdir ederim. Bu alet zaten zengin bir hastaya yaptığım doğum neticesinde hibe edilmiş bir alettir. Bundan üç tane vardır. Bir tanesi portatifti. İki tanesini de sabit olarak aldık. Ben, bu aletleri götürmeğe mecbur oldum. Yani bu şeyi götürmek = için

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Tanıdıkları bütün hastalara aynı ihtimamı yaparmıydı ?

Sanık Fahri Atabey - Aynı ihtimamı yapardım. Bunu misallerle ve şahitlerle izah edebilirim.

BAŞKAN - Fatmayı Amerikaya kim göndermiştir. Neden gönderilmesine lüzum görülmüş ?

Sanık Fahri Atabey - Her halde ben değilim.

BAŞKAN - Sizi söylediler.

Sanık Fahri Atabey - O işi o yapabileceği için gönderilmiştir.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Çocuk Tartılmış mı ?

Sanık Fahri Atabey - Ölü çocuk tartılmaz efendim.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Ferit Anlar'la olan konuşmasını anlatır mı??

Başkan - Ferit Anlar gelince sorarız efendim. Başka ?

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Başka bir şey kalmadı efendim.

BAŞKAN - Tanıkların dinlenmelerine geçiyoruz. Tanık Ayhan Aydan'ı çağırınız.

(Şahit Ayhan Aydan Huzura alındı)

Başkan - Adınız ?

Şahit - Ayhan

BAŞKAN - Soyadınız ?

Şahit - Aydan

BAŞKAN - Babanızın Adı?

Şahit - Ayhan Aydan - Muhittin .

BAŞKAN - Kaç doğumlusunuz

Şahit - 1940

BAŞKAN - Ne iş yaparsınız ?

Şahit - Opera Sanatkarıyım.

BAŞKAN - Halen Aynı işi mi yapıyorsunuz ?

Şahit - Evet .

BAŞKAN - Hadise tarihinde , beş sene evvel ?

Şahit - O tarihte de Opera sanatkarı idim.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ile Doktor Fahri Atabey'i tanıyorsunuz ?

Şahit Ayhan Aydan - Gayet iyi tanırım.

BAŞKAN - Şahitliğe mani bir haliniz var mı ?

Şahit - Hayır efendim .

(Şahide Yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes evli, Tabii siz de bilirsiniz= münasebetiniz devam ettiği için . Böyle olduğu halde bununla münasebet tesis etmişsiniz. Ondan meşru olmayan bir çocuk dünyaya gelmiş O, çocuğun hayatta kalmasını istemeyormuş , doktor Fahri Atabey'i celbettirmiş ve çocuğu ortadan kaldırtmış?

Şahit Ayhan Aydan - Adnan Menderes'i 1951 senesinde tanıdım. Ve kendisini çok sevdim. Çocuğu da çok seviyordum. Bütün emelim ondan bir çocuk yapmaktı. Ve maalesef bunda muvaffak olamadım. Bütün tedavilerime , kendime iyi bakmaya rağmen.

Fahri Atabey'i 18 sene evvelinden tanırım. Çok iyi ahbabımdır, İlk çocuğumun da doktorudur.

BAŞKAN - Yani Ferit Beyden olan çocuğun .

Şahit Ayhan Aydan .- Evet Efendim. Kendisine büyük itimadım vardır. Doğumunu onun yapmasını isteyordum. Maalesef sekiz aylık iken bir sancı hissettim . Daha evvel de ufak tefek kanamalar oluyordu . Arkadaşlarımla oyun oynayordum. 8 Aylık iken bir sancı geldi .Bu vaziyete dayanamadım. Ne yapmam lâzım dedim . Pardon bir şey unuttum. Gecedden sancılar başlamıştı, Sabahleyin Fahri bey'e bir telefon ettim , bir haber bıraktım. Kendisi hastahane de yoktu; Zannederim asistanı idi . Buradan bir haber çıkmayınca Floryadaki eve telefon ettim.

BAŞKAN - Kime telefon ettiniz?

Şahit Ayhan Aydan - Adnan Menderes'i aradım. Adnan Menderes yoktu. Muzaffer Ersü Telefona çıktı.

BAŞKAN - Adnan Menderes zaten İstanbulda imiş .

Şahit Ayhan Aydan - Evet, Fakat Floryadaki evinde yoktu. Çok rica ediyorum bana muhakkak Doktor Fahri Atabey'i bulunuz yollayınız ; Kendimi iyi hissetmeyorum, kendileri geldiği zaman durumu haber veriniz , dedim. Merak etmeyiniz dediler . Sabahleyin sancılar devam ediyordu. Fakat ben doktor Fahri Atabey'in geleceğini bilmiyordum. Poker Oynarken sancım çok kuvvetlendi. Ve çok iyi arkadaşım olan Türkân Başoğuz , bu vaziyete tahammül edemezsin diyerek Doktor Alâattin Orhon'u çağırdı . Doktor Alâattin geldi. Durumu gördü."siz nerede ise doğum yapmak üzeresiniz" dedi . Çantasını , öteberisini aldı ve doğumu yaptı.

BAŞKAN - Sonra? Bizim mevzuumuz doğumdan sonra .(Gülüşmeler) Doğan çocuğun öldürülmesi meselesi ?

Şahit Ayhan Aydan - Çocuk Kordona Dolalı vaziyette ve ayaklarından geldi .

BAŞKAN - Öğle değilmiş , Doğumu yapan Doktor Alâattin doğum kolaylıkla yapıldı diyor.

ŞAHİT Ayhan Aydan- Hayır efendim. Çok zor bir doğum yaptım.

BAŞKAN -Sizin ifadeleriniz ile Türkân, Rinda ve Bediryenin ifadeleri birbirini tutmuyor. Onlara bu doğumun zor olduğunu söylemişsiniz hatta onlar kollarınızdan tuttukları için çürüklerin hasıl olduğunu söylemişsiniz. Doğumun kolaylıkla olduğu doğumu + yapan doktorun ifadesiyle de sabit olmuştur.

Şahit Ayhan Aydan - Doğum zor olmuştur hatta çocuk dünyaya geldiği zaman sesi çıkmıyordu ve vücudunun muhtelif yerlerinde = morluklar vardı. Çocuk ölü mü doğdu diye heyecana kapıldım. Hayır merak etme diye çocuğun ayaklarından tutup sallamağa başladılar, neden sonra inilti halinde sesler geldi. Ah Ah diye..Normal bir çocuk değildi. " Niçin bu çocuk sesini çıkarmıyor" dediğim zaman çok zor bir doğum yapıldı dedi bana. Onun için zannetmeyorum Alâattin bey başka türlü konuşabilsin .

BAŞKAN - Çocuk hangi müdahale ile öldü ?

Şahit Ayhan Aydan - Eceli ile öldü .

BAŞKAN - Bu hususta söyleyeceğiniz başka bir şey varmı ?

Şahit Ayhan Aydan - İlk çocuğumun doktoru Bahtiyar Demirağ idi. Onu çağırdım. Daha kapıdan içeri girer girmez, çocuğu gördü, ve bir ölü görmüş gibi yüzü bembeyaz oldu. Buna bir şeyler yapın, yatmaya çalışın diye yalvarmağa başladım. Gençsin, daha çocuğun oturur diye beni teselliye kalkıştı. Bana bu kâfi gelmiyordu, elinizden bir şey gelmez mi, Bir şey yapmanızı isteyorum dedim. Reçetesini çıkardı, ağır ağır bir reçete yazdı ve iğne yapıldı.

BAŞKAN - Çocuk nasıl öldü, çocuğun yanında kimler vardı ?

Şahit Ayhan Aydan - Bahtiyar bey orada idi, heyecana kapıldım, ağzından hafif kan geliyordu. İniltisi yavaşlamaya başladı, ses kuvvetini kaip ediyordu. O kadar heyecanlı idim ki, Bahtiyar bey; bu çocuğu yanından alalım, içeriye götürürelim, heyecanlısın dedi. Hayır-dedim. Fakat Annem geldi, çocuğu aldı içeri götürdü. Çocuğun her şeyi hazırdı, karyolasına kondu, fakat sesi daima kulağımdadır. Evim gayet ufaktır, onun için bütün sesler işitilir, son nefesini verinceye kadar kulağım orada idi .

BAŞKAN - Ne oldu ?

Şahit Ayhan Aydan - Öldü efendim. Ben bir çığlık attım; Çocuk öldümü, bitti mi dedim, Allah sana ömür versin, dendi.

BAŞKAN - Kim dedi ?

Şahit Ayhan Aydan - Ailem dedi efendim.

BAŞKAN ? Ben sual soracağım, sizin söyleyecekleriniz betti mi ?

Şahit Ayhan Ayda - Bitti efendim .

BAŞKAN - Doktor Fahri Geldiğinde çocuk ölmüş mü idi ?

ŞAHİT Ayhan Aydan - Ölmüştü .

BAŞKAN - Şimdi çocuk son nefesini verirken, siz biliyormu idiniz noktasında annen Naciye ile senin ifadelerin arasında mübâyenet var. Annen diyor ki çocuğun başından hiç ayrılmadım, kimse de yoktu, çocuk öldü. Hatta bir ara Ayhan'a bile söylemedim diyor, halbuki siz bazı ifadelerinizde çocuğu görmüş gibi söylüyorsunuz.

Şahit Ayhan Aydan - Çocuğun yanına kimse olmadan ben girmedim.

BAŞKAN - Anneniz varmış, çocuğun öldüğünü siz görmemişsiniz. Bundan maksadım ifadeler arasında mübâyenet vardır. Eğer çocuğun ölmesi normal olsaydı, harici bir müdahale, kasitli bir müdahale olmamış olsaydı bu mübâyenetler husule gelmezdi demek isteyorum.

Şahit Ayhan Aydan - Hatırladığıma göre çocuğun yanında annem ve Anneannem vardı.

BAŞKAN - Siz görmemişsiniz hatta onlar ölümü bir müddet sizden saklamışlar.

Şahit Ayhan aydan - Hayır efendim. Ben son nefesinde çocuk öldümü diye çağırdım.

BAŞKAN - Bu noktada annenizle senin ifaden arasında mübâyenet vardır . Bu, bir

İkincisi ; Doğumu yapan doktor Alâattin doğumun kolay olduğunu söylüyor. Hatta o kadar kolayki, sizin boynuna kordon dolamış ve vaktinden evvel olduğu için yaşamağa istidadı çok az, ikinci gelişimde çocuğun ölüşünü duyunca üzerimde bir şok tesiri yaptı, diyor.

Şahit Ayhan Aydan - Alâattin bey her halde çok unutkanlar. Çünkü, sabaha kadar bizde kaldı efendim.

BAŞKAN - İkinci gelişimde mi ?

Şahit Ayhan Aydan - Evet ikinci gelişimde .

BAŞKAN- Siz ve aile efradınız; yakın arkadaşınız Türkân ve saire çocuğun miadından evvel doğmuş, yaşama kabiliyetini haiz =

değilmiş gibi konuşuyorsunuz. Doğum kolaylıkla yapıldığı hal de = zor olduğunu gösteriyorsunuz yani Adnan beyi kurtarmak için .

Şahit Ayhan Aydan- Hayır efendim. Adnan beyin vaziyetini görüyorsunuz. Ufacık şey neye yarar. Ben Allaha korkarım. Allahın verdiği ceza çok büyük.

BAŞKAN - Soruşturma da doğru söylemediğiniz anlaşılıyor. Peki Fahri beyin size geldiğini Adnan Menderes biliyormu idi ?

Şahit Ayhan Aydan- Her halde söylemiştir. Çünkü bir kaç defa annemle telefonda konuştu.

BAŞKAN - O noktada Adnan Menderes Hayır diyor.

Şahit Ayhan Aydan- H ngi noktaya (hayır) diyorlar efendim.

BAŞKAN - "Dr.Fahri'nin gelişinden haberim yoktu, bilmiyorum dedi.

Şahit Ayhan Aydan- Amma ben, yaveri ile konuştum efendim.

Başkan - Amma o öyle demiyor, sen böyle söylüyorsun.

Şahit Ayhan Aydan- Duyması icabederdi, efendim dedim.

BAŞKAN- Bak, çeviriyorsun, Evvelce böyle, şimdi böyle. (Sankılara hitaben) bu ifade karşısında bir diyeceğiniz varmı ?

Sanık Adnan Menderes - Muhterem Reis Beyefendi; Dr. Fahri'nin gelişinden haberim olup olmaması keyfiyetinin Ayhan hanıma x tavzihan sorulmasını istirham edeceğim. Yani bendeniz, hareketinin benim tarafımdan tahrik edilmiş olduğu hususunda malûmatım yoktur dedi. Ondan sonra ertesi gün, daha ertesi gün kendileriyle görüştim.

BAŞKAN- Evvelâ malûmatı olması lâzım gelir, yaverine söylemiş tim. Bilecek mevkidedir dedi. Fakat Ayhan Menderes inkâr ediyor. de-yince çevirdi. (Fahri Atabey'e hitaben) Bu ifadeye karşı bir diyeceğiniz varmı ?

Sanık Fahri Atabey - Bir kaç sual sormak isteyorum. efendim Acaba ben saat kaçta Ankaraya gelmişim Aydınlik mı idi karanlık mı idi?

Şahit Ayhan Aydan- S bahtı efendim.

BAŞKAN- Saat kaçta ?

Şahit Ayhan Aydan - 9 - 9,5.

BAŞKAN- Geliş saattı de bir birini tutmuyor, Fatmanın ifadesi başka senin ifaden başka?

Sanık Fahri Atabey - Evlerine geldiğim zaman takriben çocuk kaç saat evvel ölmüştü?

Şahit Ayhan Aydan - Aşağı yukarı dört saat falan.

Sanık Fahri Atabey- Başka maruzatım yoktur.

BAŞKAN - İki numaralı Başbakanlık otomobili sizin emrinize mi tahsis edilmişti?

Şahit Ayhan Aydan- Hayır efendim.

BAŞKAN- O gün kapınızda görülmüş

Şahit Ayhan Aydan - Şoförü ve ailesini tanırım.

BAŞKAN - Amma o gün kapınızda görülmüş, cenazeyi de o götürmüş.

ŞAHİT Ayhan Aydan-Şoförü tanıdığımdır. Ailesini de tanırım. Hiç bir zaman " Başbakan'ın arabası bana gelsin" diye söylemedim. Zaten aşağı yukarı 53,54 'e kadar arabam vardı.

BAŞKAN - Kim söylemiş ?

Şahit Ayhan Aydan - Ben Hayri efendiyi istedim. Çünkü benim bir çok işlerimi yapar, halen de kendisiyle ahbabız.

BAŞKAN - Peki efendim siz çekilin.

Şahit Bah tiyar Demirağ'ı çağırın.

(Şahit Bahtiyar Demirağ huzura alındı.)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Bahtiyar Demirağ.

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit - Halim.

BAŞKAN- Doğum Tarihiniz .

Şahit - 1327

BAŞKAN - Şimdiki V zifeniz ?

Şahit - Ankara Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Profesörü.

BAŞKAN - Hadise esnasındaki vazifeniz ?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Aynı vazifedeydim .

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ve Fahri Atabey'i tanırmısınız?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Adnan Menderes'i B şvekil sıfatıyla diğerini de meslekdaşım olması itibariyle tanırım.

BAŞKAN- Şahitliğe mani hısımlık ve akrabalık gibi bir haliniz varmı ?

Şahit Bahtiyar Demirağ - Hayır .

BAŞKAN - Şimdi Yemin edeceksiniz .

(Şahit Bahtiyar Demirağ yemin etti .)

BAŞKAN - Ayhan Aydan'ın Sanık Adnan Menderes'ten edindiği meşru olmayan çocuğunun doğumunda bulunmuşsunuz ve Doktor Alaattin vasıtasıyla sonradan sizi çağırılmışlar . Siz gelmiş, gitmişsiniz. Bu hadise hakkında ne biliyorsunuz? Davanın mevzuu, gayri meşru çocuk sanığın azmettirmesi neticesinde öldürülmüş .

Şahit Dr. Bahtiyar Demirağ - Efendim, Ayhan Aydan'ın diğer çocuğunun sağlığını kontrol ettiğim için esasen kendisini tanıyorum.

Binaenaleyh, bir gün beni telefonla çağırdılar. Henüz hava = kararacak üzere idi. Yani daha muayenehanemden ayrılmamıştım. Takriben saat 7xidi raddesinde Ayhan Aydan'ın çocuğunu gördüm. Çocuk Prematüre vaziyetinde idi. Yani olgun olmayan bir hali mevcuttu. Bildiğiniz üzere Prematüre doğum, çocuğun Anatomik ve Fonksiyonel görüşle anlaşılır. Ben o anda olsa olsa 8 ylık bir çocuktur dedi. Fakat Prematüre 8 aylık çocuğun o şekilde görülmesi lâzımdı. Yani çocukta bir apati hali vardı.

BAŞKAN - Ne yani ?

Şahit Bahtiyar Demirağ - Enerji noksanlığı vardı. Hareketleri yeni doğan bir çocuğun hareketlerine benzemeyordu. K ve yeni doğan normal bir çocukta beklenmesi gereken şekilde değildi, noksandı, Fonksiyonel bir gerilik vardı. Fakat aşikâr bir morluk yoktu. Bu Prematüre sebebiyle bu çocuğun sinir sisteminde veya başka bir organında hasar husule gelmiş olabilirdi. Yani olgun olmayan çocuğun sinir sisteminde bir kanama ve yahutta vaktinden evvel doğum dolayısıyla dolaşım yavaşlamıştı. Fakat, deminde arzettiğim gibi, aşikâr bir morluk yoktu. Yeni doğduğu için belki ileride daha iyi bir fikir verir kanaati ile 2-3 saat sonra tekrar gelmek üzere ayrıldım. Bir lokale gittim. Saat 11 civarında tekrar çağırıldım.

BAŞKAN - Kim çağırdı ?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Bu sefer bir lokalde idim. Oraya telefon ettiler. Fakat, telefon edenin kim olduğunu hatırlıyamıyorum. Bulduğum lokalde garson geldi. Sizi telefondan istiyorlar, dedi. Sizi Ayhan'ın evinden tekrar telefondan istiyorlar dedi. Fakat, telefon edenin kim olduğunu hatırlıyamıyorum, çünkü aradan 5,5 sene geçti . Telefon 10-11 arasında idi . Çünkü, Ayhanı evinden gelip tekrar lokale geldiğimi sonradan hatırladım. Çocukta solunum müşkülâtı vardı. Ara sıra duruyor, sonra tekrar başlıyor tekrar duruyordu . Bu şekilde kalbin atışı da normal değildi, yani muntazam atıyordu, binaenaleyh şu hadisede, aklımda sureti kat'iyede kaldı, kendi ken dime düşündüm, oksijen dioksit vermek faydalı mıdır ? Aşikâr olarak siyanür olmadığı için , ar da sırada görülen morluk devamlı görülmediği için Oksijen dioksit vermek doğru değildi. Şu bakımdan doğru değildi ki, verilmiş olsaydı teneffüs ataletine gider, solunum dururdu. Karbon dioksit, bir mekanizma, belki ileride lâzım olacak diye düşündüm. Engubator cihazını Fahri Atabey'in getireceğini söylediler .

BAŞKAN - Bu cihaz ne işe yarar?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Bu cihazın vazifesi, çocuğa lâzım olduğu takdirde Karbon Dioksit, oksijen, rutubet temin edecek, ve ayrıca ileride çocuğun harareti düşerse harareti tanzim edecekti. Fakat o zaman çocuğun harareti düşük değildi; Siyanoz ve morluk aşikâr değildi.

Bunun en iyi şekilde, Vitabilite olarak söyleyebilirim, Çocuğun hayatı kontrol ediliyor ve bir enerji göstermeyordu. Burada benim yapacağım şey şunlardı: Teneffüs ve kalb merkezini tanzim etmek. Koramin yaptım, ayrıca kısa bir zaman sonra yüksek miktarda C vitamini tatbik ettim. Fakat hastanın teneffüs müşkülâtı devam ediyordu, bir apati hali vardı. Acaba hasta kliniğe nakledilirse faydalı olabilirmiydi. Prematüre ve apati gösteren bir kimsenin kliniğe nakledilirken ölmesi lâzımdı. Şuna kaniim ki bütün ihtimam gösterilmiştir. Sabaha karşı hemşire gelecek denilmesinden == yaptığım tedavilerin kâfi olduğuna kanaat getirdim. Yarım saat kadar durdum. Fakat yine hatırımdı kalmıştır. ki Ayhan Aydan, Dr. Bahtiyar diyordu, çocuğumu kurtarınız, yalvarırım size. O kadar sınırları bozulmuştu, ağlıyor gibi idi, son derece müteessirdi. Yapacağım başka bir şey olmadığı kanaati ile ve yüzde seksen tehlikenin mevcut olmasına rağmen tıbben her hangi bir başka müdahale olmayacağı kanaatini hasıl ederek daha çok anneyi teselli ettim. Ve bilâhare vaziyetinizi bana bildiriniz diyerek ayrıldım. Ertesi günü

BAŞKAN - Ne günü ?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Tarihini bilmiyorum, yani doğum gecesi sabahi kimin tarafından olduğunu bilmiyorum, sabaha karşı çocuğun öldüğü bana bildirildi. Ondan sonra Alâattin Orhon bana telefon etti. Ve çocuğun ölmüş olduğunu bildirdi. Alâattin Orhon'un konuşma tadızı bende çocuğun ölüsünü gördüğü kanaatini uyandırdı. Bana şöyle diyordu :

BAŞKAN - Size çocuk ölmüş demiş, nasıl hatırlamıyorum.....?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Nisaiyecilerin ertesi günü anneyi muayene etmeleri mutad olduğu için çocuk öldü demesine rağmen == Doktor Alâattin'in anneyi görmüş olması fikrini bende hasıl etti. Sonra benim ilmî fikrimi de sordu. Ben de Prematüre'dir, prematürelerde ani ölüm olabilir. Hatta hiçbir belirti vermeden olabilir, otopsi dahi ölümün sebebini çıkaramaz. Ayrıca teneffüs müşkülâtı vardı, kalp yavaş atıyordu? Bu vaziyet karşısında ölüm teneffüs yetersizliğine, kalp yetersizliğine bağlı olacağının aşikâr olduğu söylendi. Bundan sonra, kat'iyetle hatırlamıyorum, benim reçetemi almış olacak, t. kriben konuştuğumdan bir veya iki saat sonra Alâattin Orhon raporu yazmıştı, Raporu Alâattin Orhon yazmış ve imzasını da atmıştı.

Binaenaleyh, doğumu takibetmek mecburiyetinde olan nisaiyecinin bana ölümü bildiren nisaiyecinin benim kanaatime iştirâk ederek bu raporu yazması, esasen bir hekim olması ve doğumu takibetmiş bir insan olarak imzasını atmış olması dolayısıyla ben de imzama atmış olacağım. Ve bundan sonra defin ruhsatını hükümet hekiminin vermiş olması lâzımdı. Ölünün, ölmesi mevzubahis ise, bunu Belediye veyahükümet hekiminin yani bir teşekkülün takibetmesi kanaatinde idim. Benim için vazife bitmişti. Ölüyü tekrar gidip görmek vazifemin dışında ve benim için o zaman lüzumsuz bir kanaat halinde idi. Arzedeceğim bu kadardır.

BAŞKAN- Peki, sizin kâğıdınıza yazmış, ölüm sebebini bildiren raporu Dr. Alâattin imza etmesi lâzım mı idi ?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Dr. Alâattin şu bakımdan imza etmiş olabilir

BAŞKAN- bir lüzum varmı, kâğıt sizin olduğuna göre ve siz çocuk hastalıkları mütehassısısınız, Dr. Alâttin'in sizin kâğıdınıza ayrıca yazmasına lüzum varmı?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Kat'i lüzum yoktur. Fakat bu vakıalar çok olmaktadır. Nisaiyeci ile beraber takip ettik sonra ben gördüğü mü belirtmek için bu imzayı gayet mantiki bulmuştum.

BAŞKAN- Yalnız raporunuz şayanı dikkat, 18/19 da vuku bulan ölümü yazmamışsınız.

Bir kerre rapo okunsun.

(Prof. Dr. Bahtiyar Demirağ başlıklı 19/6/1955 tarihli rapor okundu)

Şimdi rapor tarihi 19/6/1955 tir. Saat 19/6/1955 son saatleri olabilir.

Yani, ne vakit öldüğünü tasrih etmemişsiniz, 6 saat geçtikten sonra demışsiniz, Farzedelim, 19/6/1955 şin saat 19.00 unda bu raporu yazsanız, bu saatten 6 yı çıkarınca ne kalır? şu halde 13 de olmuş olur.

Şahit Bahtiyar Demirağ - Anlıyamadım.

BAŞKAN - Şimdi raporun tarihi 19/6/1955, xix o tarihte 8 aylık bir erkek çocuk doğmuş, 6 saat yaşadıktan sonra ölmüş. Hâdise için çocuk ne vakit doğmuş, ne vakit ölmüş bunların sıra itibari le tesbiti hâdiseye müessir oluyor.

Raporun tarihi 19/6/1955.

Bu rapora yazarken, 19/6/1955 şin saat 19 zunda bu raporu yazdığını farzedelim. 6 saat geçtikten sonra ... 6 saat düşünce, gû ya 19 Haziran 1955 in saat 13 ünde yazılmış gibi bir mâna çıkacaktır. Halbuki denilecekti ki, 18/6/1955 saat (... 3 de doğmuş, şu kadar yaşamış, şu saatte ölmüş demek lâzımdı.

Şahit Bahtiyar Demirağ - Bana Alâttin orhon telefonla söylediği zaman, yalnız buradaki ölüm sebebi benim cümlemdir. Diğer cümle ve ifadeler Alâttin Orhon'a aittir. Ve Alâttin Orhon'un ifadesini taşıyan rapor onun tarafından imzalandığı için benim hiçbirşey ilâve etmediğim anlaşılıyor.

BAŞKAN - Ama, üzerinde durulacaktır.

Şahit Dr. Bahtiyar Demirağ- Asıl üzerinde durulması gereken Dr. Alâttin Orhon'dur. Bu raporu yazmıştır.

BAŞKAN - Müsterek imza vardır. Siz de aynı derecede bu suallere muhatap olursunuz. Bir defa Ayhan Aydan Ferit Alnar'dan boşanmış. Ayhan Aydan'ın çocuğunun babası meçhul, nesebi gayri sa? hih bir çocuktur. Binenalcyh, bunun ölümü dikkate şayan olabilir. Bundan bir mesele çıkabilir. (Rapor ş hide verildi) Şu rapordan, bu çocuğun ne zaman doğmuş ve ne zaman ölmüş olduğunu saat itibariyle tesbit etmek mümkündür ?

Şahit Dr. Bahtiyar Demirağ - Zâtı âlinizin de söylediğiniz gibi, raporu okusam da aynı şeyi söyleyeceğim. Belli değildir.

BAŞKAN - Şimdi nesebi sahih olmayan bir çocuğun ölümü dolayısıyla ehemmiyetlidir. Annesinin, kendi namusunu, haysiyetini ve şerefini kurtarmak için bunu ortadan kaldırabilir. Meçhul baba da her halde böyle yapabilir. Bunun için Dr. Alâttin'in bunda bir rolü olabilir.

Şahit Bahtiyar Demirağ - Şunu itiraf edeyim ki, hukuki bilgim çok zayıftır. Bir meslekdaşımın yazdığı rapordaki kanaatine benim de inanarak imza ettiğim anlaşılıyor. Bu raporda saat malûm değildir. Ve bunun teviline de imkân yoktur. Fakat burada hukukî bilgim olmaması dolayısıyla doğumu yapan meslekdaşımın imzası olan rapora iştirak etmiş oluyorum ki, bilâhare bunun hükümet ve ya belediye hekimi tarafından teyit edilmesi gerekirdi. Yani ölüm ruhsatının resmî bir makam tarafından verilmesi icabederdi.

BAŞKAN - Bunun tesbiti için hukukî bir bilgiye lüzum yoktur. Bir kerre tecrübeniz vardır. Profesörsünüz, nesebi sahih olmayan

bir çocuğa taallûk ettiğine göre, bunu sorup öğrenmeniz icabederdi.

Şahit Bahtiyar Demirağ - Tamamen haklısınız .

BAŞKAN- (sanıklara hitap ederek) Bu ifadeye karşı bir diyeceğiniz varmı ?

Sanık Adnan Menderes- Acaba kaçta doğduğunu biliyorlar ?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Ben doğan çocuğa 7-8 arasında ilk defa gittim. İkinci gidişimde 10-11 civarındadır.

BAŞKAN - Tınik Doktor Alâattin .

Sanık Fahri Atabey - Efendim , müsaadenizle profesörden bir şey sormak isteyorum ? Acaba çocuğun ölüm zamanına kadar beni orada görmüşler mi ?

BAŞKAN- Evvelki ifadesinde var, görmemiş .

Şahit Bahtiyar Demirağ - Görmedim .

Sanık Fahri Atabey - Efendim , Raporda benim imzam neden yok acaba?

BAŞKAN - Sizi görmemiştir, siz muayeneye dahil değilsiniz, doktor Fahrinin 'de imzası olacaktır denilir mi ?

Sanık Fahri Atabey - Mühim bir hadise .

BAŞKAN - Efendim, muayene ederken siz yoksunuz, Doktor = Fahrinin bulunması lâzımdır diyecek mevkiide midir?

Doktor Alâattin Orhon'u çağırınız .

(Şahit Alâattin Orhon huzura alındı .)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Alâattin Orhon .

Başkan - Babanızın adı ?

Şahit Alâattin Orhon - Mehmet Lûtfi .

BAŞKAN - Doğum Tarihiniz ?

Şahit Alâattin Orhon - 1326,

BAŞKAN - Şimdi Vazifeniz ?

Şahit Alâattin Orhon - Tıp Fakültesinde Doçentim.

BAŞKAN - Hadise tarihindeki vazifeniz?

Şahit Alâattin Orhon - Aynı vazifede efendim .

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ve Fahri Atabey'i tanıyor musunuz ? Şhitliğe mani bir kıyaslık ve akrabalığımız varmı ?

Şahit Alâattin Orhon - Tanırım , yoktur.

BAŞKAN - Yemin edeceksiniz .

(Şahit Alâattin Orhon'a yemin ettirildi)

BAŞKAN - Ayhan Aydan'ın doğumunda bulunmuşsunuz. Sanık Adnan Menderes'ten göbe k lmiş. Türkân Başoğuz sizin hastanızmış, Sonra , onun delâletiyle çağırılmışsınız , Doğumu siz yapmışsınız.

Asıl bizim dâvanın mevzuu , doğumdan sonra sanık Adnan Menderes'in azmettirilmesiyle sanık Dr. Fahri Atabey'in bu çocuğu öldürmüş olmasıdır ?

Şahit Doktor Alâattin Orhon - Bendeniz bir akşam muayenehanemde meşgulken Türkân Başoğuz bana telefon ederek " Bir doğum var, her işi bir karar akale filân adrese gelin." dedi. Ve bendenize adresi verdi. Bende acele olarak bu verilmiş olan adrese gittim. Eve girdiğim zaman yatak odasında yatan hastanın Ayhan Aydan olduğunu gördüm. Doğum sancıları içinde kıvranıyordu. Muayene ettim. Baktım, doğumun çok ilerlemiş olduğunu, rahimin tamamen açılmış == bulunduğunu ve çocuğun bacaklarından geldiğini, su kesesinin önceden patlamış bulunduğunu müşahade ettim. Çocuğun kalp seslerini dinlediğim zaman bozuktu. Bu hali görünce çok telaşlandım. Çünkü doğum için gerekli malzemeyi almış değildim. Böyle bir vaziyette == gösterilmesi icabeden reaksiyonu göstererek sinirlendim. Ve kaşabil olan sür'atle evime gitim. Çünkü Böyle bir tazyık altında bulunan çocuğun her an ölmesi mümkündü . Bir itfaiye teşkilâtı = gibi daima hazır bulunan malzeme tavulumu akarak kısa bir zamanda tekrar geldim . Ayhan Hanımın bu, ikinci doğumu idi . Sonra doğan çocuk Premature idi . Ve Küçüktü. Bundan dolayı da kolaylıkla ço

cuğu çıkardım. Bu sırada çocuk geçirmiş olduğu bu asfeksi dolayısı ile tazyık altında bulunmasından dolayı yeni doğmuş oldun bir çocuğun göstermiş olduğu asfeksiyi göstermeyordu. Sondayı tabik etmek suretiyle çocuğun boğazını temizledim. Ancak bu suretle çocuğu hayata iade etmek mümkün oldu. Sonra Anne de kalan çocuğun eşi de nedense biraz güçlük arzetti. Biraz karnına basmak icabetti. Kre di mane vrası denilen manevrayı tabik etmek suretiyle bu çocuk çıkarıldı. Prameter çocukların hayatı kaprislidir. Yaşama imkânları normal çocuklar kadar değildir. İlk safhada normal çocuklarda bu safhayı geçirirler : Aseksiden müdahale edilmişti. Ben yetişmiş olsaydım, çocuk içeride ölecekti. Bilgisine ve meharetine itimat ettiğim Bahtiyar Demirağ'ı tavsiye ettim. Veya kendim telefon etmişimdir, Şimdi burada iyi hatırlayamıyorum. Çocuk Profesör Bahtiyar Demirağ'ın ihtimamına tevdi edildi. Bundan sonraki safhalar hep aynı aktüalite içerisinde olduğum için yani bu gibi vakıalarla her zaman karşılaşmıştım; Bundan sonraki safhalar benim için müphem kalıyor; Bundan sonra çocuk benim için bir teferruat idi. Benim anne ile meşgul olmam lâzım gelirdi. Daha ziyade ben, anne ile meşgul oldum.

BAŞKAN - Bitti mi ? Ben sorabilirim .

Şahit Doktor Alâattin Orhon - Siz sorun efendim.

BAŞKAN - Peki, Çocuğu Adnan Menderes'ten almış, Adnan Menderes'ten kazanmış diye birşey söylemişler mi ?

Şahit Dr. Alâattin Orhon - Kat'iiyen duymadım efendim.

BAŞKAN - Türkân Başoğuz ötedenberi sizin hastanızmış, Türkân Başoğuz söylemiş.

Şahit Alâattin Orhon - Çocuğun babasının kim olduğunu sormak lüzumunu duymadım. Benim için çocuğun sıhhati mühimdir ve alâkadar eder.

BAŞKAN - Normal olarak öyle amma, hadisenin itibariyle öyle mi ya ? B bası meydanda yok.

ŞAHİT Alâattin Orhon - Ben böyle şeylerle meşgul olmam, sormam.

BAŞKAN - Dikkate şayan noktalar var. Hâdiseyi güzel tesbit etmemişsiniz, sizin etrafınızda biraz şüpheler var.

Şahit Alâattin Orhon - Böyle bir şey hatırlamıyorum, efendim.

BAŞKAN - Sizin oraya gidişinize kadar ki noktalar biraz pürüzlü?

Şahit Alâattin Orhon - Olabilir. Çünkü arzettiğim gibi bunlar benim için aktüalite hadiselerdir. Devamlı surette bu gibi hâdiselerle meşgul olan bir insan bunların teferruatını bilemez.

BAŞKAN - Siz doğumun kolay olduğunu söylüyorsunuz. Ayhan Aydan'a bunu söylediğim zaman " Hayır, zor olmuştur. Doğumu yapan = ben'im. Alâattin bey bunu nasıl bilir " diyor.

Şahit Alâattin Orhon - Burada doğumun müşkül olmasına sebep yoktur. Bir kerre çocuk küçüktü, Sonra ikinci doğumdur.

BAŞKAN - Çocuğun boynuna kordon dolaşmış.

Şahit Alâattin Orhon - Teferruatı hatırlamıyorum. Olabilir. Çünkü bu gibi doğumlar çok oluyor. 6 sene evvel doğan bir çocuğun kordon vaziyetini bilemem. Ben daha ziyade kendisinin, yani annenin hayatı ile alâkadar oldum.

BAŞKAN - Yani demek isteyorum ki, siz de burada dürüst hareket etmemişsiniz.

Şahit Alâattin Orhon - Ne bakımdan ?

BAŞKAN - İyi tetkik etmemişsiniz .

Şahit Alâattin Orhon - Hafıza zayıflığı .

BAŞKAN - İyi tesbit etmemişsiniz, saklamışsınız gibi geliyor bana,

Şahit Alâattin Orhon - Hayır, ben karakterim itibariyle böyle bir şey yapamam. Kordon dolaşmış veya dolaşmamış olması itibarıyla

Ehemmiyeti yoktur.

BAŞKAN - Çocuğun babası belli değil, öldürüldüğü iddia ediliyor. Onun için soracağım bunları.

Şahit Alâattin Orhon - Evet sorabilirsiniz. Çocuğun asepsi olduğu, çocuğun doğum esnasında ; son safhada sıkıntılı olduğu, k boğulma vaziyeti geçirdiği....

BAŞKAN - Raporu yazmışsınız , h tta siz bilememişsiniz, Bah tiyar Beyden sormuşsunuz, ölüm sebebi ne olabilir diye ? O da bunları yazmış .

Şahit Alâattin Orhon - evet efendim.

BAŞKAN - Hep evet evet diyorsunuz ,siz Ayhan Hanımın evine kaç defa gittiniz?

Şahit Alâattin Orhon - Sarih olarak hatırlamıyorum. Doğumu yaptıktan sonra diğer bir hastama bakmak için veyahut yemek yeme k için evden çıkmış ve tekrar gelmiş olabilirim .

Sonra. Ayhan Hanım, ıstırapları, sancılı rı dolayısıyla beni tekrar çağırma k lüzumu hasıl olmuş olabilir.

BAŞKAN - Siz çocuğun ölümü anında oradama idiniz?

Şahit Alâattin Orhon - Ölümü görmedim. Ölürken başında değildim.

BAŞKAN - Ne vakit ölmüş

Şahit Alâattin Orhon - Ben orada Ayhan hanıma bakmak için kaldığım müddet zarfında şöyle bir istirahat için uzandığımı hatırlıyorum bu esnada çocuk ölmüş olabilir ve bana haber vermiş olabilirler efendim.

BAŞKAN - Siz ifadenizde demişsiniz ki , " Ölüm haberi verilince benim için şok tesiri yaptı ."

Şahit Dr. Alâattin Orhon - Şüphesiz tesir yapar.

BAŞKAN - Yani çocuğun ölümü beklenmeyordu. Noksan doğmuş ve yaşama kabiliyetini haiz, yaşayacak bir çocuktu ;Fakat öldüğü haberi verilince, ölümü beklenmediği için şok tesiri yaptı; demişsiniz.

Şahit Alâattin Orhon - Şimdi kendimden geçmiş bir vaziyette iken kalkıp çocuk öldü denirse , tabii reaksiyon yapar.

BAŞKAN - Oyle değil, oyle değil. Teesür dolayısıyla şok tesiri değil. Çocuk ölecek çocuk değildi, yaşama kabiliyetini haiz di.

Şahit Alâattin Orhon- Yaşıyordu , ondan sonra ölmüş , tabii bir tesir bırakır. Yalnız şu var: Her normal doğan çocuğun mutlaka ve mutlaka yaşayacağına kim kani olabilir ?

BAŞKAN - Tabii. Ancak bir de beklenen beklenmeyen bir şey var.

Şahit Alâattin Orhon - Evet, ben çocuğun ölümünü hiç beklemeyordum.

BAŞKAN - Aydan ve ailesi efradı doğum güç oldu, çocuk ölüme mahkumdur filân diyorlarmış.

Şahit Alâattin Orhon - H yır, böyle bir şey söylemediler.

BAŞKAN - Raporu niçin imzaladınız ?

Şahit Alâattin Orhon - Ertesi günü öğleden sonra benden ölüm raporu istediler . Bu benim vazifem değildi. Fakat başından beri bu işe müdahale eden bir doktor olduğum için verdim. Ölümünden sonra bunun sebebini Bah tiyar beyden sormak lüzumunu hissederek kendisine telefon ettim.

BAŞKAN - 19/6/1955 tarihli raporu şahide veriniz.(Rapor şahide verildi.)

BAŞKAN- Şu raporu okuyun bakalım, bu rapora göre çocuk hangi saatte doğmuş , hangi saatte ölmüş olabilir? Çıkarın bunu bakalım.

Şahit Alâattin Orhon - Benim çocuğu doğurduğumdan altı saat sonra.

B.ŞKAN - Kaçta doğurtmuşsun ?

Şahit Alâattin Orhon- Akşam Doğurttum. Raporun alındığı gün hangi gün ise o akşam doğurtmuşumdur.

BAŞKAN - Şaşırmayın, Elinizde rapor . Hangi tarihte doğmuş? Hangi tarihte ölmüş, bunu söyleyin.

Şahit Alâattin Orhon - Bu, benden rapor aldıkları tarihtir. Ayın 19 da almışlar. Bundan bir gün evveli eder 18; demekki, 18 akşamı gidip doğumu yapmışım. Çocuk 6 saat yaşadığına göre...

BAŞKAN - Rapora göre konuşmuyorsunuz ; Şimdi ben sorayım. Kaç saat sonra ölmüş?

Şahit Alâattin Orhon - Altısaat sonra.

BAŞKAN - 19/Haziran/1955 inin saat 19 da öldüğünü farzedelim. Doğum tarihine göre böyle; 18/6/1955 den hiç bahis yok. 8 aylık bir erkek çocuk doğmuş. 6 saat yaşadıktan sonra kalp kifayetsizliğine ve dimağ nezfi dolayısıyla ölmüş. Raporun tarihi 19/6/1955 tir. Raporu 19/haziran/1955 in saat 19.00 da yazdığınızı farzedelim.

Şahit Dr. Alâattin Orhon - Öğleden sonra saat 3 de yazdım efendim. Bendenize ne zaman müracaat ettilerse o zaman yazdım.

BAŞKAN - Rapordan türlü türlü mana çıkabilir. 19/haziran/1955. saat 19.00 da bir rapor yazdığınızı farzedin.

Şahit Alâattin Orhon - Bu raporu öğle zamanı hazırladım. Çocuk öldükten 6 saat sonra yazdım.

BAŞKAN - Raporunuzdan öyle anlaşılıyor?

Şahit Alâattin Orhon - Bu şekilde ölüm raporları yazmak vazifem değildir . Normal bir hadise olduğu için şüphe etmedim.

BAŞKAN - Normal değil.

Şahit Alâattin Orhon - Bizim için normal efendim.

BAŞKAN - Nesebi sahih olmayan bir çocuk doğmuş, bu çocuk ortadan kaldırılabilir.

Şahit Alâattin Orhon - Hiç aklımıza getirmedik.

BAŞKAN - Duymuşsunuzdur, Muhakkak Türkân söylemiştir. Aynan söylemiştir, şoför söylemiştir.

Şahit Alâattin Orhon- Böyle bir şey söylendiğini hatırlamıyorum.

BAŞKAN - Doktor Fahri beyi gördüğümüzü ?

Şahit Alâattin Orhon - Hiç görmedim.

BAŞKAN - Doktor Fahri sizden sonramı gelmiş ?

Şahit Alâattin Orhon- Bu teferruata göre öyle olmuş olacak. (Doktor Bahtiyar Demirağ Tekrar huzura alındı)

BAŞKAN - Bu, bir cihaz getirmiş Dr. Fahri. İstanbuldan bir cihaz getirmiş, onu burada tedarik mümkün değil mi idi ?

Şahit Bahtiyar Demirağ - O tarihte ideal bir Enkubator cihazı tedariki mümkün değildi. Benim çalıştığım numune hastahanesinde , çocuğun hararetini muntazam tutar, Karbondioksit temin eden, ideal bir cihaz mevcut değildi. Dr. Fahri Atabey'in böyle bir cihaz getirdiğini bana söyledikleri zaman memnuniyetle karşıladım.

BAŞKAN - Yani buradan tedarik etmeğe imkân yok mu idi?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Nisaiyede olduğu söyleniyor. Onu Arkadaşım bilir. Bir de Devlet Demiryolları tarafından, itimat etmediğim , böyle bir cihazın eskiden alınmış olduğunu duymuştum. Bu gelecek olanın son model olduğunu da söylemişlerdi .

BAŞKAN - Çocuğu gördünüz. Gördüğünüze göre doğum kolay mı olmuştu, zor mu olmuştu ?

Şahit Bahtiyar Demirağ- Demin de arzettim, çocuğun genel durumunu gördüğümüz zaman doğumun, zor veya kolay olduğu hakkında fikir edinmeden , yalnız çocuğun genel durumu dolayısıyla prosesye'ye maruz kaldığını ; Plasantonin erken yırtıldığını, iyi kanlanmadığını normal olan bir doğum zamanında bile doğum tralması

çocuğun hayatiyeti üzerine tesir eder. Ben bu çocuğu gördüğüm zaman doğumunun müşkül olduğunu söyleyemem, fakat çocuğun vaziyeti müşkül-
dü,

B.ŞKAN- Yani çocuğun dünyaya gelişi kolay mı olmuş, yoksa = müşkülâtla mı olmuştur ?

Şahit Bahtiyar Demirağ - Bana böyle bir şey söylendi ama = tibben benim bunu tesbit etmeme imkân yoktur.

BAŞKAN - Bununla ilgili bir ücret aldınız mı ?

Şahit Bahtiyar Demirağ - Hayır efendim .

BAŞKAN - (Dr. Alâattin Orhon'a hitaben) siz de, ücret aldınız mı ?

Şahit Dr. Alâattin Orhon - Ben, bir ücret aldığımı hatırlamıyorum efendim.

BAŞKAN - Sonra aldınız mı ?

Şahit Dr. Alâattin Orhon - Sonra da almadım. Sonra ifadelerde olduğu gibi bendenize bir zarf getirilmiş. Ben bunu vazih olarak hatırlamamakla beraber hiç bir para almadım.

BAŞKAN - Sonra, sonra da almadınız mı ?

Şahit -Alâattin Orhon - Şoför Hayrinin getirdiğini söylediler.

B.ŞKAN - Ne Kadarmış ?

Şahit Alâattin Orhon - Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şoför ma ki gelmiştir kabul ederim dedi.

BAŞKAN - Şoför kimin şoförü? Bir doktor Fahrinin şoförüvar bir de Başbakanlığın şoförü var.

Şahit Alâattin Orhon - Görsem tanırım .

BAŞKAN - Siz doğru söylemiyorsunuz .

(Sanıklara hitap ederek) Bu ifadeye karşı bir diyeceğiniz var mı ?

Sanık Fahri Atabey - Efendim. Alâattin bey doktordur. O gün çocuk ölürken Ayhan Hanımın evinde imiş , çocuğun ölümü hakkında biraz malûmat verebilirler mi ?

Şahit Alâattin Orhon- Çocuğun ölüm halini, vesairesini bendeniz görmedim.

BAŞKAN - Siz hiç bir şey görmeyorsunuz , aldığınız ücreti hatırlamıyorsunuz. (Gülüşmeler) (Şahit Alâattin Orhon huzurdan çekildi)

BAŞKAN - Şoför Hayri Oğuz'u çağırınız .

(Şahit Hayri Oğuz huzura alındı.)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Hayri Ozuğur

Başkan - Babanızın adı ne ?

Şahit Abdulkadir.

BAŞKAN - Kaç doğumlusunuz ?

Şahit - 1328

BAŞKAN - Şimdi ne iş yapıyorsunuz ?

Şahit - Şoförüm . İki defa Enfaktüs geçirdim. Şimdi çalışmıyorum.

BAŞKAN - 1955 de Ayhan'ın çocuğu olmuş, sonra ölmüş. sen de 002 numaralı arabanın şoförü imişsin . Adnan Menderes'i ve diğer sanık'ı tanıyormusun ? Kendileriyle bir akrabalığınız, yakınlığınız var mı ?

Şahit Hayri Ozuğur - Hiç bir akrabalık ve yakınlığım yoktur.

BAŞKAN - Yemin ettireceğim .

(Şahit Hayri Ozuğur'a yemin ettirildi)

BAŞKAN - Anlat bakalım., Ayhan Aydan, Sanık Adnan Menderes'ten bir çocuk edinmiş, sonra öldürülmüş ve gömülmüştür. Bu hususta bilgilerinizi söyleyin .

Şahit Şoför Hayri Ozuğur - Efendim bir gün evde oturuyordum. Ayhan hanımın evinden telefon edildi, eve kadar gelirmisiniz diye e vine geldim

BAŞKAN - Araba ile mi ?

Şahit Şoför Hayri Ozuğur - Araba ile. Bana bir kâğıt verdiler dediler ki , defin ruhsatı al. hatırımda kaldığına göre bu kâğıt , bir nüfus kâğıdı veya başka bir kâğıt idi. Belediyeye gittim , ruhsat almak için . Bana dediler ki olmaz, bir rapor lâzım. Tekrar geldim, Rapor istiyorlar dedim., Kapıda durdum. Bana bir rapor verdiler, bunun üzerine gittim, defin kâğıdını aldım, tekrar geri döndüm, defin kâğıdını aldım, dedi, O zaman çocuğu elime verdiler ben de aldım götürdüm . Dr. Fahri Atabey'le beraber mezarlığa kadar = gittik .

BAŞKAN - Başka, Başka.

Şahit Hayri Ozuğur - Çocuğu yıkayıcıya verdim, orada bekledim, hocayıkadı, mezarın başına kadar Dr. Fahri Atabeyle gittik; Çocuğu gömdüler ve döndük. Eve kadar gittik, ben Fahri Atabey'i orada bıraktım.

BAŞKAN - Bu Dr. Fahri Atabey ne zaman geldi ?

Şahit Hayri Ozuğur - Ben orada duruyordum. Ve bir otomobil ile şoförü de orada duyuyordu. Şoförüne sordum, bu raba nerenin diye . Fahri beyi getirdim dedi.

BAŞKAN - Ayhan Aydan her zaman çağırabilir mi sizi ?

Şahit Hayri Ozuğur - Evet , Çağırırdı. Otomobille her zaman gidebilirdim.

BAŞKAN - Çocuğun öldürüldüğü hakkında bir şey duydunuzmu ?

Şahit Hayri Ozuğur - Kat'iyen bilmeyorum duymadım .

BAŞKAN - Ücret götürmüştünüz Dr. Alâattin'e ?

Şahit Hayri Ozuğur - Ayhan Hanım bana bir zarf verdi. Bunu Dr, Alâattin'e götür dedi ben de götürdüm .

BAŞKAN - İçinde bir şey var mı idi ?

Şahit Hayri Ozuğur - Bilmiyorum, Alâattin beye verdim.

BAŞKAN - Kaç gün sonra verdiniz ?

Şahit Hayri Ozuğur - Bir ay veya yirmi gün sonra .

BAŞKAN - istanbuldan gelen hemşire Fatma varmış .

Şahit Hayri Ozuğur - Görmedim ve tanımiyorum.

BAŞKAN - Siz Ayhan'ın evine sık, sık girip çıktığınıza göre hemşirenin ne kadar kaldığını biliyormusunuz ?

Şahit Hayri Ozuğur - Bilmiyorum efendim .

BAŞKAN - (sanıklara hitap ederek) Bu ifadeye karşı bir diyecğiniz var mı ?

Sanık Fahri Atabey - Yok efendim .

(Şahit Hayri Ozuğur huzurdan çekilde .)

BAŞKAN- Şahit Mehmet Ozdoğanı çağırınız .

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Mehmet Ozdoğan .

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit - Veli

BAŞKAN - Kaç doğumlusunuz ?

Şahit - 23

BAŞKAN - Ne iş yaparsınız ?

Şahit - Emniyet Müdürlüğünde polis memuru idim. Sonra muamelât memurluğuna nakledildim.

BAŞKAN - Sicil numaran kaç ?

Şahit - 20305

BAŞKAN - Geriye dön bakalım , arkada iki sanık var tanıyormusun ?

Şahit - Tanıyorum.

BAŞKAN - Akrabalık, hısımlık gibi şahitliğemani bir haliniz var mı yemin ettireceğim ?

Şahit - Hiç bir yakınlığım yoktur. Yemin ederim.

(Şahit Mehmet Ozdoğan'a yemin ettirildi.)

BAŞKAN - Anlat bakalım . Ayhan Aydan'ın, Adnan Menderesten edindiği çocuk öldürülmüş.

Şahit Mehmet Özdoğan - Bendeniz o zaman hasta ve tedavi altında idim. Bir gün hastahaneden çıktım, Ankaraya indim. Gezerken birinci şube müdür muavini Emniyet Amiri Niyazi beye rastladım. Ben de seni arıyorum dedi. Yahu kulağıma bir şeyler geliyor, ne dereceye kadar doğrudur diye sordu. Ben de böyle bir şeyden haberim yoktur dedim. İşittiğini anlattı, böyle bir çocuk dünyaya gelmiş, İstanbul'dan sureti mahsusada doktor getirilmiş ve çocuk öldürülmüş defni için de Şoför Hayri vazifelendirilmiş, Hayri işi başaramamış, Mühendis Sacit bey tarafından defin ruhsatı alınmış şeklinde bendenize söyledi. Bendenizin bundan başka bir haberim yoktur.

BAŞKAN - Ne vakit söylendi ? Tahkikat başlıyınca mı , yoksa o vakit mi ?

Şahit Mehmet Özdoğan - Ben hastahaneden çıktığım zamansöyledi. Ben hadiseye o zaman muttali oldum.

BAŞKAN - Ne vakit söyledi ?

Şahit Mehmet Özdoğan - 1955 senesinde hastahanede idim. Çıktığım zaman söyledi .

BAŞKAN - Sana söylediği zaman yanında kimse varmı idi ?

Şahit Mehmet Özdoğan - Yoktu efendim . Böyle ayakta olmaz, kahveye oturalım dedi .

BAŞKAN - Sen de , bu işittiğini başka birisine söyledin mi ?

Şahit Mehmet Özdoğan - Hayır hiç kimseye söylemedim. (Gülüşmeler)

BAŞKAN - Peki, bunun sana böyle söylendiğini nasıl bilmişler de senin ifadeni almışlar ?

Şahit Mehmet Özdoğan - Bilmiyorum .

BAŞKAN , Nöbet beklermissiniz ?

Şahit Mehmet Özdoğan - Evet, Ayhan hanıma gittiği zamanlarda resmi araba ile giderdi. Biz 300 - 400 metreyi yaya olarak giderdik. Eve döndüğü zaman biz muhtelif taksilerle giderdik. Sonra kendilerinden ricada bulundum. Bir arabamız bizi beklesin dedim, reddeti, hayır dedi. Bir müddet sonra tekrar ricada bulundum. O zaman kabul etti. Çünkü benim barınak noktam yoktu, sokakta kalıyordum. Neticede araba geldi, araba ile gidip geldik.

BAŞKAN - (sanıklara hitap ederek) Bu ifadeye karşı bir diyeceğiniz var mı ?

BAŞKAN - Yok .

Tanık Vedide'yi çağırınız .

(Şahit Vedide huzura alındı)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Vedide Dülge .

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit - Osman Tevfik .

BAŞKAN - Kocanızın adı ?

Şahit - Mithat Dülge

BAŞKAN - Kaç doğumlusunuz ?

Şahit - 1320 Doğumluyum .

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes 'i ve sanık Doktor Fahri Atabey'i tanıyormusunuz ?

Şahit Vedide Dülge - Şahsen tanıyorum.

BAŞKAN - Şahitliğe mani bir haliniz var mı ? Yemin ettireceğim.

Şahit Vedide Dülge - Hiç bir mani hâlim yok, yemin ederim.

(Şahit Vedide Dülge'ye yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Ayhan Aydan Sanık Adnan Menderes'ten meşru olmıyan bir çocuk kazanmış , ve doğurmuş, sonra o çocuk öldürülmüş . Adnan Menderes'in azmettirmesi neticesi Doktor Fahri Atabey tarafından öldürülmüş , sizin bu hususta malûmatınız varmı? ne biliyorsanız söyleyin .

Şahit Vedide Dülge - Hiç bir malûmatım yok efendim .

BAŞKAN - Şu halde sizi neden şahit göstermişler ? Tavsiye etmişsiniz . Çocuğu aldırma, hatta gebeliğini de sakla, çocuk doğar, Adnan Menderes'i maddeten kendine bağlamış olursun diye .

Şahit Vedide Dülge - Yemin ederim. Hiçbir malûmatım yoktur.

BAŞKAN - Sizi niçin şahit göstermişler ?

Şahit Vedide Dülge - Onu da bilmiyorum, evde idim, aldılar, hiçbir malûmatım yoktur.

B. ŞSAVCI Yardımcısı - Bu mevzuda Ayhan Aydan'a söylediği hususlar vardır .

BAŞKAN - Şahadete karşı söyleyeceğiniz varmı ?

(Ayhan Aydan'ı tekrar huzura çağırarak) Bu şahide sordum. Bir şey bilmediğini söyledi . Sonra, benim sorduğum noktada yine " yok tavsiye etmedim," dedi, Sana böyle bir tavsiyesi olduğunu ?

Şahit Ayhan Aydan - Hayır efendim, bunun tamamıyla aksi oldu .

BAŞKAN - Ne gibi yani ?

Şahit Ayhan Aydan- Efendim, benim çocukluğumu bilirler . Ben mektepten Cumartesi, pazar günleri çıktığım zamantatillerde kendilerine giderdim. Beni çok severler. Tanışmamızda dahi kendisi o zaman Ayhan Aydan böyle bir şey yapma, dedi. Fakat, benim çok sevdiğimi gördüğü için ses çıkarmaz oldu. Ve hiçbir şeye karışmadı, daima aleyhinde idi .

BAŞKAN - Ne dedi yani ? " Yapma , etme" mi dedi ?

Şahit Ayhan Aydan - Evet .

BAŞKAN - Bidayette Anne Anneniz razı değilmiş , sonra yaş yaş yavaş rıza göstermeğe başlamış. Demiş ki, göklerde bazan nikâh kıyılır, demiş.

Şahit Ayhan Aydan - Anne Annem bu kadar fikirsiz bir kadın değildir . Anne Annem böyle bir şey arzu etmezdi, bütün ailem muarızdı ; Görüyorlardı ki ben çok istiyordum. Zaten karnımdaki çocuk büyümüştü, onu doğurmak istediğimi hep biliyorlardı . Fakat Allah-tan gelene ne denir ?

BAŞKAN - Adnan Menderes'in eve gelip gittiğini de biliyorlar mıydı ? Görmüyorlardı mıydı ?

Şahit Ayhan Aydan - Annem ve Anne Annem evde değillerdi . Ben yalnız kalıyordum.

BAŞKAN -(Sanıklara hitap ederek)- Bu ifadeye karşı bir diyeceğiniz var mı ?

B.ŞSAVCI YARDIMCISI - Ayhan Aydan'dan bir sualim vardır. Doktor Fahri Atabey'e telefon ederek eksik doğan çocukların yaşatılmasını temin eden cihazı istediniz mi ? Telefonla , yazı ile telgrafla falan, Doktor Fahri'den.

Şahit Ayhan Aydan - Fahri beyin benim kaç ay sonra doğura çağımı bilmesi lâzımdı .

BAŞKAN - Başka soracağınız bir şey varmı ?

Sanıklar - Yok ...

BAŞKAN - Buyurun , siz de buyurun .

Sanık Fahri Atabey Müdafii Bedri Ozkaya - Alâattin Orhon ısrarla ölüm sahasında beyanda bulunuyorlar .

Bir de ölüm anında yanında değilim diyorlar . Evde miydi , çocuğum yanındamıydı ? Çocuğum yanında olmalıydı .

Şahit Alâattin Orhon - Demin söyledim, bu sırada ...

BAŞKAN - Kat'i bir şey söylemiyorlar .

Sanık Fahri Atabey - Müdafii Bedri Ozkaya- Doğum saatini de söylemediler .

Bir de , Bahtiyar böyle karşılaştılar mı ? Karşılaşmadılar mı ?

BAŞKAN - Görüyorsunuz , her saatte değişik cevaplar veriyor.

Doktor Bahtiyar Demirağ ve Alâattin Orhon huzura gelsinler. Doğumu müteakip çocuğa bir iğne yaptınız mı ?

Şahit Doktor Alâattin Orhon- Ben yapmadım efendim.

Başkan - Bahtiyar Demirağ sen yaptın mı ?

Şahit Doktor Bahtiyar Demirağ - Efendim, İkinci gelişimde (C) vitamini ve Koramin yaptığımı arz etmişim.

BAŞKAN - Başka gelen şahit varmı ? (Yok sesleri)

Yarın yine şahitler dinlenecektir. Şahitlerin diğer kısmı yarın dinlenecektir . Bu gün gelen şahitler ; yarın da geleceklerdir .Her hangi bir mübayanet vukuunda yüzleştirileceklerdir.

Diğer şahitler çağrılmadı.

Başsavcı yerine Yardımcısı - Başsavcılığımıza müzekkere yazılmasına karar verilmesini rica ediyoruz. Kendilerini çağıralım efendim.

BAŞKAN - Gereği düşünüldü :

Diğer tanıkların hepsinin çağrılmasına ve duruşmanın 1/11/1960 salı günü saat 13.30 za bırakılmasına Oybirliğile karar verildi .

Bu gün dinlenen şahitler yarın yine gelecekler. Saat 13.30 da burada bulunacaklardır .

Kapanma saati

15.15

Başvekâlettteki resmî kasadan çıktığı iddia olunan zarf içerisindeki eşyaların S. nik Adnan Menderes'e gösterilerek ne sebeple ve kime ait olarak kasaya konmuş olduğu hususunun kendisinden sorulması reyindeyim.

Cahit Ozden

İKİNCİ CELSE
1/11/1960 Salı
(BEBEK DAVASI İKİNCİ DURUŞMA)
Açılma saati : 14.30

BAŞKAN - Sanıklar getirildiler, bağlı olmaları yerlerine alındılar. Müdafiler hazır, Açık olarak duruşmaya devam olundu. Müdafilerin yoklaması : Sanık Adnan Menderes Müdafileri Burhan A-paydın, Talât Asal,

Sanık Fahri Atabey müdafileri : Kılıç Arslan Kartal, Bedri Özkaya. Ekrem Korkut (yok)

Geçen oturumda dinlenen şahitlerin yoklaması: Dr. Bahtiyar Demirağ, Şoför Hayri, Mehmet Özdoğan Buradalar .

Ayhan Aydan Burada

Dr. Alâattin ryon Burada.

Vedide Dülger? Burada .

Şimdi şahitlerin dinlenmesine devam edeceğiz

Şahit Bedriye Tuğberk'i çağırınız .

(Şahit Bedriye Tuğberk huzura alındı)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Bedriye Tuğberk .

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit Bedriye Tuğberk - İbrahim.

BAŞKAN - Kocanızın adı ?

Şahit - İbrahim .

BAŞKAN - Kaç doğumlusunuz ?

Şahit - 1926

BAŞKAN - Nerede oturuyorsunuz ?

Şahit - İstanbulda idim . Ankaraya geldim.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ve Fahri Atabeyi Tanıyormusunuz? Hısımlık ve akrabalık gibi şahitliğe mani bir haniz var mı ?

Şahit - Tanırım , Ayhan Aydan dayımın kızının torunudur .

BAŞKAN - Yemin edeceksiniz .

(Şahit Bedriye Tuğberk'e yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Ayhan Aydan , Sanık Adnan Menderes'ten meşru olmayan bir çocuk doğurmuş , bu çocuk meşru olmadığı için Adnan Menderesin azmettirmesi neticesinde Dr. Fahri Atabey tarafından öldürülmüş. Bunun şeklini bilmiyoruz. Bu hadiseden malûmatınız varmış. Öldürdüğü hakkında malûmatınız varmış ?

Şahit Bedriye Tuğberk - Hiç bir malûmatım yoktur. Öldürüldüğü hakkında hiç bir malûmatım yoktur.

BAŞKAN - Başka ne biliyorsunuz ? Fahri bey oradamı idi ?

Şahit Bedriye Tuğberk - Fahri bey orada yoktu.

BAŞKAN - Siz orada mı idiniz ?

Şahit Bedriye Tuğberk - Ölümden sonra Fahri bey geldi .

BAŞKAN - Siz orada mı idiniz ?

Şahit Bedriye Tuğberk - Ben sabahleyin çarşıya çıktım ve Ayhan Aydan'a gittim. Sancısı varmış, kendisi yatakta yatıyordu. On dan sonra sancısı gelmiş , benim sancım var dedi. Arkadaşlar vardı. oynamaya gelmişlerdi. Onlara müsaade edin ben oynayamayacağım, yatacağım dedi . Biz oturuyorduk Türkân hanım doktora telefon etmişler . Dr. Alâattin geldi. Akşama doğru kurtuldu .

BAŞKAN - Çocuk öldüğü zaman orada mı idiniz ?

Şahit Bedriye Tuğberk - Hayır yoktum.

BAŞKAN - İkinci def geldiniz mi ?

Şahit Bedriye Tuğberk - Sabahleyin geldim.

BAŞKAN - İkinci defa geldiğinizde Dr. Fahri bey orada mı idi?

Şahit Bedriye Tuğberk ? Yoktu, o zaman çocuk ölmüştü .

BAŞKAN - Doğum kolay mı olmuş ?

Şahit Bedriye Tuğberk - Her halde zor olmuştur.

BAŞKAN - Başka bir şey biliyormusunuz ?

Şahit Bedriye Tuğberk- Çocuğun boynuna kordonlar dolanmış ve zor doğum olmuş.

B.ŞKAN - Dr. Alaattin bey kordon dolandı. Demiyor, doğumu yapan doktor, doğumun zor olduğunu söylemiyor .

Şahit Bedriye Tuğberk - Dolanmıştı, nasıl görmemiş beyefendi

BAŞKAN -(Sanıklara hitap ederek) Bu ifadeye karşı bir diyecğiniz varmı ? Yok. Çekiliniz .

(Şahit Bedriye Tuğberk huzurdan çekildi)

(Şahit Dr. Nadire Güresin Huzura alındı.)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Dr. Nadire Güresin .

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit - Sadık Süer .

BAŞKAN - Kocanızın adı ?

Şahit - Ecvet Güresin .

BAŞKAN - Kaç Doğumlusunuz ?

Şahit - 1338, İstanbul.

BAŞKAN - Resmî vazifeniz varmı ?

Şahit - Ankara Hastahanesi Dahiliye mütehassısıyım.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes'i ve sanık Dr. Fahri Atabey'i tanıyormusunuz ? Şahitliğe mani bir haliniz var mı ?

Şahit Nadire Güresin - Resimlerinden tanıyorum, şahitliğe mani bir halim yok .

BAŞKAN - Yemin ettireceğim .

(Şahit Dr. Nadire Güresin'e yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Ayhan Aydan'ın sanık Adnan Menderes'ten meşru olmayan bir çocuğu olmuş. O çocuğun öldürüldüğü hakkında bir malûmatınız varmı ?

Şahit Nadire Güresin - Hayır efendim malûmatım yoktur .

BAŞKAN - Bu hadise hakkında ne biliyorsunuz ?

Şahit Nadire Güresin - Bu hadise hakkında bildiklerimi gazette telerden okudum öğrendim. Daha evvel bir şey bilmiyordum. Hadise ile ilgimizi Soruşturma Komisyonunda ismimi gördüğüm zaman anladım.

BAŞKAN - Defin kâğıdını siz mi verdiniz ?

Şahit Nadire Güresin - Defin kâğıdını ben vermiştim.

BAŞKAN - O vakit bir şey işittiniz mi ? Meşru değildir diye öldürülmüştür diye bir şey işittiniz mi ?

Şahit Nadire Güresin - Hayır efendim işitmedim .

BAŞKAN - Yüksek Soruşturma açıldığında sanık Adnan Menderes'ten bu çocuk meşru değilmiş diye bir şey işittiniz mi ?

Şahit Dr. Nadire Güresin - Gazetelerde okudum efendim.

BAŞKAN - Şahidin ifadesine bir diyecğiniz varmı ? Yok.

(ŞAHİT NAZİM SUNGURU ÇAĞIRIN .)

(Şahit Nazım Sungur huzura alındı .)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Nazım Sungur .

BAŞKAN - Babanızın Adı ?

Şahit - İshak.

BAŞKAN - Kaç doğumlusunuz ?

Şahit - 1927 Doğumluyum .

BAŞKAN - Ne iş yapıyorsunuz ?

Şahit - Hastahanedeki kalorifer memuruyum, teknisyenim, aynı zamanda şoförlük yapıyorum.

BAŞKAN - Bu hadise zamanında ne iş yapıyordunuz ?

Şahit - Aynı işi yapıyordum. Hem şoförlük ve hem de kalorifer teknisyenliğini yapıyordum.

BAŞKAN : Sanık Dr. Fahri Atabeyi tanıyormusunuz ?

(Sanık Adnan Menderes'i tanıyormusunuz ?

Şahit Nazım Sungur - Dr. Fahri Atabey'i tanıyorum, Adnan Menderes'i de Başvekil olarak tanıyorum.

BAŞKAN - Onlarla bir akrabalığınız ve şahitliğe mani bir haliniz var mı?

Şahit Nazım Sungur - Yok efendim.

BAŞKAN - Yemin ettireceğim .

(Şahit Nazım Sungura yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Siz, Ayhan Aydan'ın doğumu dolayısıyla İstanbuldan Ankaraya gelmişsiniz . Geldiğiniz zaman çocuk ölmüştü idi , sağ mı idi . Anlat bakalım ?

Şahit Nazım Sungur - Biz Ankaraya geldiğimiz zaman çocuk ölmüştü . Olduğunu duyduk kapıdan Fahri bey çıktı . Takımları indirme dedi . Çocuk ölmüş yetişemedik dedi .

BAŞKAN - Sonra ne oldu ?

Şahit Nazım Sungur - Sonra Şoför Hyri geldi . Araba ile çocuğu mezarlığa götürdü .

BAŞKAN - Sende gittin mi mezarlığa ?

Şahit Nazım Sungur - Gittim .

BAŞKAN - Kaç gün kaldın Ankarada ?

Şahit Nazım Sungur - Arabanın ufak tefek arızaları vardı , Tamir ettimdi , üç gün sonra yani salı günü yola çıktık .

BAŞKAN - Kabre sizden başka kim gitti?

Şahit Nazım Sungur - Başvekilate ait 2 numaralı araba ile Fahri bey gitti , bendeniz de takip ettim . çocuğu defnettiler . bendeniz arabayı garaja çekerek istirahatata çekildim .

BAŞKAN - Ayhanın evine gittiğiniz zaman saat kaçtı?

Şahit Nazım Sungur - 9 - 9.30 . Şafak sökerken Nallihan'da idik .

BAŞKAN - Halbuki geldiğiniz zaman çocuk henüz ölmemiş .

Şahit Nazım Sungur - Duyduğuma göre çocuk ölmüştü . Ben yukarı çıkmadım . Doktor bey söyledi .

BAŞKAN - Doktor bey yukarıda çok kaldı mı ?

Şahit Nazım Sungur - 15 - 20 dakika kaldıktan sonra aşığına inerek çocuk ölmüş takımları getirme dedi .

BAŞKAN - Doğum için İstanbuldan kalkıp başka bir şehire gittiğiniz olmuş mudur ?

Şahit Nazım Sungur - Anlıyamadım efendim ?

BAŞKAN - Yani şehir içi veya şehir dışına böyle doğum için gittiğiniz oldu mu ?

Şahit Nazım Sungur - Olmadı .

BAŞKAN - Kaç senedenberi şoförsün orada ?

Şahit Nazım Sungur - Yirmi senedir oradayım . Bundan başka şehir dışına gitmedim .

BAŞKAN - Bir diyeceğiniz var mı ? Bu ifadeye karşı ?

SANIKLAR - Yoktur .

BAŞKAN - Şahit Nejat Sagun çağırın)

(Şahit Nejat Sagun huzura alındı .)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Nejat Sagun

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit Nejat Sagun - Mustafa .

BAŞKAN - Kaç doğumkusanuz ?

Şahit - 1328

BAŞKAN - Ne iş yapıyorsun .

Şahit - Zeynep Kâmil Hastahanesi Hariciye Kliniği şefi .

BAŞKAN - Sanık Fahri Atabey'i, Adnan Menderes'i tanır mısınız? Şahadete mani hısımlık ve akrabalık gibi bir haliniz var mı ?

Şahit - Tanırım, şahitliğe mani bir halim yoktur.

BAŞKAN - Şimdi yemin edeceksiniz .

(Şahit Nejat Sağun'a yemin ettirildi.)

BAŞKAN - Ayhan Aydan'ın sanık Adnan Menderes'ten mesru olma-
yarak edindiği çocuğun öldürüldüğü hakkında bir bildiğiniz ?

Şahit Nejat Sağun - Efendim bu mevzuu-da , o tarihlere isa-
bet eden günlerde İstanbulda dolayan bütün şayiaları duydum; Çocu-
ğun öldürüldüğü hakkında bir çok şayialar dolasmaktadır.

BAŞKAN - Meselâ, şayialardan birisi nedir ?

Şahit Nejat Sağun - Çocuğun kafasına bir şey vurulduğunu..

BAŞKAN - Muayene edilmiş, böyle bir şey yokmuş .

Suya batırılmış?

Şahit Nejat Sağun - Evet, suya batırılmış şeklinde şayialar
duydum.

Orada zannediyorum Ankarada yahut İstanbulda; Arkadaşım Hil-
mi Serezle bir konuşmamız oldu, günün meseleleri konuşulurken bu
mevzuada temas ettik. Zaten o sıralarda bütün memlekette bu hadi-
senin dedi kodusu vardı. Kendisi konuşurken de üzüntülü idi. N sil
oldu filân şeklinde Hilmi Boye sordum. Bana kimbilir dedi ya kafa-
sına bir şey vurmuşlardır. Veyahut suya sokup öldürmüşlerdir dedi.
Konuşmamız bundan ibaret oldu, üzüldük, başka her hangi bir bilgi
veya mütalâa serdedilmedi.

Bendenizin bilgim bunlardan ibarettir efendim.

BAŞKAN - Bu şayia şimdi mi, yoksa hadise olduğu zaman mı duy-
dunuz ?

Şahit Nejat Sağun- H tırımında kaldığına göre o seneler de şx
şayiayı duydum, inkilâptan sonra yine aynı şekilde gazetelerdeki
neşriyat dolayısıyla böyle şayiaları duydum.

BAŞKAN - Bu ifadeye karşı bir diyecğiniz var mı ?

Sanık Fahri Atabey - Tanık benim B şekim olduğum hastahane
de 7 senedenberi çalışıyor. Acaba kendileri bir gün gelip de bu de-
dikoduyu söylemişlermidir ?

Şahit Nejat Sağun - Bu meselöye ehemmiyet vermedim ve tahmin
etmediğim için kendisine hiç bir suret ve şekilde bahsetmedim. Za-
ten kendisile ilk senelerde hiç bir hususiyetimiz ve yakınlığımız
yoktu.

BAŞKAN - Başına vurmak vakıası olamaz. Çünkü muayene edilmiş
hiç bir şey görülmemiş, yalnız bu suya sokma mesalesi var., Bunu kim
sokabilir. Fahri bey mi, anası mı yoksa anasının anası mı ?

Şahit Nejat Sağun - Bu hususta başka hiç bir şey bilmiyorum
efendim.

BAŞKAN - Şahit Fatma Çobanzeybek'i çağırın:

(Şahit Fatma Çobanzeybek huzura alındı.)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Fatma Çobanzeybek.

BAŞKAN - Babanızın Adı ?

Şahit - Nazif

BAŞKAN - Evlimisiniz ?

Şahit - Hayır

BAŞKAN - Kaç Doğumlusunuz ?

Şahit - 1923 .

BAŞKAN - Ne iş yapıyorsunuz ?

Şahit - Çalışmıyorum.

BAŞKAN - Hadise Zamanında ?

Şahit - Zeynepkâmil hastahanesi yeni ve eksik doğum kısım
şefi idim.

BAŞKAN - Dr. Fahri Atabey'i Adnan Menderes'i tanıyormusunuz?

Şahit - Tanıyorum.

BAŞKAN - Akrabalık, hısımlık gibi şahadete mani bir haliniz
var mı ?

Şahit - Hayır .

BAŞKAN - Yemin edeceksiniz .

(Şahit Fatma Çobanzeybek'e yemin ettirildi.)

BAŞKAN - Bu doğumda yardım etmek üzere sen de sanık Fahri Atabey'le birlikte gece İstanbuldan Ankaraya gelmişsin?

Şahit - Gündüz geldik Ankaraya .

BAŞKAN - Yolculuğunuz gece devam etmiş .

Sonra çocuk ölmüş, öldürülmüş. Bu hadise hakkında malûmatınız ve bildikleriniz nedir ? Ankaraya geldiniz, buradan bağla.

Ankarada sıhhiye civarında bir eve geldik. Bu eve ben ilk defa gelmiştim. Bu ev Opera San'atkarı Ayhan Aydan'ın evi imiş. Fahri bey ile beraber kapıda indik. Acele merdivenleri çıktık. Kapı açıldı. İçeri girdik. İçeriye girdiğimiz zaman bir yas ve matem havası vardı. Evdekilerin gözleri şişmiş ağlıyorlardı . Ortada bir bebek karyolası vardı. Bebek karyolası boştu. Biz içeri girip bu manzarayı görünce ne oldu diye sorduk, zannediyorum, Ayhan hanımın annesi karşımıza çıktı. Bize dediki çocuk maalesef öldü, karyolasını her şeyini almıştık. Bu ölüm kızımı çok üzdü. Diye bir taraftan ağlıyor bir taraftan da anlatıyor. Ne yazık yaşamadı öldü, dedi. Doğum zor olmuş , çocuğun boğazında kordon varmış, ters doğum olmuş.

BAŞKAN - Halbuki böyle değilmiş.

Şahit Fatma Çobanzeybek - Benim hatırımda kalan böyledir.

BAŞKAN - Çocuğun ölüsünü gördünüz mü ?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Görmedim.

BAŞKAN - Nasıl Hemşiresiniz ? Merak edip bakmadınız mı ? Doktor Fahri bey de görmedi mi ?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Bilmiyorum , her halde görmüştür.

BAŞKAN - Ondan sonra ?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Ondan sonra çocuk öldü dendi. Beyaz formamı çıkardım, beni bir odaya götürdüler içeride formamı giyindim. O esnada belki Fahri bey görmüş dabilir . Ben Fahri beyle = birlikte Ayhan hanımın odasına gittim. Kendisi burada yatıyordu. Üzgündü. Ağlıyordu. Bizi görünce daha çok ağlamağa başladı, ve Fahri bey " ben sana tenbih etmedim mi kardeş, yatakta yatacaksın, istirahat edeceksin, yol yürümeyeceksin, demedim mi " dedi.

BAŞKAN - Peki, bırak bırak onları, çocuğun ölümü nasıl oldu?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Görmedim ben onu sonra Dr. Fahri bey gitti ayrıldı oradan. O ayrıldı evden. Bundan sonra zannediyorum Tekrar Ayhanın odasına girdim. Sonra bir ara ev halkından biri, şimdi hatırlamıyorum. Ya annesi olacak, bana dediler ki size yapılacak iş kalmadı Ayhan Üzüntülü idi. Kimseyi kabul etmek istemeyordu. Bana da iş kalmamıştı . Ayhanla meşgul olmak için bir şey de yoktu. Aileden birisi dedi ki , bütün gece yoldan geldiniz, uykusuzsunuz, arzu ederseniz istirahat edin. Bir salon vardı kanape üzeri ne yatmıştım. Öğleden sonra uyanmıştım ki ortada bir şey görmedim. Her halde ceset o sırada gitti ki Soruşturma Komisyonunda ifade verdiğim zaman biz gitmezden evvel ceset gitmişti dedi. Halbuki her halde ben uyuduğum saatte olacak.

BAŞKAN - Çeviriyorsunuz ...

Şahit Fatma Çobanzeybek - Hayır çevirmiyorum efendim.

BAŞKAN - Zaten bu ifadeler arasında tutmamazlık şüphesi cabettiriyor. Meselâ, sen demişsin ki; " Biz gittiğimiz zaman çocuğun ölüsü gitmişti." Halbuki Dr. Fahri Atabey ve 2 NO:lu araba şoförü Hayri " Kabristana çocuğun ölüsünü biz götürdük" diyorlar. Sizin ikinizin ifadesi tutmuyor. Böyle dediğiniz için dâva açılıyor. Şimdiki dediğiniz gibi olsa, açılmaz.

Şahit Fatma Çobanzeybek - Ben kanaatımı söyledim. Girdiğim zaman çocuk öldü dediler . Ayhan Hanım odasına girdi yattı. Ben Kanaatımı söyledim. Sonra gazetelerde okuyorum ki

BAŞKAN - Çeviriyorsun öyle değilmiş . Senin vazifeni yapacak kimse Ankarada yok mu ?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Bilmiyorum .

BAŞKAN- Meselâ sınıf arkadaşın olur, falan falan da var diye bilirsin .

Şahit Fatma Çobanzeybek- Kimseyi tanımıyorum.

BAŞKAN - Kaç gün kaldın Ankarada?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Zannediyorum bir hafta, on gün

BAŞKAN - Halbuki bir ay kalmış ?

Şahit Fatma Çobanzeybek- Lohusanın bakıma ihtiyacı vardı.

BAŞKAN - Sana bir yerden izin alındı mı ?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Ben Ankaraya geldiğim gün izinli idim.

BAŞKAN - Halbuki iddiaya göre meşru olmadığı için çocuk öldürülmüş, bakalım bu hadise hakkında evde nasıl bir tepki olacak, Bunları Dr. Fahri beye bildirsin diye seni orada bırakmışlar.

Şahit Fatma Çobanzeybek - Ben Fahri beye Ankarada konuşmadım.

BAŞKAN - Sonra bildirirsin, mektup yazarsın, telefon edersin.

Şahit Fatma Çobanzeybek - Sonra da konuşmadım.

BAŞKAN - (sanıklara hitap ederek) Bu ifadeye karşı bir diyeceğiniz var mı ?

Sanık Fahri Atabey - Efendim , bu hemşire Fatmayı hadiseden sonra bir kerre görmüşmüyüm? Onu sormak isteyorum.

Bir de Amerika ya gitmiş, ben yardım etmişim onun gitmesine ?

BAŞKAN - Bu hadiseden sonra benimle görüştü mü diyor ?

Şahit Fatma Çobanzeybek- Hiç görüşmedim. 1957 senesinin birinci ayında herkesle beraber Fahri Beye de Allaha ısmarladık dedim. Amerikaya gittikten bir iki ay sonra Bayram vardı. Amerikadan bir Fahri beye bir çalıştığım servis şefine ve bir de hemşire arkadaşlara tebrik yazdım.

BAŞKAN - Ayhan'ın evinden hastahaneye dönünce Fahri Atabeyle konuşmadınız mı ?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Evet efendim gece 6 xda gittim. Ertesi günü odasına gittim, Arkadaşlarıyla oturuyorlardı, geldim, selâmları var dedim.

Sanık Fahri Atabey - Bu mesele hakkında bir şey konuşmuş muyuz ?

BAŞKAN - Konuşmadık diyor.

Sanık Fahri Atabey - Amerika seyahatı hakkında ?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Amerikaya şahsi çalışmalarım, gayretlerimle gittim. Kimsenin yardımı olmamıştır, İngilizce ders aldım.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes, bir diyeceğiniz var mı ?

Sanık Adnan Menderes - Evde bir hafta kaldığını ifade etti, sorgunuz üzerine. Bu bir hafta zarfındaki müşahadeleri, evde iddia makamını teyit edecek bir sezinti vesezme kendisinde husule getirdi mi ?

BAŞKAN - Evinde diyor; bir rivayete göre 10 gün, bir rivayete göre bir hafta, bir rivayete göre bir ay ..

Şahit Fatma Çobanzeybek - Bir ay değil efendim.

BAŞKAN - Böyle bir rivayet vardır.

Evinde kalmış olduğuna göre ne sezmiş, diyor .

Şahit Fatma Çobanzeybek - Çocuğun yaşamasını çok arzu ediyorlardı.

BAŞKAN - Yaşamayı değil; öldürülmesi noktasından, meşru olmadığı için öldürülmüş ?

Şahit Fatma Çobanzeybek - Hayır efendim. En ufak bir şey his etmedim. Bilâkis çocuğun yaşaması arzu ediliyordu.

BAŞKAN - Tamam gidiniz .
Nimet Eğriboz'u çağırın .
(Şahit Nimet Eğriboz huzura alındı .)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Nimet Eğriboz .

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit - Kazım Kimyacı .

BAŞKAN - Evlimisiniz ?

Şahit - Evliyim.

BAŞKAN - Kocanızın adı ?

Şahit - İnal Eğriboz

BAŞKAN - Kç doğumlusunuz ?

Şahit - 1334

BAŞKAN - Nerede Otuyorsunuz ?

Şahit - Ankara'da

BAŞKAN - Ne iş yapıyorsunuz ?

Şahit - Bir iş yapmıyorum, Ev kadınıyım .

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ve Fahri Atabey'i tanıyormusunuz , akrabalığınız ve şahadete mani bir haliniz var mı ?

Şahit Nimet Eğriboz - Hayır.

BAŞKAN - Yemin ettireceğim .

(Şahide yemin ettirildi.)

BAŞKAN - Ayhan Aydan'ın sanık Adnan Menderes'ten meşru olmayarak kazandığı çocuk öldürülmüş. Sanık Adnan Menderes'in azmettirmesi neticesi Fahri Atabey tarafından öldürülmüş, hadise hakkında bilginiz ?

Şahit Nimet Eğriboz - Ben o zaman Ankarada çalışıyordum.

BAŞKAN - Ne iş yapıyordunuz ?

Şahit Nimet Eğriboz - Bir mühendisin yanında çalışıyordum. Ankara'da büro açtılar, o vesile ile Ankaraya gittim. Ayhan hanımın yanında kalıyordum. 22 senelik arkadaşım. Hadise gecesi eve gittiğim zaman telâş vardı, daha kapıdan girerken bu telâşı gördüm. Kapıyı hizmetçi Rida açtı, ne var dedim? Ayhan Hanım doğurdu dedi. Eve girince Ayhan hanımı yatakta gördüm. Yanında bir çocuk yatıyordu. Ayhan hanım çocuğu doğduğu için sevinçli idi. Çocuğa baktım mütemadiyen inliyordu.

BAŞKAN - O esnada doktorlardan kimseyi gördünüz mü ?

Şahit Nimet Eğriboz - O esnada doktorlardan kimseyi görmedim? odaya girip çıktım, baktım çocuğun ağzından kan geliyormuş, anası telâşlandı ve bir doktor çağırılmalı dediler, bir doktor çağırdılar. Doktor B htiyar bey geldi, çocuğu muayene etti. Annesini teselli etmek için olacak çünkü annesi kanı sordu, bir şey değil, dedi, damagından sızıyor dedi . Ağzından kan gelince Bahtiyar bey , çocuğu dışarı alalım anası üzülüyor dedi . Çocuğu dışarı aldılar.

BAŞKAN - Doktor Fahri geldiğinde orada mı idiniz ?

Şahit Nimet Eğriboz - Orada idim.

BAŞKAN - O zaman çocuk ölmüş mü idi ?

Şahit Nimet Eğriboz - Pek sarıh olarak hatırlamıyorum.

BAŞKAN - İfadenize devam edin ?

Şahit Nimet Eğriboz - Bahtiyar bey geldi. Annesi merak ettiği için kalsın dediler, hatta içeride divan üzerine bir şey serdiler . Çocuğu dışarıya aldılar. O esnada karışık ve heyecanlı bir vaziyet vardı . Ben de gittim. uyudum. Sabahleyin Fahri bey geldi. Bir hemşire ile gelmişler gördüm.

BAŞKAN - Çocuk, çocuk?

Şahit Nimet Eğriboz - Çocuğun öldüğünü; Gelmeden evvel mi, geldikten sonra mı ; pek hatırlamıyorum. Aradan beşsene gibi bir zaman geçti.

BAŞKAN - Doktor Fahri bey geldi, ne yaptı, ondan sonra ne yaptı.

Şahit Nîmet Eğriböz - Geldikten sonra ne olduğunu bilmiyorum. Her halde içeride konuştu.

BAŞKAN - Asıl oralarını bileceksin. Doktor Fahri gelince çocuk ölmüş mü idi, ölmemiş mi idi, bilmiyorsun. Öldüyse alıp götürcekler.

Şahit Nîmet Eğriboz - Bunu hatırlamıyorum; Doktor Fahri beyin ne yaptığını bilmiyorum; yanında değildim.

BAŞKAN - Ondan sonra başka ne oldu, anlatın bakalım?

Şahit Nîmet Eğriboz - Sabahleyin ben gittim. Fahri beyin ne yaptığını bilmiyorum.

BAŞKAN - Peki, çocuğun cenazesinin kabre götürülmesi nasıl oldu .

Şahit Nîmet Eğriboz - Ben yoktum evde .

BAŞKAN - (sanıklara hitaben) bir diyeceğiniz var mı bu ifadeye karşı ?

Sanık Fahri Atabey - Efendim, gece saat 2.30 kadar hastanın yanında oturmuşlar, aradan vakit geçti diye hatırlamıyorum diyorlar. Yanlarına Dr. Alâattin , Ayhanın annesi Naciye hanım gelmişler mi ? Nîmet hanım çocuğun başında imiş .

BAŞKAN - Değilmiş , orasını sorduk başında olsa bilecek .

Sanık Fahri Atabey - Ben eve kaçta gitmişim?

BAŞKAN - Orasını ben sordum, başka soracak bir şey var mı ? Dr. Fahri bey geldiği zaman çocuk sağ mı, ölmüş mü diye sordum, tefrik edemeyorum dedi.

Sanık Fahri Atabey - Karanlıkta mı gelmişim aydınlıktamı ?

BAŞKAN - Bunu kendin bile bilemeyorsun. Senin, Fatmanın, şoförün ifadeleri birbirini tutmuyor. İstanbuldan hareket saatin tutmadığı gibi Ankaraya yetişme saatin dahi tutmuyor. (sanıklara hitap ederek) Bu ifadeye karşı bir diyeceğiniz varmı ?

Sanık Adnan Menderes - Şu noktanın tebellürüxnü istirham etmek isteyorum. Çocuğun vefatında da , Fahri beyin gelişinde de uykuda olduğunu söylüyor, çocuğun öldüğünü görmediğini söylüyor, böyle midir ? değil midir ?

BAŞKAN - Başka sorulacak bir şey var mı ? Gereken şeyi = sordum.

Şahit Ayhan Aydan - Çocuğun ilk ölüm haberini bana nîmet verdi.

BAŞKAN - Halbu ki sen dünkü ifaden de çocuğun öldüğünü ben gördüm, nefesi kesildi, fılan dedin. Ben sordum çocuğun öldüğü zaman sen yokmuydın yalnız annen mi vardı dedim.

Şahit Ayhan Aydan - Müsaadenizle. Ben nefes sesini işittim dedim. İçeri Nîmet girdi. Nîmet öldü mü ? Çocuk dedim... heyecan = gösteriyordu. Evet öldü dedi ve beni teselliye kalkıştı.

Şahit Nîmet Eğriboz - Ben çocuğun öldüğünü görmedim ve haber vermedim.

Şahit Ayhan Aydan - Bir çok defalar yanıma geldi.

Şahit Nîmet Eğriboz - Bir çok defalar geldim ama çocuğun öldüğü haberini ben vermedim.

BAŞKAN - Şahit Meliha Eskiye çağırınız .

(Şahit Meliha Eski huzura alındı ?)

BAŞKAN - Adınız ? Adım

Şahit Meliha Eski - /Meliha Eski .

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit - Sezai

BAŞKAN - Evlimisiniz ?

Şahit - Evet .

BAŞKAN - Kocanızın adı ?

Şahit - Bahaettin .

BAŞKAN - Kaç Doğumlusunuz ?

Şahit - 1334 Doğumluyum.

BAŞKAN - Bir yerde çalışıyormusunuz ?

Şahit - Hayır efendim .

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ve Fahri Atabey'i tanıyormusunuz ,

Şahit - Dr. Fahri Atabey'i tanıyorum efendim.

BAŞKAN - Akrabalık ve hısmılık gibi şahitliğe mani bir haliniz var mı ?

Şahit Meliha eski - Yok efendim.

BAŞKAN - Yemin ettireceğim.

(Şahit Meliha Eski'ye yemin ettirildi.)

BAŞKAN - Ayhanın Sanık Adnan Menderesten meşru olmıyarak kazandığı çocuk öldürülmüş. Sizin de bu hadise hakkında bir bilginiz var mı , ne biliyorsanız söyleyin, öldürüldüğü noktasında.

Şahit Meliha Eski - Öldürüldüğünü yalnız bir rivayet olarak duydum.

BAŞKAN - Nisil ,

Şahit Meliha Eski - Dedikodu mahiyetinde, öldürülmüş diye duydum.

BAŞKAN - Ne vakit duydunuz ? O vakit mi ?

Şahit Meliha eski - O vakit duydum.

BAŞKAN - Ne yapıyorlardı ? Kim öldürmüştü ?

Şahit Meliha eski - Onu bilemem efendim.

BAŞKAN - Doğumdan ne kadar sonra çıktı bu rivayet ?

Şahit Meliha Eski - 3- 5 ay sonra .

BAŞKAN - Ayhanla tanışıyormusunuz ?

Şahit Meliha eski - Tanıyorum efendim, Arkadaşımdır .

BAŞKAN - Evet söyleyin .

Şahit Meliha eski - Böyle bir rivayet üzerine ve doğumu müteakip ziyaretine gittim. Çocuğun eksik doğduğunu ve 6/7 saat yasadıktan sonra öldüğünü bana söyledi.

BAŞKAN - Senin üç sonra işittiğin , çocuk öldürülmüştür = tarzı da duyduğun dedikoduyu kendisine söyledin mi ?

Şahit Meliha eski - Hayır .

BAŞKAN - Dedi kodu diye her halde konuşmuşsunuzdur .

Şahit Meliha eski - Hayır. bu nokta üzerinde çok hassas olduğum için onu üzmemek maksadiyle söylememeyi tercih ettim.

BAŞKAN - Bu ifadeye karşı bir diyeceğiniz varmı ? Yok. Çekiliniz .

(Şahit Meliha Eski huzurdan çekildi .)

(Şahit Gülşen Alp huzura alındı.)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Gülşen Alp

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit - Rıza ,

BAŞKAN - Evlimisiniz ?

Şahit - Evet.

BAŞKAN - Kocanızın adı ?

Şahit - Asım.

BAŞKAN - Kaç doğumlusunuz ?

Şahit - 37.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes'i ve Fahri Atabey'i tanıyormusunuz ?

Şahit Gülşen Alp - Gıyaben tanıyorum.

BAŞKAN - Yemin ettireceğim.

Şahit - Ederim.

(Şahit Gülşen Alp'a yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Ayhan Aydanın , sanık Adnan Menderes'ten meşru olmıyarak kazandığı çocuğu öldürülmüş. Sizi şahit olarak malumatınız var mı ?

Şahit Gülşen Alp - Efendim Ayhan Aydan, hadise mevzuu tarihlerinde sadece oyun arkadaşımıydı. Kendisiyle fazla hususiyetim yoktu. Kendisine o zaman Ayhan hanım ve o da bana siz diye hitap ederdi. Oyunda Türkân hanım, Hikmet Hanım ve bir Enstirü öğretmeni ile tanışmıştım. Tahmin ediyorum saar 2,3 aralarında idi oyuna başlaştık. Beş, on dakika sonra rahatsız olduğu anlaşılana bir hareketle oturduğumuz misafir salonunu terk etti. Bir müddet kendisini bekledik. Gelmeyince, arkasından Türkân hanım gitti. Yarım saat kadar bir zaman Türkân hanım bekledik. Hikmet hanımla beraber sıkılmağa başladık.

BAŞKAN - Sıkılmayın, heyecanlanmayın. Ayhan Aydan hanım x böyle bir heyecan geçirmedi.

Şahit Gülşen Alp - Anlıyamadım efendim?

BAŞKAN - Diyorum ki, siz heyecanlandınız; Halbuki Ayhan hanım böyle heyecanlanmamıştı.

Şahit Gülşen Alp - Vllahi olabilir; İnsanlarda böyle değişiklik olabilir. Bende heyecanlanmamaya çalışayım o h lde.

15 - 20 dakika Türkân hanım bekledik. O gelmeyince arkadaşım sıkılmağa başladı. H tta ben " Acaba gelecekler mi, gelmeyecekler mi, bir haber verseler bari " dedim. Nitekim Türkân hanım geldi, kapıdan başını uzatarak affedersiniz ...

BAŞKAN - Şimdi onlar değil, siz orada mı idiniz ?

Şahit Gülşen Alp - Efendim, oraya da geleceğim. Türkân hanım başını uzatarak, Ayhan hanım rahatsız oyuna devam edemeyeceğiz dedi. T savvur buyurunuz yatak odasına gitmem lâzımken gitmedim. Ve geçmiş olsun diyerek evi terk ettim efendim.

BAŞKAN - Doğum oldumu idi ?

Şahit Gülşen Alp - Bilmiyorum efendim.

BAŞKAN - Sancılanarak sizin yanınızdan ayrıldığına göre doğum oldu mu ? Orasını sorar insan ?

Şahit Gülşen Alp - Bu hadiseden sonra duydum.

2 - 3 gün sonra haberi aldım.

BAŞKAN - Çocuk öldüğü safhada yok mu idiniz ?

Şahit Gülşen Alp - Hayır efendim.

BAŞKAN - Başka bir bilginiz ?

Şahit Gülşen Alp - Yoktur.

BAŞKAN - (sanıklara hitap ederek) Şahidin ifadesine karşı bir diyeceğiniz var mı ? Yok.

(Şahit Gülşen Alp Huzurdan çekildi.)

(Şahit Hilmi Serez Huzura alındı.)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Hilmi .

BAŞKAN - Soyadınız ?

Şahit - Serez

BAŞKAN - Baba adınız ?

Şahit - Hilmi Serez- Mehmet Rasim.

BAŞKAN - Kaç Doğumlusunuz ?

Şahit Hilmi Serez - 1331

BAŞKAN - Ne iş yaparsınız ?

Şahit Hilmi Serez- Ankara Barosunda kayıtlı avukatım.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes'i ve Fahri Atabey'i tanıyormusunuz ? Yemin ettireceğim.

(Şahit Hilmi Serez'e yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Bu Ayhan'ın sanık Adnan Menderes'ten meşru olarak kazandığı çocuk öldürülmüş . Bu husustaki bilginiz, çocuğun öldürülmesine ait bilginiz ?

Şahit Hilmi Serez- Efendim, Bendeniz Yüksek Soruşturma Kuruluna verdiğim ifademi düşünerek

BAŞKAN - Hayır benim sorduğuma cevap vereceksin .

Şahit Hilmi Serez - Efendim bu hususta hiç bir bildiğim yoktur. Sadece o zamanlar yani 1956 - 1957 de , iyi hatırlamıyorum, bütün memlekette çalkalanan bu dedikodu bendenizin de kulağına geldi. Bu sayıya, Ölmüş, öldürülmüş şeklinde idi ve tarihini hatırlamıyorum, çok yakın ve eskiden tanıdığım Dr. Nejat Ağunla Ankarada görüştüğümüz sırada günün meselelerini görüşürken bu mevzuada dokunuldu . Ve bu arada İstanbulda böyle bir şeyler dolaşiyor filân

....
BAŞKAN- Dolaşiyor filânı bırakın. Öldürülmüş mü ?

Şahit Hilmi Serez - Öldürülmüş olduğu hakkında hiç bir bildiğim yoktur. Çünkü ben zaten bu aile ile ne yakından, ne uzaktan temasla değilim . Yalnız aynı apartmanda oturmaktayım. Çocuğun öldürüldüğüne dair hiç bir bilgim yoktur. Bir dedi kodu ve sayının naklinden ilerletmez.

BAŞKAN - Ne gibi sayıya ?

Şahit Hilmi Serez - Ayhan Aydan'ın çocuğu suya batırılarak öldürülmüş , şeklinde bir sayıdır .

BAŞKAN - Kim Bakmış? kim sokmuş ?

Şahit Hilmi Serez - Bu hususta hiç bir bilgim yoktur. Dedi kodu hâlindedir.

BAŞSAVCI YERİNE YARDIMCISI - Şahit bir gün Apartmana girerken dahil olduğu kapıda otomatı yakmak üzere idi? Menderes o sırada bu apartmana geliyor ve Ayhan Aydan ile o geceyi geçirmek istiyor. Karşılaşıyorlar. Ve kendisine komiser tarafından bir daha Otomatı yakmaması tenbih ediliyor. Bu husustaki bilgisini rica ediyoruz .

Şahit Hilmi Serez - Efendim, senesini hatırlamıyorum, bir akşam evime geldiğim zaman Apartman kapısından içeri girdiğimde önümde iki karaltı gittiğini gördüm. Bu heyaletlerden birisi Adnan Menderesti arkasında da tanımadığım birisi vardı.

BAŞKAN - Kadınmı idi , erkekmi idi ?

Şahit Hilmi Serez- Erkekti. Ertesi sabah kapım çalındı, bir zat geldi. Bana burada siz mi oturuyorsunuz dedi. Evet dedim. Bana Apartmana girerken otomatı basmayacaksınız dedi. Bende kendisine gayet tabii cevap vererek evime gelirken otomatı basacağım, bunun hakkım olduğunu söyledim. Evvelâ beyefendi istemiyorlar dedi . "Benim ısrar ettiğimi görünce ben rica ediyorum lütfen yapmayınız dedi . İç bini düşünürüm diyerek geçtim.

BAŞKAN - (Sanıklara hitap ederek) Bu ifadeye karşı bir diyeceğiniz var mı ? Yok. Çekiliniz .

(Şahit Hilmi Serez Huzurdan Çekildi)

(Şahit Rında Ay huzura alındı .)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Rında .

BAŞKAN - Soyadınız ?

Şahit Rında - Ay .

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit - Bekir .

BAŞKAN - Evlimisiniz ?

Şahit - Evli idim ayrıldım.

BAŞKAN - Kaç Yaşındasın ?

Şahit - 26 .

BAŞKAN - Nerede oturuyorsunuz ?

Şahit - Ankarada .

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes'le , Fehri Atabey'i tanıyormusun ? Şahitliğe mani bir hâl in var mı ?

Şahit Rında Ay - Yok efendim .

(Şahide yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Siz 1955 de Ayhanın sanık Adnan Menderesten meşru olmuyarak kazandığı çocuğun doğumu sıralarında Ayhanın evinde çal

lişiyormuşsunuz ? Doğum olmuş, ondan sonraki safhayı anlat bakalım.

Şahit Rinda Ay - Doğum Kanama ile başladı ...

BAŞKAN - Doğum oldu, ondan onrasını söyle .

Şahit Rinda Ay - Doğdu çocuk, şöyle oldu. Alâattin beye telefon ettik. Türkân hanım bizde idi, telefon etti, Alâattin Orhon geldi. Doğum oldu, doğum çok zor oldu. Kordonlarla ters geldi çocuk. Doğumda Alâattin Orhon , Türkân vardı, ben de vardım. doğum zor oldu, çocuk ters geldi, kordonlarla geldi...

BAŞKAN - Evet devam edin .

Şahit Rinda Ay - Doğum zor oldu, kordonlarla geldi, doğum zor oldu...

BAŞKAN - Şimdi, doğum zordu; kolaydı sakat doğdu. ondan sonra olan kısmı anlat. Bizim asıl arayacağımız nokta çocuk doğduktan sonra olan hadiselerdir.

Şahit Rinda Ay - Çocuk Doğdu. Çocuk doğdu. Çocuk doğduktan sonra ağzından kan geldi. Annesinin yanına yatırdık. Ondan onra annesi kanı görünce ağlamaya başladı . Durumu ağırdı çocuğun. içe riye alındı , ondan sonra çocuk doktora geldi .

BAŞKAN - Hangisi ?

Şahit Rinda Ay - Bahtiyar bey geldi, çocuğun durumuna baktı, ağır olduğunu söyledi. İki doktor konuştular. Sonra Bahtiyar bey çocuğa baktı gitti. Ondan sonra Doktor Alâattin geldi. Sonra Alâattin bey de gitti. Evde bir sürü misafirler vardı. Çocukta inilti-ler vardı. Gittikçe ağırlaşmaya başladı, ağır, ağır nefes alıyo r du .

BAŞKAN - Başka ?

Şahit Rinda Ay -

BAŞKAN - Sonra çocuk ölecek , Fahri bey gelecek.(Gülüşme-ler)

Şahit Rinda Ay - Aradan o kadar sene geçmiştir, aklımda kalımadı sonra biraz heyecanlıyım.

BAŞKAN - Doktor Fahri beye bakınız, Tanıyormusunuz, size geldimi? Geldiği zaman çocuk ölmüş müydü ?

Şahit Rinda Ay - Ölmüştü .

BAŞKAN - Cesedi kaldırılmış mı idi ?

Şahit Rinda Ay - Hayır .

BAŞKAN - Kim götürdü ?

Şahit Rinda Ay - Fahri bey ve Hayri efendi .

BAŞKAN - Ne ile götürdüler ?

Şahit Rinda Ay - Araba ile götürdüler .

BAŞKAN - Hangi araba ile ? 2 NO:lu araba ile mi ?

Şahit Rinda Ay - Bakmadım .

BAŞKAN - Sen de pek safsın. Hemşire Fatma sizde ne kadar kaldı ?

Şahit Rinda ay - Fahri beyle beraber geldiler .

BAŞKAN - Hemşire Fatma ne kadar kaldı ?

Şahit Rinda Ay - Vallahi tahmin edemem , Kaldı ama ne kadar kaldığını tahmin edemem.

BAŞKAN - Diyorlar ki, bu çocuk meşru olmayarak edindiği == için sanık Adnan Menderes teşvik etmiş, daha kuvvetlisi azmettirmiş, Dr. Fahri Atabey'i İstanbuldan göndermiş, o da ondan emir aldığı için sabaha karşı gelmiş, hemşire Fatma ile beraber ve çocuğu öldürmüş ;

Şahit Rinda Ay - Şimdi ben konuşabilirmiyim .

BAŞKAN - Konuşun .

Şahit Rinda Ay - Fahri bey geldiği zaman doğumdan haberi yoktu. Akşam üstü çocuk oldu. Doktor aradılar bulamadılar. sonra = bilmiyorum, Alâattin bey geldi, doğum yaptı. gece yarısı idi ben x yattım.

BAŞKAN - Peki. Çocuğun ölümü anında başında kimler vardı ?

Şahit Rinda Ay - Annesi Naciye hanım ve Anneannesi vardı. Ni-met hanım vardı, o gece, Ayhan Abla'nın yanında yattı. Ayhan abla ile bir karyolada yattılar.

BAŞKAN - Çocuk öldüğü zaman kim vardı , yanında?

Şahit Rinda Ay - Saat Bir mi idi, iki mi idi, ben yattım. On-dan sonrasını bilmiyorum.

BAŞKAN - İşte öyle söyle

Şahit Karşısında bir diyeceğiniz varmı ? Yok .

(Şahit Naciye Aydan'ı çağırın.)

(Şahit Naciye Aydan Huzura alındı .)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Naciye Aydan .

BAŞKAN - Babanızın Adı ?

Şahit - İbrahim Hakkı .

BAŞKAN - Kocanız Var mı ?

Şahit - Hayır , Dulum .

BAŞKAN - Kaç Y şındasınız ?

Şahit Naciye Aydan - 57.

BAŞKAN - Ayhan'ın Annesisiniz ?

Şahit - Evet, Öz annesi.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ve Doktor Fahri Atabey'i ta-nıyormusunuz ?

Şahit Naciye Aydan - Adnan Menderes'i giyben tanıyorum.

BAŞKAN - Görmediniz mi ?

Şahit Naciye Aydan - Hayır ayrı oturuyorum.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ve Fahri Atabey'le, Akrabalık, hısımlık gibi şahadete mani bir haliniz var mı, yemin ettireceğim.

Şahit Naciye Aydan - Hayır .

(Şahide Yemin ettirildi)

BAŞKAN - İddiaya göre Ayhanın Sanık Adnan Menderesten meşru olmayarak edindiği çocuk Adnan Menderesin azmettirmesi neticesi Sanık Fahri bey tarafından öldürülmüş. Dava budur. Sizin bu mese-le hakkında malûmatınız varmı .

Şahit Naciye Aydan - Ben böyle bilmiyorum. Beni aratmışlar, doğum olduktan sonra eve gittim, kızım yatakta yatıyordu, çocukta yatakta yatı ordu, çocuk inler bir vaziyette ağlıyordu ve ağzın-dan kan akıyordu. Sonra doktor Bahtiyar beyi çağırdılar tedavisi-ni o y ptı . Onan sonra doktor Alâattin bey tekrar geldi, ona yer hazırlandı, y nımızdaki odaya aldı, ondan sonra ben onun başından hiç ayrılmadım, çocuğun başından . Hatta Annem de vardı . Saat 2 - 2,5 sıralarında doktor gitti eve . çocuk acı bir ağlama ile ... Doktora koştum, doktor geldi ve ümitsiz olduğunu söyledi. Çocuk öldü, 5 - 10 dakika sonra da Beyefendi, Menderes telefon etti. Ben ona birdenbire çocuğun öldüğünü söylemedim de, ümitsiz olduğunu söyledim.

BAŞKAN - Çocuk öldüğü zaman Ayhan Nerede idi ?

Şahit Naciye Aydan - Bitişik odada yatıyordu.

BAŞKAN - Şu halde çocuğun öldüğünü görmedi.

Şahit Naciye Aydan - Görmedi efendim. Sonra annem söyledi.

BAŞKAN - Bu dâv da ne kadar şahit varsa birbirini tutma-yan ifadelerde bulundu . Meselâ Adnan Menderesin çocuğun doğumu olduğunu duyup duymadığı , Fahri Atabey ölmeden evvel mi geldiği, sonra mı geldiği,, yani bir çok tutmayan noktalar var. Bunlar == şüpheye düşürüyor , onun için dâva açılmıştır. Meselâ Ayhanla = sizin aranızda tutmayan bir nokta var; burada söylediniz, Soruşturmada da söylemişsiniz , ölüm anında benden başka kimse yoktu di-yorsunuz .

Şahit Naciye Aydan - Annem vardı , Doktor vardı .

BAŞKAN - Çocuğun ölümü anında benden başka kimse yoktu diyorsunuz ?

Şahit Naciye Aydan - Doktor da vardı ben de vardım .

BAŞKAN - Çocuğun son nefesini teslim ettiği anda, diyorum.

Şahit Naciye Aydan - Ben hemen koştum, son nefesini vermiş.

BAŞKAN - Halbuki Ayhan Aydan ifadesinde, bende vardım, yoktum şeklinde birbirini tutmayan noktalar var. Meselâ Doktor Fahri Ayabeyle gelen Fatma " biz geldiğimiz zaman cenaze gitmiş " demıştır, evvelki ifadesinde, Halbuki burada değiştiriyor. Doktor Fahri Atabey " şoförle birlikte gitmiştik " diyor.

Şahit Naciye Aydan - Benim bildiğim ; Doktor Fahri bey == geldi, çocuğun öldüğünü gördü,

BAŞKAN - Ölmüştü yani ?

Şahit Naciye Aydan - Çocuk Saat 2 - 2,5 da öldü. Fahri Atabey saat 9 - 9.5 da geldi .

BAŞKAN - Hangi araba ile geldiler ?

Şahit Naciye Aydan - Vallahi kendi taksisi ile geldiğini zannetmişim amma, hastahanenin hususi arabası ile gelmişler .

BAŞKAN - Cenazesine diyorum.

Şahit Naciye Aydan - Onu bilmiyorum.

BAŞKAN - 2 NO:lu araba ile götürülmüş .

Şahit Naciye Aydan - Olabilir, o zaman çok üzgündüm, bilmiyorum.

BAŞKAN - Adnan Menderes ne vakit telefon etti .

Şahit Naciye Aydan - 5 - 10 dakika sonra .

BAŞKAN - Ne diye telefon etti ?

Şahit Naciye Aydan - Çocuk Nasıl iyi mi dedi .

BAŞKAN - Doğum oldumu falan diye sordu mu ?

Şahit Naciye Aydan - Evet Efendim.

BAŞKAN - Telefon muhaveresi mühim .

Şahit Naciye Aydan - Vallahi beyefendi, geçmiş zaman ihtiyar bir kadımm, her şeyi hatırlamıyorum. Konuştu, ben dedim ki; çocuk çok ümitsiz,

BAŞKAN - Adnan Menderes bunu da kabul etmiyor, Doktor Fahri bey Ayhan'ın çağırması üzerine mi gelmiş yoksa Adnan Menderes mi göndermiş ?

Şahit Naciye Aydan - Ayhan Çağırması, telefon etmiş.

BAŞKAN , Bize Öyle gelmiyor, gece vakti Ayhanın telefon etmesi üzerine ta İstanbuldan kalkıp gelir mi ?

Şahit Naciye Aydan - Gece değil .

BAŞKAN - Gece hareket etmiş , sabaha karşı gelmiş , otomobille gelmesi için yolduğunun gece olması lazımdır.

Şahit Naciye Aydan - Kızım akşam çağırması geldiği zaman gündüzdü .

BAŞKAN - Şimdi efendim, Fahri beyin İstanbuldan hareket ve yolculuğu gece olmaması mı ? Ayhanın çağırması ile böyle azametli bir yolculuğu ihtiyar eder mi ? Her halde Adnan Menderes göndermiş olacak .

Şahit Naciye Aydan - Orasını bilmem beyefendi .

BAŞKAN - Şahide Yüksek Soruşturmada alınmış ifadesine göre soruldu . Şimdi yüksek Soruşturmadaki ifadenden okuyorum;

Adnan bey çocuğun ölmesinden az evvel İstanbuldan telefon etti. Telefona ben çıktım. Eski B şvekil bana , çocuk nasıl diye sordu? Ve Doktor Fahri beyi gönderdim. İstanbuldan hareket etti , dedi.

Şahit Naciye Aydan - Evet efendim.

BAŞKAN - Evet efendim olmaz.

Şahit Naciye Aydan - Gönderdim değil de, İstanbuldan hareket ettiğini söyledi .

BAŞKAN - Doktor Fahri beyi gönderdim, İstanbuldan hareket etti dedi. Halbuki burasını Adnan Menderes kabul etmiyor. Ben = doktor Fahri Atabey'i göndermedim, diyor, Sanık Adnan Menderes bakın ifadesinde böyle söylüyor .

Sanık Adnan Menderes - Ben göndermedim, ısrar ediyorum. Madde bir madde iki, doğumu o telefonla söylediği zaman belki Fahri beye daha evvel telefon etmişler, Fahri beyin çağrıldığını söylemişler. O sırada ben de muhtemelen " gönderirim" demişimdir. Fakat böyle " gönderdim" diye bir söz söylediğimi katiiyen hatırlamıyorum.

Şahit Naciye Aydan - Fahri Atabeyin İstanbuldan hareketini haber verdiler.

BAŞKAN - Kendi kendine hareket ediyor değil ya ..

Şahit Naciye Aydan - Ayhan haber vermiştir.

BAŞKAN - Öyle diyorsun ama , Dr. Fahri'nin İstanbul'dan hareket ettiğini Adnan Menderes'e söyledi ise ? O hareket ettirdi, kendi kendine hareket etmedi ya ... ?

Şahit Naciye Aydan - Bilmiyorum .

BAŞKAN - Şahide bir diyeceğiniz var mı ? Yok ..

Buyurun .. Türkân Başoğuz'u çağırın .

(Şahit Türkân Başoğuz huzura alındı .)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Türkân Başoğuz .

BAŞKAN - Babanızın Adı?

Şahit - Cemil Baydur .

BAŞKAN - Kocanızın adı ?

Şahit - Mustafa Sacit Başoğuz .

BAŞKAN - Kaç doğumlusunuz ?

Şahit - 1333 .

BAŞKAN - Ne İş yapıyorsunuz ?

Şahit - Ev Kadınıyım .

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ve Dr. Fahri Atabey'i tanıyormusunuz ?

Şahit Türkân Başoğuz - Evet ..

BAŞKAN - Şahdete mani akrabalık ve hısımlığınız var mı ?

Şahit Türkân Başoğuz - Hayır ..

BAŞKAN - Yemin ettireceğim .

(Şahide yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Siz Ayhan Aydan'ın arkadaşısınız , Operada beraber çalışmışsınız ? Ayhan Aydan'ın Sanık Adnan Menderes'ten meşru olmuyarak kazandığı çocuk Adnan Menderes'in Azmettirmesi neticesi Sanık Fahri Atabey tarafından öldürülmüş, Bu öldürme hadisesi hakkında ne biliyorsanız söyleyin ? Şimdi çocuk dünyaya geldi , oradan itibaren anı tınız ?

ŞAHİT Türkân Başoğuz - Ne şekilde geldi ?

BAŞKAN - Ne şekilde olursa olsun, çocuk dünyaya geldi.

ŞAHİT Türkân Başoğuz - Beygin olarak geldi. Sıhhatı bakımından mı soruyorsunuz ?

BAŞKAN - Siz, Ayhan'ın mensupları her halde Adnan Menderes'i korumak için olacak doğum zor oldu demişsiniz. Halbuki biz zat doğumuyapan doktor Alâattin "H yır, doğum zor olmamıştır." diyor. Biz o noktayı bırakıyoruz. Şimdi çocuk doğdu, sonrasını anlatınız ?

Şahit Türkân Başoğuz - Çocuk doğdu, kundaklandı, içeriye götürdük. Akşam olmuştu. Sonra kocam geldi, kalktık eve gittik.

BAŞKAN - Sonra tekrar gelmişsiniz ?

Şahit Türkân Başoğuz - Ertesi günü tekrar geldik. Gelmeden evvel telefon ettik. Ne vaziyettedir diye Ayhan'ın sıhhatını == sorduk, çocuğu sorduk, çocuğun aldığı söyledi. Kocam konuştu,

telefonda Ayhan'ın annesi söylemiş. Oldü maalesef demiş.. öğleden sonra hazırlanarak gittik. Biraz oturduktan sonra kalktık geldik.

BAŞKAN - Doktor Fahri Atabey'i Ayhanın evinde gördünüz mü?

Şahit Türkân Başoğuz - Görmedim, sonra geldi.

Başkan - Doktor Fahri geldiği zaman çocuk ölmüş mü idi ?

Şahit Türkân Başoğuz - Ölmüştü. Çünkü ben gittiğim zaman, çocuk ölmüştü .

BAŞKAN - Böyle öldürülmüş filan diye şayialar varmış?

Şahit Türkân Başoğuz - Herkes gibi ben de duydum tabii bunu .

BAŞKAN - O sıralarda mı duydunuz ? Ne vakit bu yakınlar da mı duydunuz ?

Şahit Türkân Başoğuz - Evet, bu yakınlar da ...

BAŞKAN - Tabii onu duyarsınız ? Gazeteler de onu yazıyor. Asıl o zaman işittiniz mi ?

Şahit Türkân Başoğuz - Hayır, hatırlamıyorum. Öyle bir şey..

BAŞKAN - Varmı ifadeye karşı bir şey diyecek ? Yok .

Tanık Mustafa Sacit Başoğuz'u çağırınız .

(Şahit Mustafa Sacit Başoğuz huzura alındı .)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit - Sacit Başoğuz .

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit - Sait.

BAŞKAN - Kaç doğumlusunuz ?

Şahit Sacit Başoğuz - 1330

BAŞKAN - Ne iş yapıyorsunuz ?

Şahit Sacit Başoğuz - Yüksek Mühendisim , serbestim.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes ve Fahri Atabey'i tanıyormu sunuz ? Hısmılık, akrabalık gibi şahadete mani bir haliniz var mı ?

Şahit Sacit Başoğuz - Her ikisini de tanırım, Şahadete ma ni bir halim yoktur.

BAŞKAN - Yemin edeceksiniz .

(Şahit Sacit Başoğuz'a yemin ettirildi.)

BAŞKAN - Ayhan Aydan'ın sanık Adnan Menderes'ten meşru ol mıyarak kazandığı çocuk öldürülmüş. Sanık Adnan Menderes'in Az mettermesi neticesinde Sanık Dr. Fahri Atabey tarafından öldü rülmüş, sizin de malûmatınız varmış. Ne biliyorsunuz söyleyin. = Bilhassa bize yarayan kısım; çocuğu kimin öldürdüğüdür .

Şahit Sacit Başoğuz - Efendim, çocuğun doğduğu gün ben e, ve uğramıştım, Karımın Ayhan Aydan'ın yanında olduğunu öğrendim. Böylece Ayhan Aydan'ın evine gittim. Ve çocuğun doğmuş olduğunu gördüm. Çocuk Ayhan Aydan'ın başı uzerinde kundaklı vaziyette yatı yordu. Çocuk inliyordu. Gece saat belki 11 - 12 civarında karım la birlikte ayrıldık. Ertesi günü telefon ettiğimiz zaman Naciye hanım, çocuğun gece ölmüş olduğunu söyledi .

BAŞKAN - Ne vakit telefon etti ?

Şahit sacit Başoğuz - Sabahleyin saat 8 - 9 sıralarında ço cuğun ölmüş olduğunu söylediler. Sonra evlerine gittim, çocuğu gö rmedim. Yalnız Ayhan Hanım yatıyordu . Bildiğim bu kadar efendim.

BAŞKAN - Doktor Fahri bey ne vakit gelmiş ?

Şahit Sacit Başoğuz - Ne vakit geldiğini bilmiyorum. Ken disini orada gördüm.

BAŞKAN - Böyle öldürüldüğü hakkında o zaman bir şey işit tiniz mi ?

Şahit Sacit Başoğuz - Hiç bir şey duymadım o zaman .

BAŞKAN - İfadeye karşı diyecek bir şey yok ... Peki, buyu run .

(Şahit Salondan Ayrıldı.)

BAŞKAN - (Başsavcıya hitaben) Listede bulunan şahitler == dinlendiler efendim.

Başsavcı yerine yardımcısı - Şahitlerden Nimet Eğriboz x- hakkındaki suallerimizi diğer şahitlerin dinlenmesine talik etmiş- tik. Müsaadenizle o hususları soralım.

BAŞKAN - Nimet Eğriboz

(Şahit Nimet Eğriboz tekrar huzura alındı.)

BAŞSAVCI YERİNE YARDIMCISI - Bu şahit Naciyenin saat 24 i- le 2 sıralarında Menderes'le konuştuğunu ve doktor Fahri'yi gön- derdiğini söylediğini beyan etmişti . İlk tahkikat ifadesinde. Bu gün bu hususta sarıh bir beyanda bulunmadı.

BAŞKAN - İşittiniz mi ?

Şahit Nimet Eğriboz - İşittim efendim. Bu telefon muhaveresi hakkında bu gün bir şey sormadınız.?

BAŞKAN - Hepsini soracak değiliz, Bildiklerinizi anlatınız? Adnan Menderes'in Fahri beyi gönderdiği hakkında bir konuşma oldu mu ?

Şahit Nimet Eğriboz - İstanbuldan Arandı ve bir konuşma oldu. Annesi ev halkına " Dr. Fahri bey geliyor!" dediler .

Başsavcı yerine yardımcısı - Bir de şahitlerden bu gün == dinlenmemiş olan Sevim bu şahide: " Ayhan'a yazık oluyor, evvel- ce de beş buçuk aylık çocuğunu Dr. Fahri Almış." diye bir söz söylemişti.

Şahit Nimet Eğriboz - Efendim, Ben İstanbulda oturuyor- dum. Herkesin duyduğu sayıyı duymuşumdur. Sevim hanımla konuşur- ken " Ben öyle sayılar duyuyorum." diye bir söz söyledim.

Başsavcı Yardımcısı - Nihayet, Ayhan'ın telefonla Mende- res'le konuşmalarında, Menderes'in sık sık eve gelme arzunu izhar etmesi karşısında, evde annem var, Nimet var diye bir takım bahanelerle refüze ettiğini biliyorlar mı ?

Şahit Nimet Eğriboz ? Efendim, telefon ediliyordu ve ben de şey yapıyordum.

BAŞKAN - Güya Ayhan'ın gebeliğini, sanık Adnan Menderes'- ten gizlemek için böyle bahaneler yaratıyormuş.

Şahit Nimet Eğriboz - Evet, Öyle zannediyorum.

Başsavcı Yardımcısı - Bir de, bir şahidin söylediğine göre, O gece Ayhan'la aynı yatakta kalmış doğrumudur ?

Şahit Nimet Eğriboz - Hayır, Lohusanın yanında yatmak müm- kün değildir.

BAŞKAN - Başka şahitler gidecekler başka bir şey soracak- mısınız ?

Şahit Dr. Alaattin Orhon söz rica ediyorum.

BAŞKAN - Dr. Alaattin Orhon .

Şahit Dr. Alaattin Orhon- Sayın Başkanım, bir çok şahitler dinlendikten sonra ; doğumu yapan hekim olmak sıfatıyla bendeniz de hafızamı yoklamış ve mevzuu daha iyi kavramış bir durumdayım. Acaba tekrar şöyle hülâsaten anlatmama müsaade edermi- siniz ?

BAŞKAN - Hülâsaten anlatmağa imkân yoktur. Hangi noktalar hakkında ?

Şahit Alaattin Orhon- Söylemek istediğim bazı noktalar var. Bunlardan birisi doğumun zor olması hadisesi. Evvelki ifadem de doğuma çağrılmış olduğumu arz etmiştim. O sırada bendenize sâti alıniz tarafından sual vaki oldu. Bu çocuğun babası size söylen- dimi, siz sordunuz mu dedi. S thı Vatana yayılmış bir sayıa ola- rak bildiğim doğum için gitmiştim. B na sprulan sualleri galiba iyice izah edemedim. Onun için bendeniz bir çocuğun babasını sor- mak âdet doğıldır dedim.

BAŞKAN - Başka ?

Şahit Alâattin Orhon - İkincisi: Zor doğum meselesi, zor doğum hasta ve hekime göre değişir. Biz zor doğumdan şunu anlarız: 24 saat ızdırıp çekmiş, biz de onunla beraber bütün gece sabaha kadar aynı ızdırabı çekmişizdir. Kalb sesleri bozulmuştu. Müdahaleye mecbur kaldık. Çünkü vaziyeti gayet ağırdı. Biz bazan bu hususta gücümüz yetmediği için başka yardımcı isteriz. Biz zor doğumdan bunu anlarız. Bendeniz oraya gittiğim zaman vaziyeti anlar anlamaz çok acele tertibat aldım. Eve gelerek on dakika içerisinde doğumu yapmış bulunuyorum. Evvelce arzettiğim gibi 8 aylık olan prametüre bir çocuk ve ikinci bir doğum, Mansiyon manevrası yani Parmet çocuğun ağzına sokulur ve çekilir. Yani on dakikada yapılmış bir doğumdur. Bu hastaya göre zor bir doğum olabilir. Telâk ki meselesidir.

BAŞKAN - Bakınız, Tevil ediyorsunuz. Kordon dolaşmış, ters geliyormuş, hatta Rinda hastanın bacaklarını tutmuşlar.

Şahit Alâattin Orhon - Tutabirli lerefendim. Hastanın bacaklarını falan tutmak lâzım tutmuşlardır.

BAŞKAN - Evvelki ifadenizde tutma yoktu. Çekilin efendim.

Şahitlerden soracak başka bir şey var mı ?

Şahitler gidebilirler .

Tahkikatın tevsii hakkında bir istek varmı ?

Başsavcı Yardımcısı - İki şahit var . Ferit Alnar, sevim. Bu şahitler de bizce kıymetli bilgiye sahiptirler. Celplerine karar verilmesini rica ederim.

BAŞKAN - Ferit Alnar Ayhan Aydan'ın eski kovanıdır. Doğumdan sonra gitmiştir.

Sevim ne biliyor? Şahidin celbedilip edilmemesi hakkında karar vermek için .

Başsavcı yerine yardımcısı - Sevim bu hadiseleri müteakip Sanık Fahri Atabey'le konuşuyor ve bu konuşmada Fahri Atabey " çocuğun tıbbi imkânsızlıklar yüzünden öldüğünü, gerekli yardım yapılmadığını, beni Adnan Menderes gönderdi, Onun emriyle Ankara'ya geldim." diye söylemiş bu ciheti teyit edecektir.

Sevim'e gelince; Sevim Nimet Hanıma " bu kıza yazık oluyor, bundan evvelde bir çocuk aldırıldı, Adnan Menderes'in tesiri altında bunu aldirmek mecburiyetinde kaldı." diye söylemiş bu sözü tekrar edecektir .

BAŞKAN - Gereği Düşünüldü:

Mazbut ifadelere göre Ferit Alnar ve Sevim'in tanıklıklarının esasa müessir olduğu anlaşılmadığından dinlenmelerine mahal olmadığına Oybirliğiyle karar verildi .

Tahkikatın tevsii hakkında tarafların bir isteği var mı ?

Sanık Fahri Atabey müdafii Bedri Özkaya- Sayın Başkan'ım , Hastahanenin inkibat rü Ankaraya götürülmüş diye kararnamede = bilhassa üzerinde durulmuştur. Soruşturma sırasında zatiîlileri de bu nokta üzerinde durdular. Eğer kabul buyrulacak olursa o tarihte ve o tarihten evvel hastahane de üç tane , yegâne değil üç tane inkibatör bulunduğuna dair resmî bir cevap aldık. Müsaade ederseniz bunu takdim etmek istiyoruz.

Başsavcı yerine yardımcısı - dâva ile ilgisi olmasa gerek - tir.

BAŞKAN - Dâva ile ilgisi yoktur. Bizzat sanıkların tahkikatın genişletilmesi hakkında bir istekleri var mı ? yok. Esas hakkındaki iddianız.

Başsavcı Yardımcısı - Esas hakkındaki mütalâanın Başsavcılıkta , heyet halinde hazırlanması ve bu günkü zabıtların da incelenip neticeye varılması için duruşmanın başka güne talikini rica ediyorum.

BAŞKAN - Şimdi iddia makamı esas hakkındaki mütalâasını serdetmek üzere duruşmanın talikini istiyor. Siz de hazırlıklı bulunursanız o gün müdafanızı yaparsınız .

Sınık Adnan Menderes Müdafii Talât Asal- Biz de o gün müdafamızı yapmak imkânlarını arıyalım. Yalnız bunu temin için müvekkilimizle temas imkânlarını temin buyurunuz .

BAŞKAN - Divan V zifeye başladıktan sonra bu temaslar başladı. Ondan evvel hiç temas yoktu, safhaları biliyorsunuz. Mahkeme Yassıada da olduğuna göre , karada olduğu gibi olmaz.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Esas hakkındaki iddianın serdi için duruşmanın 3/11/1960 perşembe günü saat 13.30 za bırakılmasına Oybirliğiyle karar verildi.

KAPANMA SAATI : 15,55

=====

TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VE YAYINLARI
TÜSTAV

(BEBEK DAVASI OTURUMU - 3)

3/11/1960 Perşembe

Açılma saati : 15.30

BAŞKAN - Sanıklar getirildiler . Müdafiler hazır, açık olarak duruşmaya devam olundu. Sanıklar müdafileri: Adnan Menderes müdafileri Burhan Apaydın, Talât Asal.

Sanık Fahri Atabey Müdafileri Kılıçarslan, Bedri Ozkaya buradalar.

Ekrem Korkut Yok.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Efendim, bir ricamız olacak. Bu gün Başsavcılığımıza müracaatta bulunan Ankara hükümet tabiplerinden Nuri Sezer, cesedi mezardan çıkardığı zaman bunun eksik doğmuş bir çocuk olmadığını gördüğünü ve bu kanaatını dökümanlarıyla birlikte şahit sıfatıyla huzuru adalette beyan edeceğini, müracaatında bildirmiştir. Şahit sıfatı ile dinlenmesini rica ediyoruz.

Sanık Adnan Menderes Müdafii Burhan Apaydın- Kararname münâ derecatından çocuğun ne zaman doğmuş olduğu ve kaç aylık olduğu tesbit edilmiş haldedir. Ayrıca şahitlikle bu vaki'ayı değiştirmeye iddia makamının hakkı olmadığı gibi, yeni bir delil vasfını da taşımaz. Kararname ile bağlıdır.

BAŞKAN - Gereği Görüşüldü:

Nuri Sezerin Şahit sıfatıyla celp edilmesine ve duruşmanın 5/11/1960 Cumartesi günü saat 10.30 za bırakılmasına Ekse^{ri}riyetle karar verildi.

KAPANMA SAATİ : 15.30

BEBEK DAVASI

4.cü Oturum

5/11/1960

Duruşma Saati : 11.45

(Heyette, N hit Saçlıoğlu yerine Mehmet Çokgüler geçmiştir. Başka değişiklik yoktur.)

BAŞKAN - Sanıklar getirildi . Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır . Açık olarak duruşmaya devam edildi.

Müdafilerin yoklamasını yapacağım;

Sanık Adnan Menderes müdafileri : Burhan Apaydın, Talât Asal.

Sanık Fahri Atabey Müdafileri: Kılıçarslan (burada) Ekrem = Korkut (yok) Bedri Özkaya (burada)

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes Müdafii Burhan Apaydın; Sözle- riniz, davranışlarınız ve hareketleriniz Yüksek Adalet Divanına = karşı münasip şekilde olmuyor. Bu bakımdan hakkınızda tedbir ittihaz ettik. İlk defa olmak üzere böyle bir ihtar yapıyoruz. Ha- rekotleriniz bu şekilde tekerrür ettiği taktirde hakkınızda = usul hükümlerinin tatbik edilmesi divanca tezekkür edilmiştir.

Şahit Nuri Tezer'i getirin .

(Şahit Nuri Tezer huzura alındı .)

BAŞKAN - Adınız ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Yafes Nuri Tezer.

BAŞKAN - Babanızın adı ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Mustafa Nuri.

BAŞKAN - Doğum tarihiniz ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - 1315

BAŞKAN - Ne iş yapıyorsunuz ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Ankara Merkez Hükümet tabibiyim.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes'i, Sanık Dr. Fahri Atabey'i ta- nıyormusunuz?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Tanımıyorum efendim.

BAŞKAN - Hiç mi tanıyorsunuz ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Tanımam efendim.

BAŞKAN - Dön bakalım. Şahsen de mi tanımazsınız ? Şahitliğe mani bir haliniz var mı ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Tanımam efendim. Şahitliğe mani bir halim yok.

BAŞKAN - Yemin ettireceğim.

(Şahide yemin ettirildi .)

BAŞKAN - Ayhan Aydan'ın Sanık Adnan Menderes'ten meşru olma- yarak edindiği çocuğu Adnan Menderes'in azmettirmesi neticesi sanık Dr. Fahri Atabey öldürmüş diye iddia edilmektedir. Bunun şahı- hitleri dinlendi. Siz sonradan bu cesedi muayene etmişsiniz, gör- müştünüz , bazı bilgileriniz varmış ne biliyorsanız söyleyin.

ŞAHİT YAFES NURİ TEZER - Arzedeyim Reis beyfendi. 3 Eylül 1960 günü bendeniz Adli tabip vekili bulunduğum bir sırada Ankara C. Savcılığından beni çağırdılar ve 10 uncu Soruşturma kuruluna gitmekliğimi emir buyurdular. Gittim, Başkanla görüştüm. Başkan bana bundan 5 sene evvel dünyaya gelmiş ve 8 saat kadar yaşa- mış olan bir çocuğun mezarını açtırmağa gideceğimizi söyledi . Asri mezarlığa gittik. Mezarlık Müdürlüğü ile temasa geldik. = Fevzi oğlu Ahmet Aydan'a ait olan kabrin açtırılmasını emir bu- yurdular , hep birlikte kabristanın uzak ve kenar bir yerine git- tik. Kabir açıldı. Kabrin içinde topraklara karışmış kemikler = gördük. Kemikleri çıkarttık. Soruşturma Kurulu Başkanına bana doğ- ru söyleyeceğime dair yemin verdirdiler. Yemini verdikten sonra Hey4et huzurunda kemikleri birer birer inceledim. Yaptığım incele

me neticesinde, önemli kısımları da ölçerek bu kemiklerin teşekkülâtı bende tam olarak doğmuş bir çocuğa ait olduğu kanatını verdi. Çünkü, oyluk kemiğinin başlığının bir santim genişliğinde olduğunda ve boyunun 9 santim olduğu, çene kemiklerinin kenarın da 8 adet diş hicapları gördüm. Bu teşekkülât ancak tam olarak doğan çocuklarda bulunur. Bunun üzerine tutanak da yapıldı. Muafassal raporumu da bilâhare verdim. Ayrıca kemik aksamında kromatik bir iz ve cinayet ihtimalini uyandıracak darp ve eser göremedim. Ölü çocuğun yumuşak aksamı tamamen inhilâl etmiş olması sebebiyle ölüm sebebini tesbit edemedim. Ölüm sebebi ancak çocuğun doğumunu yapan tabipten ve raporun tetkikinden anlaşılabilir. Bu raporun Belediye tabibinin tasdikından geçmiş olması lâzımdır. Bundan başka çocuğun cinsiyeti hakkında bir bilgi edinmek mümkün olmadı. Çünkü aradan epiy bir zaman geçmiştir. Toprakta tahavvülât ve tebdülât husule gelmiştir.

BAŞKAN- Sizin bu hususta ihtisassınız varmı ? Bu şubede ihtisass yaptınız mı ?

Şahit Yafes Nuri Sezer - Efendim, Benim hususî Adli tabip ihtisassım yoktur. 35 senedir hükümet tabibiyim, adli işlere de bakarım.

BAŞKAN - Peki, böyle yumuşak aksamı dökülecek kadar kobirax de kalmış . Çocuğun iskeletini görünce müddetini ikmal ederek dünyaya geldiği yahut bir buçuk ay noksan olduğu anlaşılabilir mi ? Şahit Yafes Nurisezer- Anlaşılır efendim. Muayyen ölçüler ve teşekkülâta ait kısımlardan anlaşılabilir.

BAŞKAN - O zaman raporunuzda " tam miadında doğmuştur" diye yazdınız mı ?

Şahit Yafes Nuri Sezer - Evet, yazdım.

BAŞKAN - Doğumu yapan doktor Alâattin ve doğumdan sonra gelen doktor Bahtiyar noksan diyorlar, müddetini ikmal etmeden dünyaya gelmiş diyorlar.

Şahit Yafes Nuri Tezer - Hayır efendim. Noksan olmadığı kanaatindeyim.

BAŞKAN - Böyle miadını doldurarak dünyaya geldiğini farze delim. Harici bir tesirle mi öldürülmüş, yoksa teneffüs darlığı filân mı ? Demekki bunu bilmiyorsun .

Şahit Yafes Nuri Tezer - S de iskelet halinde olduğu için buna tabii imkân olmadı.

BAŞKAN - Bu doktorun tuttuğu zabıt verakasını ve raporu okuyalım.

(5/9/1960 tarihli Ek - 1 deki rapor okundu).

BAŞKAN - Rapor metnindeki " Tam müddetinde doğdu" diyen == cümleyi bir kerre daha okuyun.

(5.9.1960 Tarihli Ek - 1 deki raporda (çocuğun tam müddetinde doğduğunu belirten cümle okundu.)

BAŞKAN - Tam olarak doğmuş. Bu tam olarak kelimesini azalarından, uzuvlarından noksan yoktur demek için mi kullandınız ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Hayır Beyefendi , Doğumun zaman itibarıyla tam olduğunu kastedtim.

BAŞKAN - Zaman itibarı ile "tam doğduğunu kastediyorum diyor?

Başsavcı Yardımcısı - Çünkü teşekkülât bunu gösteriyor. Bazı sualler sormak isteyorum.

Şahitlerden Naciye Aydan Yüksek Divan huzurunda çocuğun nasıl öldüğünü şöyle anlattı: Zabıtlardan aynen okuyorum: " ona yer hazırlandı , sıcak şeyler içerisinde , Yanımızdaki odaya aldık. Ondan sonra ben onun başından hiç ayrılmadım. Çocuğun başından. Hatta Annem de vardı. Saat 2 - 2,30 sıralarında Dr. Gitti eve çocuk acı bir ağlama ile.... Dr. a köşüm, Dr. geldi ve ümit siz olduğunu söyledi. Çocuk öldü. 5 - 10 dakika sonra da beycefendi....." demıştır.

Şimdi bu şahitten şu noktalar üzerinde sualler sormak isteyorum: Prematura veya Apatik çocuklarda ölüm şekli yağı tükenen kandilin -sönmesi gibi sessiz olur. Çünkü takatsizdir,bağırışı, haykırış şeklinde olmaz. Şahitten sorulsun prematura veya apatik bir çocuğun ölüm sırasında haykırır mı ? H ykıracağına göre bu, eksik veya zayıf doğumun delili mi , yoksa tam ve kâmilbir doğumun delili mi ?

BASKAN - Eksik doğmuş çocuk haykırabilir mi ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Apatik bir çocuk zayıf ve bitkin olduğundan halsiz olur. Haykırma ve feryat gibibir takatta bulunmaz.

BASKAN - Bir defa , iki defa haykırabilir mi ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Son derece hafif bir ses çıkara bilir . Canı yanmış gibi haykırabilir.

BASSAVCI YARDIMCISI - Doğumu yapan doktorun , evden ayrılırken , çocuğun tamassihha olduğundan ölümün kendisine çok tesiri yaptığını ifade etmişti. Şimdi anlaşılıyor ki, Eksik doğmuş ve ölümünden beş dakika evvel de haykırmıştır . Şimdi, şahitten sorulmasını istediğim husus şudur :Bu dışardan yapılacak müessir bir fiilin mevcudiyetine bir delil sayılabilir mi ?

BASKAN - S.yleyin .

Şahit Yafes Nuri Tezer - Ancak dışarıdan yapılacak bir tesirle çocuk haykırabilir.

BASKAN - Nefes darlığı noticesinde olabilir mi ?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Pramatik çocuklar fonksiyonları bakımından çok zayıftırlar .

BASSAVCI YARDIMCISI - Gerek Adnan Menderes'in, Gerekse Ayhan Menderes'in - Pardon Ayhan Aydan'ın evvelki çocuklarında = kanama vuku bulduğu , son çocuklarında ise kanama vukuundan evvel çocuğun doğmuş olduğu beyan edilmiştir.Şimdi Böyle bir kanamadan bahsetmiş olmalarına ne gibi sebeplere dayanabilir? = Böyle bir kanamadan bahsetmek için ne gibi sebepler düşünülebilir?

Şahit Yafes Nuri Tezer - Tam ve kâmil bir çocukta kanama olmaz.Eğer Anne ve babanın birisi frengi almışsa yahut çocuğun mesamet oturması zayıfsa kanamalar olabilir,düşükler olabilir.

Sanık Fahri Ataboy - Efendim tanık olarak huzurunuzda gelen doktor.35 senelik hükümet doktorluğu yapmıştır.Iddianameye cevap verecek kudrette kat'iyyen değildir.Pramatüre ayrı bir branştır. Doğum ayrı bir branştır. B sebeple 8 aylık doğan çocuğun kemik teşekkülâtı şöyledir, miadında doğmuş çocuğun kemik teşekkülâtı böyledir diye aradaki farkı hangi kitaptan okudular söylesinler. Bunlar ayrı bir branş.

B ŞSAVCI YARDIMCISI - müsaade ederseniz bu hususu belirtmek isteyorum.Burada sanıklar başka türlü, şahitler başka türlü söylüyor .Nihayet Alâattin ve Bahtiyar da başka türlü mütalâa serdediyorlar.Bütün bu mütalâaların sonunda bazı mübâyonetler husule geliyor. Bu itibarla bunun Tıp ve fennin ışığı altında meydana çıkması için mes'olenin Adli Tıp meclisine tevdi ve bir defa da oradan karar alınmasının yerinde olacağı kanaat indoyiz. Meselâ bu meseleyi Adli Tıp işlerine aksettirirsek biz mütalâa mızda şöyle düşüneceğiz: Çocuk,Pramatüre veya apatik mi , yoksa tam ve kâmil doğmuş sıhhatli bir çocuk mudur ? Bu hususta kesin söz Adli Tıp meclisinindir .

Sonra doktor Nuri'nin ifadesinde geçen bundan evvelki düşüklerin ve bu doğumdan evvel Ayhan Aydan'ın Kanama geçirdiği sabit kabul edilirse bunu baba ve annesinden frengi hastalığının mevcudiyetine bağlamak lâzım geldiği yolundaki mütalâasının fennon uygun olup olmadığı da sorulmalıdır.

Ölümünden beş dakika evvel ağladığına göre tammüsihhat olan bu çocuğun az sonra ölmesinde hariçten bir müesseriyyetin mevcudiyeti düşünülebilir mi ? Nihayet çocuğun ölümünün sebebi nedir? Hey'etçe bir karar verilir, Adli Tıp meclisinden bu husus sorulursa Doktor Fahri Beyin bu husustaki itirazlarına da cevap = verilmiş olur .

SANIK ADNAN MENDERES MÜDAFİİ BURHAN APAYDIN - Müsaade buyururmusunuz ?

BAŞKAN - Şimdi müzakere ediyoruz

(Müdafii Burhan Apaydına hitaben) Ne imiş efendim?

SANIK ADNAN MENDERES MÜDAFİİ BURHAN APAYDIN - Efendim Yüksek Hey'etinize arzedeceğim husus şudur: Bu gün savcılık makamının yüksek hey'etinizce tetkikini istediği hususların suçun, misnet suçun maddî ve manevî unsurları ile zerre kadar alâka ve münasebeti yoktur. Suçun unsurları bakımından üzerinde durulacak nokta azmettirmekle alâkali ve fiilin icrası ile alâkah keyfiyettir . Çocuk 8 ayda mı . 9 ayda mı doğmuş, bu keyfiyet == misnet suçla alâkali değildir. 1,5 yaşında da olabilir di.

BAŞKAN - Gereği görüldü:

Ayhan Aydan'ın Sanık Adnan Menderes'ten meşru olmıyarak edindiği çocuğun miadında ~~olup olmadığı~~ doğum doğmadığı ve sıhhatinin doğum anında tam olup olmadığı noktasında doğumu yapan Doktor Alâattin ile doğumdan sonra tedavi için gelen Profesör = Doktor Bahtiyar'ın ve bu gün dinlenen Adli Tıp vazifesini de = görmekte bulunan Doktor Nuri'nin fennî mütalâaları ve raporları arasında mübayenet mevcuttur . Bu mübayenet Adli Tıp işleri Meclisinde tetkiki ile tanzim edilecek raporun Divan'a tevdi için bu mütalâalar ve raporlar ve dosyası incelenmek suretiyle Başsavcılığa müzekkere yazılmasına ve duruşmanın 12/11/1960 Cumartesi günü saat 9.30 za bırakılmasına Ekseriyetle karar verildi.

Kapanma Saati : 12.10

Muhalefet Şerhi :

Dosya münderecatına göre Adli Tıp Meclisinden mütalâa alınmasına lüzum olmadığı reyindeyiz .

Selman Yörük

Ferruh Adalı

- | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------------|-------|-----------|----------------|
| 1 - | Yüksek | Adalet | Divanı | Başkanı | : | Salim | Başol |
| 2 - | " | " | " | Üyesi | : | Selman | Yörük |
| 3 - | " | " | " | " | : | Hasan | Gürsel |
| 4 - | " | " | " | " | : | Hıfzı | Tüz |
| 5 - | " | " | " | " | : | Cahit | Ozden |
| 6 - | " | " | " | " | : | Mehmet | Çokgüler |
| 7 - | " | " | " | " | : | Kemal | Gökçen |
| 8 - | " | " | " | " | : | Adil | Sanal |
| 9 - | " | " | " | " | : | Vasfi | Göksu |
| 1 - | Yüksek | Adalet | Divanı | Başsavcısı | : | Altay | Omer Egesel |
| 2 - | " | " | " | " | Yard. | Fahrettin | Öztürk |
| 3 - | " | " | " | " | " | Salim | Ertem |
| 4 - | " | " | " | " | " | Avni | Yurtsever |
| 5 - | " | " | " | " | " | Faruk | Siret Değermen |
| 6 - | " | " | " | " | " | Orhan | Erdoğan |
| 7 - | " | " | " | " | " | Niyazi | Kırdar |
| 8 - | " | " | " | " | " | Ahmet | Bayrak |
| 9 - | " | " | " | " | " | Süleyman | Taşer |
| 10 - | " | " | " | " | " | Necdet | Darıcıoğlu |
| 11 - | " | " | " | " | " | Servet | Tüzün |
| 12 - | " | " | " | " | " | Turgut | Lüleci |
| | | | | ZABIT KATİBİ | : | Şakir | Doğanay |

(Bebek Davası)

12.11.1960 Cumartesi

Açılma saati : 9.30

(BEBEK DAVASI)

12.11.1969 Cumartesi

Açılma saati: 9.30

BAŞKAN - Sanıklar getirildiler, bağlı olmayarak yerlerine alındılar, müdafiler hazır, açık olarak duruşmaya devam olundu.

(Hey'et değiştiğinden geçen zabıtlar okundu)

Müzekkerenin cevabının gelmemiş olduğu anlaşıldı .

BAŞSAVCI - Efendim, Adli Tıp Meclisi ile temas ettik. Bu tetkikatın neticesinin ancak çarşanbaya verilebileceğini bildirmişlerdir. Münasıp görülürse duruşmanın önümüzdeki Cumartesi gününe talikine karar verilmesini arz ediyoruz.

Sanık Fahri Atabey Müdafii Bedri Ozkaya - ?

BAŞKAN - Bir şey mi var ? Tezkere yazdık, cevap gelecek.

Sanık Fahri Atabey Müdafii Bedri Ozkaya - Efendim, dinlenen şahit ve toplanan delillerle müvekkilimin durumu tavazzuh etmiştir. Beklenen raporun tecelliyatı ne suretle tecelli ederse etsin = kendisinin durumunda bir değişikli yapmayacaktır. Kendisi yalnız bu davanın sanığı ve bu sebeple mevkuftur. 3 Sayılı Kanun , malûmu = devletleri olduğu üzere, amir hüküm taşımasına mukabil, duruşmanın mevkuf olarak devamı hususunda bir hüküm ihtiva etmemekte ve keyfiyetin takdirini yüksek Divana bırakmaktadır. Bu itibarla biz de; bunun uzayacağını, tahkikatla müvekkilimin alâkası bulunmaması ve onun hukukuna müessir olmaması, hususlarını nazara alarak , kendisinin tahliyesine ve duruşmanın gayri mevkuf olarak yapılmasına = müsaade buyrulmasını arz ve istirham ederim.

Bu hususa ait dilekçeyi de takdim ediyorum.

BAŞKAN - Geçen oturum ile bu oturum arasında bir değişiklik mi vardır ? Geçen oturumda niçin vermediniz ?

Sanık Fahri Atabey Müdafii Bedri Ozkaya- Geçen oturumda bize söz sırası gelmedi, birden karara varıldığı için arzedemedim. Şimdi arz ediyorum.

BAŞKAN - Verin dilekçeyi .

(Sanık Dr. Fahri Atabey Müdafii Bedri Ozkaya tarafından ve rilen 12.11.1960 tarihli dilekçe okundu.)

BAŞSAVCI - Adli Tıp Meclisinin tetkikatı delil mahiyetini taşıdığından hadisenin neticesine müessir olabilir. Bu itibarla = sanık vekilinin tahliye hakkındaki dilekçesi ve gerekçesi yersizdir, reddine karar verilmesi mütalâa olunur.

BAŞKAN - Gereği Görüşüldü :

1 - Sanık Dr. Fahri Atabey hakkındaki tevkif sebepleri henüz devam etmekte olduğundan tahliye talebinin reddine ,

2 - Adli Tıp İşleri Umum Müdürlüğüne yazılan müzekkerenin tekidine ve duruşmanın 19.11.1960 Cumartesi günü saat 9.30 za bırakılmasına Oy birliğiyle karar verildi.

KAPANMA SAATİ : 9.45

- 1 - Yüksek Adalet Divanı Başkanı : Salim Başol
2 - " " " Üyesi : Selman Yörük
3 - " " " " : Rıza Tunç
4 - " " " " : Ferruh Adalı
5 - " " " " : Abdullah Uner
6 - " " " " : Hıfzı Tüz
7 - " " " " : Hasan Gürsel
8 - " " " " : Cahit Özden
9 - " " " " : Kemal Gökçen
1 - " " " Başsavcı Yar. : Fahrettin Öztürk
2 - " " " " " : Salim Ertem
3 - " " " " " : Avni Yurtsever
4 - " " " " " : Feruk Siret Değarmen
5 - " " " " " : Orhan Erdoğan
6 - " " " " " : Niyazi Kırdar
7 - " " " " " : Ahmet Bayrak
8 - " " " " " : Süleyman Taşar
9 - " " " " " : Necdet Duricioğlu
10 - " " " " " : Servet Tüzün
11 - " " " " " : Turgut Lüleci

ZABIT KATİBİ

: Şakir Doğanay

ÇOCUK ÖLDÜRMEK

19.11.1960 Cumartesi, Altıncı oturum, Açılma saati 9.30

BAŞKAN - Sanıklar getirildiler, bağlı olmaları yerlerine alındılar, müdafiler hazır. Açık olarak duruşmaya devam olundu.

Müdafilerin yoklaması;

Hey'ette değişiklik olduğundan zabıtlar okundu.

Sanık Adnan Menderes Müdafileri Burhan Apaydın, Talat Asal = burda.

Sanık Fahri Atabey Müdafileri Kılıçarslan Aksal, Bedri Özkaya burada, Ekrem Korkut Yok.

BAŞKAN - Adli Tıp İşleri Meclisinin 18.11.1960 tarih ve esas 11.081, karar 14.192 sayılı raporu okundu.

(Adli Tıp İşleri Meclisinin Raporu okundu).

BAŞKAN - Bu rapora karşı bir diyeceğiniz var mı ? (yok)
Tahkikatın tevsi hakkında ayrıca bir talebiniz var mı ?

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Tahkikatın genişletilmesi hakkında bir talebimiz yok. Esas hakkında mütalâalarımızı arzetmeğe hazırız .

BAŞKAN - Buyurun .

BAŞSAVCI YARDIMCISI - (Yazılı olarak esas hakkındaki mütalâasını okudu .)

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Yüksek Adalet Divanı'nın sayın Başkanı ve üyeleri. Sanıkların işledikleri suçun mahiyeti icabı olarak ve onları, bu suçu işlemeğe sevkeden maddî ve manevî amilleri belirtmek üzere, şahsi durumlarından bir nebze bahsetmek istiyoruz. Esasen, Ceza Hukukumuzun koyduğu ana prensipler bakımından da, buna lüzum vardır kanaatindeyiz. Şahsi durum deyince ? Akla ilk olarak suçlunun ruhî hayatî ve ahlâkî karakteri gelmektedir. Ondan sonra kültürü ve cemiyet hayatındaki münasebetleri bahse değer... Bu açık lamamız sırasında, sanıkların alâlede şahıslar olmadığını gözünüzde tutarak, umumî efkârın onlar hakkındaki düşüncelerini gerçeğe ulaştırmak kamu hukukunun müdafii olan bizler için bir vazife bulunduğunu düşünmekteyiz. Bu tahlilimiz sırasında, vardığımız sonuçları tamamiyle hissi tesirlerden uzak kalarak ve maddî delillere müsteniden arzetmek istediğimizi de, bilhassa kaydediyoruz.

1946 yılındayız... Mütevazı bir aile hayatı yaşamakta olan Menderes'in iktidarı elde etmek için Türk Milletinin Demokrasiye olan akışını istismar eylediği bu günlerde, iktidar sathı mâiline doğru yuvarlandığını ve bu inkişafa muvazi olarak basit aile hayatını yavaş yavaş terkoyduğunu ve kendisi için cazip saydığı gibi kadınlı safahat alemlerine dalmakta olduğunu görüyoruz.

Menderes'in, istipdadının temellerini atarken, bir yandan da kendi seğih hayatının tohumlarını aile muhitleri içine serpmeye = başladığını ve bu arada behimî arzularının tatmini pahasına bir çok gönül oyunlarına giriştiğini müşahede etmekteyiz. Bu cümleden olarak Ayhan Alnar isminde evli-bir kadınla tanışmış ve 1948 yılında kendi tabiri ile " Bir arkadaş gibi" samimiyet tesisine muvaffak olmuştur. 1950 yılında - İktidara geldiği günler de - düşük Başvekilin nüfuzunu bu kadını elde etmek pahasına harcıyarak, 1951 senesinde de kocası Ferit Alnar'dan boşanmasını sağladığı ve kendisine metres-ittihaz eylediği gerçeği ile karşılaşılıyor. Artık, kocasından boşanmış olan Ayhan'la halâ evli ve üç çocuk babası bulunan Menderes'in hemen her gece Ayhan'ın evinde sabahladığı Sıhhiye semti sâkinlerinin meçhulü değildir. Bu semt sakinleri arasında, dü-

şük Başvekilin ahlâk örneği olacak yerde, gece ortalık karardıktan sonra âşıkına koşan bir sokak çapkını gibi hareket ettiği de söylenmektedir. Artık, Bu muhitte ahlâk hissini ne derecelere kadar zedelendiğini ifadeye bilmem lüzum var mı ? Hatta, o derecede ki Menderes resmî arabasını sokağın başında bırakarak bir hırsız gibi Ayhan'ın apartmanına geldiği ve bu apartman sakinlerinin gözünden kaçarcasına aşığı ile buluştuğu dillere destan olmaktadır. Ne hazindir ki, Vatanperverliği kimseye bırakmayan, daima ahlâktan ve faziletten dem vuran Menderes, muhafızı olan ve komiserlik rütbesi ne ulaşan evli, çocuk babası bir zabıta memurunu bu sefil hareketinin bir kamufleji gibi kullanmaktan çekinmemiştir. Yüksek Divan huzurunda bu komiserin hepimizi düşündüren ve dinleyicilerin içini yakan samimî ifşaatı, Menderes'in behimî zevkleri uğruna ahlâk = bekçisi bir devlet memurunu dahi bu yolda kullanmaktan çekinmemiş olduğunu göstermesi bakımından, çok dikkate şayan buluyoruz. Bunu sanığın ahlâki redâetine bir misâl vermek istiyoruz.

Arzu ile gözü kararan Menderes'in, Ayhan'ın Apartmanı merdivenlerini çıkarken kendisini gördü diye, o apartman sakinlerinden Avukat Hilmi Serez'e ; Komiser vasıtasıyla yaptığı tebligatta " bir daha apartmana girerken otomatik yakmaması gerektiğini" bildirdiği anlaşılmaktadır. Anayasanın teminat altına aldığı hak ve hürriyetlerden olan şahıs hürriyetini menetmek suretiyle vatandaşa reva gördüğü bu baskı, Menderes'in keyfi arzularının tatmini uğruna şahsi hürriyetleri bile çığnemekten çekinmediğini göstermektedir.

En az insan olarak bir Başvekiliden beklenen hareket tarzı, Türk ahlâk ve adetlerine hürmetkâr olmaktır. O kadar ki, reylerini yalvararak ve bin, bir türlü vaatlerle aldığı namuslu bir vatandaş gibi ahlâk hudutları dışında taşımaktadır. Halbuki Menderes, Başvekilikvekarını ve kendi aile şerefini korumak şöyle dursun, resmî bir ara bayı metresinin emline tahsis etmek ve tahsisatı mestureyi met, reslerine peşkeş çekmek, devletin şerefli zabıta âmirlerini sokak çapkınlıklarına âlet cylemek ve nihayet bu metreslerden olma çocuklarını düşürmek ve bu dâvada arzolanduğu üzere 1955 yılı haziran ayının 18 inde doğmak bedbahtlığına uğrayan diğer çocuğunu da ortadan kaldırmak suretiyle bir cinayet timsali haline geldiğini e-sefle görmekteyiz .

Ceza hukukunun zaman aşımı gibi bazı prensipleri, Menderes'in buraya kadar sayılan suçlarından dolayı takibata maruz kalmasını önlemekte ise de, cezasız kalan bu seyyiatının huzuru ilâhîde sorulacağına da inanmaktayız.

Şu noktaya hiç hayret etmeyoruz ki, Menderes, kendi sülbünden gelen bir çocuğun dinî kaidelerine göre gömülmesine ve âdet veçhile mezarının belirtilmesine, hâkir gördüğü kimseler kadardınî ve insanî kaidelere ehemmiyet vermemektedir. Halbuki, Cümhuriyet kurulalı beri " İlk müslüman Başvekil" olduğu ağızlarda, sakız ve radyolarda türkü haline gelmişti. Buna inananlar da vardı. Onun halis müslüman olduğunu söyleyenler vardı. Bizzat kendisi, bu inancı ayakata = tutmak gayretiyle mevkütler okutuyor, sık sık ziyaret yerlerinde, görünüyordu.

Şimdi, adını hâlis müslüman çıkaran bu Başvekilin, evli iken ve yetişkin çocukları varken, san'atkâr diye koruması ve hatta saygı duyması gereken bir evli kadınla, yıllar yılı zina etmesi ve bu yetmiyormuş gibi başka evli kadınları hem de devletin mühim mevkilerinde vazifeli şahısların karılarını metres tutması, yakışır mı ? Dahası var, Menderes bir çok keşreler, abdest almağa bile va kit bulmadan, bu metreslerinden birinin yatağından çıkar çıkmaz Eyüp Sultan'a ziyarete gittiği, hem de kadir gecesi cemaatin arasında görünmeği tasarladığı artık herkesce bilinen gerçeklerdendir.

Hatta, Yassıada'ya getirildiği günlerde Kur'an istemiş ve bunu Allah'ın emri hilâfına abdestsiz okumakta olduğu da vazifelilerin dik-katinden kaçmamıştır.

Nihayet Devletin gizli evraklarının saklandığı bir kasaya " tarihi hatıraları muhtevidir" yaftası yapıştırıp içinde, her biri bir günahın delil sayılabilecek mahiyette kadın çamaşırları, müş-tehceci resimler saklanması hangi ruhi sapıklığın eseri bulunduğunu belirtmekten haya duymaktayız. Belki ona halâ bir değer ve renler arasında, " Bunlar hususî hayatıdır; kim karışır" diyenler ve " Her büyüğün hayatında böyle şeyler olmuştur " sözü ile emsâl göstermeğe yeltenenler çıkacaktır. Fakat? Şunu derhal ifade etmek isteriz ki, bunlar, Menderes gibi evliya olduklarını hiç bir zaman = iddia etmemişlerdi. ve Abdestsiz Eyüp'e giderek sofuluk taslamıyorlardı. Nihayet, Millete verdikleri sözü tutmadıkları zaman, lâfı din darlığı döküp sahtekârlık etmiyorlardı. Masûm ve dindar olan halkımıza, kendisini sofu gösteren bu adamın, gerçek yüzünü anlatmak = milletini seven her Türk'ün hem hakkı, hem de vazifesidir." Yoksa onu " " Cevher" zannedenlerin değil...

Namaz kılmayan adama, Oruç tutmayan bir vatandaşa, kimsenin == çatmağa hakkı yoktur. Ancak, Bir saat önce metresinin yatağından ka-kan ve şakakları viski terleyen sarhoş bir adam karşımıza geçip de " Bu mübarek günde oruçlu ağzımla sizi mi kandıracağım" gibi lâflar etmeğe, g z boyamağa kalkışırsa, artık bu sahtekârlığının yüzüne vurulması farz oldu demektir.

Şuna eminiz ki, Menderes ve arkadaşları halâ suçlarının ağır-lığını idrâk etmemektedirler. İçlerinde ne pişmanlık var, ne de == vicdan azabı,Bu neticeyi duruşmadaki davranışlarından çıkarmak zor değildir. O kadar pişman değillerdir ki, en hayasız olayları huzur içinde ve gönül rahatlığı ile konuşmakta ve hatta yerli == yersiz gülebilmektedirler.

27 Mayıs inkilâbından sonra Menderes'in çıkar bir politika sayarak " kendisine acındırma" yolunu tuttuğunu görüyoruz. Bu mak-satla, Harp okuluna kapatıldığı gündenberi yememiş, içmemiş ve yük-sek Divan Huzurunda halka bir hayali fener gibi görünmeyi, bu po-litikası için pek lüzumlu saymıştır. Bunun için de hazırlanmıştır. Hatta gerekirse ağlayıp sızlayacaktır. Onun bu hal ine, bu boyun büküşüne, belki acıyanlar olabilir, Bu acıyacaklar için duruşmadan bir sahneyi dikkatlerine arz etmeyi faydalı görmekteyiz. Bakınız, Menderes Yüksek Divanın çalışmağa başladığı ilk gün ne demişti: " Aklî melâkelerimi kaybettim Reis beyefendi hazretleri"....

Umumî efkârın merhametini celp etmek için, sarfeylediği bu sözlerle Menderes'in ne zelil mevkiye düştüğünü bilmem izaha lüzum var mı? Menderes'in göze almakta tereddüt etmediği bu zilleti, bu günkü durumuna bakarak, anlamakta güçlük çekmedik ve ayaklarına ka-pandığı kimseleri, fırsatını bulunca nasıl mahvetmeyi peşinen tasar-lamakta mahir bir " makyavelci" olduğunu da biliyoruz. Bu itibar-ladır ki, biz, onun bu acındırma politikasına, kanmadan, kapılmadan, topyekûn gençliğe kasdetmenin, M sum vatandaşları dövdürmenin, ve ö-k öldürmenin, vatani çiftliği haline getirmenin hesabını adım adım, zerre zerre sormakta asla tereddüt etmeyeceğiz.

Onun İstanbul hadiselerinde " Hürriyet" diye feryat eden Türk gençliğine olan gayzını, mülkiyeli ve hukuklu gençlerin göğsüne sı-kılan kurşunların sebep ve hikmetini, şimdi daha iyi anlamaktayız. Dinî ve ahlâkî inançlarının zayıflığıdır ki, onu bu kadar canavar-laştırmıştır. O derece de ki, Şehvetini tatmin sırasında bir komi-seri, kapı beklemeye zorlayan ve onu bu derece haysiyetsiz bir iste Vazifeli sayan Menderes'in, Türk zabıtasını müstebit amaline sevket-mesi isten bile olmamıştı.

İşte buraya kadar, gerçek delillere dayanarak ahlâk düşüklüğünü aksettirmeye çalıştığımız Menderes, kendi avukatının ifadesiyle, böylesine bir cevherdir.

Sanık Menderes'in biblosu olmağa yeltenen bu avukat, güya Menderes'i savunmak için ve hakikatte ise, halâ onu evliya tanımakta devam eden gafillerin bu inanışlarını ayakta tutmak gayretiyile, "müvekkilimin hususî hayatını teşrih etmeğe hakkınız yoktur. Garp hukukçuları, böyle gönül işlerini, hoş görmekte dirler"- diyor ve merhum Ziya Paşanın cevher ve kıymet üzerine olan o muhteşem sözlerini, cılız Menderes'e yakıştırmaya çalışıyor. Şunu iyi bilsin ki, ihtilâlin demokrasinin ve hürriyetlerin beşiği Fransa'da dahi, böyle bir Devlet Adamının hafifliğine müsamaha edilmemiş ve boynuna = mahkûmiyet ilâmı asılmıştır. Hem de devletin kendisine tahsis ettiği konak'da kadın oynattı diye....Bu türlü eğlencelerin bol bol = yapıldığı ve bu kabil rezaletlerin hoş görüldüğü Paris şehrinde...

Fransızlar, o emektar Meclis Reislerini, mahkemeye vermekte = asla tereddüt etmediler. Mahkûm ettiler ve ellerine kelepçe takarak ceza evine gönderdiler. Fransa Meclis Reisinin bütün dünyada akisler yaratan "Evinde kadın oynatma" dâvasına, "Penbe baleler dâvası" denildi. Bū dâ, "bēbēk dāvāsı" farkı ne?

Bu dâva, adı bir cinayet dâvası şeklinde görülebilir. Ancak bu mahiyeti ile beraber yarın ki nesillerin ders alacağı bir ibret levhası arzettiğinde de şüphemiz yoktur.

Dâvanın neticesi; ne olursa olsun, bu ibret levhasının gelecek nesillere aksettirebilirsek vazifelerini yapış insanların huzuruna kavuşmuş olacağız.

Şimdi İddiamızın izahına geçiyorum.

Aydın Nüfus idaresinin "Reis" köyünde kayıtlı, 7.5.1951 tarihine kadar Ferit Alnar'la evli, Ayhan Aydan, Evliliğinin devam eylediği sıralarda Menderes'le gayri meşru münasebet kurmuştur. Bu == gayri meşru münasebetler sonucunda Adnan Menderes'ten 1953 ve 954 yıllarında gebe kalmış ve birinci defa Doktor Nimet ve ikinci defa doktor Fahri Atabey tarafından bu çocuklar alınmıştır. Bu çocuk aldırılmaları, Adnan Menderes'in arzusuna göre v-uku bulmasına rağmen hadiselerle tıbbi zaruret süsü verildiği anlaşılmaktadır. Bu cihet Ayhan Aydan, Sanık Fahri Atabey, Mükerrrem Sarol, Kazım Arısan, Rifat Kadızadenin görgü ve bilgiye müstenit beyanları ile sabit olmuştur. Her ne kadar bu tıbbi zaruret iddiası hakikate uygun değilse de, müruru zaman dolayısıyla işbu çocuk düşürme hadiselerinden dolayı takibata geçilememiştir.

Adnan Menderes'ten bir çocuk dünyaya getirmek arzusunda olan Ayhan Aydan, son defa Adnan Menderes'le münasebetlerinin devamı neticesi 1954 yılında yeniden hâmile kalmış ve bu çocuğun da diğerlerinin akibetine maruz kalacağını bildiği için durumu Menderes'ten gizlemiştir. Bu vakıalar şahitlerden Nimet Eğriboz, Zeynep İlkar, Meliha Eski ve Sevim Leventoğlu'nun ilk Soruşturmada ve Divan huzurunda vaki birbirini müeyyit beyanlarından anlaşılmaktadır.

Adnan Menderes'ten bir çocuk dünyaya getirmek arzusunda olan Ayhan'ın, emeline muvaffak olanlara mahsus bir huzur içerisinde, doğum hazırlıklarına başladığı görülmektedir. Yalnız Ayhan'ın bu çocuğu doğurabileceğine inandığı bu devrede, Sanık Adnan Menderes'in Doktor Fahri Atabey'le anlaşmasına kat'iyen muttali bulunmadığını kabul etmek icabeder. Zira, Menderes'in kasdını ötedenberi bilmekte olan Ayhan'ın, ilk doğum sancısının belirdiği anda Fahri Atabey'e telefon etmiş bulunduğu vakıası, Ayhan'ın tasarlanan cinayetten bihaber olduğunu göstermeğe kâfidir.

Ayhan, nihayet doğurmağa azmettiği karnındaki çocuğun olgunlaşmasını beklemiş ve düşürülebilecek çağın geçmesini temin için Menderes'in, sık sık telefonla-buluşma tekliflerini reddetmiştir. Hatta gebeliğini yakın arkadaşlarından da gizlemek üzere bol elbâseler giydiği ve bu suretle de emeline muvaffak olduğu söylenilebilir. Nihayet, hamileliğin gözle dahi bilinecek halde oluşu ve düşürülmesinin de gayri mümkün bulunuşu Ayhan'ın keyfiyeti Menderes'e haber vermede bir mahzur kalmadığı kanaatini sağlamış olacak ki, Menderes ile Ayhan Aydan bu sefer doğumun nerede yapılacağı hususunda konuşmağa başlamışlardır. Ayhan Menderes'in ştedenberi gayri meşru çocuklarını bertaraf etme kasdında bulunduğunu bildiği cihetle, bu çocuğun da aynı kasdın kurbanı olmaması için Menderes'in nüfuzundan uzak bir yerde doğurmayı düşünerek, yurt dışında doğum yapmak kararını bildirmesine ve bunda ısrar eylemesine karşılık; Adnan Menderes'in Ayhan'ı o meşhursuri mantık taktığı ile yurt içinde doğurmağa ikna eylemediğini görüyoruz. Bu suretle, doğumdan sonra çocuğun ifna edilmesini imkân dahilinde sokan Menderes Ayhan'ın sıhhati ile yani doğum gününü kestirmek bakımından durumu ile ykına ilgili olduğu ve bu cümleden olarak Ayhanın sonsuz itimadı bulunan Nisaiye mütehassısı ve Menderes'e minnettar sanık Fahri Atabey'i, sık sık kontrol muayenelerine gönderdiği, Fahri Atabey'in (Ayhan'ı her on beş günde bir nisaî bakımdan muayeneye tabi tutuyorum) şeklindeki beyanından anlaşılmaktadır.

Bir tesadüf eseri doğumun beklenen zamandan evvel vuku bulacağını ilişkin alâmetler belirince, bu durum Fahri Atabey'e telefonla bildirilmiş ve Fahri'nin İstanbul'da bulunan Menderes'ten aldığı talimatı tatbik mevkiine koyan fırsatını kaybetmiş olduğunu ve doğumun bizzarur doktor Alâattin orhon tarafından yapıldığını ve nihayet çocuğun Allahın bir lîfü eseri doğum sırasında tasarlanan öldürme tertibinden kurtularak dünyaya geldiğini görüyoruz.

Doğumun erken olduğunu öğrenen ve bunu fırsat sayan Fahri Atabey Adnan Menderes'le kararlaştırdıkları menfur fiilin maskelenmesi zımnında hastahanedeki Enkibatör âletini ve bu âleti kullanmak mütehassis hemşire Fatma Çobanzeybek'i beraberine almış Ankara müteveccihen yola çıkmıştır. Doğum 18.6.1955 günü saat 20.30 sıralarında vuku bulmasına rağmen, sanık Fahri Atabey ancak gece yarısından sonra, Ayhan Aydan'ın evine vasil olmuştur. Bu anda, çocuğun ters geldiğini görerek bundan endişelenen doktor Alâattin'in yaptığı ilk tedavi ve tavsiyesi üzerine Ayhan'ın evine gelmiş olan çocuk mütehassısı Doktor Bahtiyar Demirağ'ın tıbbi müdahalelerine muttali olan sanık Fahri bu fırsatları ganimet bilerek çocuğun ifnası yoluna gitmek kararını artık tatbik başladığını görüyoruz.

Çocuğun ifna tasarısından habersiz, Ayhanın çocuğu doğurmağa istekli bir anne oluşu karşısında elinden gelen bütün nisaî yardımları esirgehememiş olan şahit Doktor Alâattin Orhon'nun Yüksek soruşturmadaki ifadesinde aynen (Doğum kolay olmuştur. Kordonların çocuğun boynuna ve ayaklarına sarılmış olduğunu görmedim. Çocuğun doğduğu zaman renginin mor olması doğum sıkıntısından değildir. ve bu hal normaldir. Bu halde de çocuk sıhhatlidir. Çocuğun ölmesinden endişe etmiş olsaydı doktor Bahtiyar'ın muayeneyi müteakip Aydan'ın evinden ayrılmaması icabederdi. Demek ki, çocuğun yaşamaması için bir sebep bulunmuyordu. Aydan'ın evinden saat 24 civarında ayrıldığım zaman çocuğun sıhhatinde bir gayri tabiiyet yoktu. Aksi taktirde çocuğu bu haliyle bırakmazdım. Esasen evde bulunanlardan hiç çimse sıhhatinden şikâyet etmedi. Ertesi günü Aydan'ın evine girince çocuğun öldüğünü söylediler. Bu hal bende şok tesiri yaptı. Normal olarak böyle bir ölüm beklemiyordum. Bu beyandan da anlaşılmaktadır ki, çocuk normal şekilde sıhhatli olarak doğmuş ve arızî haller -

kordon dolanma, ters gelme ve çocukta görülen morarma gibi sebeplerle rağmen, yaşamağa müsait bir halde bulunduğu ve ancak banyesinin zayıflığı hasebiyle takviyesi için bu doktor tarafından bir çocuk mütehassısının alâka ve nezaretinin temini tavsiye olunduğu anlaşılmaktadır. Ve yine çocuğun ölüm saati olan 2.30 dan evvel ve saat 24 de sıhette bulunduğu ve bir gayri tabiiik olmadığı da bilhassa şahit tarafından kat'iyetle beyan edilmektedir. Doğumu yapan doktorun tavsiyesi çocuğun yaşamasını isteyen annesi tarafından dikkatle ve titizlikle yerine getirilmiş ve evveldenberi ailece tanınmış bulunmakta olan çocuk mütehassısı Bahtiyar Demirağ eve çağırılmıştır. Bu mütehassıs çocuğun yaşaması için gerekli tedbiri aldığı ve hatta bazı mukavvî ilâçları çocuğa zerkettiği görülmektedir. Bu ilâklar çocuğa verildikten sonra eve gelen Alâattin Orhon'un çocuğu muayenesi sonunda edindiği kanaati ilk soruşturmadaki açık beyanından anlamak mümkündür.

Diğer taraftan Ayhan'ın sancılıandığını telefonla not ettirerek Fahri Atabey'e ulaştırması ve Ayhan'ın annesi Naciye'nin de durumu telefonla ayrıca Menderes'e bildirmesi sanık Adnan Menderes'in evveldenberi çocuğu bertaraf etme kasdının artık gerçekleştirilmesizamanının gelip çattığı ve bu fırsatı kaçırdığı takdirde bir daha ileride işleyeceği bu cinayetin gizlenmesinin mümkün olamayacağı ve daha zor durumlara düşeceğini hesaplıyarak derhal harekete geçtiği izahatan vabestedir.

Vicdan, ahlâk ve faziletihissinden bigâne olan bu sanığın artık dillere destan olan bu gayri meşru münasebetinden dolayı niçin korku hissedeceği ve bu çocuktan neden çekineceği şeklindeki bir soruyu burada cevaplandırmak yerinde olacaktır. Menderes'in o günlerde siyasî hayatta yiyeceği darbelerin en müthişi, onun kendisini bir evliya tanıtmış bulunması muvacehesinde, bu hadisenin rey bakımından efkârı umumiyede hususe getireceği reaksiyondan ibarettir. Zira Menderes'in her türlü yoksek ahlâk prensiplerinin üstünde tuttuğu yegâne mefhum iktidar koltuğundan uzaklaşmamaktı. O kadar ki, 6/7 Eylül hadiselerinden sonra Türk Milletinin alınına barbarlık damgası vurulması pahasına, sıkı sıkı yapıştığı iktidar koltuğundan uzaklaşmıyacak kadar bir siyasî ihtirasın zebunu olmuştu. Hele, bir piç sahibi olduğu anlaşılmış da, kondisihe rey verenlere ne diyebekti. O, muhayyel evliyalık postu da elden gidecekti. İşte kendisini bu cinayeti işlemeğe sevk eden amillerin başında, bu ihtiras ve koltuğunu kaybetmek korkusu gelmekte idi.

Burada Menderes'e yükletilen azmettirme kararının ve maksadının hangi delillere tezahür ettiği hususu bir soruk olarak mevzubahis edilebilir. Fakat hemen şayliyelim ki, kasduniyetin, == sübjektifliği yanında onun mevcudiyetini aşıkâre kılan, objektif tezahürlerin mevcudiyeti de gereklidir. Hâdisede, bu objektif tezahürler olarak Menderes'in kasdını meydana koyan sebepler elbette ki, açık bir itiraf ve yazılı bir vesika olmayacaktır. Ancak; İstidlâl ve mantık esaslarının yardımı ile ve şüpheli aşan bir kanaatle, bu maksadın mevcudiyetini kestirmek kâfi ve zaruridir.

Yüksek Adalet Divanına Ceza Hukuku'nun istediği manada kesin deliller arz edememiş olmasının üzüntüsü içindeyiz. Fakat Meclis'in derinlemesine mütalâası halinde mevcut karine, emare ve delillerin birleşmesinden mütehassıl sonuca, mantık ve istidlâl esaslarının ışığı ile varılmanın mümkün olduğu garp hukukçularının kabul ettiği sistemlerdendir. Bu "delilleri tevhit sistemi" yolu ile, sanık Menderes'in bu suçı işlemek karar ve niyetinde bulunduğunu ve bu kararın tatbik mevkiine koymak üzere diğer sanık Fahri Atabey'i azmettirdiği neticesine varılacağı muhakkaktır.

Biz bu dâvada , Adnan Menderes'in Azmettirme fiil ve hareketinin bütün delilleri ile -ve bu noktalar üzerinde gerçeğe ulaştığına inanıyoruz. Bu deliller şunlardır:

1 - Adnan Menderes'in 1953 ve 1954 senelerinde çocuk doğurmak gayretinde olan Ayhan'ın , bu çocuklarını çok gecikmiş olmasına ve hayatî tehlike bulunmasına rağmen ; Nimet Eğriboz ve Sovim Levent oğlunun açıklamalarından da anlaşılacağı üzere " çatır çatır parçalanarak" aldirttiği ve bunun annenin değil, babanın tesir ve zoru ile vuku bulduğu sabit olmuş bir vakiadır.

2 - Ayhan'ın son defa gebe kaldığı çocuğunun Menderes tarafından düşürülmemesini temin için bunun gizlediği ve artık alınmayacak bir hale geldiği zaman Menderes'e duyurduğu ve bu çocuğu yurt dışında doğurmak istemesine rağmen , Menderes'in müessir ısrar ve şeytanî ikna kudretiyle Ayhan'ı yurt içinde doğurmağa icbar eylemesi de , bu kasıt ve niyetin aşikâr delillerindendir. Hususiyle: Fahri Atabey'in " Ayhan Aydan'ı muayene ederek yedi aylık hamile olduğu kanaatine vardım, çocuğunu nerede doğuracağı hususunda Menderes'le mutabakata varıp varmadığını sordum ve Ayhan'da İsviçre'de veya Beyrut'da doğurmak istediğini söyledi" demesine mukabil, Menderes ise, Yüksek Soruşturma Kurulunca alınan ifadesinde " Ayhan'ın yurt dışında doğurmak isteğine karşılık bu doğumun yurt içinde yapılmasının uygun olacağını söylemişim " demiştir ki , bu bayanlar evvelce zikredilen açık delilleri desteklemektedir.

3 - Ayhan'ın annesi Naciye Aydan'ın ; Doğumu müteakip Menderes'e telefon etmesi üzerine Menderes'in " merak etmeyin Fahri Atabey'i gönderiyorum" demiş olması ve doğumdan sonra bir nisaiye mütehassısının lüzumuna ihtiyaç yok iken ve Ankarada Nisaiye ve çocuk mütehassısları mevcut iken Fahri Atabey'in ötedenberi Menderesin mahremi esrarı bulunmasından niyet ve maksadını bilen ve bunu icra mevkiine koyabilecek bir şahıs olmasından ibaret sayılması zarurî bulunmaktadır. Nitekim, Fahri Atabey'in Menderes tarafından doğumdan sonra gönderildiğini ve bu sanığın Ferit Alnar'a aynen " beni Adnan Menderes gönderdi" demiş olmasından ve Naciye ile Nimet'in bu beyanı teyit eden sözlerinden anlaşılmaktadır. Burada, Fahri Atabey'in doğumdan sonra gönderilmiş olmasının, doğuma yardım gayesinden ziyade başka bir tasavvurun gerçekleşmesi için olabileceğini de bilhassa belirtmek isteriz.

Sanık Fahri Atabey'in durumuna gelince ; Bu sanığın asıl fail ad ve kabulünü gerektiren delilleri aşağıda sırası ile arz ediyoruz:

1 - Sanık Fahri Atabey'in ; Ayhan'ın 1954 yılında Menderes'ten hamile kaldığı gayrimeşru çocuğunu; Ayhan'ın doğurmak istemesine rağmen, Menderes'in çocuk arzu etmemiş bulunduğu hususunu bilecek , talimat ve emirler almış olması, 1955 yılında doğan çocuğun da Menderes için arzu edilmiyen bir netice olduğunu bildiğine ; kâfi bir delil sayılmak icabeder.

2 - Yine doğumdan sonra Menderes'in, Fahri Atabey'i, Ankara'ya göndermiş olduğunun, yukarıda belirtilen delillerle gerçekleşmesi, bu şahsın münhasıran aile dostluğuna ve Ayhan'ın doktoru bulunmuş olmasına müsteniden değil; Menderes'in çocuk istememek yolundaki arzusunun intisalen arzı vücut ettiğini belirtmeğe kâfi sayılmak iktiza eder.

3 - Sanık Fahri Atabey'in doğumdan sonra Ankara'ya gönderilirken evvelâ başhekim olduğu hastahanedeki çok uzak bir mahalle izinsiz olarak ayrılmayı göze alacak kadar mühim bir tasavvurun faili olmak durumundadır. Saniiyen bu tasavvurun gerçekleşmesi için

tehalükle ve hastahanenin sıhhi imdat arabasını kullanarak ve ye gâne seyyar Enkibatör âletini ve hemşireyi de yanına almış ve mücehhez bir şekilde yola çıkmış olması da şayanı dikkattir. Kendisinin bu şekilde vaki olacak her türlü hadiseye , aynı ihtimamı = göstereceğini ifade etmesine mukabil , şahit ve 20 senedenberi == hastahanenin şoförü bulunan Nazım Sungur'un , Mezkûr hastahane de şimdiye kadar bu şekilde bir ihtimama girişilmediği ve şehir dışına bir seyahata çıkmadığını ifade etmesi de ; bu beyanın samimiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

4 - Sanık Fahri Atabey Ankaraya çocuğun ölümünden evvel gelmiştir. Bu vakıa, Şahit Nimet Eğriboz'un her türlü tesirden âzade = sarıh beyanı ile müeyyettir. Şöyle ki; Şahit Nimet Yüksek Soruşturmada verdiği ifade de aynen (Doktor Fahri de sabaha karşı henüz şafak sökmeden yanında bir hemşire bulunduğu halde eve geldi. Çocuğun ölüm saati ile Doktor Fahri'nin İstanbuldan geliş saati = birbirine tevafuk etmektedir) demıştır ki; bu sözlerini Yüksek Divan önünde de tekrar etmekten çekinmemiş ve bu sırada gözden == kaçmıyacak kadar sanıkların x telâş içinde buldukları ve bir kenarda duran şahit Ayhan'ın , Yüksek Başkan'lıktan söz isteme & derecesine varan heyecanlı hareketi bu şahidi doğru söylemekten = alıkoymamıştır.

5 - Sanık Fahri Atabey'in öldürme fiilinin tamamlanmasından sonra suç delil ve izlerini ortadan kaldırma gayretine düştüğünü görüyoruz. Bu cümleden olarak cesedi aynı gün derhal mezarlığa ve Başvekâlete ait resmî araba ile götürmüş ve her türlü tecessüs sual ihtimallerini bertaraf etmek için bu vasıtayı kullanmıştır. Diğer taraftan mezarlıkta her türlü dinî morasimi bir tarafa bırakarak , Alelacele? kimsesizlere mahsus ve mezarlık yönetmeliğine göre , beş sene sonra; yeri; yeniden gömülecek cesetlere tahsis edilecek bir mezarı tercih etmiş olması da bu suçtaki rolünü izah etmeğe kifayet eder sanırız .

6 - Cenazenin gömülme işini üzerine alan sanığın bir hasta hane baş hokimi bulunmasına göre ölü gömmenin bütün icap ve usullerini bilmesi lâzım gelirdi. Ezcümle bu ölünün , ölüm sebebini belir mahiyette doktor raporu alınmadan , gömülmesine izin istih-sali mümkün bulunmadığı halde Başvekâlet resmî şoförü Hayri'yi Belediyeye göndermiş ve belediyenin ikazı üzerine rapor temini hususuna tevessül etmiştir. Şûrası şayanı dikkattir-ki , bu rapor tanzim edilirken azâmi derecede kendisini işe karıştırmamak için büyük bir titizlik göstermiş ve bu rapor-da sanığın talimatı dairesinde ve Doktor Bahriyar Demirâğ'ın telkini ile onun reçete kâğıdına Alâattin Orhon tarafından yazılarak bu iki doktor tarafından imza edilmekle iktifa olunmuştur.

7 - Sanık, Yüksek Divan Başkanlığının pek yerinde bir sualine cevap verirken " İstanbul'dan getirdiği âletin Ankara'da mevcut olduğunu ve buradan da temini mümkün bulunduğunu " belirtmiştir ki, bu da kendisinin icrasının hazırlandığı cinayetin kamuflajını da beraberinde getirmek suretiyle , neticeden sorumlu tutulmamasının sebebini peşinen ihzar ettiğini göstermektedir.

8 - Umumî olarak; sanığın müdafaasında ileri sürdüğü hususların diğer şahitler tarafından teyit edilmemiş olması bu müdafaanın samimiyetsizliğini gösterdiği kadar , suçluluk telâşı içinde bulunduğunu da ifade etmesi bakımından kayda değer görüyoruz. Ezcümle; Enkibatör aletini Ayhan'ın isteği üzerine yanına almış olduğunu söylediği halde , Ayhan Aydan aynen " ben böyle bir âletin lüzumuna nasıl düşünebilirdim" gerekçesiyle istememiş olduğunu == açıklaması , bu samimiyetsizliğin diğer bir delilidir. Ayrıca, Hastahaneler Talimatnamesi; Demirbaş kaydedilen ve edine sebebi ==

ister hibe ve ister satın alma yolu ile olsun " Hastahane aynıya-
tına giren bir âletin oradan çıkmaması prensibini vazetmiş ve
hastahane baş tabibi olan sanığın bunu bilmesi vazifesi icabından
bulunmuş olduğu halde mezkûr âleti vilâyetler aşırı bir mahalle =
götürmesi de , azmettirildiği cinayetin tahakkuku uğruna, bu yolda
ki kanunî hükümleri hiçe sayacak kadar cür'etkâr bulunduğunu g
gösteren delillerdendir .Hatta, sanık sorgusunda aynen " benim ya
pamiyacağım hiç bir şey yoktur" demek suretiyle hayra ve şerre =
yetecek cür'et içinde bulunduğunu açıklamaktan çekinmemiştir.
Diğer taraftan bu sanık , aynı zamanda bir suçluluk kompleksi i-
çinde hakikatleri daima bu suçun zanlısı olmaktan kurtulmaya
matuf olarak tahrif eylediği açıkça görülmektedir. Nitekim, mezar-
lıkta cesedin gömülmesine kadar neden başında durduğu sebebi ken
disinden sorulunca ; o aynen " mezar numarasını Ayhan'a verebil-
mek için bekledim" demek suretiyle ; dinî merasim yapılmadığını
ve yapılmıyacağını da belirten sanığın bu bekleyişteki hikmeti
hakikate aykırı olarak manâlandırmaya kalkışması ve mezar numa-
rasını her zaman kayıtlardan öğrenebilme imkânının kendisinde ma-
lûm bulunmasına rağmen , bu vak'aya bir sebep uydururverme gayretine
düşmesi; içinde bulunduğu suçluluk durumunun icaplarındanadır.

Sanık Fahri Atabey'in ; çocuğun ölümünden sonra Ankaraya gel-
diği yolundaki şahadete gelince; Bu hususun şahadet eden Ayhan Ay-
dan ölümün vaki oluş şeklini izah ederken; çocuğun teneffüs hare-
ketlerini bizzat takip etmek ederek öldüğünü anladığını söyleme-
sine karşılık, bilâhare Nimet'in şahadetinden sonra aynen " çocu-
ğun öldüğünü Nimet bana söyledi demek suretiyle düştüğü açık teza
da binaen bu şahidin çok sevdiğini söylediğini ve Menderes'in ve
yakın dostluğunu açıkladığı Fahri Atabey'in kurtulmasına hadim
bir kimse bulunduğunu açıklamaya kâfi sayıyoruz. Diğer taraftan
Ayhan Aydan'ın hizmetçisi Rinda'nın ezberletilmiş olduğu inancını
veren konuşma tarzından açıkça görüldüğü üzere ; bu şahidin de
hakikatleri hanımının direktifine uygun olarak ifade etmek gayretin-
de bulunduğu zahirdir. Şahit Naciye Aydan ise, Menderes'le tele-
fon teması yapan ve adım adım hadiselerin bu istikamette inkışa
fını bilerek veya bilmeyerek sağlıyan ve bilhassa Ayhan'ın çocuk
istememesine karşılık ; Menderes'in çocuğun ifnasına karar veren =
bir kimse durumunda bulunması itibariyle bu iki zıt arzu ara-
sında bocalamış bir halde vaziyeti idareye çalışan bir insan in-
tibasını vermektedir. Nitekim; Yüksek Adalet Divanı huzurunda bu şa-
hidin ; Fahri Atabey'in gönderilmesi ve çocuğun ölüm şeklinin tes-
biti konusunda düştüğü tenakuzlar bu şahidin de sanıkları kurtar-
mak azminde olduğunu bariz bir şekilde göstermektedir. Şahitlerden
Türkân Başoğuz ile Bedriye Tuğberk ve Fatma Çobanzeybek ve şoför
Nazım Sungur ise maznunlara yakınlıkları sebebiyle diğer şahitler-
in sözlerini desteklemek ve nihayet sanıkların kurtulmalarını =
sağlamak azminde buldukları anlaşılmaktadır.

Doktor Bahtoyar Demirağla , Alâattin Orhon'a gelince; bu
şahitlerden Alâattin Yüksek Soruşturma Kurulunda alınan ifadesinde,
hontiz hadisenin mahiyet ve şumulünü ve kendisine taalluk eden mes'-
uliyet durumunu tayin ve takdir eylememiş olduğu bir devrede ha-
kikati ifade ettiği halde bilâhare , Yüksek Soruşturma Kurulunca
hilâfî hakikat rapor tanziminden dolayı hakkında bağlı olduğu ve
kâletce takibat yapılması için karar verildiğini öğrendikten son-
ra hadiselerin; kendisini takibata maruz kılacak bir çığırdan çı-
karmak ve takibat altında bulunduğu ithamdan kurtulmak gayretinde
olduğu aşikârdır. Esasen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bu kabil
şahitlere , şahitlikten çekinmek hakkını bahsettiği nazara alınır-
sa, gerçeğe aykırı ve tamamen kendi savunmalarına ilişkin beyanla-

rının da bir şahadet sayılmaması icabetmektedir. Nihayet, Bahtiyar Demirağ'da diğer doktorun şeriki olarak aynı takibat içinde bulunduğundan Doktor Alâattin hakkında sayılan sebepler ve aynı ruh haleti dolayısıyla şahadetinde samimi olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Bütün bunlara ilâveten ; çocuğun eksik olmadığı şahit doktor Nuri Sezer'in maddî hadisata müstenit fenni boyanı ve Adli Tıp işleri Meclisinin kararı ile tahakkuk cylemiştir ki; aksini söyleyen doktorların şahadetlerinin kabule şayan olamayacağı da gerçekleşmiş bulunmaktadır.

N E T İ C E :

Yukarıdan beri tafsilen arz ve izah olunan hukukî sebep ve kanunî deliller karşısında sanıklardan Adnan Menderes'in ötedenberi arzusu hilâfına kendisinden çocuk peydahlamak isteyen Ayhan Aydan'ın son gebeliğini gizlememiş ve bu gebeliğin inkişafına kadar uzun müddet kendisiyle görüşmemiş ve bu suretle de atlatılmış bir durumda bulunması itibarıyla artık cenini yok etmek imkânından mahrum kaldığı ve bu emri vâki üzerine ifnâ fırsatını doğum sırasında veya hemen doğumu müteakip zuhur edeceği düşüncesiyle de , diğer sanık Fahri Atabey'i yukarıda açıkça belirtilen şekilde bu çocuğu ortadan kaldırmaya azmettirdiği ve sanık Fahri Atabey'in de , bu azim ettirmenin tesiri altında Ankaraya gelip doğan çocuğun ifna edilmesini sağladığı gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Sanıklardan Adnan Menderes'in fiil ve hareketine uyan T.C.K. nun 64/2 ve 453 Fahri Atabey'in de aynı kanununun 453 üncü maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği mütalâaten arz olunur.

Yüksek-Adalet Divanı
Başsavcı Y.
Fahrettin Öztürk

BAŞKAN - Müdafaayı şimdi mi yapacaksınız yoksa mehil mi istiyorsunuz ?

SANIK ADNAN MENDERES MÜDAFİİ BURHAN APAYDIN- Arzedeyim.

BAŞKAN - Yazılı olarak mı vereceksiniz ?

Sanık Adnan Menderes müdafii BURHAN APAYDIN - Hayır efendim, şifahen arzedeceğim.

Çok muhterem reis beyefendi . Yüksek şahsiyetinizde ve hakikaten muhterem ve asıl heyetinizi en derin hürmetlerimle selâmlarım. Türk Milletinin huzurunda hakikaten büyük ve mukaddes bir vazife gören Yüksek heyetiniz huzurunda bendeniz hukun icaplarından ayrılan müddeiumumilik makamına cevap vermek üzere hukukî esaslardan ayrılarak sadece konuşmağa cevap vermek suretiyle de olsa hukukun dışında hareket etmek mecburiyetinde kalırsam beni affetmenizi istirham ederim. O derecede ki, Yüksek Adalet Divanına ayağa kalkarak hitap eden müddeiumuminin sarfetmiş olduğu sözler karşısında ona hayır sen Türk Milleti adına yargı hakkını kullanan bir heyete hitap etmiyorsun , bu sözünde samimi değilsin diye elimde bir kılıç olsa , iddia makamının şu kürsüsünü tamamen yüksek kürsüden ayrı olduğunu göstermek için tamamı ile bölmeye teşebbüs ederdin. Reis Beyefendi , baki kalan bu kubbede bir hoş se da imiş derler. Nihayet müddeiumuminin sarfetmiş olduğu sözler , vicdanlarınızın sügecinden geçecektir. ve arta kalan o rusup = yine kendisinin bu sözleri ve şahsiyetinin remzi olarak kalacak-

tır .Bu dâvada bu bakımdan konuşan müddeiumuminin sözleri, uçup gidecek, fakat bu davada silinmeyen bir acı hatıra dosya içerisinde, gazete sütunlarında kalacaktır. İşte şimdi bu tarzda konuşan bir müddeiumuminin neden dolayı bu tarzda konuşmuş olduğunu gelecek nesiller çok iyi anlayacaklardır. Çünkü, bir Başmüddeiumumilik makamının elinde bu nesne ile, ayakta k fotoğrafı yüksek huzurunuzda = tesbit edilmiştir. Bu nesne arkada Türk Bayrağı ve orada ATATÜRK BİSTÜ (Adalet Mülkün temelidir) ; bu tarzda olan bu resim tarihe intikal etmiştir. Bu intikal ettirilisten , Müddeiumumiye bu bakımdan hukuk, adalet ve ahlâk bakımından alenen tessüflerini bildiririm. İşte o nesne ile ayağa kalkıp konuşan bir müddeiumumiden biz başka sözler beklemeydik. Hukuk kaidelerinin dışında hareket edebilir. Nihayet bir noktâi nazarını ve iddia infialini ifade etmeye bu iddia vaziyetini bir vasıta ittihaz edebilir. Vazifesinin dışında olarak .Fakat edep kaidelerinin, her türlü nezaket kaidelerinin dışına çıkmak suretiyle hareket etmiş olmasını hiç bir şekilde affetmeğe imkân yoktur.

Bizim , huzurunuzda bulunuşumuzu bir acındırma hali ile tavsif etmeğe kalktılar. Hayır efendim, hayır. Biz hiç bir zaman huzurunuzda acınacak bir durumda ve haleti ruhiye içerisinde hareket etmiş değiliz. Kendisinin karıştırmış olduğu nokta, bizim yüksek ve asil mahkemeye olan hürmetimizdir. O bizim bir hürmetimiz dolayısıyla vaki olan hareket tarzımızı , sözlerimizi bir acındırma maksadıyla tavsif edebilir. Cümlü; kendisinin haleti ruhiyesinin mahkemeye, Yüksek Adalet Divanına bir nebze hürmet duygusu olmıyarak bu tarzda konuşan bir insanın bizim haleti ruhiyemizi anlamasının imkân ve ihtimali yoktur. Nerede kaldı ki, bu şekilde bir maznunun haleti ruhiyesini anlasın, da ahlâki redactini ortaya koyabilsin. Yok efendim, hayır. Bizim redacti ahlâkiyemizi ortaya koymaya çalışmadı. Bilâkis kendi redacti ahlâkiyelerini bu sözlerle ortaya koymaya çalıştı.

BAŞKAN - Şimdi bu sözleri bırakın, hukukun içinde konuşun, esasa girin ,(alkışlar)

SANIK ADNAN MENDERES MÜDAFİİ BURHAN APAYDIN- Reis Beyefendi, şu hususu arz etmek isterim ki, bizler daima hukukun içerisinde yaşayan insanlarız. Hukuk şerefiyle yaşamaktayız. Huzurunuzda hukukî konuşma herşeyden evvel şerefli yaşamak ve şerefli olmak şarttır. Binacnaleyh, buradaki hukuki konuşma mes'alesini iddia cephesinden ele almak lâzım gelir. Bendeniz huzurunuzda vaki olan konuşmalarımızda müdafaa bakımından cevap vermek mevkiindeyim. Şu hususu da arz etmek isterim ki , biz hiç bir zaman müddeiumuminin müdafaa için söylediği gibi acındırmak haleti ruhiyesi içinde değiliz. Adaleti bir sadaka olarak telâkki eden insanların haleti ruhiyesi içinde müdafaaamızı yapmıyoruz, biz yalnız bir sadaka değil, sadece hakkımızı kanun hükümleri içinde tesbit ederek noktâi nazarımızı arzedeceğiz . Ve sizlerin şu anda hareketlerinizi biz teminat olarak sizlerin sizlerin vicdanlarınızda görüyoruz. Fakat şunu ifade etmek isterim ki, müdafaa için huzurunuzda çıkacak maznun; huzurunuzda getirilip hesap vermek durumunda bulunduğumuz şu anda bizim şeref ve haysiyetlerimize vukubulacak taarruzları hiç bir syrette vicdanlarınızda bir nebze dahi olsun kabul etmiyeceğinizden eminim, Nihayet sizler vicdanlarınızın emrettiği şekilde hareket edeceksiniz , Müdafaa için huzurunuzda bulunup bu şekildeki iddiaları karşı, uygun olmıyan konuşmalara karşı cevap vermek mecburiyetinden dolayı adeta sıkılıyorum.

BAŞKAN - Bir dakika. Şimdi bu kabilden sözleri diğer müdafii arkadaşınız da söyleyecek. Bu sebeple muvazene hasıl olacaktır. Artık siz esasa girin.

SANIK ADNAN MENDERES MÜDAFİİ BURHAN APAYDIN - Hay, hay efendim Bendeniz müsaadenizle esasa geçeceğim. Esasa geçişim tabiatı ile İddia makamının evvel emirde bize vaki olan isnadlarına cevap suretiyle olacaktır.

Efendim; bizim, müvekkilimin hareketlerini huzurunuzda tavsif eden bu iddia makamına şu cephelerden cevap vermek isteyeceğim.

Kendileri Eyüp Sultan hazretlerini ziyaretten ve Kur'anı Kerimden bahsetmiş bulunmaktadır. Bu hususların iddiada yer almış bulunması dolayısıyla cevabımızın iddia ve karşılık bulunacağı aşikârdır. Eğer Yüksek Hey'etiniz de iddiada yer almış hususları hukukî bakımdan bir kıymet ifade etmediği kanaatinde ise, bu sözlerin zabıtlardan çıkarılması lâzım gelir. Bizi hakikaten bu şekilde itham eden insanın dayanmış olduğu esbabı mucibeleri huzurunuzda çürütmek müdafaa hakkımızın tabii icaplarından bulunmaktadır. Bu bakımdan bendeniz bize vaki olan ithamların mucip sebeplerine müsaadenizle cevap veriyorum. Efendim, Ben Eyüp Sultan Hazretleri ve Kur'anı Kerim Mes'elesinin yüksek Adalet huzurunda bizi itham için hiç bir suretle bahis edilmemesi lâzım geldiği kanaatindeyim. İddia makamı bu tarzda mes'eleyi ele almış olması dinimizin esaslarına tamamiyle mugayir bulunmaktadır.

Müvekkilimizin abdest'siz Kur'an okuması mes'elesine gelince : Bu Mesele Yüksek Adalet Divanında bizi itham için bir sebep ve ahlâki redactimizi ortaya koymak için bir vakıa olarak gösterilmez. Bunu dermeyen etmiş olan insanın dinimizin esas kaidelerini de hukuk dışında yaşadığı gibi esas kaidelerinin de dışında yaşamış olduğunu görüyoruz. Çünkü, Hazreti Peygamber efendimiz ibadet hususunda hiç bir şekil ve şart göstermemiştir. Mecbur kaldığı takdirde başka bir dinin ibadet mahallinde dahi, dinin örfünün yerine getirilebileceğini vaz'etmiştir. Bu itibarla müddeiumumi getirdiği ahlâki redact bakımından ileri sürmüş olduğu bu sebep aynı zamanda kendisinin din kaidelerine tamamiyle yabancı olarak yaşamış olduğunu göstermektedir.

Bizim hareketlerimiz hakkında umumî olarak 1946 senesinden beri olan durumumuza temas etmiş bulunmaktadır. Politik hayat ve mücadeleleri huzuruza sadece bu şekilde getirmiş olmak, ne bu davanın mahiyetini bilen bir insanın konuşma tarzı olabilir, ne de bu mahkemenin ihdasından beklenen gayeyi takdir eden bir insanın konuşma tarzı olarak bahsedilebilir. Bidayeten de kanaatimiz şu idi ve şimdi tam manasiyle tezahür ediyor. Müddeiumumi hakikaten Yüksek Adalet Divanının ulvî gayesi dışında bulunuyor. Bunu benimsememiş. Hakikaten bu bir kerre daha tezahür etmiş bulunmaktadır. Kendisinin hukukî bakımdan da mütalâasının bir yüksek Adalet Divanında dermeyan edilemeyecek bir iddia olduğunu şu sözlerle ortaya koymaktadır: Diyorlar ki ; Ortada kesin delil yok. Ancak = mantık ve istidlâl yolu ile bir neticeye varmak lâzım gelir. Garp hukukçuları da bu fikirdedir, diyorlar.

Şimdi bu husustaki talebini şu hukukî esasa istinat ettirmek isteyen Müddeiumuminin, bizim hakikaten sizlere olan hürmetimiz icabı olarak cevaplandırmaktan teeddüp ettiğimiz hususlar hakkında olan sözleri niçin söylemiş olduğunu ortaya koyuyor. Demek ki iddia makamı hukukî bir noktayı nazar arz etmekten uzaktır. O şekildedir ki, Ceza Hukuku'nun mahkûmiyet veya suç unsurlarının tahakkuk etmesi için behemhal kesin delillerin bulunması hususu hukuk otoriteleri tarafından bilindiği halde bu, kendilerinden çok uzak bulunmaktadır. Garp'da bu şekilde bir nokta nazarın tezahür etmiş olduğunu ilk defadır, bunu biz Başsavcı yardımcısından

işitmiş bulunmaktayız ve Tahmin ediyoruz ki, hukuk otoriteleri, Garp hukuku anlayışı içerisinde ilk defa böyle bir nazariyeyi Bassavcı yardımcısı tarafından ve onun ağzından duyacaklar ve şaşacaklardır.

Bu dâvada arz etmek istediğimiz husus şudur : Dâvada esas olan zandır. Ve suç zanna müsteniden işlenmiştir. Şimdi huzurunuzda cereyan etmiş olan mahkemelerde görülmüştür ki, zanna müstenit olan husus esası değiştirmiş ve neticede suç unsurları hiç bir şekilde ve hiç bir vaziyette haddüs etmemiştir. Bu vaziyet karşısında tek söylenecek kelime beraatimizi talep etmekten ibaret olacaktır. Hukuka da yaraşan budur. Bu vaziyet karşısında bir iddia makamına yaraşacak olan vaziyette böyle dolambaçlı yollardan giderek iddia makamı gibi bir makamın; amme vazifesi gören bir makamın vazifesini sui istimal ederek , şeref ve haysiyetlere tecavüz etmemek suretiyle kalkıp bir hukuk asaleti içinde isnat edilen suçun delilleri tesbit edilmemiş demesi hukuk şeref ve haysiyetinin icabı bulunmaktadır. Efendim, sözlerimi şu sözlerle bitirmek isteyorum. Çünkü, bu bapta vereceğimiz cevapların yüksek heyetiniz karşısında hürmete müteallik sözler olması karşısında bunlara cevap vermek kısmen de olsa bizi tenakuza düşüreceği noticesine vararak bu hürmetsizliğe aynı şekilde mükabele etmemek ve aynı vaziyete düşmiyelim diye düşündük. Bu itibarla sözlerimi şöyle bitireceğim:

İnsanların hayatları , hürriyetleri üzerinde karar vermek hakkı ve tasarruf hakkı mutlak olarak Allaha ait bulunmaktadır. Allah; yerini yer yüzünde bu selâhiyetin kullanılmasını sizler gibi şerefli hakimlere bırakmıştır. Sizler Ancak insanların hayatı , mukadderatları üzerinde karar verirsiniz ve mahkemenizin istisnai durumu şu merkezdedir ki, vereceğiniz kararlar kat'i ve kesindir. Hiç bir itiraz ve Temyiz yolu yoktur. İşte, bizim için sizin vicdanlarınızın teminat oluşunun tek sebebi de budur. Bu bakımdan biz = Müddeiumumiye cevap vermek haleti ruhiyesi içerisinde sizin vicdanlarınıza olan itimadımızdan noktaî nazarımızı başka bir yere de tevcih etmek istemeyoruz. Vicdanlarınızın teminat oluşu sebebi sizlerin bu bakımdan sadece Allaha hesap vermek mevkiinde olan insanlar bulunuşunuzdan ileri gelmektedir. Vicdanınıza olan emniyetimiz budur. Sizler nasıl ki başınızı gece yastığa koyduğunuz vakit mahkûm edilmiş bir insanın hakikaten suçlu olup olmadığını daima günlerde düşünüp gelebilecek her hangi bir feryat sizleri rahatsız edebilecek kadar ince ve hassas bir vicdana sahip olan hakimlersiniz. Böyle bir tabikat geçirmiş olan hâkimlerin, hele kararlarının hiç bir şekilde kabili temyiz olmadığı bir durumda = vicdanları bizler için kat'i teminattır. Çünkü insanlar yarın rûzu mahşerde karşılaşacaklardır. Bu mevzuda bizim Müddeiumumiye bu münasebetle söyleyeceğimiz nokta şudur. Kendisi bu rûzu mahşeri başka bir tabirle ifade etmek istedi. Şunu bilsin ki, sözlerinin hepsine sizlere olan hürmetimiz dolayısıyla cevap veremedik. Fakat, vazifesini hakikaten kötüye kullanıp bizim şeref ve haysiyetimize vaki olan tecavüzü dolayısıyla bizim ellerimiz rûzu mahşerde yakaşına yapışacaktır.

BASSAVCI YARDIMCISI - Vazifeyi kötüye kullandı diye söylediği sözleri dikkatinize arz ederim.

SANIK ADNAN MENDERES MÜDAFİİ BURHAN APAYDIN- Efendim, şunu bendenizde ifade etmek isterim ki; Huzurunuzda bir vazife yapmak üzere gelmiş bulunmaktayım. Bendeniz bu konuşmalarımı vazife gören bir insanın , mesleğinin kendisine , müvekkilinin hukukunu aynı zamanda vicdanında müdafaa etmek mevkiinde olan bir avukatın =

haleti ruhiyesi içinde yapıyorum.

BAŞKAN - Sözümlü bitiriyorum, dediniz, uzattınız .

SANIK ADNAN MENDERES MÜDAFİİ BURHAN APAYDIN - Sözlerimi Müddei umumiye son cevabımızla karşılımış oluyorum.

Arzedeceğim hususlar bundan ibarettir. Müvekkilimin müsnet olan suçlar, suç unsurları, delilleri muvacehesinde tahakkuk etmemesi dolayısıyla hakkında beraat kararı verilmesini talep edeceğim.

BAŞKAN , Başka müdafaa .

BAŞKAN - (Sanık Adnan Menderes Müdafii Talat Asal'a hitaben) Müdafaanızı yazılı olarak mı vereceksiniz?

SANIK ADNAN MENDERES MÜDAFİİ TALAT ASAL- Şifahen arzedeceğim . Fakat Müdafaa'yı kısa olarak yapacağımdan sabrınızı taşırmıyacağım. Yüksek Divanın büyük hakimleri; Bendeniz tahminler hilâfına mevzu B şavcı Yardımcısına cevap vererek girmeyeceğim. Benim trenim bu yoldan geçip hakikatlerin istasyonuna varacaktır. Vermeyeceğim cevap; Çünkü ben x daha Fakültenin 1 inci sınıfında iken Profesör Hris'den şunu öğrendim. " Mevzuda kuvvetli, müdafaada nazik olmalı."

Bu mevzuda çok kuvvetliyim, müdafaada da nazik olacağım, Tab'ım da bu , zira bir hukukçunun en mümtaz vasfı, terbiyeli olmasıdır.

Şimdi ben Makyaveli reddeden , gölgeleyen bir insan değilim. Makyavel'i reddeden insanlar - eski bir Fransız sözüdür- Makyaveli reddeden insanlar umumiyetle Makyavel'i taklit ederler. Umumiyetle Makyavel'i tatbik ederek biraz evvel muhterem Müddeiumumi Muavini Makyavel'i kendi mevzuu ile hiç alakası olmamasına rağmen huzurunuzda getirdi.

Ankara Cümhuriyet Savcılığının 3.8.1960 tarihli takipsizlik kararı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 2.11.1960 tarihli Men'i muhakereme kararından sonra hukukî mesnetten böyle arî ve maddî delillerden böylesine mutlak olarak uzak, neticenin huzurunuzda getirildiği noktaya nokta koyamadığımızdan , evvel emirde davanın subutu üzerinde duracağım.

Türk Ceza Kanununun 64/2 maddesi delâletiyle , 453 üncü maddenin tatbiki istenmektedir. Sizler yıllar yılı Türk Ceza Kanununun bu maddelerini, bütün maddelerini tatbik etmiş insanlarsınız. Bendeniz sizlere ne 54/2 maddeyi ne de 453 üncü maddeyi izah etmek cesaretinde değilim. Sizler muvacehesinde kendimi o seviyede görmem. Yalnız Modern Ceza Hukukundan bahsedilmiş olduğu için mevzuu azmettirmek²ten gireceğim. Nedir Azmettirmek? Litaratürden bu mevzuu girmek mecburiyeti şu anda hasıl oldu. 27 Mayıs'tan sonra neşredilmiş olan kitap var. Bu kitap bize en yakın olarak azmettirmenin ne olduğunu gösteriyor. Sabık Adliye vekili sayın Dr. Abdullah Pulat Gözübüyük " Azmettirme" bir kimsenin iradesi üzerinde müessir olarak onu belirli bir suçu işlemesine karar verdirmektir. diyor. Geçiyorum = Garp müelliflerine . Lâgos'un ehemmiyetli nokta olarak istinat ettiği " azmettirmenin her hangi bir şekilde azmettirileni suç" işleme kararına sürüklemesidir. Geliyorum bizim müelliflere. Prof. PA Ruk Eren ise , suç fikrini uyandırmış olmak, suçun manevî ortağı olmağa yetmez. Bu kararın icra safhasına intikalini, yani suçun müessir sebebi olmayı temin edecek şekilde kesif bir manevî faaliyet ihtiyacı vardır." diyor. Bu kesif bir faaliyete ihtiyacı olması hali karşısında makâmı iddiayı bu noktaya matuf bir tek delilki Ne ilk tahkikat safhasında , ne de son tahkikat safhasında ikame edememiş vaziyette görüyoruz ve iddia sırasında makâmı iddia, huzurunuzda

kesin deliller ikame edemedik, diyor. İşte bu itibarladır ki iddia makamı bu dâvayı açtığı anda zaten kaybetmiştir. Ne demek kesin deliller ikame edemedik? Literatür ne diyor? Kesif bir faaliyete ihtiyaç vardır, kesinleşmiş olarak deliller getireceklerdi. Hem öyle kesinleşmiş deliller getirecekki, hukuk edebiyatının kabul ettiği manada olacak ve kesif bir faaliyet ihtiva edecek, şu halde T.c.K. nunun 64/2 maddesinden bahsetmek, abesle iştigal etmek olur, kanaatındeyim.

Bu dâvada başka bir halin daha sabit olması lâzımdır. Çünkü sabit olan nokta odur ki, azmettirme hâli ispat edilmiş vaziyette değildir.

Çocuğun öldürülmesi hali; bu sabit mi? Muhterem hakimler; İddia makamının teker teker yaptığı gibi şahitlerin ifadelerini alıp-tahlil ederek sizlerin vaktinizi almanın manası yoktur. Ben, onbeş senelik meslek hayatım içinde böylesine zayıf delilleri ha vi bir dâvaya tesadüf etmedim. Bu itibarla şahitlerin teker teker ifadelerini tahlil etmeyi ciddi bir hareket olarak vasıflandırdım. Onun için bu hususu geçiyorum.

Yalnız, İki nokta üzerinde duracağım; Doğduğu andan itibaren çocuğu muayene etmek fikri zarureti doğuyor. Dosyadan şöylece kendinizi uzaklaştırarak, iddia makamının iddialarından bir nebze kendinizi uzaklaştırınız. O anda ne var? Bir doktor hastaya geliyor. çocuk hasta, bir çocuk hastalıkları mütehassısı velp etmek lüzumunu duyuyor. Gelen doktor ifadesinde şöyle diyor. Çocuk hayati fonksiyonlar göstermemektedir. Hastada teneffüs müşkülâtı vardır. Bir kliniğe tedavi için götürülmesi, hastayı öldürebilir. İlk tahkikatta ve son tahkikatta aynen böyle söyleniyor. Çocuğun doğumunda Doçent Doktor Alâattin Orhon yanında bulunuyor. Çocuğun durumu ile alâkadar olan doktor çocuğun kalp seslerinin zayıf olduğunu bildiriyor. Şu halde Doktor Fahri Atabey'in hadise ile ilgisi ne? Niçin bunlar sahneye vaz ediliyor. İki tane görgü şahidi -bunu böyle söylüyor. Bir başka nokta bu hadisenin ölüyü gören tek şahidi Naciye Aydan huzurunuzda diyor ki, çocuk gece saat 2-3 arasında öldü. Ölürken yanında ben vardım. Kararnamede çocuğun 2-3 arasında ölmüş olduğu = noktası sabit. Bu noktaya matuf kararnamede buna itiraz yok. Görüyoruz ki, iddia sırasında da yok. Öyle ise Fahri Atabey Hangi saatte Anka aya gelmiş, mevzuuna kadar kararnamede en kötü şahit dahi şafak sökerken, diyor. Mevsimi düşününüz. -Bendeniz tetkik ettim. Bu saat 5 sıraları. Çocuk 2-3 arasında ölmüş. son tahkikat safhasında makamı riyasetin büyük bir yukufu tevcih ettiği sualler karşısında bütün şahitlerin birleştiği nokta, doktorun saat 7 ilâ 9 arasında gelmiş bulunmasıdır. Fiil vaki olmadıktan sonra azmettirmeden bahsetmenin hukukî bir manası olmayacaktır. Yüksek takdirlerinize arzedeceğim. Çocuğun pramatüre ~~olma~~ olma halinin dâva ile alâkasını görmüyoruz. Fakat, bu hadise sosyal bir mes'elenin ortaya çıkmasına sebep oldu ve bazı kimselerin kafalarına giden yolları tasmin ederek geçirmeye başladılar. Hâl böyle olunca, kafaları tabiatı ile normal şekilde işlemeye başladı. Bir çocuğun miadında doğmuş olup olmadığını anlamak için sadece kemiklerin tetkiki yetmiyor. Bunu bendeniz makamı riyasetin sormuş bulunduğu suallerden hissettim ve kendimi bu divan huzuruna gelen her insanın olması lâzım geldiği gibi tamamiyle teç iz etmeye mecbur hissettim. Hukuk fakültesinde okuduk efendim. Adlî Tıp mevzuunda bir nosyon sahip olmak gerekiyor. Amma bir de Tıp Fakültesinde ne okunuyor diye tetkkk ettim ve beynelmilel Adlî Tıp ve Sosyal Tıp Akademisi azası Prof. Behçet Kamay'ın kitabının 893-898 inci sahifesini okudum. Beraberce tetkik edelim efendim. Bir çocuğun miadında doğup doğmadığını anlamak için kriteriyum şunlardır. Çocuğun ağırlığı, boy, kafa

ölçüleri , plasenta, kordon, onbilikal kemikleşme noktaları, alveol' ler, tırnaklarının yumuşaklığı , kemikleşmesi, diş ve iç organların ağırlığı. Bütün bunlar bir araya gelecek, otopsi yapılacak, ondan sonra ölüm sebebi meydana çıkacak, Meşhur âlim Dion diyor ki; bir çocuk ölümünü müteakip sıkketinden 400 gram su kaybeder. Çocuk öldükten sonra tartılmamış , otopsi yapılmamış, bunlar tesbit edilmediğine göre bir çocuğun prematüre olup olmadığını anlamaya imkân yoktur. Çünkü, çocuk ölümü müteakip 400 gram su kaybeder. Adli Tıp Mec' lisi raporunda diyor ki; 48 saat sonra bir çocuğun prematüre olup olmadığını tesbite imkân yoktur. 8-10 gün sonra otopsi yapmak imkânı da bulunmuyor.

Kemikler mevzuunda ise , ayluk altı kemiği ve topuk kemiklerinin 3 santimetre kırmızı ve sarap renginde kemikleşmiş olması lâzımdır. Çocuğun vaktinde doğduğu veya prematüre olup olmadığının tesbiti için kemiklerin şarabî renkte olmalarına çok ihtiyaç vardır. (Makanyum) tâbir edilen kalın bağırsakta bulunması iwabeden yeşil bir pisliğin tesbit edilmesi lâzımdır. Şimdi huzurunuzda getirdiğim kitabın 898 ve 899 uncu sahifelerindeki bu husus mes'ele-yi aydınlatmak için kâfidir. Şu suretle izah etmiş bulunuyoruzki, bu dâva hukukî bakımdan ve maddî delillerden mahrum ve hukukî bakımdan tam manada mesnetsizdir. Kararname ve huzurunuzda dinlenen şahitler hakkında iddia makamının bir tereddüdünü görüyoruz. Şahitler arasında mübayenet vardır. Beş senelik bir zaman geçmiş, elbetteki şahitler arasında mübayenet olacaktır. Fakat iddia makamının bir tenakuzu var . Hem şahitlerin ifadesinde mübayenet var, diyor hem de anlaşma var diyor. Anlaşma bulunduğu yerde tenakuzun olmaması , tenakuz olan yerde de anlaşmanın olacağı basittir. Huzurunuzda bir anda anlaşılana davayı tesrihe çalıştım. Bu dava, makamı riyasetin büyük bir vukufu ve dirayetle sonuçlandırdığı = tahkikat neticesi eski bir hukukî hakikati ortaya koydu. Hukuk == teşhir vasıtası yapılmaz. Lebre diyor ki, bir millet adaletinin en emin istinadgâhı hakimlerinin pak vicdanındadır. Müddeiumumilik bu dâvaya bebek adını koydu. Şöyle deliller muvaccesinde ben de bu dâvanın adını koydum. Bu dâvanın adı " yakıştırma " dâvasıdır.

Ben büyük hakimlerin , büyük vicdanlarından beraet kararını istiyorum.

BAŞKAN - Sanık Doktor Fahri Atabey müdafii Bedri Ozkaya 19. 11.1960 tarih ve 4 sahifeden ibaret yazılı müdafaasını verdi ve münderecatını sözlü olarak tekrar etti.

(Yazılı müdafaası dosyasına kondu.)

BAŞKAN - (Sanık Doktor Fahri Atabey müdafii Kılıçarslan Haksal'a hitaben) sizin müdafaanız yazılı mı ?

SANIK DOKTOR FAHRİ ATABEY MÜDAFİİ KILIÇARSLAN HAKSAL - Arkadaşımın müdafaasına aynen iştirak ediyorum, başka bir diyeceğim yok.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes, İki müdafiiiniz her cepheden müdafaanızı yaptı. Bunun dışında söyleyeceğiniz bir şey varmı ?

SANIK ADNAN MENDERES - Var efendim.

BAŞKAN - Yazılı olarak mı ?

SANIK ADNAN MENDERES - Yazılı olarak hazırlanmış değilim. Fakat bilâhare yazılı olarak takdim edeceğim. Şimdi şifahi olarak konuşacağım.

Reis beyefendi; Mes'ele doğmuş olan bir çocuğun eceli ile mi öldü , yoksa öldürüldü-mü mes'elesidir, iddiaya göre ben bunu Fahri Atabey'e azmettirmişim. -Fahri Atabey Azmettirmem üzerine kalkmış İstanbul'dan hareket etmiş ve Ankara'ya varmış, çocuğu öldürmüş. Duruşmalar ve Soruşturma safhası epey zamandanberi devam etmektedir. Soruşturma Kurulunda bulunması hasebiyle iddia makamının her şeyi en ince teferuatına kadar inceleyip her tarafını bilmesi lâzımdır. Mes'ele Fahri Atabey'in öldürdüğü ve Fahri Atabey'e Adnan Menderes'in azmettirmesi suretiyle öldürdüğü vakıası fiili ve mad-di vakıa; Atabey'in çocuk öldükten sonra mı Ankaraya geldiği yoksa çocuk ölmeden evvel mi geldiği mes'elesidir. Bendeniz, Yüksek iddia makamını işgal eden şerefli hakim beyefendinin bütün bu teferuatı bir tarafa bırakarak ispata medar olacak noktalar üzerinde durmasını beklerdim. Filhakika, Fahri Atabey'in çocuğun vefatından çok sonra geldiği şahitlerin ifadesi ile sabit olduğuna göre, başka bir vak'a ile de teşebbüt ediyor. Bu vak'ada, Atabey'in Nallihan'da sabah kahvaltısı etmiş olmalarıdır. Bu , sorulup öğrenilecekti. Hakikaten sabah kahvaltısı orada yapılmış mı , yapılmamış mı? Buna nazaran-Ankaraya saat kaçta vasil olabilirler? ve çocuk kaçta vefat etmiştir? Bu saatler arasındaki mutabakat veya ademî mutabakatın tesbit edilmesine matuf mesâisi neticelerinin yüksek iddia makamınca huzurunuzda , adaletin tecellisi için getirmiş olmasını beklerdim. Bunun üzerine tek söz yok. Onun ötesinde bir takım vak'alar , gayri vaki şeyler bir araya getirilmek suretiyle bir örgü yapılarak, bunu itham vasıtası olarak üzerime yığmak için sarfedilmiş gayretler karşısında , bulunuyorum maalesef.

1948 de Ayhan Aydan'la tanışmıştım. Hayır Reis Beyefendi, değil. O tarihte başlamış değil. 1948 de tanışmış olsam medarı hüküm olarak töhmet mi teşkil ederdirdi. değil. Amma niye buna lüzum görüyor? Bana redaeati atfetmek için. Tanışmam kocası ile evli olduğu zaman değildir. Çünkü 1948 de tanışmayı kocasından ayırmak fiilini de bana yüklemek için iddia makamı böyle bir tarihi tesbit etmek suretiyle bendenizi bir ittihâm karşısında bulundurmak istiyor. Bendeniz 1948 de tanışmadım. Kocası ile evli iken tanışmadım. ve kocasından ayırmak için hiç bir alâkam ve hiç bir teşebbüsüm mevcut değildir. Bunun dâvanın esası ile alâkası yok. Fakat sayın iddia makamı bunu burada zikretmiş olduğu için müdafaa bakımından benim de bu hususa temas etmemi mazur görmeyizi rica ederim. Mazur görmeyizi niyaz ederek sözlerime devam edeceğim.

Kur'an okumuşum; abde stli okumuşum, abdestsiz okumuşum, bunları nasıl tesbit etmişler? Kul ile Allah arasındaki münasebeti burada her hangi bir dâvanın ispatı için meder ve delil olarak getirmek ruhî ve zihnî bir temayülü belirtmek bakımından manalandırmak icabeder. Demek oluyor ki, Fahri Atabey'i mutlaka mahkûm etmek için ; Kendisi çocuğun ölümünden 8 saat sonra geldiği halde , çocuğun ölümünde onun sun'i taksiri olduğunu ispat etmek yolunda hakikaten azmetmiş bir haleti ruhiyenin sahibi bulunması hususunda manalandırmak icabeder.

Acındırmak mes'elesi vesaire.... Bunların hepsi sübjektif, bunların hiç birisi dâva ile alâkalı değil. Dâvanın mihverî; Atabey ölümünden evvel mi gelmiş , ölümünden sonra mı gelmiş? bunu isbat edecek delilleri yüksek iddia makamının buraya getirmesi lâzımdır. Soruşturma esnasında kendisi ile müşerref olduğum , şeref duyduğum çok nazik ve kabiliyetli bir zat olarak kısa bir zamanda tanıdığım şimdi yüksek iddia makamını işgal eden muhterem şahsiyetin niçin böyle bir azm ile mütehalli olduğunu çözmeye imkân yoktur. Bendeniz

müdafaa lüzumu ve müdafaa zaruretini iyice kullanabilmek için arz ediyorum. Kendilerinden bin defa istirham ediyorum. Kendilerine bu hususta bir sözüm vardır. Soruşturmada kendileriyle karşı karşıya oturduğum zaman sigara içtik. Yanında diğer arkadaşları da vardı. Dedim ki, kasada bir çok resimler var baktınız mı? Evet dediler. Küçük resimler, onun hikâyesini anlatayım. Bir gün Refik Koraltan elinde küçük bir oyuncakla geldi, gösterdi ve baktık, bıraktı gitti. Atamadım, satamadım oraya koydum. bunlar müstehcen resim değildi, küçük aletlerle gösterilen artistik resimlerdi. Bütün evlerde tablo diye kullanılabilir.

İkincisi, sanmıyorum ki kendileri hayır desinler, şerefli bir hakimdirler ve şerefli bir mevki işgal etmektedirler. Bana aman onu bulduğumuz ne iyi oldu. bütün bu evrak içinde bunaldığımız zamanlarda onlarla meşgul olarak vakit geçiriyor, eğleniyoruz, dediler. Mutlaka bir dâvanın, batıl dahi olsa ispatı üzerinde bu derece azmettirmeyi adaletin tecellisi bakımından asla caiz görmedim.

BAŞKAN - Bu küçük resimleri Refik Koraltan sonradan istemedi mi? O büyültücü aleti sizden tekrar istemedimi?

Sanık Adnan Menderes - Gayet ehemmiyetsiz şeylerdi.

BAŞKAN - Görülmüş bir şey değil, herkeste bulunmaz.

SANIK ADNAN MENDERES - Bıraktı gitti beyefendi, bir suç değil. Benim arzetmek istediğim nokta o değil. Refik Koraltan bıraktı kim bırakırsa bıraksın, ötedenberi bu resimlerle, bilmem nelerle fâilân alâkam yoktur. Amma, bendeniz çok muhterem şahsiyeti haiz beyefendinin bundan lâtif, zarif, kibar, nazik olarak aman ne iyi oldu, hepimiz yoruldukça ona bakarak vakit geçirdik demesine mukabil şimdi müstehcen demelerine üzülüyorum. Bu müstehcen-resmi; müstehcen resim deyince akla başka şeyler gelebilir. (Başsavcıya hitaben) beyefendi, resimler müstehcen mi idi? bu da gösteriyor ki, aslı, esası olmiyan davayı isbat etmek için Eyüp Sultan'larda dolayarak Kur'anlar okuyarak, abdest alarak, abdest almayarak müstehcen resimleri bahis mevzuu ederek delâil toplamış olmak kanaati ile yüksek huzurunuzda gelmek yerine, Fahri Atabey kaçta gelmiştir, çocuk öldükten sonramı gelmiştir, ölmeden evvel mi gelmiştir. Bunun tesbitine medar olacak delilleri yüksek huzurunuzda getirmiş olsaydı hakikaten adaletin tecellisine büyük yardım etmiş olurdu.

Şahitlerin ifadesine gelince; Bunlardaki mübayeneti yüksek tecrübenizle, muhterem hüviyet ve şahsiyetinizle, hukuki hüviyetlerinizle çok iyi takdir edebilecek vaziyettesiniz. Bu mübayenetler ufak tefek mübayenetler olabilir. Hadise bakımından bu mübayenetler hiç bir suretle esasa müessir olacak mübayenetler değildir. Bunlar sadece aradan uzun zaman geçmiş olmasının hafızalarda yığıldığı sis yığını arkasından vuzuhla görememenin neticeleri olarak kabul edilmesi icabeder.

Şimdi şurasını arz edeyim ki, Reis beyefendi ve çok muhterem Yüce Divan, bu çocuğun bir kasıtlı öldürülmüş olduğu hususunu yüksek Soruşturma Kurulu namına soruşturma yapan muhterem şahsiyetin sormasıyla öğrenmiş bulunuyorum. Ondan evvel hiç bir surette böyle bir vak'anın olabileceğini dahi hatırıma getirmiş değilim. Bunu yapacak insan da değilim. Bunların hiç birisi varit değildir. Bana netice bu gün nasıl çıkıyorsa onu os surette affetmişlerdir. Çocuğun doğumu arızalı, çocuk kısa bir müddet yaşadı, vakitsiz doğdu, öldü, bunun üzerinde durmadım. Gebeliğini, affedersiniz hamileliğini saklamış, beni kabul etmemiş, benden gizli olarak hamilelik =

müddetini ikmal etmiş , dışarıda doğurmak istemiş , dışarıya gider-
sen dedi kodu olur demişim, izin vermemişim. Bunlar suç delili ola-
rak varit olabilir mi ? Böyle bir lâf olmuş olabilir. Ondan sonra
hamileliğini saklamış , beni kabul etmemiş. bunların hepsi vabit ol-
mayan, hilâfı hakikat olan şeylerdir. Bunlar birer yakıştırmadan i-
barettir. Ben arzu etmiş olsaydım gider kendisini görürdüm, kimse
mani olamazdı. Ondan sonraki hamilelik benim meçhulüm değildi, ma-
lûmumdü. Benden saklamış, diğer kimselerden saklamış, bunun için bol
elbiseler giyermiş, bunların hiç birisi derlenip toplanıp da bir
suçun delilleri olarak bir insan üzerine yükletilemez.

Arzım şudur ki , Ben Fahri Atabey'e telefon etmişim, Naciye
Atabeyle konuşmuş deniyor, bu lâflar ne surette mevzubahis olduğunu
bilmiyorum. Bu sözler bana gece yarısı intikal ettiği zaman muhte-
mel olarak Fahri Atabey'in hareket etmiş olduğunu zannediyorum.
Bu sebeple ben kendilerini aramadım, zaten çocuk doğmuştu. Netice
olarak , son olarak şunu arz edeyim. En küçük bir irtibat ve alâka
tesisi , azmettirmek için uzaktan milyonda bir imâ dahi tarafımd
dan vaki olmuş değildir. Bence hadisenin bilinmesi ve hüküm biraz
evvel arzetmiş olduğum şekilde yüksek vicdanlarınıza aittir.

BAŞKAN - Başka diyeceğiniz yokmu , en son sözünüz nedir ?

SANIK ADNAN MENDERES - Yazılı olarak vereceğim efendim.

BAŞKAN - Son söz olarak başka bir şey demeyecekmisiniz ?

SANIK ADNAN MENDERES - Beraetimi talep ediyorum.

BAŞKAN - Sanık Fahri Atabey.

Sizin müdafaanıza ilâve edecek bir şeyiniz var mı ?

SANIK FAHRİ ATABEY - Efendim, Avukatlarımla bütün müdafa
ve sözlerine iştirak ediyorum. Yalnız şu hususları arzetmeme müsa
ade buyurmanızı istirham ederim.

Bendeniz mevzu bahis çocuğu öldürmek , bu şen'i cinayeti iş-
lemek için değil, erken doğmuş olan bir çocuğu yaşatmak için mes-
leğimin, vicdanımın emrettiği vazifeyi yerine getirmek için Ankara-
ya gittim. Nitekim bir hekimin vazifesi de bu idi. Gittiğim zaman
ne çocuğun doğumunu gördüm , ne de çocuğu hayatta bir dakika ka-
dar görebildim. Ben gittiğim zaman sabahın erken saatleri idi. A-
radan beş sene gibi uzun bir zaman geçtiği için bittabi hatırla-
mana imkân yok. Onun için huzurunuzda tam, kesin olarak konuşamadım.
Günlük hayat başlamış, ev halkı uykudan kalkmış ve sabahleyin
8 - 9 dan sonra idi. Yani çocuğun ölümünden en aşağı 6 saat kadar
sonra Ankara'ya vasil oldum. Efendim, ne hatır, ne minnet, ne emir,
ne menfaat uğrunda aziz mesleğime hiç bir zaman ihanet etmedim.
Bendeniz 8 sene kadar Zeynep kâmil H stahanesinde başhekim olarak
çalışırım. Ne Karacaahmet, ne Cebeci mezarlıkları çukurlarını dolâ
durmak için değil, ızdırıp çeken insanların ve çocukların hayat-
larını kurtararak Türk neslinin idamesine çalıştım.. İstanbulda
senede 18.000 doğum olur. Bunun 6.000 i benim mesuliyetim, benim
nezaretim , benim kontrolüm benim elimin altında vukua gelmektedir.
Bu doğumlarda ölüm nisbeti dünyanın en medenî memleketlerinin öl-
lüm nisbetinden hiç bir zaman yüksek değildir. Bunu büyük bir gu-
rur, azamet ve iftiharla huzurunuzda söyleyebilirim. Bendeniz va-
zifelerini yapmış her hekimin her zaman ve her yerde duyduğu vicdan
huzurunu şimdi şu tahta parmaklıklar içinde dahi duymaktayım.

Muhterem Reis beyefendi. Beynelmilel Dünya Tıp tarihine bir
Türk hekiminin kendi mesleğini alet ederek , bir katil olarak geç-
mesine asla yüksek vicdanlarınız müsaade etmeyecektir. Tamamen masu-
mum , kehimenin tam manasiyle masumum, biran evvel beraetimi ve =

tahliyemi isteyorum.

BAŞKAN - Başka bir diyeceğiniz ?

SANIK FAHRİ ATABEY - Hiç bir şey yok efendim.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Sayın Başkanım, Müdafinin şahsını hedef tutan sözlerini, efkârı umumiyede belki her hangi bir tereddüt hasıl olur kanaati ile tavzih edeceğim.

BAŞKAN - O da söyler siz de söylersiniz iş uzar.

BAŞSAVCI YARDIMCISI - Efendim, Yüksek Soruşturma Kurulu azası olarak Yassıada'ya geldim, ifadesini aldım. Kendisine kutudaki diğer eşyalardan bahsettim. Tabii o kutuların muhtevasının anlaşılması için bakılması zaruri idi. Kutunun içinde neler olduğunu benim gibi bir çok arkadaşlar da görmüşlerdir. Adnan Menderes'in gayri müstecben bir ifadeye sokarak bu şekilde boynunu bükerek konuşmaları tam bir makyavel siyasetinin eseridir. Acaba niçin kilot-tan bahsetmiyor. Niçin oraya kilotu koyduğundan bahsetmiyor? Suzan Sözen'den niçin bahsetmiyorlar? Haylaz ve çapkın bir çocuk edası ile konuştuklarından niçin bahsetmiyorlar? Biz bunları açabilir-dik. Fakat bizim terbiyemiz müsait değildir. Adnan Menderes ifadelerinde bir takım kelimelerle neticeye varmak istemektedirler. Kendileri bu şekilde konuşmasınlar, çünkü bizim elimizde kendisi hakkında açıklıyacağımız, onu çok daha hacil duruma düşürecek şeyler vardır. Biz bunları haya ettiğimiz için söylemiyoruz.

Savcılık kürsüsünün aynı zamanda milletin haklarının müdafaası olduğunu da bilmeleri lâzımdır. Burada biz yalnız dosyayla alakası olması sebebiyle delillere mesnet olan şeyleri söyledik. Biz yine şahit beyanlarından ayrılmadık. Diğer gelecek eşyalarda dinl istismar dosyasında nasıl Menderes'in oruç yediği, kestirdiği koçların paralarını tahsisatı mestureden verdirdiği, Eyüp Sultana gittiği hususlarda öğrenilecektir. Binaenaleyh, biz delillerden ayrılmadık. Bu şekilde efkârı umumiyenin zedelenmesine asla müsaade etmedik.

SANIK ADNAN MENDERES MÜDAFFİ BURHAN APAYDIN-Bizi iddia makamı ile üç dakika yalnız bırakırmısınız?

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes.

SANIK ADNAN MENDERES- Karşılıklı münakaşa halinde Yüksek Adalet Divanını taciz etmekten çok içtinap ederim. Yine etraflı ve dağınk olarak ifade ettiler. Mevzuu bağlı kalmadılar. Mevzuun dışına çıktılar. Bendeniz dedim ki; buyurdular ki, bir kutu gördük, bu kutu; nun içinde ne vardı diye bakalım dedik, hepimiz baktık, Hayır Reis bey böyle olmadı. Bendeniz söyledikleri.... bakınız kendileri de gülümsüyorlar. O zaman bana ne hoş vakit geçirdik, yorgunluğumuzu gidermek için onlara baktık dediler.

BAŞKAN - Sanık Adnan Menderes'ten sn son sözü soruldu. Başka diyeceğiniz var mı?

SANIK ADNAN MENDERES - Yok efendim.

BAŞKAN - Sanık Fahri Atabeyden en son sözü soruldu. Başka bir diyeceğiniz var mı ?

SANIK FAHRİ ATABEY- Yok efendim.

BAŞKAN - Gereği görüşüldü: Dosya tetkik edilip gereken kararı hazırlamak üzere duruşmanın 22.11.1960 salı günü saat 13.30za bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

B E B E K D Â V A S I D U R U Ş M A S I

(YEDİNCİ OTURUM)

22/ Kasım/ 1960 Salı

Açılma saati: 15,25

1-	Yüksek	Adalet	Divanı	Başkanı	:	Salim BAŞOL	
2-	"	"	"	Üyesi	::	Selman Yörük	
3-	"	"	"	"	:	Abdullah İner	
4-	"	"	"	"	:	Ferruh Adalı	
5-	"	"	"	"	:	Hasan Gürsel	
6-	"	"	"	"	:	Nahit Saçlıoğlu	
7-	"	"	"	"	:	Kemal Gökçen	
8-	"	"	"	"	:	Ali Doğan Torun	
9-	"	"	"	"	:	Adil Sanal	
1-	Yüksek	Adalet	Divanı	Başsavcısı	:	Altay Ömer Egesel	
2-	"	"	"	" Yardımcısı	:	Fahrettin Öztürk	
3-	"	"	"	"	:	Salim Ertem	
4-	"	"	"	"	:	Avni Yurtsever	
5-	"	"	"	"	:	Faruk Siret Değermen	
6-	"	"	"	"	:	Orhan Erdoğan	
7-	"	"	"	"	:	Niyazi Kırdar	
8-	"	"	"	"	:	Ahmet Bayrak	
9-	"	"	"	"	:	Süleyman Taşar	
10-	"	"	"	"	:	Necdet Darıcioğlu	
11-	"	"	"	"	:	Servet Tüzün	
12-	"	"	"	"	:	Turgut Lüleci	
	Zabıt	Kâtibi			:	Necmi Ener

BAŞKAN - Sanıklar getirildiler, bağlı olmaları yerlerine alındılar, müdafiler hazır, açık olarak duruşmaya devam olundu. Hey'ette değişiklik olduğundan eski zabıtlar okundu. Bozkır'da Dişçi Arif Orhan tarafından çekilen tel yazısı okundu. (Bozkır'da Dişçi Arif Orhan tarafından çekilen tel yazısı okundu).

BAŞKAN - Böyle yazıyor, bir diyeceğiniz var mı ?

SANIK ADNAN MENDERES - Hilâfı hakikattir.

BAŞKAN - Duruşma bitecek başka bir diyeceğiniz var mı ?

SANIK ADNAN MENDERES - Yok efendim.

BAŞKAN - Sizin ?

SANIK FAHRİ ATABEY - Yok.

BAŞKAN - Gereği düşünöldü:

- 1- Sanık Fahri Atabey hakkındaki tevkif sebepleri zail olduğundan tevkif müzekkeresinin geri alınmasına ve başka sebeple tutuk ve hükümlü olmadığı anlaşıldığı takdirde salıverilmesi için Divan Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,
- 2- Sanık Adnan Menderes hakkında bu davadan dolayı verilen tevkif müzekkeresinin de geri alınmasına,
- 3- Divanın 8 Esas numarasında kayıtlı bu dâvanın 1 esas numarasında kayıtlı (Anayasayı İhlâl) davası ile birleştirilmesine 22/11/1960 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kapanma saati: 15,30