

19.4.1971

ATTİF Haber bülteni

17-18 Nisan tarihleri arasında Dachau'da toplanan ATTİF Genel Yönetim Kurulu Türkiye'de gelişen siyasi ortam üzerine aşağıdaki duyarunu yapmıştır:

"Ülkemizde her geçen gün gelişen olaylar ciddiyetini daha fazla artırmakta olduğunu, yurt dışında çalışan biz Türkiyeli işçiler dikkatle izlemekteyiz.

Kamuoyunun gözünü başka tarafa çevirmek için başvurulan yollar ve oyalama taktikleri ülkemizdeki sömürü sisteminin çöktüğünü gösteren belirtilerden başka birsey değildir. Bundandır ki büyük burjuvazinin temsilcisi AP iktidarının eskimesi, gözden düşmesi ve temsil ettiği sınıfın çıkarlarını korumada, uyanan halkın direnişi karşısında, acz içinde oluşu yüzünden 12 Mart muhtırasıyla düşürülerek, yerine halkın ümitlenebileceği, parlamento dışında da içinden olsunyıpranmamış kişilerden kurulu yeniştiştir.

"Reformlar Kabinesi" diye adlandırılan, Atatürk devrimlerini gerçekleştireceklerini her fırsat buldukça anlatan Nihat Erim kabinesi kukla bir hükümet hüviyetini taşıdığı gibi üstüne giydirtılmış kılıfla yüzünü halktan saklayan bir junta iktidarından başka birsey değildir.

Ne biçim reform kabinesidir ki, Demirel-Türkiye'deki eli kanlı iktidarın başı ve en büyük soyguncu, den hesap sorulmadığı gibi, Nihat Erim "Demirel'i akşam arıyacağım, sabah arıyacağım, konuşacağım, ikna etmeye çalışacağım" diyerek Demirel'e bağlılığını ifade eder. Daha da ileri giderek Demirel'in yerine Başbakan olduğundan dolayı duyduğu üzüntüyü belirtmek için Demirel'e ziyafet çekerek özür dilemeye kalkar.

Ne biçim reform kabinesidir ki, "Atatürk devrimlerini gerçekleştireceğiz" dediği halde, bağımsızlığını isteyen ülkelerde hergün oluk gibi kan akıtan Amerikaya, Nato'ya ve Cento'ya hayranlığını ifade eder ve aynı zamanda kendi gibi düşünmedikleri için yurdumuzun bağımsızlığından yana askerleri ordudan uzaklaştırır.

Ne biçim reform kabinesidir ki, AP iktidarı tarafından meclislere sevk edilmiş anti-demokratik kanunların geriye alınmiyacağını ve üstelik daha da eklemeler yapılacağını söyler. Yine AP iktidarı tarafından teşkilatlanırılan gerici derneklerin çalışmalarına müsaade eder.

Ne biçim reform kabinesidir ki, Toprak reformu yapacağız dediği halde, 100 binlerce dönüm toprağa sahip olan ağaların kılına bile dokunmaya cesaret edemez.

Ne biçim reform kabinesidir ki, Türkiye'yi bu hale getiren soygunculara ağzını açmazken, işçi sınıfının kurtuluşu için sürdürdüğü mücadeleyi anarşist eylem olarak niteliyerek ortadan kaldırmak için harekete geçmeye hazırlanır.

Kimseňin şüphesi olmasın ki, işçi sınıfımızın mücadelesini yok etmek için getirilmek istenen terör hangi kılıfı bürünlürse bürünlür bizi yıldıramiyacak ve zaferi kazanmamızı engelleyemeyecektir. Çünkü ezilen milyonlarca insan yarın bizimle olacaktır.

Bir defa daha belirtiriz ki, memleketimizin ilerlemesini köstekleyen ve halkımızın kaderini gittikçe karanlık yönleré götürüren, Amerikan Emperyalizminin, onunla işbirliği yapan büyük sermayedarların ve toprak ağalarının kökünün kazınması ve gerekli demokratik dönüşümlerin yapılması şarttır. Amerikan Emperyalizminin ve büyük sermayenin köklerinin kazınmasında işçi sınıfının, köylülerin, yurtsever aydınların ve gençliğin, bağımsızlıktan yana subayların, dar gelirli memurların, orta ve küçük üreticilerin ve esnafın çıkarı vardır. Hep birlikte mücadele ettiğimi takdirde ortak düşmanlarımızı yurdumuzdan kovabiliriz.

Unutmamak gerekiyor ki, halkımızın baş düşmanı Amerikan Emperyalizmi ve büyük sermaye yurdumuzda kanlı diktatörlüklerini kurarken önce Türkiye İşçi Partisine ve devrimci sendikalara saldırıyorlar. Toplumsal ilerlemenin temel dayanağı işçi sınıfına, onun partisi TİP'e yönelen hükümlar bütün ilerici ve demokratik güçlere yönelik saldırlıardır. Bu nedenle TİP'e ve devrimci sendikalara yapılan saldırılara karşı çıkmak, onları verdikleri mücadelede yalnız bırakmak ilericiliğin, yurtseverliğin ve demokrasiden yana olmanın en önemli kıstasıdır.

Yaşasın Türkiye İşçi Partisi !  
Yaşasın faşizme karşı birleşerek mücadele eden güçler !"

ATT  
BASIN BÜROSU

KAHROLSEN FAŞİZM !

TÜSTAV  
18 Nisan 1971 Pazar günü ATT Genel Yönetim Kurulu Toplantısından sonra yönetim kurulu üyeleri toplu halde, saat 15.00 'te, Hitler Faşizminin insanları boğazladığı büyük imha kamplarından biri olan ve içinde 81 de Türkün bulunduğu çeşitli milletlere mensup 200 bin 600 kişinin imha edildiği Dachau'daki imha kampını ziyaret etmişler ve faşizm kurbanlarının manevi huzurlarında saygı duruşunda bulunarak, anıt üzerinde "KAHROLSEN FAŞİZM" yazısı bulunan bir de çelenk bırakmışlardır.