

GENEL BAŞKAN BEHİCE BORAN'IN TÖB - DER 3. OLAĞAN GENEL KURULUNDAKİ KONUŞMASI

ÖĞRETMENLER İŞÇİ SINIFIYLA OMUZ OMUZA

Öğretmenler 1971 öncesinde de, şimdi de en çok baskıya, kıyımca, can alıcı saldırılara uğramış ve uğramakta olan bir toplumdur. Bu kuşkusuz bir raslantı değildir. Bunu gericilikle ilericiğinin mücadelesinin öğretmenler düzeyinde belirtisi olarak nitelenebilir, açıklamak da yeterli değildir. Yeterli değildir, çünkü soyut bir tanımlamadır. Gericiliği, ilericiği toplumsal temelinde, yani toplumsal yapıya oturtmak gereği vardır.

TÜRKİYE KAPITALİZMİ ZORLUKLAR İÇİNDE BOCALİYOR

Türkiye'nin emperyalist - kapitalist dünya ilişkileri ağı içinde, bu dünyaya bağımlı geri bir kapitalizm olduğunu artık hep biliyoruz. Genel kurul için hazırlanan raporda da bunun belirtildiği görülüyor. Kapitalizm kendi tabiatı gereği uzlaşmaz ilişkiler barındırır ve ilişkileri zamanla keskinleşen bir sistemdir. Türkiye gibi dışa bağımlı geri bir kapitalizmde ise bu ilişkiler daha da keskinleşir. Üstelik, gelişmemiş, geri olduğu için kapitalizm öncesi, feodal kalıntıları da, giderek tasfiyeye uğramakla beraber, yine de bir ölçüde varlığını sürdürmektedir. Bu durum, ilişkilerin daha çeşitli olması ve üst üste binmesi sonucunu doğurmaktadır. Toplumsal mücadele daha çok yönlü ve karmaşık bir hal almaktadır.

Öte yandan, geri kapitalizmin egemen sınıfı burjuvazi, kapitalizmin geçen yüzyıllarda batıda gördüğü ve şimdi Türkiye'de görmesi beklenen tarihsel görevi yerine getirecek güte değildir. Batıda kapitalizm iç ve dış sömürüye dayanmasına, büyük sosyal adaletsizlikler yaratmasına rağmen, geçmişi içinde olumlu tarihsel bir görev yapmıştır. Çok daha geri bir sistem olan feodalizmi tasfiye etmiş, Sanayileşmeyi gerçekleştirmiş ve geliştirmiş, bilimin, teknolojinin ilerlemesine yol açarak toplum ileri bir donanıma donatmıştır. Dışa bağımlı geri Türkiye kapitalizmi ve onun egemen sınıfı burjuvazi bu görevi yapamamaktadır ve yapamayacaktır. Geçmişe kıyasla görece bir gelişme vardır. Ama bu gelişme, gelişmiş sanayi ülkeleriyle arayı kapatacak, Türkiye'yi çağdaş, ileri toplum düzeyine erişirecek nitelik ve güte değildir. Sözü fazla uzatmadan kesinlikle diyebiliriz ki, yirminci yüzyılın ikinci yarısında emperyalist kapitalist dünyaya bağımlı geri ülkeler için kapitalist sistemle kalkınip gelişmiş ileri toplumlara erişmek yolu kapalıdır. Dünya tarihinde, toplumsal evrimde yeni bir aşama, daha ileri bir düzeyde yeni bir toplumsal sistem belirmiştir: Sosyalizm.

Günümüzde bağımlı ve geri ülkeler için emperyalizmin pençesinden kurtulup tam ba-

ğımsızlığa ve en ileri toplumsal düzeye yönelmenin yolu, sosyalizmi hedef alan bir kalkınma yoluna girmektir. Kapitalist sisteme bağlı bugünkü Türkiye ekonomisi ise, böyle bir kalkınmayı gerçekleştirebilmek şöyle dursun, 1960'lardan bu yana dilimize mal olmuş ve çok kullanılan bir deyimle «dar boğaz»lar içindedir. Egemen sınıf ve iktidarlara yatırımlar için finansman kaynakları bulma dar boğazıyla karşı karşıyadır. Üretilenleri satamama, «pazarlama» dar boğazı içindedir. Sırdetli döviz sıkıntısı, darboğazı vardır. Açık işsizlik resmi rakamlarla iki milyonu aşmıştır ve her yıl yüzbinlerin katılımıyla daha da büyümektedir. Gizli işsizlik de cabası. Fiyatlar başını almış gidiyor, enflasyonu rekor düzeylere ulaşıyor. Bu ekonomik tabloya bilim, teknik, kültür, eğitim, sağlık ve diğer sosyal uğraş ve hizmetlerdeki sorunları ve yetersizlikleri eklersek Türkiye kapitalizminin ve onun egemen sınıfı burjuvazi ve mütefiklerinin ne büyük zorluklar içinde bocaladığı kolayca anlaşılır.

BURJUVAZİNİN YÖNTEMLERİ VE ÖĞRETMENLER

Keskinleşen ilişkilerin şiddetlendirdiği toplumsal mücadeleler ve kitlelerin yükselen talepleri karşısında, ekonominin çrpindiği dar boğazlar içinde burjuvazi ve mütefikleri ekonomik ve politik egemenliklerini sürdürürebilmek için başlıca iki yönteme başvuruyorlar: birincisi, kaba kuvvet saldırıları, baskınlar, dövmeler, yaralamalar, öldürmelerle tüm ilericileri, demokratik, devrimci, sol, sosyalist güçleri, örgütleri, kişileri ülkütüp sindirmek, etkisizleştirmek. İkincisi, çok partili ve parlamentolu bir görünüm altında anti - demokratik, faşizan bir yönetimin hukuksal, örgütsel ve ideolojik yapısını oluşturmak. Bir yandan iki kez değiştirilmiş Anayasa daha da değiştirilmek isteniyor, kanunlar değiştirilerek anti - demokratik hükümler getiriliyor ve getirilme hazırlıkları yapılıyor. Öte yandan devlet aygıtını tam ele geçirebilmek için devlet mekanizmasının tüm kesimleri faşistleştirilmeye ve/veya gericileştirilmeye çalışıyor.

Öğretmenler kitesine yapılanlar bu çerçevede işle oturuyor. Birincisi, öğretmenlerin mesleki örgüt lokallerine, toplantılarına, emperyalist kendilerine saldırılar, dinamiklenme ve kurşunlanmalarla, işten atma ve sürgünlerle bu kitlenin demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çıkma yetenekleri, mücadeleciliği kırılmak ve bastırılmak isteniyor. İkincisi, devlet aygıtını ele geçirmenin bir parçası olarak ve sömürüye dayalı düzenin ve sınıfsal iktidarın sürdürülebilmesinin ideolojik daya-

nağını oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Örgütünden ve tüm öğretim ve eğitim kurumlarından ilericiler, demokratlar, devrimciler uzaklaştırılıyor. Hiç bir toplum sistemi yalnızca baskıcı uygulamalarla, polis, jandarma, mahkemeler ve hapisaneler aracılığı ile uzun süre ayakta kalmaz. Askeri cuntalar dahi kalmaz. Mutlaka ideolojisinin, düzenin çıkarlarına uygun görüş ve inançları kitlelere aşilayarak bir taban oluşturmak zorundadır. Bu bakımdan genç kuşakların ilerisi için şimdiden aşılmasının önemi açıktır. Durmadan tekrarlanan «maneviyatçı kalkınma» savunusunun aslı budur: düzenin ve sınıfsal iktidarın ideolojik kitle dayanağını oluşturmak ve pekiştirmek; bunun bir parçası olarak da genç kuşakları böyle bir taban oluşturması amacıyla şimdiden şartlandırmak. **OBJEKTİF OLMAK TARAFSİZ OLMAK DEMEK DEĞİLDİR**

Burjuva politikacıları ideologları ve sözcülerince sol'lar, sosyalistler hep «ideolojik maksatlar» gütmek, «ideolojik eylemler»e girişmekle suçlanmışlardır. Kendileri gerçeklikten, hakikattan, «ilim»den yanadıkları da devrimciler, sol'lar, sosyalistler değildir, ideolojik saplantı içindedirler. Oysa durum tam tersidir. Burjuva ideolojisini gerçeklikle - realite ile -, bilimsel doğrularla tam bir karşıtlık, zıtlık içindedir. Burjuva ideolojisi, varolan sömürü düzenini ve doğurduğu adaletsiz şartları eşyanın tabiatından doğan kancınılamaz, doğal olgular olarak, ondan öte, haklı, hatta arzu edilip olgular olarak kitlelere kabul ettirmeyi amaçlar ve bunu sağlamaya çalışır. İşçi sınıfı ideolojisi ise doğrudan gerçekliğin - realitenin - kendisinin, nesnel gerçekliğin bilimsel inceleme, iradeleme ve pratiğinden kaynaklanır. Bundan ötürü işçi sınıfı için gerçeklik ve bilimsel doğrularla ideoloji ikiliği zıtlığı yoktur.

Burjuva ideolojisinin ve ideologlarının bilimsellik konusunda ileri sürdürükleri ve kabul ettirmede hayli başarılı oldukları bir konu da bilimsel objektiflik konusudur. Bilimsel metod, olaylar, gerçekler karşısında objektif olmayı gerektirir. Ama burjuva ideolojisinin ve ideologlarının bir el çabukluğu ile araya soktukları yanlış, objektif olmayan tarafsız olma, taraf tutmama ile bir ve özdeş sayılmasıdır. Oysa objektif olma, gerçekliğe dayanmayan öznel önyargıların etkisinden olmayarak gerçekliği özünde, temel niteliğinde görebilmek ve kavrayabilmektir. Bilim tarihi gerçekliği böyle görüp kavrayarak doğruları saptama, yanlış görüş ve kavramları yıkmaya, yok etme tarihidir. Bu da taraflar arasında bir

(Devamı 4. sayfada)

MÜCADELEMİZ YUKSELİYOR

KARDEŞLER;

Tüm Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde de grevler ve direnişler ardarda patlak veriyor. Binlerce işçi grev cadılarında patronlara karşı mücadele ediyor.

Bakırköy, Topkapı, Bayrampaşa, Silâh- tarağa'da İzzal, Boyasan, Evms, PDK, ÇBS, Bayrak, Yünteks, Topkapı Şişe Cam ve Gök- yışık Cam'ın binlerce işçisi grevde.

320 Perfektüp işçisi direniş yaparak DİSK'e bağlı Maden - İş'e geçmeyi başardılar.

680 Uğurgül Makina işçisi arkadaşlarının işten çıkarılmasına ve patronun uyguladığı baskıya karşı direniş geçti. Üzerlerine kolluk kuvvetleri gönderildi. 50'yi aşkın işçi gözaltına alındı, yaralandı.

Mintax'ta iki işçi kardeşimiz iş güvenliği olmadığından yanarak öldü. Türk Demir Döküm'de Mustafa Kılıçşalan fabrikada işveren gerekli tedbirler almadığından iş kazasında öldü. Demir Döküm işçisi patronu protesto için bir gün üretimi durdurdu.

Bir avuç parababası daha fazla kâr etmek için binlerce işçiyi çoluk çocuğu ile yarı aç yarı tok yaşamaya itiyor. İşçiler, isteklerini elde edilemez, insanca yaşayabilmek için patronlara karşı grev ve direnişe başvuruyor. Bütün bu grev ve direnişler, ücretli kölelik düzeni demek olan kapitalizmin iç yüzünü işçilere en açık bir biçimde gösteriyor.

Kıscakası sınıf mücadelesi yaygınlaşıyor, şiddetleniyor. Toplu sözleşmeler daha zorlu geçiyor. Grevlere katılan işçi sayısı artıyor, grevler daha uzun sürüyor. Yünteks grevi bir yılı aşmış. İzzal'da grev 7 aydır sürüyor. EY-MA'da ve Boyasan'da ise 4 aydır... İşçilerin halkı mücadelesinde burjuvazi çok sayıda işçiyi işten atarak, fabrikaları kapatarak, kanunsuz lokavt yaparak ve işçileri uzun grevlere zorlayarak karşılık veriyor.

Kapitalizm büyük bir bunalım içinde. Emperyalizme bağlı geri ve çarpık Türkiye kapitalizmi tam bir darboğazda. Patronlar ekonomik bunalımın tüm yükünü işçi ve emekçi kitlelerin sırtına yüklemek istiyorlar. Burjuvazi ve onun politik temsilcisi MC iktidarı, karşılaştığı sosyal ve ekonomik sorunları işçi ve emekçi sınıflar üzerindeki sömürü ve baskıyı artırarak çözmeyi planlıyor. Fiatlar huzla artıyor, zamlar birbirini izliyor. Tüm vergi yükü işçi ve emekçilerin sırtında. Vergileri işçiler, memurlar ödüyor. İşçilerin ücretlerinden kesilen sigorta primleri patronlara peşkeş çekiliyor.

Öte yandan, işçilerin istekleri her türlü baskı ve anti - demokratik uygulamalarla bastırılmak isteniyor. Ama işçi sınıfımız baskı ve sömürüye karşı bütün gücünü direniyor. Grevlerin, direnişlerin sayısı artıyor.

Burjuvazi ve MC iktidarı her geçen gün işçi sınıfına karşı yeni oyunlar hazırlıyor. Onbinlerce işçiyi 'memurlaştırıyor'. Böylece iş-

çileri toplu sözleşme ve grev hakkından yani en önemli mücadele silahından yoksun bırakıyor. MC iktidarı sendikalar kanununu değiştirilmeye hazırlıyor. Böylece işçilerin iletici sendikalarında toplanmalarını önlemeye çalışıyor. Devlet Güvenlik Mahkemelerini yeniden kanunlaştırarak işçi sınıfının politik ve sendikal mücadelesine set çekmek istiyor. Başımızdaki, Demokrasî ve Sosyalizm mücadelesinin karşısına 141 - 142'yi çıkarıyor.

Burjuvazi yalnız bunlarla yetinmiyor. İşçilerin birliğini, dayanışmasını kırmak, iletici sendikalarla birleşmelerini önlemek, politik örgütlenmelerini ve mücadelelerini durdurmak için sar; sendikaları ve faşist komandoları işçilerin üzerine saldırtıyor. İskenderun, Samsun, Seydişehir ve Tarsus'ten sonra Bursa'da da Renault ve Tofaş işçilerine saldırdı. Tofaş'da işçi Muammer Çetinas öldürüldü.

Bütün bu faşist saldırılar, baskılar ve cinayetler işçi sınıfının mücadelesini ve kararlılığını karşısında eriyerek, eriyerek işçi sınıfının bilinç ve kararlılığı yükseliyor. Faşist baskı ve saldırılar işçi sınıfının birlik ve dayanışmasını gerçekleştiriyor, pekiştiriyor. Her yerde yeniliyor. Bursa'da faşist baskı ve saldırılara karşı yürütülen otuzbin işçi ve emekçi faşizme karşı mücadele azmi ve kararlılığının yeni bir örneğini dostlarımız gösterdi.

Hayat çalınan için, emeği ile geçinilen için daha çekilmez, daha zor hale geliyor hergün. Karşımızdakiler, sermaye sahipleri, burjuvazi ise domyam bilmez kâr hırsıyla sömürüyü daha da çoğaltmaya yollarını arıyor. «Üretleri dondurmaya» çalışıyor. İletici sendikaların hesabını bunun için görmek istiyorlar. İşyerlerindeki, sendikalarındaki birliğini bunun için yok etmek istiyorlar. Sosyalist bilinçlenmemizden, politik örgütlenmemizden korkuyorlar. İşçi ve emekçi sınıfların politik ve sendikal hareketinin gelişmesini durdurmak istiyorlar.

İşçi ve emekçi sınıflar hareketini durdurmak, gelişmeyi yok etmek mümkün değil. Bu hareketi hızlandırmak ve güçlendirmek ise bizim elimizde. Ölmüşümüzdeki her engeli, burjuvazinin anti - demokratik baskı ve te-rörünü ancak sendikal ve politik birliğimizi güçlendirecek yenibelleğimizi unutmamız.

KARDEŞLER;

İletici sendikal birliğimizi DİSK içinde sağlayalım, koruyalım, geliştirelim! İktidarı alıp, bu sömürü ve baskı düzeni kapitalizmin kendimizi ve tüm insanlığı kurtarmak için siyasi mücadelemizi güçlendirelim!

Gerçek kurtuluşumuz sosyalizmde olduğuna bir an bile akıldan çıkarmayalım!
YAŞASIN BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, SOSYALİZM MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
YAŞASIN SOSYALİZM.



Mersin'de kurulu Çukobirlik tesislerinde çalışan ve halen grevde bulunan DİSK'e bağlı GIDA - İŞ Sendikası üyesi 220 işçi, patronun keyfi tutumunu protesto etmek için bir miting ve yürüyüş yaptılar.

«MC'ye HAYIR», «Hükümet istifa», «Katil İktidarı», «Faşizme geçit yok»,

«Kahrolsun faşizm», «İşçiyi güçlüyüz», stogantların attığı yürüyüş ve miting-iyi TİP'nin Mersin ve Adana il örgütleri, DİSK'e bağlı bütün sendikalar, TÜM- DER, TÖB- DER gibi demokratik kuruluşlar da desteklemişlerdir.

Resim pu yürüyüşden bir anı göstermektedir.

ÖRGÜT HABERLERİ



ÖZEL BAĞIŞ KAMPANYASI SONA ERİYOR

1976 YAZ ÖRGÜTLENME BAĞIŞ KAMPANYASI için bütün Partililer bağış toplama-yı hız vermişlerdir. Kampanyanın son günleri yaklaştıkça başlıklar hızla artmaktadır. Bu kampanyanın önemini bilincinde olan Partililer sosyalist bir yarışma anlayışı içinde çalışmalarına hız vermekte ve bütün olanaklarını zorlamaktadırlar.

15 Ağustos'ta sona erecek özel bağış kampanyası sonuçlarının, örgütlenme ile bağlantısı nedeniyle gelecektekinizin Genel Merkez'e iletilmesi gerekmektedir.

BURJUVAZİNİN BASKISI PARTİLERİ YILDIRAMAZ

Diyarbakır il başkanı Nurettin Özvarış ve iki yönetim kurulu üyesi Diyarbakır'da «MC' ye HAYIR» afişleri ile yaptıkları afişleme sırasında afişlerle birlikte alınarak emniyete götürülmüşlerdir.

Emniyette il başkanı tartaklanmış; yapılan sorguda ise, afişler için izin alınmadığı ve afişlerin içeriğinde komünizm propagandası, hükümete hakaret, bölücülük suçları bulunduğu ileri sürülmüştür.

Sorgulamada yöneticiler, afişlerin Parti afişleri olduğunu, bu nedenle bir iznin sözkonusu olamayacağını, bu konuda Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağını, afişlerde bir suç bulunmadığını savunmuşlar, daha sonra savcılığa çıkarılmışlardır. Savcılık da tutuklama isteği arkadaşlarımızı Mahkemeye sevkettim ancak Mahkeme tutuklamaya gerek görmemişler.

Bu olayla ilgili olarak Parti Merkez yöneticilerinden iki kişi durumu yerinde tesbit etmek üzere görevlendirilmişler ve Diyarbakır'a gitmişlerdir.

GENEL BAŞKAN BEHİCE BORAN, KONUK OLARAK BULGARİSTAN'DA

Uzun süreden beri rahatsız olan eşinin tedavisi konusunda bütün tıbbi olanakların araştırılması ve mümkünse tedavisinin sağlanması için Bulgar «Press A-jans»'inin çağrısıyla Genel Başkanımız Behiçe Boran eşyle birlikte 27 Temmuz'dan beri Bulgaristan'da bulunmaktadırlar. Genel Sekreter ve Merkez yöneticileri den oluşan bir grup uğurlayıcı ile birlikte sabahleyin karayolundan Bulgaristan'a hareket eden Boran ve arkadaşlarını Edirne girişinde il Başkanı başkanlığındaki partililer heyeti karşılamıştır. Daha sonra hep birlikte Kapıkule sınır karakoluna varmışlar ve bundan sonra kongularımızın konuşmaları için tahsis ettiği otomobile Boran ve eşi yollarını devam ettirmişlerdir. Genel Başkan Boran bir süre Bulgaristan'da kalmışlardır.

Resimde Behiçe Boran arkadaşımız Kapıkulede uğurlanmaya gelen partililerle birlikte görülmektedir.

girişinde il Başkanı başkanlığındaki partililer heyeti karşılamıştır. Daha sonra hep birlikte Kapıkule sınır karakoluna varmışlar ve bundan sonra kongularımızın konuşmaları için tahsis ettiği otomobile Boran ve eşi yollarını devam ettirmişlerdir. Genel Başkan Boran bir süre Bulgaristan'da kalmışlardır.

Resimde Behiçe Boran arkadaşımız Kapıkulede uğurlanmaya gelen partililerle birlikte görülmektedir.

Diyarbakır il Başkanı Nurettin Özvarış, olayla ilgili olarak basına bir de açıklama yapmıştır. Açıklamayı aynen yayınıyoruz.

«Son aylarda ve son günlerde başta işçi Sınıfı ve İşçi Sınıfının partisi olmak üzere tüm Demokratik Kuruluşlara, Demokratik ve İletici güçlere karşı anti - demokratik uygulamalar ve saldırılar daha da yoğunluk kazandı.

Burjuvazi ve MC'nin hedefi başta İşçi Sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakaların gelişen hareketini bölmek ve uzun mücadeleler sonunda kazanılan Demokratik hak ve özgürlükleri yerde bir ederek ve böylelikle tam boy açık faşizme gitmektedir.

Nitekim 15/7/1976 günü partili arkadaşlarımızı asılmak istenen parti afişlerinin içeriğini öğrenmiş ve asımlar «İnsiz afiş asma» gerekçesiyle savcılığa sevk edilmişlerdir. Bu hareket anti - demokratiktir. Ya-sa dır. Anayasayı çiğnemektir. Çünkü A-nayasa siyasi partileri, ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak güvencesi al-

tına almıştır. Ve böylelikle Anayasa siyasi partileri derneklerden ayırmış, ayrıca siyasi partiler yasasını getirmiştir. Çünkü Anayasa'nın 56. maddesinde belirtildiği gibi «Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar. Buna ek olarak Maddenin 3. fıkrasında siyasi partiler ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır». Böylelikle Anayasa siyasi partilerin faaliyetlerini serbestçe yürüteceklerini güvence ve koruma altına aldığı gibi bu güvencesi daha da pekiştirmek için dernekler kanununun 39. maddesinde «bildiri yayınlama» başlığı altında izne tabi olmak dernekler için gerekli sayımı ve ilgili maddenin son fıkrasında «Bu hükümler siyasi partiler hakkında uygulanmaz» hükmünü getirmiştir.

Bu nedenle partimize karşı girişilen bu hareket anti - Demokratiktir. Anayasayı çiğ-nemektedir. Bunun sorumlusu Burjuvazi ve MC'dir. Kazanılmış Demokratik hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, genişle-tilmesi Türkiye İşçi Partilerinin görevidir.»

OLİMPİYATLAR VE SPOR

SPORUN GEREKLİLİĞİ

Her geçen gün yaşam düzeyi yükselip değiştiğinde «insan»ın kendi vücudunu, kendi doğasını kullanma biçimi de değişiyor.

Kapitalizmin getirdiği üretim şartlarına uymak insan doğasının tek düze basit ve üretimde yaptığı işden gayrısına yabancı, yeteneksiz hale gelmesine sebep oluyor. Uzun çalışma süreleri, fazla mesai gelisen teknik'in sömürme aracı olarak kullanılması bu sonucu doğuruyor.

Genel olarak yaşam yakın zamana kadar daha çok bedensel etkinlik isterken, bugün gelişen teknik ve makineler önünde «beden» yerini gene insan doğasının bir başka parçasına «beyin» ve «sinir»e terk ediyor.

Bu noktada kapitalizmin getirdiği üretim şartları ise insanları hem yeteneksiz hem de çeşitli sinir hastalıklarını içinde taşıyan bir tür haline getiriyor.

Tipki zaman içinde ayak parmaklarının küçülmesi gibi, kullanılmayan uzuvlar görevlerini unutmaya noktasına yaklaşıyorlar; kendilerine çok fazla yüklenilen uzuvlar ise insan doğasının bu yeteneksizleşen diğer uzuvlarından da yardım alamadıklarından bir süre sonra hasta birer uzuv haline gelecekler, geliyorlar. Gelişmiş Kapitalist toplumlardaki «hasta» unsurların çokluğu bunu açıkça kanıtıyor. Örneğin ABD'de uyuşturucu madde kullanma oranları, psikiyatri hastalarının çokluğu, zaman zaman birçok kişiyi öldürmeğe kadar varan «deli»lerin ortaya çıkışı, hippyler bu görüntünün parçaları.

Oysa insan doğasını geliştirmek, onu mükemmel hale getirmek gene «insan»ın üstlenmesi gereken bir görev. Bu görevin yerine getirilmesi ise eğitime başarılabilir. Marx, geleceğin eğitimi, belirli bir yaşam üzerindeki bütün çocuklar için üretici emekle öğretimi ve jimnastiği birleştirecektir, ve bu, yalnızca sosyal üretimi artırma yöntemi değil mükemmel insanların üretilmesi (yetiştirilmesi) nin tek ve biricik yöntemi olacaktır, diyor.

Bu genel kullanımında jimnastiğin, sporun günlük yaşama girmesi toplumun bütün bireylerinin yaşamında yer alması insanın çok yönlü olarak yetişmesine, insan doğasının zenginleşmesine katkıda bulunacak bireyi gerçek yaşamı istediği fizik etkinliklere hazırlayacaktır.

Sporun amacı ve gereklilik nedeni de budur zaten.

KİTLE SPORU

Spor politikasında başarı amaç değil bir sonuçtur. Amaç olabildiğince geniş kitlelerin spor yapabilmesidir. Yani kitle sporudur. Kitle sporu hedefine yaklaştıkça başarının artacağı açıktır. Bir piramidin tabanı ne kadar geniş olursa yüksekliği de o oranda artabilir.

Kitle sporunu yapabilmek ve yaygınlaştırabilmek ise büyük yatırımları ve köklü değişiklikleri gerektirir. Bu ise ancak halk sağlığını düşünen, tercihinin halktan yana yapabileceği bir düzenle mümkündür.

Gerçekten bugün halkın, kapitalist ülkelerde ne çalışma koşulları, ne yaşamak için gerekli asgari ihtiyaçlarını sağlayacak çalışma zamanı spora olanak tanımadığı gibi, spor

NÜFUS	Demokratik	
	Türkiye Cumhuriyeti	Alman Cumhuriyeti
40 Milyon	17 Milyon	
LİSANSIYE SPORCU SAYISI		
FUTBOLCU	45.908	540.000
GÜREŞÇİ	4.046	14.000
GÜREŞÇİ GENÇ	—	2.160
GÜREŞÇİ YILDIZ	—	6.115
ATLET	2.838	168.000
JİMNASTİKÇİ	49.000	343.000
HENDBOL	—	150.000
...

yapmaya elverişli alan ve araçları da sınırlıdır.

KAPİTALİST ÜLKELERDE SPOR ANALIŞI

Sporun insanların gelişmesi amacına dönük kullanılması kapitalist ülkelerde söz konusu değildir. Çünkü kapitalizmde amaç kitlelerin sağlıklı bir biçimde gelişmesi değil, sermayenin kâr etmesidir. Kapitalist ülkelerde spor anlayışı egemen sınıflar tarafından geniş yığınlarla bir «yarışma» olarak gösterilir. Sonuçta kitleler «seyircilik» vazifesini görürler. Sermaye kendi sömürü mekanizmasını saklamak, kitleleri oyalamak için sporu bir uyutma aracı olarak kullanmak zorundadır. Sporla politikanın ilişkisini sürekli kâra planda tutmak amacını sermayenin. Geniş yığınları spor yaparak kendilerini geliştirmesine, toplumsal yaşam içerisinde uyumlu, güçlü, düşünebilen kişilere katıyen tahammülü yoktur.

Devletin spora ayırdığı paralar daima yukarıdaki amaçlara hizmet geyisi gözönüne alınarak harcanır kapitalist ülkelerde.

Spor kapitalist ülkelerde bir ayrıcalık bir ticari etkinlik, ve ideolojik afyonlama olarak belirir. Spor kapitalist ülkelerde emekçi kitleler için bir ihtiyaç haline gelmemiştir. Toplum düzeni onlara bu ihtiyacı duyurmamıştır. Sermayenin insanları alabildiğine kullandığı, posasını çıkarttığı bir devirde, emekçi kitlelerde spor yapacak güc bile kalmamaktadır.

Yelken, tenis, kayak v.b. gibi sporları yapabilmek ise herkesin harcı değildir. Ancak zenginlerin imkânı vardır bu sporları yapacak yerlerde bulunabilmek için. Sporun ticari meta gibi kullanılması yüzünden yıldızlar, şampiyonlar yaratılır. Bunların sırtından para kazanmak için gerekli müsabakalar organize edilir, reklamlar yapılır. Spor geniş yığınların uyutulmasında etkin bir biçimde kullanılır. Hele az gelişmiş ülkelerde gençliğin bilinçlenmesini önlemek, onu sınıf mücadelesinden uzak tutmak için spor yapmadan dar bir seçkin kadro ile oyalamak çok önemlidir. Kapitalist ülkelerde sporun bu niteliklerini en iyi sergileyen örnek futboldur. En yüksek seyirciyi çeken futbol kitle sporu olmaktadır. Sporeudan çok seyirciyi ihtiyaç gösteren futbol için kulüpler işletme ve verim hesabına dayanan birer ticari şirket haline gelmiştir. Verim için yıldızlar gerekir, çünkü seyircinin stada gelmesi şarttır. Yıldız sporcu yoksa çeşitli yollarla yaratılır. Bu yıldızlar tipki kapitalist üretimde çalıştırılan diğer insanlar gibi tek düze,

ömürlerini antrenmanlarda ve yarışma sahalarda geçiren, kazanmaktan başka birşey düşünemeyen birer «yarış atı»dır. Bu kişiler için gerçek anlamda spordan değil, olsa olsa derinlemesine bir dopingden bahsetmek sözkonusudur.

SINIF MÜCADELESİNDE SPORUN YERİ

Kapitalist ülkelerde sömürü çarkının bir parçası olarak kullanılan spor, toplumu uyutma, oyalama için kullanılan spor açıktır ki sınıf mücadelesinin bir aracı haline gelmiştir.

Kitle sporunun yapılabildiği ülkelerde ise kitleleri geliştirmek insan doğasını mükemmelleştirmek görevi ile spor gene bir sınıf mücadelesi aracıdır.

Sporla başarının bu anlamda değerlendirilmesi sınıf mücadelesinin yarışma sahalara aktarılmasını getirmiştir. Sporda başarı bir ülkenin ekonomik, politik, kültürel düzeyinin bir yansımasıdır. Kısaca o ülkenin toplumsal düzeninin değerlendirilmesidir.

Bu durum sporu politik hale getirmekte, politikanın ayrılmaz parçası yapmaktadır. Uluslararası yarışmalar politikanın spordaki görüntüsü olmaktadır. Uluslararası yarışmaların en gelişmiş olan Olimpiyatlar da toplumlara, politikalarına, sistemlerin yarışmaları birer spor alanıdır.

OLİMPİYATLAR

İlk olimpiyatlardan buyana (1894) politika etkisini yitirmemiştir. ABD'nin İngiltere'ye karşı verdiği üstünlük kavgası bu olimpiyatlarda kendisini göstermiş, 1936 olimpiyatları faşizmin ideolojik saldırı alanı olmuştur.

1952'ye kadar olimpiyatlara Sosyalist ülkeler alınmamış, SSCB ilk olarak 1952 olimpiyatlarında yarışmıştır.

1952'den sonraki olimpiyatlar ise artık toplumsal sistemlerin yarışmaları birer spor alanıdır ve 1960'dan itibaren de Sosyalist ülkeler ilk sıralarda yer almaya başlamışlardır.

Montreal olimpiyatlarının bu açıdan da değerlendirilmesi gerekir. Montreal Olimpiyatlarında SSCB madalya sıralamasında birinci olurken en çok madalya alan ilk on ülkenin yedisini Dünya Sosyalist Sistemine bağlı ülkelerden oluşuyordu.

Kapitalist sistemi uygulayan sadece üç ülke ilk ona girebiliyordu.

Olimpiyatlara katılan Sosyalist Sisteme bağlı onbir ülkenin aldığı toplam madalya sayısı 121 Altın, 107 Gümüş, 116 Bronz olmak üzere 344 madalya ederken, Sosyalist olmayan bütün ülkelerin topladıkları madalya sayısı 80 Altın, 96 Gümüş, 106 Bronz olmak üzere 282 madalya ediyordu.

Bu 282 madalyanın büyük çoğunluğunu da sömürülmelerine ve ırk ayrımı baskıları altında tutulmalarına rağmen emperyalist ülkeler adına yarışan zenci sporcular alıyorlardı.

Ve Türkiye artık hiç madalya alamıyordu. Ama bir Demokratik Alman Cumhuriyeti 17 milyon nüfusu ile ABD'nin de üzerine çıkıyor ve ikinci sıraya yerleşiyor, spor üzerine söylediklerimizin en canlı delili oluyor.

Yazımız Dünya Sosyalist Sisteminin bir ülkesi Demokratik Alman Cumhuriyetinin, kitle sporunu uygulayan ve Montreal Olimpiyatı (Devami 11. sayfa)