

mücadelemiz  
emperyalizm ve  
faşizm  
ve her türlü gericiлик  
ülkümüzde  
yok edilinceye kadar  
sürecektir

# ZAFER BİZİM DİR

Genel Başkan  
Behice BORAN

1977 yılı başlarında Türkiye'nin mali, ekonomik politik ve sosyal açından durumu hiç de içaıcı, umut verici değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Günlük gazetelerin manşetlerine bir göz atmak bile durumun böyle olduğunu anlamaya yetiyor. Ve ilk göze çarpan husus da, böylesine ciddi, hatta vahim bir durumda MC iktidarının ciddiyetsizliğidir. Bu ciddiyetsizliği, endazesiz olmayan, yani ölçsüz, yüksekte atan demecilerinde gördüğümüz gibi, son aylarda ardı ardına yer alan, temel atma törenlerinde de yaşadık. Projesi hazırlanmamış, hesapları yapılmamış, arsaları alınmamış yatırımlar için rastgele çukur kazıp iki kürek harç atmakla yapılan temel atma törenleri günün alay konusu haline gelmişti. Ne var ki MC iktidarının bu ciddiyetsizlikleri alay konusu yapıp hafife alınacak davranışlar değildir. Bu ciddiyetsizliğin kendisi ciddi bir sorundur. Bir ülkenin iktidarı kendisinin güllüncü duruma düşüren ciddiyetsizliklere başvurdu mu, bu ciddi bir sorun yaratır.

## 1977 BÜTÇESİ : İKTİDARIN SON CİDDİYETSİZLİK ÖRNEĞİ

Bugünlerde Meclis komisyon görüşmelerinde tartışılan 1977 bütçesi bu ciddiyetsizliklerin en son örneğidir. Partimizin uzmanları 1977 yılı bütçesini 5 yıllık 3. Planın 1977 yılı programı ile ve diğer resmi belgelerle birlikte incelediler. Çıkan birinci sonuç 1977 bütçesinin bir rakkamlar anaarsisi olduğudur, rakkamlarla akıl almaz biçimde oynandığıdır. MC iktidarı kendisini başarılı gösterebilmek için rakkamlarla dilediğince oynamıştır. 1976'nın

iyi bir gelişme yılı olduğunu gösterebilmek için gerektiğinde bir önceki yıl, 1975'e ait gösterge, rakkam, küçültülmüş, ama 1975 yılı da MC yılı olduğu için bu sefer daha önceki yılların rakkamlarıyla da oynanarak onlar da küçültülmüş. Böylece, örneğin, milli gelir istatistikleri 1969 yılına kadar değiştirilmiştir. Rakkamlarda daha başka oynamalar da yapılmış. 1976 yılı sonuna ilişkin bir değer, bir rakkam, yıl başındaki rakkamlarla karşılaştırılıyorsa yüksek tutulmuş, 1977 yılına ilişkin bir hedef rakkamla karşılaştırılıyorsa, o zaman da düşük rakkam kullanılmış. Rakkamlar anaarsisi yaratan diğer bir yöntem de, resmi belgelerde çok ve değişik veriler, rakkamlar kullanılmasıdır. Bu arada, devletin resmi bütçesinde OECD'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının, yani yabancı bir teşekkülün verileri kullanılmış. Bu ise, en hafif tabiriyle, yakışsız bir davranıştır. Ciddi bir iktidar, bütçesinde, kendi resmi kaynaklarından edindiği bilgileri, istatistikleri kullanır.

Bu yönüyle 1977 bütçesi benzeri olmayan bir bütçe taslağıdır. Bu, durumu nitelenmek için ciddiyetsizlik kelimesi de yetersiz kalmaktadır. Düpedüz ayırtıp da yapılanlar.

1977 yılı bütçesi kapitalizm çerçevesi içinde dahî ekonomik sorunlara az buçuk olsun çözüm getirebilecek bir bütçe değildir. Bütçe'de verilen ve resmi gazetenin 11 Aralık 1976 günlü sayısında çıkan rakkamların karşılaştırılmasından, 1977'de en az % 10 oranında devalüasyon yapılacağı yani paranın değerinin daha da düşürüleceği sonucu çıkmaktadır. Ayrıca % 22 - 25 dolaylarında bir enflasyonun öngörüldüğü de anlaşılmaktadır. Bu iki olgu karşısında, MC'nin 1977'nin bir "yatırım" yılı olacağı iddiası suya düşmekte-

dir. Bütçede yatırım harcamaları 63 milyar lira olarak gösterilmektedir. Ama fiyat artışları hesaba katıldığında bu rakkam gerçekçi olmaktan çıkmaktadır; kamu yatırımlarında 1976'ya kıyasla 1977'de hemen hiç artış olmayacağı, konsolide bütçe içinde yatırım harcamalarının payının yine % 22,2 oranında kalacağı açıkça belirlenmektedir. Atılan sözde yatırım temellerinin sonu gelmeyeceği, iddia edilen «büyük yatırım hamlesi»nin gerçekleşmeyeceği bu suretle de ortaya çıkmaktadır.

1977 bütçesinin eleştirisi konusunda daha söylenecek çok söz var. Örneğin, bütçe açıklarının kapatılabilmek için Deprem fonundan Toprak ve Tarım Reformu fonuna kadar çeşitli fonlara el konulabiliyor. Tekel zamlarından oluşturulan 1,7 milyar TL tutarında fon böyle kullanılmıştır ve Van Depremi sırasında bu fonda hiç para kalmadığı ortaya çıkmıştır. Toprak ve Tarım Reformu için Arazi Vergisinden ayrılan fonlar da bu yıl bütçe açıklarının kapatılmasında kullanılacaktır. Petrol ürünlerindeki fiyat artışlarını karşılamak üzere kurulmuş olan Akaryakıt İstikrar Fonunda ise tek kuruş kalmadığı bütçenin gelirler faslında açıkça görülmektedir. Söz konusu fonlar sosyal amaçlı fonlardır. Bunların bütçe açıklarını kapatmak için tüketimlerinin halkın zararına olduğu uzun söze hacet bırakmayacak kadar açıktır.

Zaten 1977 bütçesinin tümü özel sektörün lehine işleyecek, yükü emekçi kitlelerin sırtına yükleyecek bir bütçedir. Bu mekanizma nasıl işliyor? Kısaca şöyle :

1- Fiyatlar durmadan yükselirken 1977'de de % 25 dolayında yükselecekken, Kamu İktisadi Teşekküllerinin ürettikleri malların fiyatları MC iktidarınca baskı altında tutuluyor, yükseltilmiyor. Bu malları ise büyük











# OPEC ÜLKELERİ VE PETROL ZAMMI

Kısaca OPEC diye tamman petrol üreticisi ülkeler geçtiğimiz ay petrol fiyatlarına ilk altı ay için % 10 ve daha sonra da % 15 oranına çıkarmak üzere zam kararı aldılar. Bu karara Suudi Arabistan karşı çıktı, Zammın % 5 olmasını savundu ve kendi petrol satışına % 5 zam yapacağını açıkladı.

OPEC ülkelerinin alacakları zam kararları aylardır gündelik basının başlıca konularından biri olmuştur. Kararın alınması ve Suudi Arabistan'ın karara karşı çıkışı çeşitli yorumlara neden oldu. Kimileri OPEC örgütünün dağılacığını iddia ederken (ABD), İran, Suudi Arabistan'ın OPEC kararına uymamasını şöyle yorumluyordu: «ABD'li yetkililer OPEC'te yaratılan bölünmeyi sevinçle kutlamaktadırlar. Üçüncü dünya ve emperyalizme karşı mücadele eden ülkeler ise Zeki Yamani'nin davranışını nefretle karşılamışlardır.»

Gerçekten kimi ilerici yazarlar Suudi Arabistan'ın karşı çıkışını OPEC'in dağılma sürecinin başlangıcı olarak görüp, bunu ABD oyunu olarak nitelerken, yer yer de petrole yapılan zamların ABD ve petrol tekkellerini çıkarlarına yaradığını söylüyorlardı. Konuya açıklık getirebilmek için OPEC örgütünün tarihçesine ve petrol zammının yarattığı etkilere kısaca değinmekte yarar var.

## OPEC: PETROL ÜRETEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ

Büyük petrol tekkelleri 1957 - 58 bunalmında dünya petrol üretiminin tüketimi fazlasıyla açtığı gerekçesiyle petrol fiyatlarında ve üretici ülkelere ödedikleri vergilerde indirim yapmışlardır. Bu indirime karşı çıkan Venezuela derhal Arap ülkeleriyle temaslara kurmuş ve bu temaslara sonucunda 1960 Ağustosunda OPEC kurulmuştur. OPEC Kurucu üyeleri Irak, Küveyt, Suudi Arabistan, Venezuela idi. Daha sonra Libya, Cezayir, İran, Abudabi, Bahreyn, Nijerya ve Endonezya örgüte katıldılar.

OPEC kuruluş bildirisinde öne sürülen istekler şöyle sıralanıyordu :

- 1 — Petrol fiyatlarının 1960 öncesi düzeyine çıkartılması,
- 2 — Petrol tekkellerinin faydalandığı pazarlama indirimlerinin ortadan kaldırılması,
- 3 — Petrol tekkellerinin ödediği «mülkiyet hakkı» nin çoğaltılması.

1960 yılında bir varil petrolün üretim maliyeti 10 centti. Varil başına 82 cent vergi ödeniyor ve bir varil ham petrol 180 cente satılıyordu. (Bu hesaba göre 88 cent petrol tekkellerinin kasasına giriyordu.) Bu fiat OPEC örgütünün kurulmuş olmasına rağmen

1974 yılı başına dek değişmedi. Bu tarihte yapılan zamlar bir varil petrolün satış fiyatı 1 dolar 56 cent oldu. (Tekellerin ödemeleri gereken 7 dolarlık vergi ve 10 centlik maliyet —geçen zaman içinde biraz yükselmeye bile— çıkarıldığına geriye tekel kârı olarak 400 centi aşkın para kalmaktadır.)

Yukarıda anılan OPEC ülkelerinin yönetimlerini değerlendirdiğimizde büyük çoğunluğunun gerici, monarko / faşist yönetimler olduğunu ve emperyalizmin dümen suyunda bir politik çizginin izleyicileri olduklarını görmekteyiz. Oysa yapılan zamlara başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler karşı çıkmakta, hatta 1974 zammında olduğu gibi petrol kuyularının işgal edilebileceği yolunda tehditler öne sürmektedirler. O halde OPEC'in perde arkasını aralamakta yarar var.

ABD 1960'lı yıllar içinde, özellikle de bu yılların sonlarına dek Vietnam'da sürdürdüğü emperyalist savaş sonucu, savaş sanayi tekkellerine akıl almaz kârlar bıraktı. Bu savaş nedeniyle ödemeler dengesinde meydana gelen açıklar, piyasaya karşılıksız para —euro dolar— sürerek karşılındı. Kapitalist dünya ülkeleri bu karşılıksız dolarları uzun süre kabule mecbur oldular. Ancak ABD'nin altın stokunu 10 misline yakın aşan bu karşılıksız paralar ABD ekonomisi için büyük sorun olmaya başladı. Doların değeri düştü, altının değişimi durduruldu. Vietnam savaşı artık ekonomiyi kaldıramıyacağı yükler getirmeye başladı.

Ancak ortak pazar ülkeleri ve Japonya geçen süre içinde tüketim malları sanayinde büyük mesafeler almışlardır. Batı Avrupa ve bilhassa Federal Almanya ve Japonya II. Dünya savaşı sonrası silahlanmalarının kısıtlanması zorunluluğu nedeniyle, savaş sanayi dışı sanayilerin geliştirerek, dünya piyasalarına hakim olmaya ve ABD mallarını geriletmeye başlamışlardır. ABD iç pazarı Japon mallarıyla dolmuştu. Vietnam savaşı ekonomiyi canlı ve ayakta tuttuğu sürece ABD'nin gelişen bu duruma pek itirazı olmadı. Ancak Amerikan ekonomisi, savaşın yükünü kaldıramaz duruma gelince ABD'nin batı Avrupa ve Japonya'ya karşı politikası ve tutumu değişti.

Nixon derhal gümrük duvarlarını yükselterek, doların devalüasyonu ve altına göre konvertibilitesini kaldırmak vb. gibi acil tedbirler almakta gecikmedi. Alınan bu kararlar, diğer gelişmiş kapitalist ülkelerin büyük tepkilerine neden oldu. Bu tepkiler sonucu, örneğin ABD tarım ürünlerinin Avrupa sınırlarını aşması büyük direniş gördü. Sosyalist sistem ve Çin'le yapılan anlaşmalar, uzağ çalışmaları, aya üç defa insan gönderilmesi, hiç biri mevzî savaşların rahatlamasını getirmiyordu. Güçlenen üç devrimci akım ve çöken ekonomik durum ise buna engel idi. O halde yeni çözümler bulunmalıydı.

Sanayi çarkını döndüren enerji kaynağının başında petrol gelmektedir. Başta ABD, F. Almanya ve Japonya olmak üzere tüm ileri kapitalist ülkelerin sanayilerinin gelişmesinde bu ucuz (o zamanlar) enerji kaynağının büyük payı vardır. Günümüzde ise kullanılan petrol yatakları, dünya tüketimi karşısında yetersiz kalmak üzeredir. Buna karşılık ABD, Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın giderek artan miktarlarda petrole ihtiyaçları vardır. ABD kullandığı petrolün önemli bir kısmını kendi kaynaklarından temin ederken, Batı Avrupa ve Japonya tümünü ithal etmek zorundadır.

Ancak 1974 yılına dek ABD'nin kendi kaynaklarından elde ettiği petrol Orta Doğu'da çıkarılan Batı Avrupa ve Japonya'nın kullandığı petrolden daha pahalıya mal oluyordu ABD için önce bu dengesizliği ortadan kaldırmak, sonra da petrol fiat artışlarını sürdürerek, Alaska, Kolorado, Atabaska'daki petrol yataklarını işletmeye açarak, buralardan yüksek maliyetlerle çıkarılacak petrolü kullanılabilir hale getirmek gerekiyordu.

Diğer yandan ABD'nin en çok 900 metre derinlikte ve 500 yıl yetecek miktarda zengin kömür yataklarını, petrol fiatlarının yükselmesiyle maliyetler açısından kullanılabilir hale getirmek ve nihayet elde edilen üstünlükleri yeni teknolojik bulgularla pekiştirmek gerekiyordu. Örneğin nükleer jetermik ve güneş enerjilerinin kullanılmasına geçecek bir plan hazırlanmaya çalışılıyordu. Bu suretle emperyalist sistem içinde ABD ile diğer ileri kapitalist ülkeler arasında mesafe açılacak ve ABD'nin kayıtsız üstünlüğü yeniden kabul edilecekti. Yapılan hesap buydu. Açıklanan rakamlara göre son iki yıl içinde dünya uranyum rezervlerinin % 8'i, Amerikan kömür madenlerinin 1/3'ü petrol tekkellerinin eline geçti.

## OPEC ZAMMI VE KURULAN DENGE

1974 yılında yapılan OPEC zammı dünya petrol çıkarım maliyetlerini, ABD petrol çıkarım maliyetleri seviyesine getirdi. Buna karşılık Batı Avrupa ve Japonya'nın petrol giderleri ve dolayısıyla sanayi ürünleri maliyetleri arttı. Ve görünürde bir denge kuruldu. Ancak ABD'nin kuzey kıyılarındaki petrol yatakları ve kömür rezervleri maliyetler açısından yine de kullanılabilir durumda değildi.

Yapılan petrol zammı petrol üreticisi ülkelerin elinde büyük miktarda petrol dolarlarının birikmesine neden oldu. ABD ve ileri kapitalist ülkeler bu biriken dolarların kullanılabilmesi için hiç bir fırsatı kaçırmadılar. Yapılan hesaplara göre sadece 1974 yılında 11 milyar petrol doları ABD'ye, 21 milyarı ise Batı Avrupa'daki yatırımlara aktıldı. Diğer yandan İsrail - Arap anlaşmazlığı, sürekli savaş tehdidi ve çıkarılan savaşlar nedeniyle Arap ülkeleri ellerinde biriken dolarların önemli bir kısmını yeni silah, araç ve gereçlerine yatırdılar. Orta Doğu modern silahların denendiği yeni savaşlara sahne oldu. Diğer yandan Basra Körfezinde İngiliz emperyalizminin bıraktığı boşluğu doldurma görevi verilen faşist Şah rejimi durmadan yeni silah- (Devamı 11. sayfada)