

1 MAYIS 1979'un ÖĞRETTİKLERİ

1 Mayıs 1979 sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin işlevleri ve çeşitli politik grupların sınıf mücadelesindeki yerleri konusunda son derece önemli ve somut yeni açıklıklar getirdi: Öncelikle tartışılmayacak bir açıklıkta sendika ya da kitle örgütü ile politik örgüt arasındaki fark belirtildi. İkinci olarak sendikaların ve öteki kitle örgütlerinin yönetimlerindeki ve işleyiş mekanizmalarındaki temel yanlışlık ve aksaklıklar somut olarak ortaya çıktı. Üçüncüsü, sapkın akımların, her türlü goşizmin ve oportünizmin görkemli (!) icazetleri resmen belgelendi. Son olarak birlik politikasının temellerini 1 Mayıs güneşinin aydınlattığını söyleyebiliriz.

Ne varki 1 Mayıs 1979'dan sonra somut olarak gün ışığına çıkan ve anılan temel noktalarındaki açıklıkların kendiliğinden kavranacağını beklemek sadece ham bir hayal değil, aynı zamanda da oportünizmin her yeni duruma kendini uydurma çabalarına da yardım etmek anlamına geleceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle goşizmin, oportünizmin ve her türlü grupçu ve teslimiyetçi akımın, sendikaları ve kitle örgütlerini bir parti gibi «kullanma» tutumları kendiliğinden ortadan kalkmayacaktır. Bu gurupların zararlarının en aza indirilmesi için 1 Mayıs 1979 olayları sınıf bilinçli işçilere yeni mücadele olanakları yarattı.

SENDİKALAR VE KİTLE ÖRGÜTLERİ

Sendikalar ve kitle örgütleri, gayet haklı ve doğru olarak «kitle kaldıraçları» diye tanımlanırlar. Gerçekten her tür politik ve ideolojik ayrımların üstünde, somut mücadele hedefleri için en geniş kitlelerin seferber edilebilmesi sadece kitle örgütleri eliyle olanaklıdır. Ne var ki, bir kitle örgütünün (sendikanın) bu görevini ya da niteliğini yaşama sokabilmesi sadece kitle örgütü olmasından gelen tabii bir özellik değildir. Kitle örgütünün kendi tabanını harekete geçirebilmesi için öncelikle belli bir politik amaç içinde olması gerekir. Ve örgütler ancak bu amaç doğrultusunda kitle gücü kullanabilirler. Örneğin Türk-İş'in birdenberi anti-emperyalist bir eylem kararı aldığı varsayarsak daha önce bu tür bir hazırlığı olmadığını ve hatta tam tersine bir politik konum içinde olduğunu ve sendika yönetiminin en üstten en alta kadar bu konuma uygun olarak belirlediğini de dikkate alırsak böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin olanaksız olduğunu da kolayca saptayabiliriz. İşte bu nedenle kitle örgütlerinin kendi kitlelerini seferber edebilecekleri yön, örgütün yönetimini be-

lirleyen politik ve ideolojik tutumuna uygun olarak saptanabilir.

DİSK ve demokratik kitle örgütleri diye tanımlanan kesimler için de benzer bir olgu sözkonusudur. Partimizin ikinci kongre kararlarında belirtildiği gibi, kitle örgütlerini «dar grup çıkarları» doğrultusunda hareket ettirmeye çalışan goşist, oportünist ve revizyonist akımlar örgütlerin tabanlarında yarattıkları, bölünme ve güvensizlik öncelikle sendika otoritesini sarsmış ve eylem gücünü sekteye uğratmıştır. Dahası, oportünizmin ve goşizmin bugüne dek burjuvazinin kendine açtığı alanlarda yürüttüğü mücadele ve kitle dalkavukluğu gibi nedenlerle politik ve ideolojik olarak sürekli bir bağımlılık içinde olması kitlelerin kendi gücüne olan güvenlerini de sars-

şmıştır. 1 Mayıs eylemine ilişkin olarak DİSK yönetiminin en başından beri kararlı bir tutum içinde olması, eyleme ilişkin olarak da kararlı olduğu anlamına gelmiyor. Bu konuda ciddi hiç bir hazırlığın yapılamadığı biliniyor. Bunun en temel nedeni DİSK'in bu kez, 1 Mayıs eylemine ilişkin olarak, ötedenberi amaç birliğinde olduğu CHP ve UDC sloganıcıları tarafından yalnız bırakılmasıdır. Böylece DİSK yönetimi 1 Mayıs'ın İstanbul'da kutlanmasını isterken ötedenberi sürdürdüğü politik tutumla objektif olarak ters düşmüştür. Bu nedenle de politik olarak boşlukta kalmıştır. Öte yandan Türkiye İşçi Partisi'nin ısrarlı tutumu DİSK yönetiminin geri adım atmasını engellemiş, ayrıca sonuç olarak 1 Mayıs kutlamalarının sorumluluğu üzerinde olan



miş ve burjuvaziye saldırıları için pek çok açık kapı bırakmıştır.

Bu nedenlerledir ki, sendikaların eylem gücü zayıflamış ve kitlelerin güncel ve yaşamsal çıkarları yönünde yürütmeleri gereken mücadeleler başta olmak üzere tüm alanlarda zayıflık, atalet ve dağılma yaşanmaya başlanmıştır.

DİSK, POLİTİK TUTUMUNUN HATALARINI YAŞIYOR

DİSK bugüne dek CHP ve ilerleme denen grubun yukarıda işaret edilen nitelikteki politik ve ideolojik tutumunun etkisi altında bu süreci ya-

DİSK'e bağlı sendikaların yönetiminde UDC sloganı ve bir kısım CHP taraftarları ötedenberi sürdürdükleri tutuma uygun olarak burjuvazinin teşekkülleriyle İzmir'e sığınmışlar, diğer bazı DİSK yöneticileri de birkaç yöneticinin ısrarlı tutumunu kiteselleştirmek için üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmişlerdir. Böylece görülmüştür ki, kitle örgütlerinin kitle kaldıraçları olabilmesi ancak doğru politik tutum içinde olmalarına bağlıdır. Kitle örgütlerinin «sınıf okulu» olması ve sınıfın mücadeleciliğini giderek geliştirip güçlendirebilmesi zorunlu bir önkoşul olarak buna bağlıdır.

Salt 2... Nükleer Felaketten Bir Adım Daha Uzaklaşılabilir mi?

Haziran ayının ortalarında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreteri Leonid I. Brejnev ile ABD Başkanı Jimmy Carter Viyana'da bir araya gelerek SALT 2 antlaşmasını imzalayacaklar. Altı buçuk yıllık pazarlığın sonucu olan 2. Stratejik Silâhların Sınırlandırılması Antlaşması her iki ülkenin elindeki uzun menzilli nükleer silâhların sayısının belirli düzeyde dondurulmasını öngörüyor. İnsanlığı nükleer bir felâkettten bir adım daha uzaklaştırmak amacıyla taşıyan antlaşmanın imza töreni yaklaştıkça ABD yeni yeni ayak diretme yöntemleri uyguluyor. ABD'nin SALT 2 önüne çıkarttığı engeller şimdi başlıca iki noktada toplanıyor. Bunlardan biri, Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir tavrı. «Başkan Carter ve yönetim SALT 2 antlaşmasını onaylıyor ama bakalım Kongre ne diyecek.» deniyor. Kongrenin SALT 2 antlaşmasını onaylamaması olasılığı üzerinde duruluyor. İkinci nokta ise gene Türkiye ile yakından ilgili. Sovyetler Birliği'nin SALT 2 antlaşmasına uyup uymadığının denetlenmesi için çeşitli isteklerde bulunuyor ABD. Bunlardan bölgemizi ve ülkemizi en yakından ilgilendireni Kıbrıs'taki üslerden kalkacak U-2 casus uçaklarının Türk semalarında uçarak Sovyetler Birliği'ni «gözetim» altında tutması.

SALT 2 görüşmelerinin başından beri ABD'nin izlediği çizgi de çok şeyi açığa çıkarıyor. Carter yönetiminin işbaşına gelmesinden hemen sonra, 1977 yılında ABD Sovyetler'e sunduğu antlaşma taslağında, kendi elindeki stratejik silâhların aynı düzeyde kalmasını, Sovyetler'in elindekilerin ise önemli ölçüde azaltılmasını istiyordu. Çeşitli terimler ardına gizlenmiş bu öneri, Sovyetler tarafından görüşülmeye bile değer bulunmayarak reddediliyordu.

ABD, ilk çıkışının başarısızlığa uğramasından sonra, bu kez de Sovyetlerin elindeki karadan atılan güçlü nükleer silâh taşıyıcıların sayısını sınırlandırmak için harekete geçtiler. ABD'de aynı türden roket silolarının bulunmasına rağmen, Sovyetler Birliği'nin Ukrayna'da

bulunan Derajnya ve Pyervomaisk kentleri yakınlarındaki roket silolarındaki roketlerin başlıklarını saptayamadıklarını ileri sürerek, bunların hepsinin de birden çok hedefe yönlenebilen nükleer başlıklı roketler olarak sayılmasını istediler. ABD'nin Montana eyaletindeki Malmstrom hava üssündeki roket siloları da aynı türden olmasına rağmen Sovyet görüşmeciler bu konuda esneklik gösterdiler.

Tartışma konularının arasında roket deneyleri sırasında radyo sinyallerinin şifresiz olarak gönderilmesi, Sovyetler'in elindeki nükleer başlık taşıyıcı roketlerin boyutlarının küçültülmesi gibi konular da ele alındı. Böylece SALT 1 antlaşmasının süresinin sona ermesinden bir buçuk yıl sonra ikinci antlaşmaya varıldığı açıklandı. SALT 2 antlaşması, Vladivostok'ta yapılan SALT 1 antlaşmasına ek olarak birden çok hedefe yönlenebilen nükleer başlık taşıyan roketlerin sayısını 1.320 ile sınırlıyor, gene denizaltılardan ve karadan atılan ve birden çok hedefe yönlenebilen kıtalararası balistik füze sayısının tavanını ise 1.200 olarak saptıyor. Antlaşma, birden çok hedefe yönlenebilen ve yalnızca karadan atılan kıtalararası balistik füzelerin tavan sayısını da 820 olarak belirliyordu.

SALT 2 antlaşmasının dünyayı nükleer bir felaketten bir adım daha uzaklaştıracığı da bir gerçek. Bu konuda Sovyetler'in tutumu ciddi ve gerçekçi.

Yüksek Sovyet üyesi ve Moskova'daki ABD - Kanada Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Dr. Georgi Arbatov bu konuda şunları söylüyor: «Bize Sovyetler Birliği'nin neden silâhların sınırlandırılması görüşmelerine böylesine yakın bir ilgi duyduğunu soruyorlar. Bu sorunun yanıtı çok basit. Sovyetler Birliği savaşın önlenmesini dış politikasının en önemli amacı olarak görüyor. Bu amaç da silâhların azaltılması sağlanmadan gerçekleşemez.»

Dr. Arbatov SALT 2 antlaşmasındaki tüm koşulların Sovyetler Birliği'nin çı-

karına olmadığını da belirterek, «Leonid Brejnev, bu antlaşmanın mükemmel bir antlaşma olmaktan uzak olduğunu söylemişti. Bu antlaşmanın koşullarından bir çoğunun değiştirilmesini isteriz. Ancak, şunu da gözönünde tutmak gerekir ki, bu antlaşma yedi yıllık bir çalışmanın ürünüdür ve bu antlaşmaya varabilmek için her iki taraf da ödün vermiştir.» demektedir.

Her iki taraf da iyiniyet gösterdiği takdirde SALT 2 antlaşmasının dünyada silâhlanma yarışına son verecek ve silâhların karşılıklı olarak azaltılmasına yol açacak diğer antlaşmaları olanaklı kılacağını da belirten Dr. Arbatov, «SALT 2 bu bakımdan Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki ilişkilerde ve uluslararası barış ve güvenliği sağlamada bir dönüm noktası olacaktır.» demektedir.

ABD'li yetkililerin «Belki antlaşmayı Kongre onaylamaz.» biçimindeki yorumlarına da karşılık veren Dr. Arbatov, «ABD'nin içişlerine karışmak istemem. Ama şu kadar söyleyeyim ki, eğer antlaşma onaylanmazsa, halkımız Amerikalılarla ciddi bir iş yapılamayacağı sonucuna varacaktır.» demektedir.

SALT 2 antlaşması tam bir silahsızlanma ve kesin bir güvenlik sağlamayacaktır. Ama, bu yönde antlaşma ileriye doğru atılmış bir adımdır. ABD'nin denetleme, U-2 uçakları ya da kongre gibi gerekçeleri ileri sürüp SALT 2 antlaşmasını engellemesi bu açıdan dünya barışı için olumsuz bir gelişme olacaktır.

Silâhlanma yarışını körükleyenlerin, bu yarıştan çıkarları büyüktür. Yüzde 100'ü geçen kâr oranlarına silâh yapan sektörlerde rastlanmaktadır. Ama öte yandan da Dr. Arbatov'un dediği gibi, «Babam 18 yaşında savaşa gitti. Ben de 18 yaşında cepheye gittim. Oğlum şimdi 28 yaşında ve şimdiye kadar savaşmadı. Nükleer bir savaştan geri dönen ve böyle bir savaşı kazanan olmayacak.» İşte bu çerçevede değerlendirildiğinde SALT 2, milyarlarca insan için önem taşıyor.