



65. İNGİLTERE'DEN TKP'ye BİN SELAM !..

ŞANLI SAVAŞIM YILINDA

- * Selam olsun emekçi halkımızın ulusal ve sosyal kurtuluşunun müjdecisi, Türkiye Komünist Partisi'ne!
- * Selam olsun Türkiye işçi sınıfının Marksçı-Leninci, devrimci öncüsüne!
- * Selam olsun uluslararası proletaryanın, dünya komünist hareketinin Türkiye kolu, proleter enternasyonalizminin ardıcıl savunucusu TKP'ye!
- * Selam olsun 65 yıldır her türlü baskı ve zorbalığa karşı işçi sınıfının, köylülüğün, gençliğin, aydınların, kadınların, Kürt ulusunun, ülkemizdeki tüm azınlıkların, ve yurt dışındaki işçilerin, öğrencilerin hakları için canla başla savaşan Türkiye Komünist Partisi'ne!
- * Selam olsun Suphi'lerin, Nejat'ların, Nazım'ların, Bilen'lerin, Deniz'lerin şanlı Partisi'ne!
- * Selam olsun 5. Kongre ile TKP'nin yeni bir atılım yapmasını başarıyla uygulamaya koyan, Leninci Merkez Komitesine ve Politik Bürosuna!
- * Selam olsun yurt içinde ve yurt dışında, zindanlarda ve işkencehanelerde, fabrikalarda, tarlalarda ve üniversitelerde TKP'nin kızıl sancağını yükseltenlere!
- * İngiltere'den Türkiye Komünist Partisi'ne bin selam!

ATILIM
Kurtuluş Yoldaşları
TKP NE KADAR CÜCÜLÜ GÜLÜŞA
DEMOKRASİ MÜCADELESİ
O KADAR BAŞARILI OLACAKTIR

TKP'nin Sesi Radyosu

Saat	m. ve dalga boyu
7	31,29 m, 9585 KH
8	31,29 m, 9585 KH
11	25,38 m, 11820 KH
12	25,38 m, 11820 KH
15	31,29 m, 9585 KH
16	31,29 m, 9585 KH
19	31,29 m, 9585 KH
19	31,29 m, 9585 KH
20	31,29 m, 9585 KH
23	31,29 m, 9585 KH
24	31,29 m, 9585 KH

Bizim Radyo

Saat	m. ve dalga boyu
5	31,29 m, 9585 KH
6	31,29 m, 9585 KH
9	31,29 m, 9585 KH
10	31,29 m, 9585 KH
13	25,38 m, 11820 KH
14	25,38 m, 11820 KH
17	31,29 m, 9585 KH
18	31,29 m, 9585 KH
18	31,29 m, 9585 KH
21	31,29 m, 9585 KH
22	31,29 m, 9585 KH

"Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!"

**YENİ
ÇAĞ**

5 (251)
Mayıs
1985

Komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi

**PROLETER
İstanbul**

TKP İstanbul İl Komitesi Organı

**DENİZ
YOLDAŞIN
ANISINA...**

Ekim 1983

**PARTİ
EĞİTİMİ
DİZİSİ**

**yol
ve
amaç**

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ ORGANI

**İŞÇİ
SINIFININ
TARİHSEL
MİSYONU**

TKP MK Genel Sekreteri
Haydar Kutlu Yoldaşın
MK 4. Plenumunda Okuduğu
Politik Büro Çalışma Raporu

Nisan 1985

TKP Yayınları

WORKERS OF ALL COUNTRIES, UNITE!

**INFORMATION
BULLETIN**

COMMUNIST PARTY OF TURKEY
CENTRAL COMMITTEE

June - 1985

"Kavga sesleri geliyor, Köylerden ve şehirlerden..."



Bugün hepimiz 65 yaşındayız. Yirmisinde olanımız da, kırkında olanımız da, altmışında olanımızda... Hepimiz 65 yıl önce, 10 Eylül 1920'de doğduk.

10 Eylül 1920'de, Bakü'de, insanlığın tarihinde yeni bir çağ, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağını açan Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin doğrudan etkisi altında Türkiye Komünist Partisi kuruldu.

Ülkemizin bu en eski partisinin yolunda yürümekten gurur duyuyoruz. Bu partinin tarihi ulusun ezici çoğunluğunun, Türk - Kürk halklarımızın çıkarları için, son derece çetin ve karmaşık koşullarda, yorulmak bilmez, en özverli savaşımlarla dolu bir tarihtir.

HALKIN ÇIKARLARI ÜGRUNDA, BASKI VE TERÖRE KARŞI

TKP ilk günden itibaren ulusal kurtuluş savaşında elde silah aktif yer aldı. Bunun emekçi halk yaranna, demokratik bir devrime büyümesi, köklü bir tarım reformunun gerçekleşmesi, işçi haklarının sağlanması, Kürk halkına ve ulusal azınlıklara eşit haklar tanınması için savaştı. Daha sonraki yıllarda komünistler, burjuvazinin giderek emperyalizmle uzlaşmaya yanaşmasına, 2. Dünya Savaşı sırasında Türk egemen çevrelerinin "tarafsızlık" maskesi altında Hitlercilere alttan destek olmasına, Türkeş gibi Gestapo ajanlarının, Turancıların faşist hareketi örgütleme koyulmalarına, daha sonra ABD emperyalizmine, Nato'ya kölece bağımlılık politikasına karşı sürekli halkın çıkarları uğrunda savaşım yürüttüler.

TKP'nin bu savaşımı baştan beri, sürekli egemen sınıfların, burjuvazinin, gericiliğin kaba-ince, en amansız saldırıları ile, kanlı baskı ve kaba iftiralarıyla karşılaştı. Daha 1. Kongre'nin hemen ardından, Anadolu'daki kurtuluş savaşında yerlerini almaya gelen Parti Başkanı Mustafa Suphi, Genel Sekreter Ethem Nejat ve öteki 13 komünisti burjuvazi Karadeniz'de boğdurdu.

28-29 Ocak 1921'le başlayan kanlı baskı, cinayet, koğuşurma ve hapisliklerin ardı arkası kesilmedi. Eylül 1922'de ise TKP üzerine 63 yıldır ülkemiz üstünde kara bir leke olarak duran yasak kondu. Bunu izleyen yıllarda Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Nazım Hikmet, İ.Bilen, Reşat Fuat Baraner, Zeki Başatmar gibi işçi sınıfımızın nice yiğit önderleri onyıllarını hapislerde, sürgünlerde geçirdiler.

ABD emperyalizmine, Nato'ya kölece bağımlılık yolunda, bu ulusal hıyanet yolunda ilerlerken, 1950'lerde burjuvazi memleket çapında birkaç yıl süren bir "komünist avı" başlatı. Bu saldırının verdiği derin kayıplar etkisini uzun bir süre gösterdi.

1973 ATILIMI

24 Mayıs 1973'te Merkez Komitesi Genel Sekreterliğine Bilen yoldaşın getirilmesiyle, TKP tarihsel bir atılım yapma doğrultusunda kararlar aldı. Dünyadaki ve ülkedeki yeni koşullara uygun yeni bir Program ve Tüzük temelinde, legal-illegal çalışma biçimlerinin birlikteliğinin Leninci bir tarzda yaşama geçirilmesiyle, ve legalist, sağ ve "sol" oportünist eğilimlere karşı ideolojik savaşımı yükselterek, TKP ülke içinde yeniden toparlanmaya, giderek sendikal ve demokratik yığın hareketlerinde başı çeken bir güç haline gelmeye başladı.

1977 Ulusal Konferansı TKP Program ve Tüzüğünü onayladı ve Bilen yoldaş önderliğindeki Merkez Komitesi'ni seçti. Konferans'ın ardından, TKP yığınların demokratik hak ve özgürlüklerin korunup genişletilmesi için, ekonomik bunalımın yükünün işçilerin, emekçilerin değil, tekellerin sırtına bindirilmesi için, faşist çetelerin dağıtılması ve terörizmin durdurulması için, yurdumuzdan ABD ve Nato üslerinin sökülüp atılması, Nato'dan çıkılması ve gerçek ulusal bağımsızlık için, sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzen için savaşımının en önünde yer aldı. Parti ülke yaşamında önemli bir güç oldu. TKP'nin birçok yayınları, belgeleri ve bu arada TKP Programı legal çıktı. 1978 1 Mayıs'ında yüzbinler "Türkiye Komünist Partisine Özgürlük!" belgisini yükselttiler; "TKP'ye Özgürlük", "Atılım Bizimle" pankartları alanı doldurdu.



1970'lerin ikinci yarısında devrimci sürecin böylesine hızlı gelişmesi karşısında emperyalist ve işbirlikçi tekelli burjuva çevreler giderek politik bunalımdan çıkış yolu olarak gerici bir askersel devirme seçeneğine yöneldiler. Sol ve demokratik güçlerin birliğinin yeterince sağlanamamasından yararlanarak, gerici ordu üst yönetimi 12 Eylül 1980'de erke el koydu.

1981 SALDIRISI

12 Eylül cuntası saldırılarının sivri ucunu işçi sınıfına ve onun devrimci öncüsü Komünist Partisi'ne yöneltti. 1981 Operasyonu her bakımdan TKP'nin tüm tarihi boyunca karşılaştığı en büyük saldırı idi. Ancak, bu kez gericilik amaçlarından hiç birine ulaşamadı. En önemlisi, parti yönetiminin Leninci çekirdeğini ele geçiremedi, partiyi başsız bırakmadı. Daha saldırı olanca hızıyla sürerken, 1981 Ağustos'unda toplanan TKP Merkez Komitesi Plenumu örgütlü geri çekilme koşullarında partinin önünde duran ödevleri gösterdi, yeni koşullara uygun bir savaşım taktiğinin temellerini attı. 5.Kongre için hazırlıkların tamamlanması kararını aldı.

1983 Nisan MK Plenumu gerek 5.Kongre'nin hazırlanmasında, gerekse partinin gelişmesinin sürekli kılınmasında önemli bir dönemeç oldu. Plenum, Bilen yoldaşın önerisi üzerine, oybirliğiyle Haydar Kutlu yoldaşı MK Genel Sekreteri seçti ve Bilen yoldaş Parti Başkanı görevine getirdi. 1983 MK Plenumu ayrıca diktatörlük koşulları altında partinin politikasını daha da geliştirerek, "Barış ve Ulusal Demokrasi için Eylem Programı"nı kabul etti.

Bunun ardından, 1977 Konferansı'ndan sonra temsil yeteneği en geniş toplantı olan, Politik Büro'nun örgüt sekreterleriyle yaptığı genişletilmiş toplantı, partinin ideolojik ve örgütsel birliğini daha da pekiştirdi. Bu toplantıda ayrıca rejimin gericileşmesindeki yeni aşama, diktatörlüğün açık faşist bir nitelik alması saptandı.

5. KONGRE DAHA GÜÇLÜ TKP

Ağır saldırılar, çetin illegal savaşım koşulları altında, TKP 5. Kongresi üyelerin en geniş katılımıyla hazırlandı. "Mustafa Suphi 100. Yıl Tezleri" tüm parti örgütlerinde tartışıldı ve önerilerle geliştirildi.

Böylece toplanan TKP 5. Kongresi, aynı zamanda partinin savaşım tarihinde yeni, üst bir aşamayı simgeliyordu.

İlk olarak; Parti, tarihindeki bu en büyük saldırının ardından parti yönetiminin, kadroların ve çalışmaların sürekliliğini korumayı başarmıştı. Deniz yoldaş gibi nice savaşçileri gerektiğinde canlarını feda ederek, her türlü düşman saldırısına karşı partiyi korumasını bilmişlerdi. Bu bir bakıma 1973 Atılımı'nın öne koyduğu hedeflere genelinde ulaşılmış olduğunu ve partinin yeni bir atılım yapması için gerekli temellerin var olduğunu kanıtliyordu.

İkinci olarak; TKP 5. Kongresi Leninci Merkez Komitesi ve Politik Büro etrafında partinin granit birliğini yıkılmazcasına ördü. Parti, 1981-1983 yılları boyunca bir yandan sınıf düşmanının ağır saldırılarına göğüs gererken, öte yandan da dönemlerin, parti yıkıcılarının, fraksiyoncuların eylemlerini boşa çıkarmasını bildi.

Üçüncü olarak; TKP 5. Kongresi Marksist-Leninist bilimin Türkiye'nin özgül koşullarına yaratıcılıkla uygulanmasında, partinin ideolojik düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir sıçrama kaydetti. Nitekim bu Kongre'de oybirliğiyle kabul edilen MK Çalışma Raporu'nda, Mustafa Suphi 100. Yıl Tezleri'nde, yeni TKP Programı'nda ve Tüzük'te yansımasını buldu.

Son olarak; TKP 5. Kongresi oybirliğiyle yeniden Bilen yoldaş Parti Başkanı ve Haydar Kutlu yoldaş MK Genel Sekreteri seçerek, ve yeni bir Merkez Komitesi oluşturarak parti yönetiminin sürekliliğini güvence altına almış oldu.

Bugün TKP geçmişten dersler çıkararak ve elde edilen kazanımlara dayanarak, emin adımlarla, ulusal bir güç olma yolunda ilerlemektedir. 5. Kongre'nin örgütte yarattığı canlılık, birlik, disiplin ve yeni, daha güçlü bir atılım ruhu, parti çalışmalarının her alanında; merkezi ve yerel yayınların gelişen zenginliğinde ve düzeyinde, yurt içi ve yurt dışı parti örgütlerinin artan etkinliklerinde kendini gösteriyor.

ANA HALKA

Bugün Evren-Özal Diktatörlüğü bunalımın pençesinde kıvrıyor; bir yandan baskıyı arttırıyor, bir yandan da artan ölçüde zayıflama belirtileri gösteriyor. Egemen güçlerin, emperyalizm ve oligarşi yaranna bir çözüm arayışları birbirini izliyor.

Bu durumda, faşizmden kurtulmak, ulusal demokrasiyi gerçekleştirmek ve sosyalizme açılan anti-emperyalist, demokratik halk erkini kurmak, yani önümüzde duran devrimci görevleri yerine getirmek için yapılması gereken nedir? Kuşkusuz tüm savaş ve diktatörlük karşıtı güçlerin eylem birliğinin sağlanması, Sol Birlik'in güçlendirilmesi ve bu temelde tüm solun birliğinin yaşama geçirilmesi, emekçi yığınların direnişinin yükseltilmesi savaşımın başarısı için vazgeçilmezdir.

Ancak, bu görevleri de en iyi ve kalıcı bir biçimde uygulamada tutulacak ana halka TKP'nin daha da güçlendirilmesidir. Çünkü halkımızın geleceği için, devrimci sürecin geleceği, sürekliliği için, TKP sol ve tüm anti-diktatöryal güçlerin, demokratik alternatifin sürükleyici, itici gücü olmak zorundadır. Çünkü TKP ne kadar güçlü olursa demokrasi mücadelesi o kadar başarılı olacaktır.

TKP'nin 65 yıllık tarihinin birer canlı simgesi olan emektar komünistlerin belirttiği gibi, "Türkiye Komünist Partisi şanlı tarihi ve savaşkan bugünü ile güçlüdür. Yarın daha güçlü olacak ve tarihsel görevini er geç yerine getirecektir!"

Ve bu görevin yerine getirilmesinde, TKP'nin savaş yolunu izleyen bizler, İngiltere'de yaşayan Türkiyeli göçmen işçiler, üzerimize düşeni yapmaya vargüçle devam edeceğiz.

Bugün 65. kuruluş yıldönümünü savaşım azmi ve kararlılıkla, geleceğe olan komünist iyimserlikle dolu olarak kutlarken, Haydar Kutlu yoldaşın 5. Kongre'yi kapatırken söylediği şu sözleri bir kez daha yineliyoruz:

"Mustafa Suphi'nin 1920'de yükselttiği TKP'nin 63 yıllık bayrağını devralan ve ardından Deniz yoldaş gibi yiğit bir komünisti yaratan bu kuşak, Türkiye'de işçi sınıfının, halkın devrimini utkuya ulaştırmaya yeteneklidir. Bu tarihsel görevi bizden sonraki kuşaklara bırakmayacağız. Onlara yeni dünyayı kurma görevini bırakacağız."

Demokratik Türkiye, Daha Güçlü TKP!