

Büyük Hikaye

Bereketli Topraklar Uzerinde Yaşıyoruz

Tevfika No. 5

Yazan: Rüştü CEYHAN

AHİRDА KUMAR FASLI

On beş buğutu yerlerini bırakıp, yedek işçilerine birakıp, paydos ettiler. Hıse Hasan cauteleğini kapatıp ilice sık tuttu. Titriyordu. Evin yoluunu tutmaya başladı.

Evi, iki mahalle aşağıda, muhtemelen hıyanetin başlangıcı, taban hâlâ gürber örtülü, geniçe bir ahırı. At sinekleri vünlü daireler çizerken uğuyorlardı. Harap duvarları yanlarında kalarak kalarılar. Üç arkadaştan başka, dört sekiz işi burda barınıyordu. Bu sekiz kişi de çalışmış için Çukurova'ya inmiş, Orta Anadolu'lu veya Doğu illerinden diler. Yakın Çırçır veya sabun fabrikalarında çalışmışlardır.

En alt katı tekşil eden aburun üstü iki katta ve umumiyetle ev 'Mâlli imâhidâ' di. Sümdeki mahalle muhtarı eskiğinden salgam şartları. Ermenî tehcirinden sonra bu evi eline geçirip, kiraya vermeye başlamıştır. Fabrikalar genileşip, yeniden fabrikalar kurulunca genileşen iş ve işçi hacmi dolayısıyla son yıllarda, yamana iki ahırı da işgâle kırılmıştır.

Ahırın aralığı tavan tahtalarından toz, sidik, su döküldürdü.

Üç arkadaş, ekmek, kara zeytin ve biber başı kurşanı soğanı şaret içmeceklerinin başına çok tüber. İflâşının Yusuf sovanını yumrujuyla ezi, sovanın cüngü fırladı. Yusuf cüngü de!

'Sovanın cüngü de bi dath olur ki!'

Pehlivan Ali:

'Her bir senin gücü datla olur' dedi.

Köse Hasan:

'Bes yılannan değil' diye tamamladı.

Ahırın öteki sakinlerini de yiyecelerken başına çökmüşlerdi. İstahî bir göz sapıtırsızlığındır. Bir ara ahırın kapıda geniçe işrisi bir delikanlı beitti. Karşı ahırda yatıp kalkıyordu, çogu sefer işsiz dolasındı. Ahırın sol koşesindeki işçi turbanı seslendirdi.

'Lan Topal ağa nöryonu? Körködü gibi yulumluşsun yime... Oyle mi?' Odanın sağ köşesi tutmuş, topal ihtiyar evap vermede:

'Ah dümük ahi, dedi kapaklı, seni bi ben bilmir, bi de

geneyin altındaki seytân?' İhtiyar horundandı. Delikanlı kapadan çekilirken, bu baştan bir başkası seslendi:

'Hidayetin oğlu lan, oyle mi?' Delikanlı geri döndü:

'Neyle mi?' Var musin?'

'Neyre var miym?' Atak mı?'

'Vâllâha kardâş param yok ki. Topal ağa da istesek, belde etmez ki... Oyle mi Topal ağa, bedel eden mi iki kıymaya?' Kose Topal:

'Etmem' dedi. 'Niy'e etmen?'

'Günah!'

'Günahsa, günahı bana. Fayiz almak günah değil mi?' Pehlivan Ali:

'Her biri koca bir tas suyu içti, geyirdi:

'Hâk süküür!' İflâşının Yusuf:

'Bi de den bana doldur hele kardâş!' Allâh'ı tası doldurup Yusuf'a uztatı. Yusuf gur gur gire lereker, kapıda duran Hidayetin oğlu işlik çalar, Pehlivan Ali güzüldü. Suyu içtiğinden sonra Yusuf:

'Ölüyüre canına deysin kar dası' dedi, tasa uzattı.

Sonra yorganları yiydi, yanustu devrilerek biber cıgaraya yaktılar. Konuşmuyorlardı. Ucunun vucudundan da yorganı gubur gibi akyordu. Izmaratları ezip, yorganlarının yansımalarına alarak derhal uykuya gittiler.

Oda kâğıda sırsla seriliydi. An sonra horuluları basıldı. Arada iniltiller, sayıklamaları, Yalnız birisi, Köse Topal uyandı. Oda kapısının yanında, simsimyah bir giz temekesinde su istismak için temenin altına yongalar parçalarıyla tutturma çalıyor, iki katla olafluşuyordu.

AHIR TİCARETINE DAIR

Bu adam Kayserî'nin Bünyan işlesine bağlı köylerden birindendi. Birinci büyük harpte, Çanakkale'de iş kağıdan yediği kurşun yeri iyi tedavi edilmiş, oğlu sakat kalınmıştır. Az bulutlu yurdur. Her yıl Çukurova'ya herkesten evvel iner, muhabbet ve bu hâlinde kırılarak, sonra birer ikişer düğen bekârları.

Kose Topal:

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.

'Ahîrdâ' dedi.