



Izmir'de on binler haykırdı! **FAŞİZME ÖLÜM**

Demokratik kuruluşlarla diyalog kurularak ön çalışmalarını sürdüren, TÖB-DER İzmir şubasının düzenlediği «Faşist Baskıları ve Hayat Pahalılığını Protesto Mitingi» 21-şubat Cumartesi günü yapıldı. Yaklaşık olarak 15 bin kişinin katıldığı mitinge, TÖB-DER şubelerinin yanı sıra, GSB (Genç Sosyal Devrimciler Birliği) İzmir Merkez şubesi, GSB Bornova şubesi, İz. DDKD, İz. ÖDF, Tüm Tor-İş Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Yapı-Sen, Tüs-Der, Tüm-Der, İlerici Kadınlar Derneği İzmir şb. ve Mahalli Kültür Dernekleri belirli ilkeler ışığında katıldılar...

Dünya kapitalist-emperyalist kampının düşmüş olduğu ekonomik-politik bunalıma paralel olarak, emperyalizmin ortağı ülkemiz finans-kapitalistlerinin de içine düşmüş olduğu ve giderek yoğunlaşmakta olan ekonomik-politik bunalımlarının ve çıkmazlarının faturasının işçi sınıfı ve emekçi halkımıza ödetilmek üzere faşizmin tezgahlanmak istendiği günümüzde, yoğunlaşan faşizan baskıların, en geniş kitlelerin örgütlü bir biçimde harekete geçirilmesi, kitle eylemlerinin konulmasıyla geriletebileceği ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen bu mitingte, «genel olarak işçi sınıfı ve emekçi halkımıza yapılan faşist baskılar ve özel olarak da öğretmenlere yapılan saldırılar» kınanmıştır... Yürüyüş sırasında, sık sık, «DGM kapansın, Bağımsız Türkiye, Kahrolsun Faşizm, Tarım-İş Kanunu Hakkımız Söke söke alırız, İşçiyiz güçlüyüz Devrimde Öncüyüz, Çıracıklar Birleşin, Demokratik Eğitim, Demokratik Lise, Uluslara Dillere Eşitlik; Halklara Özgürlük» sloganları atılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin özlük sorunlarıyla ilgili, sloganlarla, «Meyak Meyak Dediler, Milyonları Yediler, Toplu sözleşmeli, Greyli Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız» sloganları haykırılmıştır.

Miting alanında, ilk konuşmayı, TÖB-DER Genel Başkanı, Cemil ÇAKIR yapmış ve «öğretmenler üzerindeki baskıları, kısımları, gereksiz sürülmeleri kınayıp faşizan baskıları lanetlemiştir». Ardından, İz. ÖDF. temsilcisi bir konuşma yaparak, «öğrenciler üzerindeki baskıları ve gerici eğitimi kınamıştır». Bunun sonras, İz. DDKD'den bir konuşmacı, «Kürt Halkı üzerindeki şöven, militarist, asimilasyoncu politikayı, toplu katliamları kınamış ve baskıların gerçek yüzlerini teşhir ederek, demokratların, yurtseverlerin ve başta sosyalistlerin bu uygulamalara karşı çıkmaları gereğini vurgulamıştır. Daha sonra, İşçi-köylü-öğrenci sosyalist gençliğin merkezi örgütü olan, GSB İzmir Merkez Şubesi'nden bir konuşmacı da, «orta ve yüksek öğrenim gençliğinin demokratik eğitim kavgasını, örgütlenme ilkelerini ve çıracık gençliğin siyasi örgütlenmesinin yanı sıra ekonomik-demokratik örgütlenmesinden bahsederek, çıracıklar üzerinde-

**Bağımsızlık
Demokrasi
Sosyalizm
Kavgasında**

öncü

1 MART 1976

yıl 1 sayı 2

fiatı 200 kuruş

MC'nin faşist tırmanışına ancak emekçi yığınların KİTLE HAREKETLERİ DUR DİYEBİLİR !...

Bütçe oylamasından başarı ile çıkan MC, bu başarının da verdiği güçle, hedeflediği noktaya yani faşizme doğru doludizgin yol almaya çalışacaktır. Emekçi yığınların yükselen mücadelesi karşısında, kitlelerin gözünde iflas eden ve bütün yönleriyle çalışan insanlara karşı olduklarını gösteren dört gerici burjuva partisinin (AP, MSP, CGP, MHP) korku ve telaş içinde oluşturdukları koalisyon hükümeti, «sermayeye hizmet için emekçilere eziyet» prensibi çerçevesinde günümüze dek eylemini sürdürmüştür. Sermayenin en bağınaz, en gerici kesiminin dört partisinden oluşan bu ortaklık, bir yandan bol kredi ve teşvik tedbirleriyle burjuvazinin tam desteğini almaya çalışırken, diğer yandan da işçi sınıfına ve diğer ilerici güçlere karşı yürüttüğü baskı ve sindirme politikasıyla da bunu pekiştirmeye çalışmaktadır. Kendisine bağlanan ümitleri boşa çıkartmamak için her alanda daha da saldırganlaşmakta, gericileşmektedir. Şimdiye kadar devlet kademelerinde yaptığı değişikliklerle her istediğini çok kolayca başarabilmektedir. Görülen o ki, bundan böyle de, bu yolla, bir hayli mesafe alacağına benzemektedir. Bütçe görüşmesinden hemen önce, MC'nin saldırganlığında belli bir durulmanın görülmesi, genel bir politika değişikliğinden değil, sadece parlamentodan bütçeyi geçirebilmek için başvurulmuş bir taktik icabıdır. MC bu politikasıyla, kendisini masum, karşısındakileri de «kuzuya saldıran kurt» olarak göstermeye çalışmıştır ve belli ölçülerde de başarılı olmuştur.

MC HÜKÜMETTEN DÜŞÜRÜLMELİDİR

MC hükümetten düşürülmelidir. Çünkü MC her eylemiyle, emekçilere ve onların siyasi öncülerine karşı olduğunu, sadece karşı olmakla kalmayıp ama aynı zamanda sosyalistleri ve diğer ilerici güçleri maddeten de ortadan kaldırmayı amaçladığını açıkça göstermiştir.

MC hükümetten düşürülmelidir. Çünkü, emekçilerin açlığı pahasına, saldırgan-militarist bir politika izlemekte, halkları birbirine düşman etmeye çalışmaktadır (Kıbrıs ve Yunanistan'la olan ilişkiler bunun en açık örneğidir).

MC hükümetten düşürülmelidir. Çünkü, iktidara geldiğinden bu yana emekçilerin daha da yoksullaşmasına yol açmış, onların her türlü mücadelesini zorla, terörle durdurmak istemiştir.

MC hükümetten düşürülmelidir. Çünkü, şöven-ırkçı politikasıyla Kürt emekçileri üzerinde baskıyı daha da ağırlaştırmış, katliamlar düzenlemiştir.

MC hükümetten düşürülmelidir. Çünkü, sadece son iki ay içerisinde 50 ye yakın sosyalist ve ilerici-yurtsever öldürülmüş, birçok ilerici dernek kapatılmış ve yine bu derneklerin yöneticileri hakkında «gizli örgüt» davaları açılarak, hapis-

haneler 12 mart faşizmi sırasında olduğu gibi ilericilerle doldurulmuştur.

Ve nihayet MC düşürülmelidir. Çünkü, meclisten olduğu gibi geçeceği kesin olan bütçe, getirdiği zamlarla vergilerle ve eğitimde öngörülen gerici tedbirlerle, emekçilerin, çalışan insanların aleyhindedir.

Özetlersek MC her girişimi ile, her eylemi ile halkımızı, karanlık bir geleceğe, faşizmin karanlığına sürüklemeye çalışmaktadır.

İLERİCİ GÜÇLERİN GÖREVI

Bütün bu sıraladıklarımızdan dolayı MC düşürülmelidir. Ama nasıl? Buna CHP kendi açısından bütçe görüşmeleri sırasında cevabını verdi. Birtakım yolsuzluk ve rüşvet olaylarını açıklayarak, bu düzenin yani kapitalist düzenin tabii sonuçları olan bu olayları MC hükümetinin sırtına yükleyerek ve milletvekili transfer ederek, bunu yapmaya çalıştı. Ve görülen o ki, CHP bundan sonra da aynı sınırlar içerisinde kalarak bu politikasını sürdürecektir.

Ağızlarını açtıklarında «halktan yana hükümet» istediğinde bulunan ve MC'nin düşürülmesi gerektiğini ileri sürenler ise, hiç bir çözüm yolu getirmeden bu isteklerini tekrarılayıp duruyorlar. «Halktan yana hükümet», «MC Düşürülmelidir» bunlar güzel istekler, ancak bu istekler nasıl gerçekleşecektir? İşte buna verilen cevaplar; ya «CHP herşeyi yapar, biz de onun kuyruğunda yürürüz», ya da «parlamentoda yüzen gezen oylar... vs. var. MC parlamento aritmetiği içerisinde düşürülmelidir.» olmaktan öteye gidemiyor.

CHP'nin savunduğu görüşlerden ötürü (sınıflar arası barış... vs) ve koyulacak kitle eylemlerinin (özellikle bu siyasi bir amaçla yapıldığında) emekçi yığınlarının hızla bilinçlenmesini ve dolayısıyla sosyalizme daha da yakınlaşmasına yol açacağı korkusundan ötürü, geniş ve yaygın kitle eylemlerine başvurmaktan çekinmesi, az çok anlaşılır bir olaydır. Ancak CHP'den daha solda ve sosyalist olduğunu söyleyenlerin, imkanları olduğu halde buna, başvurmaktan çekinmeleri ve faşist tırmanışa karşı mücadelede öncülüğü gönüllü olarak CHP'ye bırakmaları herhalde CHP için söylediğimiz aksine anlaşılması zor olan bir olaydır.

Burada proleter siyasetten azıcık olsun nasibini almamış olan ve yaptıklarıyla proletaryaya değil ama aksine burjuvazinin ekmeğine yağ süren anarşistlerden hiç söz etmeğe gerek görmüyoruz.

Kısaca özetlersek; bugün işçi sınıfının en bilinçli kesimini çatısı altında toplayan örgütler ve bu örgütler üzerinde şu ya da bu ölçüde politik etkinliği olan gruplar, tartışmasız sağ bir politika

devamı 7.sayfada

devamı 7.sayfada

emekçilerin düşmanı

FAŞİZM/2

9 IŞIK D

ÖYLE İSE TÜRKESİN MİLLİ ÜLKÜ DEDIĞİ **MİLLİ BÜTÜNLEŞME ÜLKÜSÜ BURJUVAZİNİN ÜLKÜSÜDÜR.** TÜRKES GERÇEKTEN DE **BURJUVAZİNİN** YILLARDAN BERİ PROLETARYA VE EMEKÇİ HALKI UYUTABİLMEK İÇİN **KULLANDIĞI YALANLARI YENİ BİÇİMLER ALTINDA, ÜLKÜ ADI ALTINDA YENİDEN İLERİ SÜRMEKTEDİR.**



TÜRKES, HITLER

Geçen yazımızda genel olarak faşist ideoloji ile mücadele sorununun önemini vurgulamış ve ideolojilerin milli olamayacaklarını evrensel ve sınıfsal olduklarını söylemiş ve bu anlamda da 9 Işığın Türkeş'in buluşu milli bir ideoloji değil evrensel faşist ideolojinin ülkemizdeki görünüş şekli olduğunu belirtmiştik.

9 IŞIK NEDİR?

Son günlerde MHP yöneticileri ve kadroları tarafından yaygınlaştırılmaya çalışılan 9 Işığın ne olduğunu sorsanız alt alta sıralayacakları 9 başlık dışında bir cevap veremeyeceklerdir. Gerçekten de 9 Işık; 1) Milliyetçilik, 2) Ülkücülük, 3) Ahlakçılık, 4) Toplumculuk, 5) İlimcilik, 6) Hürriyetçilik, 7) Köycülük, 8) Gelişmecilik ve halkçılık, 9) Endüstricilik ve teknikçilik gibi soyut ana başlıklardan başka bir şey değildir. Türkeş bile o çok övündüğü sözümona kendi ideolojisi 9 Işık'ı bir-iki iri yazılı sayfadan fazla anlatamamıştır. Örnekleme gerekirse o çok sözünü ettiği milliyetçilik için Türkeş ancak şunları söyleyebilmiştir: «Herşey Türk milleti için, Türk milleti ile beraber ve Türk milletine göre sözleriyle özetlenebilecek, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türkiye Devletine sadakat ve hizmettir.» (Türkeş, Temel Görüşler, Sf. 46) Türkeşin bu açıklaması bir Amerikan Cumhurbaşkanı'nın demokrasi yönetimi için verdiği demagojik tanımın kelimelerinin değiştirilmesinden başka birşey değildir. Söz konusu tanım şöyledir: «Demokrasi halkın halk için, halkla beraber, halk tarafından yönetilmesidir.» Türkeş o kimseye bırakmadığı milliyetçilik ışığını tanımlamak için bile bir Amerikan Cumhurbaşkanı'nın cümlesini çalmaktadır. İşin daha da garibi güya tüm yollarına ışık tutan, onları aydınlatan milliyetçilik ışıkları o kadar içi boş, kitlilerin somut taleplerine cevap vermekten o kadar uzak bir «ışık»tır ki çok istemesine rağmen Türkeş milliyetçiliği kitlelere somut olarak ne vereceğini birkaç satırla da olsa açıklayamamaktadır. Boş vaatleri sıralarken mangalda kül bırakmayan Türkeş iş somuta geldiğinde, pratik çözüm sorulduğunda yalanlarını böyle çok kaba birkaç cümle ile geçiştirmeye çalışmaktadır. Bir başka «ışık» olan Endüstricilik ve Teknikçilik için ise Türkeş hepsi, hepsi şunu yazabilmiştir: «Türk milletinin kalkınması için acele sanayileşmesi lazımdır.» (Türkeş, age, Sf. 48) Türkiye'ye kapitalizm girmeye başladığından bu yana burjuvazinin ve onun siyasetçilerinin ağızından düşürmediği bir

tekerlemedir sanayileşmek. Her bütçe tasarısı tartışmasında tüm milletvekillerinin hep bir ağızdan konuştukları sanayileşme için... yatırımların artırılması için... büyük laflardır. Her kalkınma planının giriş bölümünde «Türkiyenin kalkınması için en kısa zamanda için en kısa zamanda sanayileşmesi lazımdır. Bu amaçla planımız...» ibaresi eksik olmaz. Ama bunun nasıl başarılacağı, emperyalizme bağımlı kapitalist bir ülkede bunun mümkün olup olmadığı, bu sanayileşmenin kimler adına, neler pahasına gerçekleştirileceği ve kimlerin değerlerine su taşıyacağı hep gözardı edilen sorunlardır. Hemen hemen 70 yıldır tekrarlanan bu tekerlemeyi büyük birşey bulmuş gibi «ışık» halinde Türkeş yeniden ısıtıp kotarmaya çalışmaktadır. Türkeşin bu beylik büyük açıklamalarına karşı pek fazla birşey söylemeye de gerek yoktur. Bu nedenle biz bu büyük açıklamaları bir kenara koyup bu yazımızdan itibaren Türkeşin 9 Işık doktrini adını verdiği doktrini ele alacağız.

MİLLİYETÇİLİK VE CEMİYETÇİLİK

«Savunduğumuz milliyetçilik, insan sevgisine dayanan demokratik milliyetçiliktir... Demokratik milliyetçilik, milli bütünleşme ülküsüdür. Bu ülkü milleti bir bütün olarak kucaklar. Bu ülküde marksist-sosyalistlerin yaptığı gibi, toplum, fertlerin üretim araçlarına ilişkisi yönünden, burjuva sınıfı ve proletarya sınıfı olarak ikiye bölünmez. Demokratik milliyetçilikte... sosyalist sınıf teorisi yoktur.» (Türkeş, age, Sf. 69, 70)

İçinde yaşadığımız toplumda proletarya ve tüm emekçi halk ağır bir sömürü ve zulüm altında bulunmaktadır. Proletarya ve emekçi halkımız içinde bulunduğu bu durumun tam olarak sebeplerini ve bu durumdan nasıl kurtulacağını bilmese de bu sömürü ve zulme karşı kesin bir nefret beslemektedir. Kabaca toplumun bütününe baktığında proletarya bir yanda çalışan kendini öte yanda onu çalıştıran patronları, bir yanda beyin ve bilek gücüne sahip kendini öte yanda makinaları, fabrikalara yani üretim araçlarına sahip patronları görür. Bu üretim proletaryaya toplumda 2 temel sınıfın çalışanlar sınıfı ile çalıştıranlar sınıfının, işgücünden başka satacak bir şeyi olmayan işçi sınıfı ile tüm üretim araçlarına sahip patronlar sınıfının olduğunu gösterir. Böylece proletarya ağır sömürü ve zulüm altında bulunmasının sebebinin kaba da olsa toplumdaki sınıflar olduğunu ve kendisinin üretim araç-

larına sahip olmaması olduğunu anlar. Ancak bu durum onda sadece bu topluma, sınıflı topluma, üretim araçlarının özel mülkiyette küçük bir azınlığın elinde olduğu topluma karşı bir kin uyandırır. Bu durumdan nasıl kurtulacağını, bu sömürü ve zulüm çemberini nasıl kıracağını bilemez. İşte proletarya ve emekçi halkın bu muhalefetini ve burjuvaziye karşı sömürü ve zulümden doğan kinini bilen tekeli burjuvazinin gözü dönmüş savunucuları faşistler herşeyden önce proletarya ve emekçi halkın bu muhalefetinin sebebini yani sınıfların varlığı gerçeğini onların gözünde silmeye çabalarlar. Bunun neticesinde sınıf gerçeğini ve toplumdaki sınıf mücadelesini reddederken onun yerine toplumsal dilimleri ve milli bütünlüğü koymaya çabalarlar. Bu çabalamadan sonuç alabilmek için sömürü ve zulüm çarkından nasıl kurtulacağını bilmeyen proletarya ve emekçi halk laf canbazlıkları, yalanlarla yaşanan dünyadan koparılmaya, boş vaatlerle aldatılmaya çalışılır. Faşistlerin bu evrensel taktiklerinden hareketle ülkemizde faşist ideolojinin savunucusu Türkeş de bir ülkü ortaya atmıştır: demokratik milliyetçilik... milli bütünleşme ülküsü... sınıfların kaynaşması ülküsü... Türkeşin buluş olarak ortaya attığı bu ülkü burjuvazinin yıllardan beri proletarya ve emekçi halkı aldatılmak için anlattığı fark yok, sınıf yok, bütünlük var teranelerinin bir devamından başka birşey değildir. Vehbi Koç'tan Sabancı'ya kadar tüm tekeli burjuvaların, AP'lisinden CHP'lisine kadar hemen tüm milletvekillerinin ve burjuvazinin işçi sınıfının mücadelesi içine sızdığı ajanları sarı sendikacıların ve onların başı Halil Tunç'un anlattığı hep aynı hikayedir. Tek, tek fabrikalar için onlar şu hikayeyi anlatırlar: «Biz burada bir aile gibiyiz, fabrika benim değil hepimizdir. Nasıl ailede baba çocuklarından sözünün dinlenmesini, saygı gösterilmesini beklerse aramızdaki fark benim baba sizlerin de benim oğullarım olmanızdır. İşbölümü sonucu ben fabrikanın idari işlerini yönetiyorum. siz işçi oğullarım da makinaları yönetiyorsunuz. Bir ailede nasıl bütün yük babanın omuzlarında ise fabrikamızda da esas yük benim omuzlarımdadır.» İşçiler ne zaman zam talebinde bulunsalar, en küçük bir şey talep etse ya da sendikalaşma çalışmasına girse patronun anlattığı bu ve buna benzer masallardır. Ancak patron baba işçilerden birinin anası, bacısı hastalansa da izin istese, ailesini geçindiremediğinden zam istese bol bol nasihat verir; işçiler sendikalaşsa gönül rahatlığıyla

DOKTRİNİ / 1



N SİLİK KOPYASI

KAPİTALİST SINIFLI TOPLUMDA İMTİYAZSIZ, SINIFSIZ KAYNAŞMIŞ BİR KÜTLEYİZ EDEBİYATI KÖTÜ BİR YALANDAN ÖTE GİDEMEKTEDİR. OYSA Kİ TÜM ÇALIŞAN İNSANLIK İMTİYAZSIZ, SINIFSIZ KAYNAŞMIŞ BİR KÜTLE OLACAKTIR; ANCAK BU MİLLÎ BÜTÜNLEŞME, BURJUVA ÜLKÜSÜYLE DEĞİL TARİHİN AKIŞI İÇERİSİNDE **SINIF MÜCADELESİ SONUCUNDA KURULACAK SINIFSIZ TOPLUMDA OLACAKTIR.**

ğıyla güya hepsinin sahibi oldukları fabrikayı tüm işçi oğularını açlığa mahkum etmek pahasına da olsa kapatır ya da önder olan işçi oğullarının işine son vererek onları ne kadar çok sevdiğini gösterir. Tek tek fabrikalar için anlatılan bu aile hikayesi tüm ülke çapında «imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz» hikayesine yerini bırakır. «Tüm ülkede yaşayan insan topluluğu içinde üstün haklara sahip yani imtiyazlı bir sınıf (yani burjuvazi) ve bu sınıfın ezdiği, sömürdüğü bir başka sınıf (yani proletarya) yoktur. Hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.» Bir tarafta çalışan üreten ve bunun karşılığında ölmeyecek kadar pay alan proletarya, öte yanda yan gelip yatan, tüketici ve üretim araçlarına sahip olduğu için üretimde yaratılan tüm değerlere el koyan burjuvazi. Bir tarafta kol gücü ve meslek bilgisi dışında hiçbir şeye sahip olmayan proleterler öte yanda ülkenin yeraltı, yerüstü tüm zenginliklerine sahip burjuvalar.

Bir tarafta boğaz tokluğuna çalışan proleterler, öte yanda istediği an işçileri işten atabilen, onları açlığa mahkum edebilen patronlar. Bir tarafta açlıkla pençelesen proleterler, öte yanda köpeklerini özel yemeklerle besleyen burjuvalar. Bunlar kardeş midir? Elbette hayır!

Öyle ise Türkes'in milli ülkü dediği milli bütünleşme ülküsü burjuvazinin ülküsüdür. Türkes gerçekten de burjuvazinin yıllardan beri proletarya ve emekçi halkı uyutabilmek için kullandığı yalanları yeni biçimler altında, ülkü adı altında yeniden ileri sürmektedir. Türkes proletarya ve emekçi halkı patronlar sınıfına peşkeş çekebilmek için milliyetçilik yalanının arkasına sığınarak yılların burjuva aldatmacası milli bütünlük teranesini büyük ülkü olarak ilân etmektedir.

Burjuvazi bu yalana neden ihtiyaç duymaktadır? Emperyalizme bağımlı kapitalist bir ülke olan ülkemizde hakim olan teknelci burjuvazi ekonomik ve siyasî birçok açmaz karşısındadır. Bir yandan çürüyen ve asalaklaşan emperyalist kapitalizmin hakim olduğu dünya kısa aralıklarla büyük iktisadi bunalımlar içine girmektedir. Bu bunalımlar büyük emperyalist kapitalist ülkeleri sarstığı gibi Türkiye gibi geri kalmış kapitalist ülke ekonomilerini daha da fazla sarsar. Bu anlamda üretim maliyetinin yükselmesi, üretilen malları satacak pazarların yokluğu teknelci burjuvaziye sıkıştırır. Öte yandan işçi sınıfının zorlaşan yaşam koşulları, artan hayat pahalılığı karşısında giderek yoğunlaştırdığı ekonomik mücadele patronları daha da fazla sıkıştırır. Nihayet bu

zorlukları yenebilmek için daha da azgınlaşan teknelci burjuvazi sömürü oranını arttırabilmek için başvurduğu baskı ve zulüm toplumdaki tüm emekçi katlardan büyük bir muhalefet görür.

Proletarya ve emekçi halkın demokratik muhalefeti burjuvazinin iktidarına karşı yükselir. İşte tüm bu etkenler burjuvaziye çeşitli yalanlarla aldatmaya çalışmaya zorlar. İşte milli birlik, beraberlik edebiyatı, Türkes'in milliyetçilik ülküsü böyle bir zorlamanın ürünüdür. Bu yalanla amaçladıkları proletarya ve emekçi halkın yaşamak için ileri sürdüğü ekonomik talepleri engelleyebilmektir. Bu yalanla amaçladıkları teknelci burjuvazinin baskı ve zulüm düzenini meşrulaştırır. Bu yalanla amaçladıkları yükselen iktidarları tehdit edebilecek toplumsal muhalefeti en azından kısa bir süre söndürebilmektir. Bu yalanla amaçladıkları toplumdaki sınıf gerçeğini ve sınıflar mücadelesini gözlerden kaçırmaktır.

Oysa ki yukarıda da belirttiğimiz üzere toplum temel olarak iki sınıfa ayrılmıştır: Proletarya ve burjuvazi. Sınıfların varlığı burjuvaziye ve onların kan dökücü uşağı Türkes'i kızdırmak için sosyalistlerin uydurdukları bir şey değil, tersine en kaba bir gözle bile bakıldığında görülen toplumsal bir gerçektir. Zaten sınıfların varlığı bilimsel anlamda sosyalizmin kuruluşundan önceleri kapitalist toplumu inceleyen bizzat burjuva bilim adamları tarafından teklif edilmiş bir gerçektir. O halde sınıf meselesinde Türkes neden sosyalistlere saldırmaktadır? Çünkü dünyada ilk defa işçi sınıfının bilimini kuran ustalar sınıfların varlığı ve sınıf mücadelesinden hareketle toplumun gelişim yasalarına uygun olarak bu gün içinde yaşadığımız burjuvazinin düzeni olan kapitalizmin yerini işçi sınıfının düzeni olan sosyalizmin alacağını ve bunu da tüm çalışan insanlığın kurtuluşu olan sınıfsız toplumun izleyeceğini ispatlamışlardır.

Kapitalist toplumda üretim araçlarının mülkiyeti giderek daha da küçük bir azınlığın, teknelci burjuvazinin elinde toplanır. Bunun neticesinde daha geniş halk kesimleri mülksüzleşirken binlerce işçinin çalıştığı büyük fabrikalar açılır. Üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip olan teknelci burjuva azınlık ülkenin tüm siyasî ve iktisadî kararlarını tek başına alır. Üretimin plânlanması toplumsal ihtiyaçlara göre değil bu azınlığın kâr, daha fazla kâr dürtüsü uyarınca yapılır. Üretim araçlarının mülkiyeti küçük bir azınlığın elinde toplanırken üretimin boyutları çok daha büyük

bir yere ulaşır. Böylece üretim toplumsallaşır. Bu durum bir çelişkidir. Bu çelişkinin çözümü üretim araçları mülkiyetinin bir avuç azınlığın elinden alınarak üretimin toplumsallaşmasına uygun olarak topsullaşmasıdır. Bu çelişkinin çözümü teknelci burjuvazinin milyonlarca proleter ve emekçi halk üzerinde sömürsünü koruyan teknelci burjuvazinin güvenliğini sağlayan baskı ve zulüm mekanizması burjuva devletin ve burjuva iktidarının yerini milyonlarca proleter ve emekçi halkın devletine ve iktidarına bırakmasıdır. Bu çelişkinin çözümü kapitalist toplumun içinde bulunduğu açmazın çözümüdür. Bu anlamda bu çelişkinin çözülmesi burjuvazinin iktidarının ve sömürsünün yıkılmasını da beraberinde getirir. İşte bu nedenle yani sınıf mücadelesinin kaçınılmaz olarak varacağı nokta sosyalizm olduğundan teknelci burjuvazi sınıf gerçeğine hele hele de sınıf mücadelesine şiddetle karşı çıkar.

SONUÇ

Türkes'in insanlık sevgisi adına gerçekte patronlara karşı duyduğu hizmet duygusundan hareketle ortaya attığı milli bütünleşme ülküsü ve milliyetçilik ışığı gerçekte gördüğümüz gibi burjuvazinin bir ülküsüdür ve emekçi halkın çıkarları ile hiç bir ilgisi yoktur. Kapitalist sınıflı toplumda imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz edebiyatı kötü bir yalandan öte gidememektedir. Oysa ki tüm çalışan insanlık imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütle olacaktır; ancak bu milli bütünleşme burjuva ülküsüyle değil tarihin akışı içerisinde sınıf mücadelesi sonucunda kurulacak sınıfsız toplumda olacaktır. Bir avuç teknelci patronun sömürü ve zulmü altında proletarya ve emekçi halkın çıkarlarının burjuvaziye uyduğuna söyliyeni milli bütünleşmeyi öneren Türkes, proletarya ve emekçi halkın işte bu nedenle en bilinçli ve gaddar düşmanıdır. Temel gerçek şudur ki ülkemizde baskı ve zulüm mekanizmasını kurmuş olan teknelci burjuvazi proletarya ve emekçi halkımızı inim inim inletmektedir. Bu zulüm ve sömürü çarkı ancak proletarya ve emekçi halkın iktidarıyla kırılacak ve bu yoldan tüm çalışan insanlıkla beraber gerçek imtiyazsız, sınıfsız kütle sınıfsız toplumda **ulusalizm** de ulaşılacaktır.

