



TKP İstanbul İl Komitesi Organı

Kurucusu: Deniz Yıldız

BARIŞ İÇİN SAVAŞIMIZI DAHA DA YÜKSELTELİM

Geçen yıl Kasım ayı ortasında Cenevre'de yapılan Sovyet-Amerikan zirve görüşmelerinin ardından yapılan ortak açıklamada, iki tarafın da askerele üstünlük elde etmeyi amaçlamaması, nükleer bir savaşta kazanan taraf olmayacağı vurgulanıyor ve silahsızlanma görüşmelerinin hızlandırılması isteniyordu.

Zirveden sonra Amerikan yönetimi bu ortak açıklanmaya uygun davranmayı bir yana iterek uzayan silahlandırılması çalışmalarını hızlandırdı. Batı Avrupa Ülkelerini bu programa katılmaya zorladı. Türkiye bile Yıldız Savaşları Projesine katılma kararı aldı.

Sovyetler Birliği ise, Gorbacov yoldaşın Fransa gezisinde açıkladığı yeni öneri ve girişimleriyle bu risk programına daha da geliştirdi. Öteki sosyalist ülkeler bu öneriye

ri benimsemiş ve Sofya toplantısında yeni öneri silahsızlanma önerileri geliştirmiştir.

Gorbacov yoldaşın son olarak 16 Haziran günü parti Merkez Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, silahsızlanma önerilerinin ayrıntılı rını açıkladı.

-Sovyetler Birliği ve ABD'nin sahip olduğu stratejik nükleer silahların ve nükleer başlıkların sayılarının sınırlandırılması ve iki ülkenin Anti Balistik Füze (ABM) anlaşmasına en az 15 yıl daha bağli kalması.

- ABD'nin Stratejik Savunma Girişimi (SDI) araştırmalarının laboratuvar deneyleri ile sınırlı kalması.

-İngiltere ve Fransa'nın nükleer güçlerini dondurmaları karşısında, ABD ve Sovyetler Birliği'nin Avrupadaki orta mensilli füzelelerini sökmeleri.

Evren-Özal diktatörlüğü, insanlığın geleceğini ilgilendiren, bu konuda, ülkemizin, halkımızın geleceğini karartan adılar atıktan geri durmuyorlar. ABD emperyalizminin komün sosyalist ülkelere ve Ortadoğudaki ulusal kurtuluş güçlerine karşı saldırgan, y ikici, bozucu ve macaları için kullanmak üzere Türkiye'den daha çok askerele Üs, daha çok kolaylık, daha çok olanak iste-

mesine Evren-Özal yönetimi hep olumlu yanıt verdiler. Bu, ülkemizin kendii iradesi dışında bir savaş tehlikesiyle kucak kucaga yaşamaya demektir.

12 Eylül devriminden sonra ilk y il olarak Barış güçlerine saldıran, Barış Derneği yöneticilerini tutuklayarak zindanlara atan, y üskara bir yergilama ile be rşig yergilayan diktatörlük bununla da yetinmeyip Atatürk adına konulan Uluslararası Barış Odülünü, savaş kışkırtıcısı NATO nun eski genel sekreteri J.Lans'a

sundu. Diktatör Evren'in gelecek yıl bu ödülü, Libya'ya barbarca saldıran y i kendisinin planladığını övünerek açıklayan, NATO başkomutanı Roger se vermesi de şükündür.

İçinde bulunduğumuz yıl, Birleşmiş Milletler Örgütü nce Barış Yılı ilan edilmiştir. 1986 Barış yılında, barış savaşlarını daha da yükseltmeliyiz. Diktatörlüğün ABD emperyalizmine ülkemizi peşkeş çekmesine, yeni Üsler, topraklar vermesine, gizli anlaşmalar yapmasına karşı sesimizi yükseltmeliyiz.

UĞUR MUMCU ÖNCE DEMOKRAT OLMALI

Son günlerde "sosyalist parti" kurma çalışmalarında aldığı rolle sirdiren sıkça s ettiren Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Uğur Mumcu, 12 Haziran 1986 günü "Gözlem"

inde de antikomünistlere akıl veriyor. Emperyalizmin ve gericiğin antikomünist propaganda da yeteris kaldığını ileri sürüyor. Amerikan hükümetinin yayınlayıp dağıttığı (!) "Problems of Communism" adlı dergiyi kaynak göstererek, TKP'ye saldırıya yelteniyor.

CIA raporlarına dayanarak TKP'in "önemsenmeye değer" bir parti olduğunu ileri süren Mumcu, özellikle 12 Eylül'den sonra sütunlerinde emtisovyetik, antikomünist et propagandanın "yetenekli" bir kalemi olduğunu kanıtlanmaya çalışıyor. "Önemsenmeye değer" bir parti olduğunu söylediği (söylenenin CIA kaynakları olduğunu unutmadan) TKP'den neden sık sık söz ettiğini ise anlamak bizim için sır değildir.

Mumcu'da çok iyi bilir ki, Amerika Hükümeti araştırmacılarının, TKP'nin üye sayısını vermesi, onun "Önemsenmeye değerliğinden" değil, partimizin s arklarının cerekliği gibi saklanmasıdır. Bu s arları yaşamı pa basına koruyan Deniz yoldaş gibi y i gütlere sahip olmadandır. Kedinin ulagamadığı ciftöre kokmuş demesi örneğinde olduğu gibi bu konuda elinde veri olmayanın "Önemsenmeye değ-

mez" demesinden daha doğul ne olabilir sayın Mumcu? Kaldı ki komünistler için bir partinin etkin olup olmasası sadece üye sayısıyla da ölçülmez. Sosyalist literatürü az çok okuyan biri bunun böyle olduğunu bilir.

"Kaba gözlemlerle" TKP'nin sol içinde etkin olmadığını iddia eden "Gözlem" sütunu yazarı ve bugünün "sosyalist parti" kuruculuğuna soyunan 12 Mart an'sakincelli piyade si", "devrimci" Mumcu, ne yazık ki su s aralar demokrat olma y üküllüğünü bile gösteremiyor. Uğur Mumcu, TKP'nin önemsenmeye değer mi değmez mi olduğunu ABD hükümet kaynaklarına dayanarak sonuçlar çıkaracağına, bu konuda varsayımlarda bulunacağına, gerçek bir demokrat gibi davranıp TKP üzerinde süren yaşamın kaldırılması itmesini dile getirenlere destek olmalıdır. Öyle Mumcu, bunu yapmak bir yana kendisine benzer biçimde yanıt verme olanağı bile olmayan TKP'ne saldırıyı iç ediniyor.

Kuruya soydukları parti için "anayasa elverişli mi, değil mi?" diye hukuk Üslerinde casusluk yapanlar, faşist diktatörlüğün yasadışı çalışarak zorunda bıraktığı sosyalist partilerin Üslerindeki yaşamın kalkması için kollarını bile kıpırdatmayanların, salon toplantılarında, gasete köşelerinde kendilerini "sosyalist", "devrimci" diye tanıtmaları inanılmaz olmaz.



AMERİKALI;
ÜSLERİNİ,
SİLAHLARINLA,
AJANLARINLA
DEFOL!

YÜKSEK ÖĞRENİM GENÇLİĞİ İÇİNİ ÇIKAN BAZI

Kerim GÜLÇAPAK

Tarihin, toplumun, toplumsal gelişimin yaratıcısı, şekillendiricisi yığınlardır. Bu nedenle yığınlar içinde çalışma, örgütlenme konusu ileri bir duyarlılıkla ele alınmalıdır. Yığınlarla yönelik çalışmalarımızda her zaman onların içinde olmak, onların ruh halini bilmek, onlara yaklaşılabilmek, mutlak güvenlerini kazanmak gerektiği olgusunu görmeli ve kavramalıyız. Görmemiz ve kavramamız gereken bu temel ilkeleri yaratıcılıkta çalışma alanımıza uygulamak elde edebiliriz. Yüksek öğrenim gençliği içinde yürüttüğümüz çalışmaların bu önemdeki sonuçlarını değerlendirirken de önemli kazanımlar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Temel örgütlerimiz, bir yandan örnek çalışmalar üretirken, diğer yandan etkinliklerini de açıkça çıkardılar. Etkinliklerini değerlendirilmesi sonuçları çıkarılması sağlandı. Yanında ele alınması gereken ve bunlardan çıkan sonuçları yığın çalışmalarında görülen etkinliklerin ve sonuçlarının tümü değil, sadece bazılarıdır.

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNİN YÜKSEK ÖĞRENİM GENÇLİĞİ ve DAHA ÖNCEKİ YÜKSEK ÖĞRENİM GENÇLİĞİ KUŞAĞINDAN AYRILMI YANLARI

12 Eylül 1980 öncesi hareketli dönemin yoğun politik olay ve gelişmelerini yaşamış, görmüş, duymuş olduğu bu dönemde etkilensiz, politize olmuş orta öğrenim ve üniversite gençliğinin çok önemli bir kısmı bugün üniversiteleri bitirmiş veya bitirmiş üzeredir. Artık üniversiteye de 12 Eylül öncesi hareketli politik ortam içinde yerleşmiş, son 5 yıldır diktatörlük tarafından sistematik bir biçimde zorlamaya, çürümeye, politikleşmeye terk edilen yeni bir kuşak

girmeye başlamıştır. Bugün üniversitelerdeki durum incelendiğinde diktatörlüğün sistematik depolitizasyon çabalarının yarattığı olumsuz sonuçları açıkça görülmektedir. Politikleşmiş kesimin büyük bir kısmı özellikle kırsal alandan ve yoksul sınıflardan gelenler, geleneksel değer yargıları, baskı

ortamında okul yaşamını tehlikeye atmadan bir an önce bitirip ailesinin ve kendisinin yoksul yaşamını sona erdirmeye, dinsel etkiler, sosyal kültürel gerilik gibi nedenlerle içinde kapandırmaya ve kendini politika dışı tutmaktadır. Politikleşen öğrencilerin diğer kesiminin ise oldukça hareketli, rahatlıkla kendi aralarında gruplar oluşturabilen, çürümeye yüz tutmuş, ahlaksal değerleri hiçe sayan kişilerle karşılaşma arzusu bu tür illiklerde de bulamayan, bunalsız sürgünlenmeler oluşturmaktadır.

Diktatörlüğün gençliği politika dışı tutma çabaları bu olumsuzlukları yaratmakla birlikte, bütünüyle etkili de değildir. Çok sayıda öğrenci, yurt ve dünya sorunlarına ilgi duyuyor, ilericici düşünceye yöneliyor. Politikleşiyor. Bugünkü politize olmuş veya politize olmaya açık öğrencilerin durumunu şöyle açıklayabiliriz: Bunlar 12 Eylül öncesi politik kargaşaya ortamını, kısır tartışmalarına, solun bölünmüşlüğüne, entifaşist mücadelenin tek tek faaliyetlere karşı mücadelenin düşeyine indirildiği dönemiyge sahiptirler. O dönemin yerleşik, derin düşünce anlayışlarını görmemişler. Bu olumsuzlukları yaşasadıkları gibi, ülkeleri aşarak, yığınların etylene güven, eşitlik, barış, direniş, dayanışma ruhuyla ayrılan öğrencileri, DGM direnişlerini, 7 Aralık direnişlerini, 1 Mayısları 22 Temmuzları, yığınlar grev ve boykotları gibi olumlu örnekleri de yaşamışlardır. Bu kesitte ele aldığımız öğrencilerin ilericici düşünceye yönelmelerinde ögümlerinin aile, eş, dost, çevre gibi yanısıra esas belirleyici olan, 5 yıldır diktatörlüğün deha da keskinleştirdiği çelişkiler, rejimin gençliğe yönelik yoksulluk, açlık, aşağılanmadan başka hiçbir şey vermediğidir. Bu kesitteki yüksek öğrenim gençliği ise, emek, özgürlük, daha iyi bir yaşam, gelecek, çağdaş eğitim, barınacak bir ev, yurt, üniversite ve toplum yaşamına katılma, barınacak, aşağılanmamak, ülkenin içinde dögürdüğü acı durumu değiştirmek gerektiği istentleriyle politize olmaya açık konulara varıyor, politikleşiyor. İlerici, çağdaş düşünceye yöneliyor. Önemli ilericiciliği böylelikle nesnel, gerçekçi ve somut bir temel oluşturuyor.

İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ YIĞININ BU ÖZELLİKLERİNİN ÇIKARMASI GEREKEN SONUÇLAR

- 1) İçine depolitizasyon yığını yüzeyde gösterilebilir değil, derinliğine ve çok yönlü tanımlanmalıdır.
- 2) İçinde depolitizasyon yığınının politikleşme düzeyini vurgularken, belli bir ayrıma giderek, çalışmamız sadece politize olmuş açık veya politikleşmiş kesimle sınırlanmalı ve yığınların bütünü üzerine yönelik programlar yapılmalıdır.
- 3) Politikleşen öğrencileri yığın çalışmalarına kapsayarak çıkararak diktatörlüğün depolitizasyon politikasının kabulünden, bu yığınların diktatörlüğe teslim edilmesinden başka bir amaç taşımaz.
- 4) Politikayla ilgilenmeyen içine kapansak veya hareketli gruplarla, politize olmaya açık veya politik-

leşmiş kesim aramına kalan bir sınırlı çözümleniyor. Yığın çalışmalarını soyut devrin tartışması yapacağımsız insanlar olarak değerlendirilerek bu sınırlı ister istemez çizilecektir. Yığınların sorunlarına, istentlerini temelinde, onlarla en yakın, en canlı bağlar kurarak yürütmemiz çalışmalar temel çıkış noktası olacaktır. Unutmamalıyız ki, sorunlar sadece politize olmuş öğrencilerin sorunları değildir. Aynı zamanda politikayla ilgilenmeyen öğrencilerin de sorunlarıdır. Bu öncelikli de bunların sorunları temelinde çalışmaya yöneltilmesi, onlara sorunlarına ve çözümünü düşündürmek, politize olmaya atılan ilk adım olacaktır. Birçok alanda görüldüğü gibi, politikayla ilgilenmeyen öğrenciler, sorunlarını temelinde yaratıcı yöneticilerle birlikte geliştirilebilir de vatta ek sınırlı hakları istentinde de görüldüğü gibi bazı yerlerde de kendilğinden harekete geçebilmektedirler.

5) Yığın çalışmalarını politik tartışma yapacağı öğrencilerin sınırlı tutanlarımız artık rahatlıkla politika yapabilecekleri bir ortama olmalıdır, eski dille, eski anlayışla yığınları yaklaşılmaması gerektiğini kavramalıdır. Parti politikasının keskin ösümlerle tartışma yapmış öğrenciler arayışından vazgeçmelidir. Bu tür sadece polemik yapan öğrenciler hem giderek azalmakta, üniversiteleri bitirmekte, hem de bu tartışmalar yarardan çok zarar getirmekte, esas yığınları gözden kaçırmaktadır. 12 Eylül öncesi topluluğu ve olumsuz yanlarıyla yaşamı kuşağın bugün giderek üniversitelerden ayrılmış olmalarının yarattığı "artık kime ne anlatacağız yeni öğrenciler politikayla hiç ilgilenmiyor" gibisinden ösümler yaratılmaya çalışılmamalıdır. Bimlerce öğrenciyi yurt ve dünya sorunlarıyla, kendi sorunlarıyla nasıl ilgili hale getirebiliriz. İlerici çağdaş düşünceye nesnel, gerçekçi ve somut bir temelde yaklaşarak, politik veya politize olmaya açık kesimle nasıl konuşabiliriz noktalarında dikkatlerimizi yoğunlaştırmalıyız.

6) 12 Eylül öncesi gençlik harekatinin olumsuz yönde etkileyen anlayışları unutmamalıyız. Buradan gereken dersleri çıkarıp, gençliği birlik içerisinde asıl hedefe varmaya yöneltebiliriz. 12 Eylül öncesi yığınlar etylene kararlı direnişlerini, haklarını nasıl söke söke alıldığını, buru keskin bir dille değil, yaratıcı, cesur bir dille bugün kü genç kuşağı anlatabiliriz.

Bazı arkadaşlarımız alanlarında çok önemli, çözümlü sorunlar olmasın rağmen, bu sorunlar temelinde çalışmaya yürütmeyi "yönlendirecek güç"

**AMERİKALI;
ÜSLERİNİLE,
SİLAHLARINLA,
AJANLARINLA
DEPOL!**



DE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALAR DAN SONUÇLAR

müs yok" anlayışından hareketle bu sorun üzerinde çalışma yepeside çökiner davranıyorlar. Bizim yaygınla rın en arıdıcıl savunucusu olmasını gerçekinden yola çıkarak "yönlendir bileceğiz, önder olabileceğiz" ç kizlarda varız, bunun dışında yokuz" gışli anlayışından sıyrılmamız gere

kir. Biz yayınların çıkışlarına önder olmayı, yönlendirmeyi elbetteki isteriz. Bu uğurda tüm güçlerimizi, tüm olanaklarımızı seferber etmek ten geri durmayız. Ne ki, biz her a şamada gerçekçi olmak, gücümüzü doğ ru değerlendirmek zorundayız. Çıkış lara dışımızdaki ilerici akımların ya da tek tek ilerici, demokrat in sanların öncülük etmesi bizi kor kutmasalardı ve böylece çıkışları desteklemeden, içinde yer almaktan

geri durmasalardı ve şu noktaları bir an gözden uzak tutmamalıyız: 1) Dış ımızda da olan sorunlar temelinde gerçekleştirilen her bir çıkış, ya ınların hareketlenmesine, savışı a tımalarına, öz deneyim kazanmalarına katkıda bulunacaktır. 2) Yayınlar, herbir sorunun çözümünün temelinde diktatörlük engelini varolduğumu ancak böylece çıkışlarla daha net kavrayabilirler. 3) Dışımızdaki güç lerce gerçekleştirilen çıkışların desteklenmesi, bu güçler üzerindeki saygınlığımızı artıracaktır. 4) Biz is, yayınların çıkarılardan başka hiçbir özel çıkarımız olmadığı an cak bu yolla yayınlarla kavratıla bilir. Yine bu yolla antikomünist önyargıların kırılmasını sağlaya biliriz. Dışımızdaki ilerici hareke tleri, bu noktaları göz önüne ala rak ilkeli bir biçimde destekle mek, böylelerine nitelikli bir destek destek olmaktan öte aktif bir etkidir.

YAYINLAR İÇİNDE ÇALIŞMALAR DA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN

NOKTALAR

Yayınlarla bağlarımızı, ilişkile rimizi güçlendirmek çalışmalarında hedeflerimizi gerçekçi ve ulaşıla bilir olmalıdır. Ulaşamayacağımız, ya da daha ileriki evrelerde ulaşı bileceğimiz legal olanak biçimleri üzerinde bugünden zaman öldürme me li, söz konusu legal olanaktan bütün üzerine değil, o anda ulaşabileceği miz parçası üzerine program yapma lıyız. Örneğin, çalıştığımız alanda sportif faaliyetlere ilgi fazla ve alan düzeyinde yarı-profesyonel ni telikte öğrencilerden oluşan genel takımlar olduğunu düşünelim. Genel takımlara girecek, içinde yer ala cak nitelikte gücümüz yoksa bu gü cün oluşması için beklemek yerine bölümler, sınıflar ya da arkadaş gr upları düzeyindeki sportif faali yetlerin içinde yer almalıyız. Bu düzeye bir faaliyet yoksa bunları örgütleyebilmeliyiz.

Çalıştığımız birimde ilgi alan ımız, yayınlarla iliki ağımızla bildiğine geniş tutmalıyız. Bunu yaarken iliki ağımızda yer alan herbir unsura, niteliğine göre ayrı ayrı yaklaşmalıyız. Örgütlenmeye en yakın ve açık olanları tespit edip, üzerinde özel çalışmalar yapmalıyız. En geniş gençlik yayınları nı kazansa ve harekete geçirebilme yolunun ancak güçlü örgüt yapıları ile sağlanabileceğini unutmamalı yız.

Yoğun emek ve zaman ayrılarak gerçekleştirilen legal çalışma bi-

çilerine güç gösterisi gösüyle bakmamalıyız. Bu çalışmalardan daha özlü yararlanmanın yollarını bulm e bilmeliyiz. Geniş katılımlı legal biçimleri örgütlerken, illegal örgüt ün açığı çıkmamasına, güvenlik önlemlerimizin ve düzeyimizin sa yılanmamasına özen göstermeliyiz.

Alanlarımızdaki legal olanakla rı değerlendirmeyi program arken, görev ayrımlarına gücümüze ve asıl amacımıza uygun biçimde yapmalıyız. Yoğun örgütsel, politik görevleri olan kadrolara legal olanakları da değerlendirme doğrultusunda görev ve rirken, onların asıl işlevlerini gözden kaçırmamalıyız.

Yayınlarla yönelik çalışmalarımız da her dönem, bir önceki döneme yapılan çalışmaların tetarıyla yg tınmemelidir. Geçmiş çalışma biçim lerini daha da geliştirerek uygula rken değişen ve gelişen koşullar ın yarattığı yeni olanakları da ortaya çıkarıp değerlendirebilmeli yiz. Ortaya çıkan yeni olanakların denemesi, bazı genelları alamayaca ğı ve her yeni olanaktan sonuçları nın bilinmeyeceği durumda ne yapmalıyız? Yapılması gereken bütün ya ratıcılığımızı, girişkenliğimizi, devrimsel öngörümüzü kullanarak, ces aretli adım stabilizektir. Yani bel li bir noktada "girişmek ve güçek" gerekir. Ne var ki, faşist diktatör lük koşullarında çalıştığımızı u-



nutmadan serüvencilige, hayalçiliğe kapılmadan yeni çalışma biçimleri için girişimde bulunmalıyız. Sonuç larını, koşullara uygun olup olma dığını hiçbir biçimde kestiremeyeceğiz, polis saldırısına açık, bizi yayınlarından koparacak, yayınların bize olan güvenlerini sarıacak çalı şma biçimlerinden uzak durmalı yız.

PARTİ BASININI GÜÇLENDİRELİM

Deniz BARIŞKAN

Atılım'ın 1 Kasım sayısında, Parti Yagını sayfasında "Bugüne bugün Partinin teknik kadrosu" başlıklı bir yazı yayımlandı. Bu alanda yazılması az sayıda yazılan bir yazı olduğu ve bir teknik alan da çalışmaların önünü açması için yazıyı yazan yoldaşa teşekkür ediyorum.

Evet, teknik alanda çalışmalar, basın-yayın dağıtım alanlarında gö rev alanlar, ilk sözüm size. Yok

mu parti yayın organlarına söyleye ceğiniz sözünüz? Anılarınız, duy gularınız, düşünceleriniz, sorunla rınız yok mu? İzzın bunları. Herşey den önce karşılıklı deneyim alış veriş i için bunun ne kadar gerek li olduğu açık değil mi? Ancak çalı ştığımız alanın özelliğinden ötürü konspirasyonun titizlikle uy gulaması gerekir. Bu konuda radyo da, Atılım'da çıkan uyarıları dik tekte almalyız. Ama çoğu zaman ya pıldığı gibi de, konspirasyonu ba hane ederek yazmaktan kaçınmalı yız.

Elbette en önemli sorunlardan biri de yayınlarımızın yeterince değerlendirilip, değerlendirilmediğ idir. Yukarıda adı geçen yazıda da belirttiğ i gibi yayınlarımız ın ortaya çıkması, okurlarının e line ulaşması bin bir güçlükle ol maktadır. Bir yayın, ilk hazırlık tan okurunun eline geçen kadar on tarca kişinin özverimli çabalarıyla, terleriyle islanmakta, onlarca yoldaşın emeği geçmektedir. Bizler yayınlara emeği geçenler, onları besip çoğaltanlar, dağıtımına katkı larını imanyoruz ki, yayınlarımız yeterince değerlendirilirse, için deki yazılar okunup ökümsenirse, bir yayın olabildiğinden çok kişi tarafından okunursa, emeğimizin karşılığı olarak değerlendirilmeye hak ederiz. Dökülen ter, yorgunluk, urkusuzluk boşa gitmemiş demektir.

Okuruna zamanında ulaşan, yeterin ce değerlendirilen, ökümsenir yay ın görevini yerine getirebilir. Bir yayına hayat verecek, onu kay gada güçlü bir silah yapacak oku yucularlardır.



SAĞMALCILAR CEZAEVİNİN EROİN KAÇAKÇISI YÖNETİCİLERİNİN VE İŞKENCECİLERİN ADLARINI AÇIKLIYORUZ

Omer DOĞAN

Ben Sağmalcılar Cezaevi'nin C Bloku'nda uzun süre yatıp, yeni infaz yasasından faydalanıp çıkan biriyim. Bu yazıyı, her demokrat insanın üzerine düşen bir görev olarak anladığım için yazıyorum. Çünkü bu cezaevi'nde dönen bir sürü olayı, dünemi sizin aracılığıyla duyurmak istiyorum.

12 Eylül devriminden bu yana Sağmalcılar Cezaevi dolup dolup geçti. 2000 kişilik cezaevine 4-5 bin kişi sığdırıldı. Cezaevi koğulları o kadar ağırlandı ki, bittene pislikten geçilmez oldu. O kadar ki bir koğuştaki kalsanız 80 ile 130 kişi arasında değişiyor. Müttün cezaevlerinde olduğu gibi Sağmalcılarda da işkence günlük olaydır. Bu arada cezaevinde yatan çok "Ezel" suçlular da vardır. C Bloku'nun en zengin tutuklusunu eroin kaçakçısı Mehmet Uğur Erköker'dir. Bu zatın koğuşu özeldir. Her şey onun için serbesttir. Mehmet Uğur Erköker, Gaziantep'in zenginlerinden dir. Bununla yakın ilişkisi olan İstanbullu İ. Jandarma Alay Komutanı Ya rıncıası Binbaşı Nihat Tiber, "Eza Mehmet" in kışkırttığı ile dost bayatı yapıyor hem de 10 milyonluk rüvayet aldığı için Selimye Askeri Mahkemesi'nde davası sürüyor. Bu rüvayet olayını ortaya çıkaran Üstergen Omer Minaz oğlu, Nihat Tiber tarafından Hakkarıye sınırdışı. Zaten cezaevinde bir parçasını, bir de kadının hatırı sayılır. Bu ikisi cezaevi müdürlerine teklif edildiğinde burada bey gibi yaşarın. Örneğin Mehmet Uğur adlı bir bahçemün müdür Hilmi Balci ile düğün kalktıgını ve her zaman Ezel ziyaret aldığı bilseyen yok. Ben Mehmet Uğur'la bir süre birlikte yattım. One soruyordum "bu kadar Ezel ziyarete nasıl çıkıyorsun?" diye. O da bana "dostun müdürlerle bir gece kaldı mı bu benim buradaki her ihtiyacımı karşılamaya yeter" diyor du. Sahsetliğim Mehmet Uğur Erköker eroin kaçakçısı faşist bir kişidir. Aynı zamanda faşist olduğu herkeşçe bilinen Anavatan Partisi Milletvekili Halil Şavgin'in yakın arkadaşıdır. Bir deyanığı da cezaevi savcı

lığına yeni atanmış Ahmet Duman'dır. Daha önce Sakayönetim de sol davalarına bakan Ahmet Duman'ın, bu eroin kaçakçısı ile çok yakından ilgilien mesinin nedenini bir türlü öğrenemedim. Cezaevinde yatan bir başka zengininde Enis Karaduman. Bunun ününü, köpekliliğini bilseyen yok. Bu adamın sözü C blokta kanundur. Her ay idareye rüvayet verdiğini gören gar diyenler var. Bunun suçu da eroin, geap vs. Hastata olmadığı halde şimdi Bayrampaşa Devlet Hastanesinde yatıyor. Parayla her işi yaptırıyor.

Cezaevindeki gardiyanların aşığı yukarı: hepisi gerici. Bunlardan İaf almak ve istediğini yaptırabilmek için 5-10 bin lira vermek yeter.

Bir de eroin mafyası vardır ki, bunun bir ucu dışarıda, diğer ucu da idarededir. İçeriye giren uyuşturucu idarenin gözetimindedir. Özellikle Binbaşı Kamil Ertiryaki ve Müdür Güngör Altın'ın haberinin olmanması mümkün değil. Bunların kendilerine göre güvenilir asker ve gardiyanları var. Tağıtma işini bunlara yaptırıyorlar. Askerlerin bahçeğe atması o kadar kolay ki. Çünkü her koğuşun bahçesi üzerinde gözetlene kuleleri vardır. Gece nöbetlerinde top çekilinde yapılan eroin, esrar, bahçeğe atılır. Gerisi kolay. Değitiminin o gün gerçekleştirirsin. Eroinin gramı 15-20 bin lira arasında. Bu isten idarede payını alıyor. Bu yüzden hiçbir arızada cezaevine sokulan eroin bulunmuyor. Arama yapılmadıkça askerden haberi olmayor herkes şalesini alıyor. Gardiyanlar hiçbir şey bulamadın dönüyorlar. Oyan her koğuştaki eroin vardır. Çünkü tutukluların üçte biri eroinmsindir. Ya da başka uyuşturuculara tutkunsur.

İşkence olaylarına gelince, burada falaka çok yoran uygulanır. En ufak bir şeyde dışarıya alınıyor, falakaya yatanın ayaklarını şerşer zemesin. Geçen Hisan ayının 21 veya 18'inde C Blok C-5 Koğuşunda çay yüzünden bir tartışma çıktı. Bir mübbir tutuklu olayı gardiyanlarla haber veriyor. Buçts C Blok bahçegardiyanı Rahai Usta ve diğer gar-

diyanlar r geliyorlar. Koğuş müessesini ve 4 kişiyi daha dışarı alıyorlar. Bunlara önce suçları soruluyor. İçlerinden biri "ben DEVSO'L üyesiyim" diyor. Bunun solu olduğumı duyan gardiyanlar giriyorlar dayaya. İsmi Haydar Yağmur olan bu arkadaş çok feci dövülüyor. Daha sonra C-6 Koğuşuna veriliyor. C-6 koğuşunda durmuşu kötüye giden Haydar, bir süre sonra revir denen C-18 koğuşuna götürülüyor. Orada ne bir doktor, ne bir sağlık görevlisi var. Sadece cabil bir gardiyan ağır kesici bir işne yapıyor. Ve Haydar Yağmur ölüyor. C-6 koğuşunda. Bu arkadaşın dövüldüğü ve iç kanamadan öldüğünü gören C-6 koğuşundaki tutuklu bir doktor arkadaş var. Bir de bahçegardiyanlık seydanosun. Bu seydanca, Şüphe Şavınlığı olayı incelemeye geldiğinde tüm olayı gördüğünü gibi anlatıyor. Bu yüzden B-4 koğuşuna tek tek denilen yere aldılar kendisini. Olaya kanısız gardiyanlar şunlar: Bahçegardiyan Rahai Usta, gardiyanları Hüseyin Ozer, Mustafa Kuzoğlu, Mustafa Eroğlu. Bunlar kesinlikle faşist köpeklerdir. İşkence yapmaktan dayak atmaktan zevk alırlar. Haydar Yağmur'un ölümünü Bayrampaşa Hastanesindeki doktor ve Adli Tıp doktoru "kalpten" diyerek geçiştirmeye çalışıyorlar. Otopsi raporu bizzat Savcı Ahmet

Duman tarafından "kalpten öldü" diye rapor isteniyor. Öyle de oluyor. Solcu olduğuy için adli tıp'tan zaten işkenceden öldü diye rapor vermesi mümkün değil.

Cezaevinin sağlık koğullarının kötü olmasından dolayı hayatını kaybeden birçok tutuklu ve hükümlü arkadaşımız vardır. Ama hepsinin ölüm raporlarında "ecelinden öldü" deniliyor. Bunun tek doktoru BSİEnt B-sentepe denilen gerçekten kaçık, deli bir heriftir. Arabasının benzin parasını, tutuklulara para karşılığında uyuşturucu yaparak çıkaran bir adamdır. Doktorlukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Enis Karaduman'ın bir yakınının hastane raporu alabilmesi için 200.000 lira rüvayet almıştır.

Cezaevinde her sabah istiklal marşı uyanıyor. Arkama kadar da cezaevi yönetiminin keyfi işteklere olan bayağı parkılar, faşistlerin marşları ve türkülerini ile geçiyordu.

Mahkûmlar, tüm alışverişlerini kantinden yapmak zorundalar. Bu kantinler genellikle yazarak çıkaran bir satıyorlar. Birgeç satılacağı zaman tüm cezaevine anons yapılıyor. Satılacak malzeme kilo olarak değil, çeki olarak satılıyor. Böylece en az yarım kilosu çalınıyor. Bu da kantin müdürü Mustafa Esançı'nın cebine gidiyor. Bu yolla milyonlar kazanıyor.

Bu isten savcıların da haberi var. Onlar da bu yolla para kazanıyorlar. Mesela çayın kilosu 12 bin lira. Bu parayı kim verebilir? Parasız olan. Bu parayı verip çayı alan da 10-15 gramlık katat fişlerle doldurup satıyor böylece 50-60 bin lira kazanıyor. Parayı ile para kazandı işi cezaevinde de geçerliliğini koruyor.

Cezaevindeki işkenceci, faşist gardiyanların isimleri de şöyle: Servet Karademin, İsmail Oğuz, Rahai Usta, Metin Kaya, Ye ner Çolaklar. Bunlar Sağ Gardiyanlar. Gardiyanlar içinde de: Mustafa Kuzoğlu, Mustafa Eroğlu, Hüseyin Ozer, Sabri Ulay ve Furgat Özen

TKP'nin Sesi Radyosu

Saat	m. ve dalga boyu	
7	31,29 m.	9585 kHz
8	31,29 m.	9585 kHz
11	25,38 m.	11820 kHz
12	25,38 m.	11820 kHz
15	31,29 m.	9585 kHz
16	31,29 m.	9585 kHz
19	31,29 m.	9585 kHz
20	31,29 m.	9585 kHz
23	31,29 m.	9585 kHz
24	31,29 m.	9585 kHz

Bizim Radyo

Saat	m. ve dalga boyu	
5	31,29 m.	9585 kHz
6	31,29 m.	9585 kHz
9	31,29 m.	9585 kHz
10	31,29 m.	9585 kHz
13	25,38 m.	11820 kHz
14	25,38 m.	11820 kHz
17	31,29 m.	9585 kHz
18	31,29 m.	9585 kHz
21	31,29 m.	9585 kHz
22	31,29 m.	9585 kHz
23.30	50,70 m.	5915 kHz

