

SÖMÜRÜCÜLÜĞE KARŞI

SAVAS



Büyuper alizme ve kapitalizme
karşı savavmayı uygun görmen
bir doktrini izleyen insanlarız.

HAFTALIK TOPLUMCU GAZETE

Yıl : 1 Sayı : 17 16 Şubat 1966 Fiyat : 50 Kuruş

Sahibi :
ERDOĞAN GÖNÜLLER
Genel Yayın Yönetmeni
ATTİLÂ AŞUT
Sorumlu Yönetmeni :
İBRAHİM ÖZDEMİR
Yonetim Yeri : Taksim, No. 3 Kat: 3
Yazışma adresi :
P. K. 80 - TRABZON
Baskı : "Hakimiyet," Basımevi



ANAYASAMIZIN BİLİNCİ BEKÇİSİ, ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR!

Ordu'nun «Aga»lığından Milletin «Baba»lığına yükselen ve bu yüce sıfata lâyik olmak için hayatını Türk Ulusuna adayan Cemal Gürsel'den umut kesildi

27 Mayıs ulusal hareketinin sađuyulu ilde, 2. Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanı ve Anayasa düzendirmenin güçlü koruyucusu Cemal Gürsel, su sırtıların yazılıdığı sırada, Walter Reed Hastahanesinde, ölüm denilen kaçınılmaz sonuca biraz daha yaklaşmaktadır.

Bir haftadan beri, tulamıyan Cumhurbaş- modern tıbbın bütün im- kanımızın durumu, artık kânalarının kullanılması- «umutsuz» görülmekte na rağmen komadan kur- ve kurtuluşun ancak bir

«mucize»ye bağlı bulun- duğu, tıb otoritelerince açıklanmaktadır. Bilimin bu aciziği karşısında, yüreği yaralı Türk Ulu- suna da ancak «serinkanlı bir bekleyiş» düşmektedir.

Bütün ömrünü ülkesinin mutluluğuna ada- yan ve demokratik dü- zenin soysuzlaştırılması karşısında, Türk Ulusu adına direnme hakkını kullanan Silâhlı Kuvvetlerimize öncülük eden açık sözlü, temiz yürekli, babacan davranışlı Cemal Gürsel, 27 Mayıs'tan sonra Ordu'nun «Aga»lığından Millet'in «Baba»lığına yükselmiş ve görev süresi içinde bu yüce sıfata lâyik olabilmek için bütün titizliği, duyarlığı, yurtse- verliği göstermiştir.

Gerçi, hastalığı uzun süre halk-oyundan giz- lendiği için, Gürsel'in son günlerdeki bazı olumsuz davranışları, ona yürekten bağlı olanları kuşkuya düşürmüştür, özellikle yurtsever Genel Müdürlerin görevlerinden haksız yere uzaklaştırı- maları karşısındaki beklenmedik tutumu, bütün

toplumcuları üzmüştür. Ama, bütün bu olumsuzlukların, onun hastalığı- ni fırsat bilden bazı so- rumsuz başların çabasıyla yaratıldığı, bugün er- tik kesinlikle anlaşılmış ve Halk âşıği Cemal Pa- şa, halkoyunda yeniden aklanmıştır.

Şimdi, bütün umut- ların kesilmiş olmasına rağmen tek dileğimiz, Çankaya'nın bilinçli bek- çisinin yaban ellerden sağ-salim yurda dönme- sidir.

VATANSEVER

Ezilmiş
Çığnenmiş
Parçalı edilmiş
Ama bir vatansıver
Bir vatansıver ki
Onun söyleiği şarkıları
Bir kez söyleyen
Söylüyebilen
Bir daha ölmek.

Sabri SORAN

HABER

Düzenbazlar ellediler devleti,
Talan var ha beyler, talan var talan!
Demokrasi türkülerini söyleni,
Yalan var ha beyler, yalan var yalan!

O'nun asıl sahibine tek haber,
Vermeden sattılar vatanı yer-yer,
Bir hiç iken iki yılda milyoner
Olan var ha beyler, olan var olan!

Bir yanda ezilmiş halk zarı-zarı,
Hayali, rüyası arpaya dari,
Öte yanda milyonları dışarı
Salan var ha beyler, salan var salan!

Böyle boş başına bu gidiş nere
Milletin sırtında kol gere gere?
İşsizlikten yana hergün bir kere
Ölen var ha beyler, ölen var ölen!

Başkaları çıkip giderken aya,
Biz hâlâ bekleriz göl tutsun maya,
Bu düzeni taa kökünden yık Maya
Gelen var ha beyler, gelen var gelen!

ÂŞIK İHSANÎ

SOSYALİZM ÜSTÜNE

(2)

MUSTAFA DUMAN

Makine ve sömürge kargasında insanı kurtarmak ve çarşımaları önlemek için iki ayrı düşünce hâlinde ortaya çıktı sosyalizm. Marx, Engels, Owen ülkesinin sosyalizmi olan «Bilimsel Sosyalizm», bir de çözüm yollarını insanın aklında, iyi niyetinde arayan «Ütopik Sosyalizm». Bu ikincisi, bugüne dek bir düşünce olarak kalmıştır. Bizim «sosyalizm» dediğimiz, asıl bu ikincisi, yanı «bilimsel sosyalizm»dir.

SOSYALİZME GEÇİŞ

Toplumlarda makineli endüstri gelişir, kapitalistler güçlenir, çalışanlar «ezilenler» iduru-muna gelmeye başlarsa, sosyalizme geçiş hazırlıkları yapılır. Sosyalizme geçiş, iki yolla gerçekleşir:

1- Demokratik ve gelişim temeline dayanan geçiş. İşçiler ve diğer ezilen sınıflar, sendikalar kurarak haklarını ararlar. Ayrıca ezilen, sömürülen sınıflar, partiler kurarlar, seçimle yönetimi elliyeine geçirirler. Böylece o oplum, yani o devlet sosyalizme geçmiştir.

2- İhtilalle geçiş. Bu, kişi özgürlüğünü kisan bir yönetimi getirir ki, incelenmesi konumuz dışındadır.

Makineli endüstri çağında ezilen ve sömürülenlerin savunduğu sosyalizm, genellikle şu temel ilkelere dayanır:

Üretim araçları belirli kişilerin değil, devletin, yani herkesin olmalı.

Bu araçların yönetimi, demokratik bir şekilde gerçekleşmeli.

Üretim, insanların gereksinmelerini karşılayacak bir duruma getirilmeli.

Egemen bir varlık olan milletin ihtiyaçları, üretimin ereği olan kazancın yerine geçmeli.

Ekonomik hayatın yönetiminde devlet, kapitalistlerin yerini almali.

İktisadi bağımsızlık, siyasi bağımsızlığı bütünlükle.

Kamu hizmetleri devlet tarafından ve kamu yararına görülmeli.

Düngünce, yayın ve inanç özgürlüğü sağlanmalıdır..

Bankacılık, sigortacılık ve dış ticaret, kamu yararına devlet tarafından yürütülmeli.

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE NİÇİN SOSYALİZM?

Az gelişmiş ülkelerin kalkınma yolları arasında en iyisi sosyalizmdir. Deneyler bunu açıkça gösterdi bize. Örneğin; Mısır, Bulgaristan, Romanya, İsveç... Niçin az gelişmiş ülkeler sosyalizmle daha çabuk ve daha kolay kalkınırlar?

Bu sorunun karşılığını, az gelişmiş ülkelerin sosyal ve iktisadi yapısında aramak gerekdir. Az gelişmiş ülkelerde kişiler büyük yatırımlar yapacak güçte değildir. Eğer kapitalizmle kalkınmak istiyorsalar, çaresiz dış kapitale başvuracaklar. Bir de devletin yardımına. Dış kapital, herseyden önce kendi çıkarını düşündüğünden, az gelişmiş ülkenin kaynaklarını istediği gibi işletecek, kazancı kendi ülkesine taşıyacak. Böylece gün

AZ GELİŞMİŞ ÜLKEMİZ

Palavramız bol bizim, en uzun diller bizde
Köyden fakir ilçeler, okulsuz iller bizde
Cahil aydınlar bizde, kara cahiller bizde

Bir çağdaş uygarlığa ulaşmaktır gayemiz
Fakat elden ne gelir az gelişmiş ülkemiz

Sarmış bütün vatanı en seçme çıkarcılar
Nalıncı keserleri, kurnaz inhlascılar
Bizde ölü gömüyor taksitle mezarçılar

Bütün niyetler iyi, bütün yürekler temiz
Fakat elden ne gelir az gelişmiş ülkemiz

Topraksız köylü demek milletin efendisi
Zenginlerimiz desen pintilerin pintisi
Her siyasi mağallah, hicivin tâ kendisi

Bin düşmana bedeldir çok sükür bir tanemiz
Fakat elden ne gelir az gelişmiş ülkemiz

Bir kazanç hırsı sarmış herkesin yüreğini
Düşünen yok yurtsever olmanın gereğini
Yağmacılar paylaşmış Hasan'ın böregini

Çoğumuz sıksa amma bir kısmımız bek semiz
Kimsede kabahat yok az gelişmiş ülkemiz

Her işte en geriyiz öteki uluslardan
Onlar yoktan var eder, biz yok ederiz vardan
Vatan büyük bir sofra herkes yer bir kenardan

Kocaman balıklara bizler küçük bir yemiz
Kimsede kabahat yok az gelişmiş ülkemiz

Kalkınma, refah devri gördüğümüz bir rüya
Her gönülde menfaat, her yüzde yalan, riyâ
Dağlardakini geçti şehirdeki eşkiya

İçimiz kan ağlıyor, gülse bile maskemiz
Kimsede kabahat yok az gelişmiş ülkemiz

ÜMİT YAŞAR

geçtiğe daha çok soya-
cak ve yoksul ülke, gün
geçtiğe daha çok yok-
sullaşacak.

Dişardan gelen ya-
baucı kapital; kapitaliz-
min, emperyalizmin ül-
kelerine göre, az geliş-
miş ülkeyi sömürmeye
mecburdur. Bunun ölü-
ne geçilemez. Dış kapi-
tal ve onunla çıkar or-
taklığı yapan, aynı za-
manda devletin yardımını
gören iç kapital zeni-
gleştikçe, devlet ve
millet yoksullaşır. Ça-
ğımızda bunun açık ör-
neklerini görmekteyiz.
Örneğin: İran, Vietnam,
geri kalmış Afrika ül-
keleri... Bunları sömuren-
ler, yani Amerika, İngil-
tere, Belçika, Hollanda,
Fransa ve Almanya ise
gün geçtiğe daha gü-
leniyor, daha zenginle-
şiyor. Ve bunun sonucu
olarak da sömürükleri
ülkelerin bağımsızlığı-
nı tekellerine almışlar-
dır. Sonuçların en kor-
kuncu budur. Az geliş-
miş ülke kalkınmak is-
terken bağımsızlığını
da olur. Yani bağımsız-
lığını da yitirir.