



Empiryalizme ve kapitalizme
karşı savaşmayı uygun görern
bir doktrini izleyen insanları.

SÖMÜRÜCÜLÜĞE KARŞI

SAVAS

HAFTALIK TOPLUMCU GAZETE

Yıl: I Sayı: 43 7 Eylül 1966 Fiyat: 50 Kuruş

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni:

ATTİLÂ AŞUT

Sorumlu Yönetmen: **ERDOĞAN GÖNÜLLER**

Yönetim Yeri:
Uzunsokak Cad. No. 3, Kat: 3

Yazışma adresi:
P. K. 80 - TRABZON

Baskı: "Hâkimiyet," Basımevi

YÜRÜDÜLER!

YÜRÜDÜLER Çorum'dan İstanbul'a yayan yapıldı...

Yüründüler kızgın güneş altında 714 kilometre...

Yüründüler açılığa, yok suluğa, işsizliğe karşı...

Yüründüler umut, sevgi, sevgi, ekmeğe ekmek...

Yüründüler inatla, direnle, tutkuyla...

Yüründüler hak için, yaşamak için...

Yüründüler ölüm sessizliği içinde...

Yüründüler zamanı ve mesafeyi yenerek...

Çok şey söylendi onlara dair...

Bir sürü lâf, bir sürü edebiyat!

İşin gerçekliğini söylemekten niçin çekiniyoruz?

Yüründüler... Yüründüler... Yüründüler...

Ama neden yürüdüklerini bilmenden!

Yürüyenler bilinçsizdi.

Yürütenler bağımlıydı.

Böyle olunca, Çorumlu 54 temizlik işçisinin muhteşem yürüyüşü, elbette basit bir gövde gösterisi olmaktan kurtulamadı.

«Yürüyüñ» demişler di onlara, yürümüşlerdi. Ama neden yürüdüklerini bilmiyorlardı.

Felsefesi, doktrini olmayan bir hareket, elbette böyle etkisiz ve güçsüz kalır, gündelik bir konu olmaktan öteye geçemezdi.

(Sonu 2. de)

Attilâ AŞUT

ayakların protostosu

Corum'dan Ankara'ya
Ankara'dan İstanbul'a
Ağır ağır yol alıyor ayaklar.
Yürüyor elli dört temizlik işçisi
Yürüyorlar yirmi yedi temmuzdan beri.
Yürüyorlar geride bırakarak
Yüzlerce kilometreleri!

Protostosu var
Öjeli, boyalı ayaklara karşı
Toprağa değmemiş ayaklara
Tepede gezen ayaklara karşı
Protostosu var heyy
Çarıklı ayakların
Yalınayaklılarının!

Uyanmışlar yürüyecekler
Yürüyüp doğruya varacaklar.
Bir papuca sığmayan on parmağın
Büyük protostosunu duyuracaklar!

Yürüyorlar gece - gündüz demeden
Yürüyorlar açılığa - susuzluğa aldırmadan.
Yürüyorlar kararlı ve inançlı
Yürüyorlar eğilip - büklümeden!



Toprak yollar duydu,
Gökte yıldız, gecede ay,
Uzayıp giden telgraf direkleri,
Kırk derece sıcak duydu tepede.
Yedi iklim, dört cihan
Danıştayda onuncu daire duydu,
Yürüyen ayakların sesini!
Ankaranın taşı, Bolunun ormanları duydu,
Ama duyması gerekenler duymadı
Elli dört ayagın trajedisini!

Ağır ağır, vakur ve sade
Yürüyorlar İstanbul yolunda.
Yürüyorlar dirlene dirlene
Halkçı bir anayasanın kolunda!

Yürüyorlar sevinçle
Yürüyorlar bilinçle
Yürüyorlar inançla
Güven verici gölgésinde anayasanın
Çorum'dan yola çıkan ayaklar!

Çatlayacak, yarılacak
Su toplayacak, şısecek parmaklar.
Gerekirse bu yolda, emek yolunda
Parça parça parçalanacaklar!
Ama biliyorlar yolu sonunda
Ellerin bir anda aldığı
Bu ayaklarla alacaklar!

Ahmet KÖKLÜGİLLER

“Orak - Çekiç’li Beyannname iddiası, soytarıca bir tertiptir!,”

GÜN geçtikçe gelişen T.İ.P.’e karşı çıkarıcı çevreler yeniden yıpratma kampanyasına girmiştir. Son olarak Eskişehir ve İzmir’de hazırlanıp sahneye konulan acemice tertipler, bunun yeni birer örnegidir. T.İ.P. Genel Sekreteri Rıza Kuas ile Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Behice Boran’ın bu konuda düzenledikleri basın toplantısı, tertipçilerin hevesini kursaklarına gömmeye yetmiştir. Behice Boran, toplantıda şunları söylemiştir:

«Son İstanbul ve Eskişehir olayları, daha önceki olaylara ve hükümetin, iktidar partisinin genel tutumuna, Anayasa ve demokrasi anlayışına eklenince, ortaya bir rejim meselesi çıkmaktadır. Bunun içindir ki, meseleyi Başbakana iletmesi dileğiyle şayın Cihat Bilgehan'a götürdük.

Türkiye İşçi Partisi kurulduğundan beri Partimize karşı izlenen belirli bir tethis politikası vardır. Ortada kesin delil, müsbit vesika olmadan her vesileyle hemen Türkiye İşçi Partisi'ne yüklenilmekte, Parti men-

supları nezarete alınmakta, mahkemece verilmiş arama kararı olmaksızın, gecə yarısından sonra Partililerin evi basıtmak tadır. Sonra iş, ademi takip ya da beraatle neticelemekte, fakat Partiye karşı girişilen tethis hareketi olumsuz etkilerini yerine getirmiştir. Maksat, Türkiye İşçi Partisi'nin gelişmesini engellemektir; Partimize karşı gittikçe artan bir ilgi gösteren halk kitlelerini Partimizden soğutmaya çalışmaktadır.

Bu çeşit olaylarla bu memlekette Anayasa

nizamı yürümez, demokrasi tutumu gelişemez. Nitekim 20 yıldır gereği kadar yerleşip gelişmemiştir. Böyle devam ederse, demokrasi bir çıkışa girer ve demokrasi çıkışa girdiği zaman çıkacak badiselerin ağırlığını ve istikametini şimdiden kestirmek kolay değildir. Demokrasi, muhalifetin, özellikle mevcut kapitalist düzene karşı olan, onu tenkit eden sosyalist fikir ve akımların ve onları temsil eden siyasi partinin, Türkiye İşçi Partisi'nin varlığını samimiyle kabul etmek ve sonuçlarına katlanmakla olur. Esasen Anayasamızın demokrasi anlayışı ve kesin hükümleri de bunu emretmektedir.

Türkiye İşçi Partisi kıskançılıkla istiklalcıdır; yüzde yüz bağımsız, demokratik, millî gerçeklerimize uygun sosyalizmin savunucusudur. Bu nu binlerce defa isbat etmiştir. Türkiye İşçi Partisi, söyleyeceğini açıkça söylemektedir. Oylarla iktidara gelip, bugünkü bozuk düzeni Anayasa uyarınca değiştireceğini, kurtuluş yolunun sosyalizm olduğunu açık açık belirtmektedir; yapacağı işleri bir bir anlatmaktadır. Gizli beyannamelere ihtiyacı yoktur. Orak-çeğiçli beyanname iddiası, ortada gülünç, soytarıca bir tertibin mevcudiyeti nin en kesin delilidir.

Başbakan, «anayasanın çiğnenmesi muhalidir» diyor. Bu söz siyasi demagojiden başka bir şey değildir. Anayasa fiilen hükümetin icraatı,

tasarruflarıyla uygulanır veya çiğnenir. Bugün Anayasa bu şekilde çiğnenmektedir. Sayın Bilgehan bize hükümetin ve A.P.'nın, anayasanın uygulanmasından ve demokrasının yürümesinden yana olduğunu belirtti. Biz de kendisinden, bu görüşlerinde samimî iseler, bu hususta hükümet ve parti olarak kesin ve açık bir karar almalarını ve keyfiyeti hükümet olarak idarî kademelelere, parti olarak parti kademelelere ve partililere tamim etmelerini ve bu görüş ve kanaatlarını icraatiyla fiilen isbat etmelerini talep ettik.

Bilgehan, bu hususla rı hükümet başkanına ve partisine bildireceğini ve İçişleri Bakanının da idarî kademelelere bu yolda bir tamim göndermesini sağlayacağını vaadetti. Neticesini bekliyoruz.»

YÜRÜDÜLER!

(Baş I. de)

Oysa, Türk işçi hareketi içinde tarıhsel bir yeri ve anlamı olabilirdi bu yürüyüşün. Ama olmadı. Sendika ağaları böyle istedi. Zavallı işçiler de ne yaptıklarını bilmeden, kuzu - kuzu yürüdüler 714 kilometreklik yolu!

İşçiler bilinçlenip, siyasal bir örgüt içinde devlet yönetimine ağırlıklarını koyamadıkları sürece, daha çok yürütüler, yürütüller.

Ne demiş atalarımız: «Akılsız basın cezasını ayaklar çeker!»

Attilâ AŞUT

YALNIZLIKTA

Bir yerde anısın ya yok gibisin ya
Sen gerçeklerin en gerçekisin
Bir büyük kavgada hiçe sayılmış gücünle
Ölüp gitmişsin
Çıkıp gelmişsin yorgunluklardan
Yaban gülleri gibi yalnızlıkta
Usul usul açarak

Ama korkma
Seni de bir seven çıkar
Bir tutan kocaman ellerini
Kurtular karanlıktan gözlerin
İçinden senin de ırmaklar akar.

Ahmet UYSAL