





Nehar Tübelek'in fircaşından:  
YURDAER KALAYCI

**YURDAER KALAYCI**

Zübbük gazetesinin bir çevre de mizah yazısı ve karikatür alanında genç değerlere olanak sağlamak, onlara saygılarını göstermek amacıyla bir Anadolu çocuğu olan Yurdaer Kalaycı karikatürde bize umutlar vermiş bir genç sanatçıdır. Yıllardan beri resim ve karikatüre çalışan Yurdaer, ilk sanat ürünlerini Zübbük'te yayınlamıştır. Özgün çizimleri olan Yurdaer'in karikatüründeki özellik, duruluğu ve yalnlığıdır.

Kendi kalemiyle başlangıçtaki yaşamının kısa kısa hayatı şudur:

«1940 da Bolu'da doğdum. İlk okul ve liseyi Bolu'da bitirdim. 1958 de girdiğim İktisat Fakültesi ni bu yıl bitiriyorum. Resime küçük yaşta başladım. Resim öğretmenim Mehmet Yüceltürk'ün uyarılarıyla köylüleri ni çizmeye başladım. Fakülte çalışmalarından artan bütün zamanımı karikatüre veriyorum.



**TEK DELİK**



**Aziz Nesin'in Romanı**

Cezaevi dışından jandarmalar havaya ateş edip duruyorlardı. Sabahın seklinden beri cezaevi jandarmaların abluvası altındaydı ve ne cezaevi müdürü, ne gardiyanlar, ne de jandarmalar içeri girebiliyorlardı. İsyan gece yarısı başlamıştı. Orta avlu bombolu, bütün kapıları bu sefer içerden mahkûmlar tarafından kapatılmıştı. Kapı altından avluya girecek olan müdürün pencere camları kırılmış ve avlu cam kırıklarıyla dolmuştu. Pencerelerin çerçeve tahtalarından, koğuşlardan iç kapı tahtalarından yapılmış sopalı mahkûmların ellerindeydi. Beyler koğuşundaki mahkûmlardan başka bütün mahkûmlar, pencere çerçevelerinin tahtaları, sopalı ve ranza demirleriyle siyahlanmışlardı. Yalnız Beyler Koğuşundakiler, cezaevi isyanına katılmamışlardı. O koğuşta, daha çok zimmet, ihtilâs, risvet, suistimal suçlarından mahkûm memurlar yatmaktaydı. Onlar isyana katılmamışlardı ama, öbür mahkûmların zorlanmasıyla, koğuşlarının kapısını içerden kapamışlar ve pencerelere üşüşmüşler, heyecan ve merakla durumu seyrediyor, neler olacağını büyük bir korkuyla bekliyorlardı.

Siyasi koğuşta bulunan mahkûmlar tarafsız duruyorlardı ve bu tarafsız durumlarıyla bir bakıma isyan destekleniyorlar, hem de idareye isyancılar arasındaki arabulucu rollerini korumuş oluyorlardı. Camları kırılmış çerçeveleri koparılmış pencerelerde yığılmış mahkûmlar durmadan cezaevi müdürüne, savcıya, jandarmalara en ağır biçimde bağırakarak sövüyorlardı. Hep bir ağızdan ve tempoyla sövdükleri için bu bağırmalar avludan ve cezaevinin yüksek duvarlarından taşır şehre yayılıyor. Belki de on - on beş kilometre çapında bir alandan bu bağırsalar duyulmaktaydı. Sabahın ilk saatlerinde, önde müdür, arkasında gardiyanlarla jandarmalar, isyancılar yatıştırmak için

bir denemeye girişmişler, kapı altından avluya çıkmışlardı ki, pencerelerden yükselen, — Yuul... sesleriyle karşılaşıyorlardı. Müdür bu karşılaşılmaya aldırmayıp yürüdü ve üç bir yanındaki pencerelere baktı. — Yavrularım... Arkadaşlarım... dedi: Daha da konuşacakları ama, — Yuhaaa!... sesleriyle sözleri boğuldu. Bu arada, üçüncü kısım pencerelerinden yükselen boru gibi boğuk bir ses, bütün gürültüleri bastırdı: — Ulan inek! Ne zamandan beri biz senin yavruların, kardeşlerin, arkadaşların olarak?... Bu sözler mahkûmları büsbütün coşturdu. Bildikleri ve o anda icat ettikleri bütün sövgüleri müdürü gardiyanlara, jandarmalara bağırdılar. Mahkûmların bildikleri de pek çoktu ve sövgü sözlükleri çok zengin idi.

Böyleken Müdür yine de yılmadı, — Yavrularım, kardeşlerim! diye diye ilerledi, yirmi dört yıllık cezaevi müdürü olan ve basından bir çok tecrübeler geçmiş bulunan müdür, doğrusu, yürekli bir adamdı. Gardiyanlarla, jandarmalarla daha çekingen davranıyorlar, önlerinde giden müdürle gittikçe arayı açarak yavaş yavaş, ağır ağır yürüyorlardı. Olacak ki, bağırsmalar dindi. Bu yılın başında giden müdürün yürekli ilerleyiş mahkûmları sındırmış gardiyanlarla jandarmalar da ilerlemişlerdi. Şimdi hepsi birden kısımların bulunduğu duvara yaklaşmışlardı. Nerdeyse müdür mermer merdiven basamaklarına adımını atacaktı. Koca cezaevinde korkunç bir sessizlik olmuştu birden. Az önceki bağırsmalarından sonra bu sessizlik büsbütün korkunçlaşmıştı.



Araksız elli üç yıl gazetecilik yapmış olan Ulvi Olğac, «Esref»le birlikte «Adap Yahu» adlı mizah gazetesini, sonra «Refik Hattat»le «Aydede» adlı mizah gazetesini çıkarmış, daha sonra da müdürü bulunduğu Sabah Matbaasında «Akaba» nun ilk çıkışını sağlamıştır. Yıllarca birçok gazete ve matbaanın müdürlüğünü yapmıştır. Sayın Ulvi Olğac'ın basından bir anısını şuuyorum:

**CÜMM...HÜRRIYET**

Ahmet Rasim merhum, şu meşhur «Şehir Mektupları» nı yazan muharrir, elinde bastonile arasıra Sabah matbaasına beni ziyarete gelirdi. Ahmet Rasim'in eskiden tanıştığım, sıkı fıkı konuşurdu. Kalamın şifalı Todor'ün gazinosunda oturup sohbet ederdik. (Bir gelir insan çihana durma çak...) şarkısını kimin için yazdığına kadar bana anlatırdı. Bir ara Meh'us da olmuştu... Bâbâli caddesini hiç unutamazdım. Yeni Postahane caddesinden Ankara caddesine dönerken İkbâl Kütüphanesi vardı. Sahibi Hüseyin beyi görmeden geçemedim. Orada oturur, kahvesini içer, kitap âleminde konuşurdu.

Eski aşınası olan Sabah matbaasının merdivenlerini bir gün çıkarken, yanındaki adama birşeyler anlatıp başından sıvıkmak ister gibi duruyordu. Nihayet adamı yolladı ve bana, yukarıda anlatırım, gibi bir işaret verdi. Ben acele merdivenleri tırmandım, yerime oturdum. Hazret uflaya, pufıya gelip koltuğa yerleşti. Bir sükunetten kurtulmuş gibi hali vardı. Ona, hayrola diye filân birşey sorulmazdı. Ne zaman cam dilerse o zaman konuşurdu. Bir hayli bekledim. Hazret nihayet açıldı: — Bizim mahallede eskiden şuna buna hizmet ederek geçinen iri yarı bir ayyaş vardı. Bâzan yazın karpuz sergisi açar, eli para görür, bâzan yolunu keser nafakasını ister. Yangınlar da tulumla altına girer, çok fedakâr bir adam. Seneler sonra, tam İkbalden çıkıp size gireceğim sırada karşıma dikilmez mi? Ağzı da raka kokar, gündüz içmiş... Yine var bir derdi... Yüzüne baktı baktı da, — Aman efendim, anıyamadığım bir şey var, bana şunu iyice anlatıver, dedi. — Neymiş o? dedim.

— Hani şu gençliğimizde, 10 Temmuz'da bir kaynaşma oldu da adına hürriyet demişlerdi. Hey gidi güler hecy Yaşasın hürriyet diye basardı nârayı, dimi beybaba? Alimallah kalmıza dokunamazlardı... Şimdi bir de Cumhuriyet iân edildi. Bu Cumhuriyet'in sonundakini biliyoruz: Hürriyet... 10 Temmuz yadigarı. Fakat bunun başındaki «Cummm» ne oluyor? Ben bunu duyunca rengim affı. Adamı iyice sarhoş sandım. «Hele söyle içeri gel de anlatayım» dedim. Matbaanın kapısından içeriye girdik. Koridorun ortasında durdum, adamın bu acap sâulinden kuşku olduğum için yüzüne dikkatli dikkatli baktım, hem de ne diyeceğimi düşünüyordum. Şükür akhama geldi: — Öğlüm, dedim, sen ömründe havuza taş atmadın mı? — Attım... — Taş atılınca ne olur? Ne ses çıkar? Cummm değil mi? Sonra havuzda neler olur? Bir takım daireler... Bu daireler çöğalarak, büyüyerek kenara kadar dayanmaz mı? Tamam, işte havuz da hürriyete benzer... Cummm denince hürriyeti böyle daire daire büyültür, genişletir... — Hah söyle... Şimdi anladım, deyip uzaklaştı. Ben de Cumhuriyeti ona anlatmış oldum...

**Atatürk'le Konuştum**

«Bastır!» diye bir ses, — Bir defa memleketi top raksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bii yük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelemlerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlanmak lazımdır. — Atam, Türkiye'nin çağdaş, ıleri ulusal seviyesine yükselmesi için en çok neye muhtacı? Yabancı sermaye mi. Avrupada okumaya mı, yalancı uzmanlara mı? Neye muhtacı? — Denilebilir ki, hiçbir şeye muhtac değiliz. Yalnız tek bir şey çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak! İçtima' derterimiziz tetkik edersek, aslofolarak bundan başka, bundan mühim bir illet keşfedemeyiz. İlet budur. O halde ilk işiniz bu illeti esaslı surette tedavî etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanlığın hakkıdır. — Atam, umudumuzu nereye, kime bağlayalım? — Bir adam ki büyük olmaktan bahsediyor, benim hostuma gülmeye, Bir adam ki, memleketi kurtarmak için evvelâ büyük olmak lazımdır der ve bunun için bir nümune ithap eder, onun

gibi olmayınca memleketin kurtulmayacağı kanaatinde bulunur; bu, adam değildir. İki Mustafa Kemal vardır. Biriri ben, fânî Mustafa Kemal; diğeri milletim daima içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike anında oca ortaya çıktımca beni bir füs ana da doğurmadı mı, Türk anılar daha Mustafa Kemaller doğuracak mı? Feyiz milletindir, benim değildir. Meşâretler söndü. Ortalık karardı. Yirmi dört yıl önce boğazımda düğümlenen hicrînk, göz pınarlarımda donan yaşlar boşandı. Ağladım. OKUNAKLI YAZ Öğretmenimiz, görevimizi go veriyorduk. Odev kâğıtlarının üstüne yanlışlarımız yaz mıştı. Benim kâğıdıma yazdıklarımı bir türlü okuyamadım. Gösterdiğim arkadaşlar da okuyamadılar. Öğretmene, — Efendim kâğıdıma yazdığımı okuyamadım, dedim. Kâğıdı aldı, baktı, baktı, sonra, — Odevini okunaklı yazmanı söylemişim... dedi. Behçet SUSMAZ



— Ooo... Efendi hazretleri gene saçraştı oluyor!...



